



Hizb ut Tahrir
Medya Ofisi

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

Segmeler
Muhtarat

Hizb ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi'nden
www.hizb-ut-tahrir.info

Sayı 17 - Muharrem 1435 H

İslâm Şahsiyeti
3



Takiyyudin en-Nebhani

90. Yılı Kutlanan Cumhuriyet
Aşağılayıcı Bir Yaşamdan
Başka Ne Verdi



Lavrov Hilafete Saldırıyor



Kazakistan Zorbası
Müslüman Bir Bayana
Beş Yıl Hapis Cezası Verdi



Lebbeyk Allahumme Lebbeyk



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

**Hizb ut Tahrir
Medya Ofisi**

İÇİNDEKİLER

Navid Butt'u Serbest Bırakın Kitapçığı Çıktı	3	Kimyasal Silah Hakkında Güvenlik Konseyi'nin Kararı Sömürgeci Kâfirlerin Gerçek Yüzlerini Ortaya Koyuyor, Kâfirler Müslümanların Beldelerinden Güç Araçlarını Çekip Almak Karşısında Tek Bir Millettir	17
France 24 Kanalının Yayınladığı Bir Haberi Yalanlama	4	Anvers, Mechelen, Vilvoorde, Maaseik Belediye Başkanlarına, Belçika'daki Aydın ve Politikacılara	20
Yönetim Koltuğuna Oturmak, Ne Zaman İbadet ve Allah'a Yakınlaşma Sayılır?	5	Demokratikleşme Paketi Müslümanları Aldatma Ve Oyalama Projesidir	24
Hilafet Devleti Kurmak İçin Çalışmak Şeri Bir Vaciptir Hizb ut Tahrir Hanif Şeriatla Sınırlı Açık Bir Metot ile Onun İçin Çalışıyor	7	Hükümet, Şeri Haklarını Barışçıl Yolla İfade Etmelerine Bir Yanıt Olarak Onlarca Hizb ut Tahrir Üyelerini Tutukladı!	25
Güvenliği Ve Adaleti Hala BM'den mi Bekliyorsunuz? Güvenlik Ve Adalet Ancak Raşid Halifeler Eli İle Sağlanır	8	Lavrov Hilafete Saldırıyor	26
Westgate Saldırısından Alınması Gereken İbret Nedir?	9	Özbekistan Şehitler Kervanına Katılan Yeni Bir Şehit Daha Hayatı Pahasına Olsa da Sorumluluğunu Taşıyarak İnanıcına Sonsuz Güveniyle Bu Dünyadan Göçüp Gitti!	28
Raymond Davis Şebekesi Yine Saldırdı Ne Hıristiyanlar Ne de Müslümanlar Hilafet Olmadan Amerikan Teröristlerinden Asla Güvende Değildir	10	Kazakistan Zorbası Allah'ın Şeriatının Hakem Kılınmasını Talep Ettiği İçin Müslüman Bir Bayana Beş Yıl Hapis Cezası Verdi	29
Hizb ut Tahrir Merkezi Medya Bürosu Başkanı Mühendis Osman Bahhâş'ın Endonezya'daki "Hilafet Devleti'nin İkamesinde Âlimlerin Rolü" Konferansında Konuşması	11	90. Yılı Kutlanan Cumhuriyet; Müslümanlara İstikrarsızlık, Artan Suç Oranları ve Aşağılayıcı Bir Yaşamdan Başka Ne Verdi ki Hala Bayram Olarak Kutlanıyor	30
"Kadın Korunması Gereken Bir İrzdır, Kâfirler ve Medya Komplö Kuruyor" Sloganıyla Hizb ut Tahrir / Filistin, Sömürgeci Kâfir ve Uşakları Tarafından Filistin'deki Kadınlara Yönelik Başlatılan Çirkin Saldırıya Karşı koymak İçin Bir Kampanya Yürütüyor	15	Aydın Kitabı: İslam Şahsiyeti 3	36

Hizb ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi'nden
Muhtarat

www.hizb-ut-tahrir.info

من المكتب الإعلامي لحزب التحرير
مختارات

Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi'nden Seçmeler, Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi sitelerindeki bazı yayınları içerir.

Yalnızca Hizb ut Tahrir'in, vilayetlerin, medya ofislerinin, resmi sözcülerin ve Hizb ut Tahrir medya temsilcilerinin yayınları, hizb görüşü olarak tabir edilir. Bunların haricindekiler, Hizb ut Tahrir'in web sayfalarında veya medya ofisi dergisinde yayınlanırsa bile yazarının görüşü olarak tabir edilir.

Naklin ve alıntının dürüst olunması, çıkartma, tevil ve değişiklik yapılmaması ve nakledilen kaynağın belirtilmesi şartıyla Hizb ut Tahrir'in ve web sayfalarının yayınlarından alıntı yapıp yeniden yayınlanması serbesttir.

Hizb ut Tahrir
Pakistan
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



03 Ramazan 1434 H

12.07.2013

No.: PK-BA-2013-MB-TR-72

Basın Açıklaması

﴿ قُلْ مُؤْتُوا بِغَيْظِكُمْ ﴾

“De ki kininizle geberiverin!” [Âli İmran 119] Navid Butt’u Serbest Bırakın Kitapçığı Çıktı

Hizb ut Tahrir Pakistan Vilayeti, Pakistan’da Hilafetin en gür seslerinden biri olan ve 11 Mayıs 2012’de Keyâni çetelerince kaçırılan Navid Butt’un serbest bırakılması amacıyla, Hizb ut Tahrir’in, Emiri celil âlim Ata ibn Halil Ebu Raşta liderliğinde, gerçekleştirdiği uluslararası çabalara ışık tutan bir kitapçık yayınladı. Düzenledikleri protestolar ve gönderdikleri heyetler ile dünya çapında Müslümanlar Hizb ut Tahrir’in Pakistan Vilayetindeki Resmi Sözcüsü Navid Butt’un aradan ne kadar zaman geçerse geçsin asla unutulmayacağını gösterdiler.

Hizb ut Tahrir Pakistan Vilayeti, bu küresel kampanya sayesinde siyasi ve askeri liderler arasındaki hainleri ifşa edeceğini ümmete gösterecektir. Ucuz taktikler kullanan bu hainler, medyaya yerleştirdikleri çeteleri üzerinden Navid Butt’un güvenliği konusunda tehdit içerikli alçakça haberler yaptırmaktadırlar. Hizb ut Tahrir Pakistan Vilayeti, bu hainlere ve kâfir efendilerin, Kur’an-ı Kerim’in yüce ayetleriyle hitap eder: ﴿ قُلْ مُؤْتُوا بِغَيْظِكُمْ ﴾ “De ki kininizle geberiverin!” [Âli İmran 119]

Hizb ut Tahrir temin eder ki, zalimlerin zulmü yalnızca onların haktan saptıklarını gösterir, mazlumların dualarının gücünü gösterir, zalimlerin ateş çukurundan asla korkmayan Müslümanlar için Hilafetin dönüşünün hızlanmasını sağlar, Allah ve Rasûl’ün öfkesine maruz kalmalarına neden olur. Hizb ut Tahrir, Navid’e yapılan zulmün hesabını, Keyani ve diğer dönemlerden soracaktır. Onları uyarıyoruz, onun tek bir kılına dahi zarar verilirse, Râşidi Hilafetin onları en ağır şekilde cezalandıracağıdır. Ahiretteki ceza ise çok daha şiddetlidir, keşke bilselerdi!

Ayrıca rejim Ümmetin adalet çağrısı karşısında sendelemesiyle birlikte, Hizb ut Tahrir Pakistan Vilayeti, bu Ümmetin şerefli evlatlarından biri olan Navid’in serbest bırakılmasını sağlamak üzere siyasi kampanyasını hızlandıracağını ilan eder ve Ümmete, bilhassa Ümmetin medya, hukuk çevreleri ve insan hakları örgütlerindeki evlatlarına, Navid Butt omuzlarımızda taşınıncaya kadar, bu mücadeleyi sürdürme çağrısında bulunur. □

Ücretsiz Navid Butt kitapçığını indirin: <http://pk.tl/1coW>

Hizb ut Tahrir
Suriye
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٤﴾



05 Zilkade 1434 H

11.09.2013

No.: SR-BA-2013-MB-TR-029

Basın Açıklaması

France 24 Kanalının Yayınladığı Bir Haberi Yalanlama

Hizb ut Tahrir, İslam'a dayalı siyasi bir partidir. Milliyetçilik ve Vatancılık gibi fikirleri reddeder. İslami ümmeti, tek bir devlet, Râşidi Hilafet Devleti altında birleştirmek ve bütünleştirmek için uğraşır. Biladu's Şam'ın kalbinde, Beyt'ul Makdis'te, 1953 yılında kuruldu. Fransa 24, internetteki resmi sitesinde, 11.09.2013 tarihinde, yorumla birlikte şu başlık altında bir video yayınladı: “Suriye’ye dış müdahaleye karşı cihatçıların gösterisi, dezenformasyondur”

Kanal, Hizb ut Tahrir’i bu yayının arkasında olmakla suçladı. Profesyonelce montaj edilmiş bir video olduğunu açıklamaya çalıştı. Bir takım asılsız iddialarda bulunarak “Hizb ut Tahrir, Milliyetçi İslami bir partidir. Malezya’da kuruldu” dedi ama aynı cümle içerisinde “İslami âlemde, Hilafeti kurmak için mücadele eder” ifadesini kullandı. Hizb ut Tahrir, iddia edildiği gibi bölgeci Milliyetçi İslami bir parti midir? Yoksa gerçekte olduğu gibi evrensel ümmetçi bir parti midir?

Şüphesiz bu videoyu yayınlayanlar, neyin ne olduğunu iyi biliyorlar, ama saptırıyorlar. Biz, Hizb ut Tahrir / Suriye olarak, bu haberin uydurma ve düzmece olduğunu, haberin arkasında da sömürgeci Fransa Devletinin resmi yayın organının olduğunu biliyoruz. Hizb’in el-Guta’da güçlü olması, bunları dehşete düşürüp korkutmuş olmalı ki, bu yüzden Hizb ut Tahrir’i böyle edepsiz, utanmaz sözlerle ümmetten koparmak istemekteler.

Biz, sizin yapacağınız müdahalenin, kendi çıkarınıza ve ümmetin azılı düşmanı “İsrail” yararına olacağını biliyoruz. Bu nedenle kimyasal silahı, kontrol etme konusunda anlaşma sağladınız. Geri kalan silahları da, savunmasız halkı öldürsün diye Esed’e bıraktınız. Siz, savunmasız halktan sadece Rabbimiz Allah dedikleri için intikam alıyorsunuz.

Hizb ut Tahrir/ Suriye olarak biz, hem Suriye’de hem de diğer İslami beldelerde insanların gönüllerini kazandığımızın, Allah’ın yardımıyla Nübüvvet metodu üzere Râşidi Hilafeti kuracağımızın müjdesini veriyoruz. Kuracağımız bu Hilafet ile İslam ve Müslümanlar izzet bulacak, küfür ve kâfirler de zillete düşecek. İşte siz de zillete düşecek olan bu küfür halk arasındasınız. Sizleri Kur’an-ı Kerim’in nitelediğinden fazlasıyla nitelemeyiz: Allah Subhanehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾
“Gerçekten, kinleri ağızlarından belli olmaktadır. Kalplerinde sakladıkları ise, daha büyüktür. Eğer akıl ediyorsanız, ayetlerimizi sizin için açıkladık.” [Ali İmran 118]

Yine Allah Subhanehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

﴿قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ “De ki: Kininizden geberin! Şüphesiz Allah kalplerin içindekini hakkıyla bilir.” [Ali İmran 119] □



Basın Açıklaması

Yönetim Koltuğuna Oturmak, Ne Zaman İbadet ve Allah'a Yakınlaşma Sayılır?

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Hartum'daki es-Sadakât salonunda gençlere hitaben, "...Çünkü vallahi biz, yönetim koltuğuna oturmayı ibadet ve Allah'a yakınlaşma olarak kabul ediyoruz. Allah'a yakınlaşma hile, aldatma ve sahtecilik ile olmaz..." dedi. Yönetim koltuğuna oturmak, ne zaman ibadet ve Allah'a yakınlaşma sayılır? Bu soruyu, Allah'a yaklaşmayı ibadet sayan bazı yönetim ve otorite esaslarını açıklayarak cevaplayalım. Sonra onları, bizim Sudan'daki yönetim vakıasına indirgeyelim. **Yönetimin ibadet ve Allah'a yakınlaşma olabilmesi için deriz ki:**

1- Yönetim ve otorite İslami akide esasına dayalı olur, anayasa da, Allah'ın Kitabı'ndan, Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Sünnetinden ve bu ikisinin işaret ettiği Sahabenin İcmasından ve Şeri Kıyastan çıkarılmış olursa.

2- Yöneticiye şeri bir biatle biat edilir, sonra o, Allah'ın Kitabı ve Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Sünnetiyle insanlara hükmetmek üzere otoriteyi teslim alır, sonra da insanların işlerini, yönetim, iktisat ve ictimaî hayatta İslami hükümlerle, çözümlerle yürütürse.

3- Tebaayı doyurmak için yönetici aç kalırsa. Efendimiz Ömer el-Faruk Radiyallahu anh, Hilafeti döneminde insanlar aç kaldığında, o da onlarla birlikte aç kalırdı. Yağlı kuru ekmek yemekten midesi guruldadığında, şu meşhur sözünü söyledi: "Guruldasan da, guruldamasan da, Müslümanların çocukları ete doymadıkça, sen etin tadına bakamayacaksın"

4- Yönetici, tebaasını aldatmazsa. Çünkü o zaman yönetici, sonunun ne olacağını bilir.

Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

"Hiçbir yönetici yoktur ki Müslüman tebaasını idare eder, sonra onları aldatmış bir halde ölürse, muhakkak ki Allah, ona cenneti haram kılmış olmasın."

Sudan'daki yönetimin üzerine kurulu olduğu esasın vakıasına bir göz attığımızda, şunları görürüz:

Birincisi: Yönetim ve otorite, Batılı kapitalist demokrasi temeline dayanıyor, İslami akide esasına değil.

İkincisi: Yönetildiğimiz anayasa, Güney Sudan'ı Kuzey'den ayıran, diğer bölgeleri de ayırmak için hazırlanan, Darfûr, Mavi Nil, Güney Kordofan gibi bölgelerde savaş fitilini ateşleyen geçici Navaşa anayasasıdır. Navaşa anayasası, Batı tarafından dikte edildi. İslam ile hiç bir alakası yoktur. Sonra hükümet, İslam'ı uygulayayım mı yoksa uygulamayayım mı diye tereddüt etmeye başladı. Böyle bir tereddüt, pratik olarak İslam'ı uygulamayacak manası taşır.

Üçüncüsü: Sudan hükümeti, kamu mülkiyetini çarçur ediyor, faizi helal görüyor. Gümrük vergileri ve dolaylı vergiler adı altında haram yollarla Müslümanlardan para topluyor. Böyle yapmakla açıkça İslam'a aykırı davranıyor. Zira Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

“**Kişinin malı, ancak gönül rızasıyla helal olur.**” لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Malı ancak şeri hak ile alındığı zaman Müslümanın gönül rızası, söz konusu olur. Hükümetin bu uygulamalarının sonucu olarak, insanlar yoksul kaldı. Bununla da yetinmedi, hala insanları yoksullaştırmanın yollarını arıyor. Yakıt ve buğday fiyatlarına zam tartışmaları, yoksulluk ve açlık siyasetine bir örnek değil midir? Hükümet, parasını ve ailesini efendisine emanet bırakan, efendisi tarafından parası çarçur edilen, ailesi sürgüne gönderilen bir kölenin durumu gibidir.

Siz, ey Sayın Cumhurbaşkanı!

Gerçekten yönetim koltuğunu, Allah'a yakınlaşma ve ibadet olarak kabul ediyorsanız, Rabbinize tövbe ediniz. Allah'a isyandan, Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmetmekten vazgeçiniz. Nübüvvet metodu üzere Râşidi Hilafet Devleti'ni ilan ediniz. Hakları, geri sahiplerine iade ediniz ve Rabbinizi onunla razı ediniz. Hilafet Devleti'nde insanlar, adalet ve iyilikle idare edilecekler. Allah'ın, günahlarınızı bağışlamasını ve tövbelerinizi kabul etmesini istemez misiniz? Şüphesiz O, tövbeleri kabul edendir, merhamet edendir.

Allah Subhanehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ﴾

“Allah katından, geri çevrilemeyecek günün gelmesinden önce Rabbinize icabet edin. O gün sizin için ne bir sığınak ne de bir inkâr yoktur.” [Şûra 47] □

Hizb ut Tahrir
Mısır
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



11 Zilkade 1434 H

17.09.2013

No.: EG-BA-2013-MB-TR-016

Basın Açıklaması

Hilafet Devleti Kurmak İçin Çalışmak Şeri Bir Vaciptir Hizb ut Tahrir Hanîf Şeriatla Sınırlı Açık Bir Metot ile Onun İçin Çalışıyor

Gazeteler ve internet siteleri, 16.09.2013 tarihinde, “Selefilerin Sesi” adlı internet sitesinde, Hilafeti kurmak isteyen ve cihada çağıran cemaatlere katılmakla ilgili Şeyh Yasir Burhami’ye ait bir soru-cevap yayınladılar. Şeyh, soruya cevaben: “**İyilik ve takva üzerinde yardımlaşmak, vaciptir. Sadece insanlardan bir cemaatin, Hilafet’in kurulmasını ya da cihad ya da Hisbe Kadısı veya diğer zayi olmuş vacipleri istediklerini ilan etmeleriyle onlara katılmak vacip değildir. Aksine kastın ve gayenin doğru olmasıyla birlikte, metodun da, çalışmanın da, araçların da doğru olması gerekir. İyi niyet iradesi iddia eden kimselerin çoğu, görüldüğü gibi değildir.**” Dedi. Verilen bu cevaptan, Hilafeti kurmak için çalışan cemaatlere katılmanın şeri bir farz olduğu anlaşılır. Fakat Allah’ın huzuruna alınımız pak olarak çıkabilmemiz için doğru metot, doğru çalışma ve doğru araçlara sahip olan cemaatleri araştırmalıyız. Mısırlı gazetelerin haberi nasıl algıladıklarına, ifadeleri yumuşatmak için içeriğini nasıl boşalttıklarına bakmaksızın, **Hizb ut Tahrir olarak biz, şunları vurgularız:**

1- Hilafet, Allah’ın Müslümanlar için razı olduğu bir yönetim nizamıdır. Allah, onu Müslümanlara farz kıldı. Bunda hiçbir kimseye müsamaha ve hoşgörü gösterilmez. Müslümanlar, yüzyıllarca onun gölgesi altında güven içerisinde yaşadılar. Hilafet, gerçekten Müslümanları koruyan bir hami idi. Asrın mücrimi Mustafa Kemal eliyle, 1924 yılında yıkıldıktan sonra, Müslümanlar, çobansız, savunmasız ve hamsiz kaldılar, kurtlar sofrasındaki kuzular gibi oldular. Ümmet, tekrar izzet ve onura ancak Nübüvvet metodu üzere Hilafet’in geri gelmesiyle ve Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in müjdesinin gerçekleşmesiyle kavuşur.

2- Hizb ut Tahrir, kendisini İslami Hilafetin kurulmasına yönelik çalışmaya adadı. Hizb ut Tahrir, Ezher âlimi şeyh Takiyyuddin en-Nebhânî eliyle 1953 yılında kuruldu. Kurulduğundan bu yana, Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in ilk İslami Devleti kurarken takip ettiği yolu takip ederek, adım adım onun izinden gitti. Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Mekke’de kitlesini kurarak, toplumla siyasi ve fikri çatışmaya girdi. Güç ve kuvvet ehlinden, nusret talebi çalışmasında bulundu. İşte Hizb ut Tahrir de, adım adım bu yolda yürüyor. Bütün üyeler, takip ettiği metoda ve yaptıkları çalışmaya sonsuz güveniyorlar. Nasıl Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mekke’deki bozuk sisteme katılmayı ve ona tevessül etmeyi reddetmişse, aynı şekilde Hizb ut Tahrir de, yönetime ulaşmak için mevcut bozuk sistemi vesile edinerek, kirli demokratik oyuna ... Devamı 31. Sayfada



Basın Açıklaması

Güvenliği Ve Adaleti Hala BM'den mi Bekliyorsunuz? Güvenlik Ve Adalet Ancak Raşid Halifeler Eli İle Sağlanır

24 Eylül 2013 Salı günü New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kurulduğu günden bu güne ABD'nin çıkarlarını karşılamaktan başka insanlık için hiç bir şey yapmayan BM'nin güvenilirliğini güya sorgulayarak şu açıklamalarda bulundu: "Güçlü, etkin ve güvenilir bir BM, hepimizin ihtiyacıdır. Günümüzün küresel gerçeklerine hazırlıklı bir BM'ye ihtiyaç duyuyoruz. Böyle bir BM, uluslararası barış ve güvenliğin muhafazası için harekete geçme yeteneğine sahip olmalıdır. Güvenliği, adaleti ve insanların temel hak ve özgürlüklerini koruyabilmelidir"

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BM'nin hangi siyasi amaçlar için kurulduğunu çok iyi bilmektedir. Gül; Kafir ABD'nin Müslüman beldelerdeki işgal ve sömürülerinin uluslararası kamuoyunda meşrulaştırılmasını sağlamak için BM'nin gösterdiği taraflı çabasını da çok iyi bilmektedir. Bosna ve Kosova'da BM'nin kirli yüzünü tüm dünya görmüştür. BM'nin şemsiyesi altında güvende olacaklarını zanneden on binlerce masum silahsız Bosnalı Müslüman'ın Sırp kasapları tarafından nasıl doğrandığını ve katledildiğini Abdullah Gül hatırlayabilir. Srebrenitsa katliamı BM'nin himayesi altında yapıldı? ABD'nin Afganistan ve Irak işgalleri BM'nin gözetiminde yapıldı. Yahudi varlığı İsrail'in kurulması ve Mescid-i Aksa topraklarına işgalci olarak yerleştirilmesi bizatihi BM'nin eli ile yapıldı. BM 60 küsur yıldır kutsal topraklarda dökülen kanı izliyor. Bütün bunları Müslümanlar unutmadı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise çok çok daha iyi hatırlamaktadır.

Şimdi ise Suriye'de Baas kasabı Beşşar ve hain İran yöneticilerinin gerçekleştirdiği katliamlar üç yıldır BM tarafından adeta izlenmektedir. Bu sürede Türkiye sorunun çözümünü her defasında BM'ye sevk etmekte ve Suriye'yi BM'nin güvenliğine ve adaletine taşımak istemektedir. Abdullah Gül BM Genel Kurul'unda dün yaptığı konuşmada Suriye ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Güvenlik Konseyinin tepkisiz kalmasının, saldırgan rejimleri cesaretlendirdiğinin bilincinde olmalıyız. Acımasız eylemlerin faillerini ... Devamı 31. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Doğu Afrika
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٠﴾



19 Zilkade 1434 H

25.09.2013

No.: DA-BA-2013-MB-TR-012

Basın Açıklaması

Westgate Saldırısından Alınması Gereken İbret Nedir?

Nairobi'deki Westgate Mall saldırısı, onlarca insanın ölümüne yüzlerce insanın da yaralanmasına, sevdiklerini kaybeden insanların yas tutmasına neden oldu. Bu olayın ardından Hizb ut Tahrir / Doğu Afrika ve ideolojisi İslam olan siyasi bir parti olarak, şokta-yız, olaydan dolayı üzüntülüyüz. Bu yüzden aşağıdaki hususlara dikkat çekmek istiyoruz:

Birincisi: Saldırı açıkça Kenya'da bir güvenlik eksikliğinin olduğunu ortaya koydu. Saldırıdan önce de Mandear, Bungoma ve Garissa gibi çeşitli bölgelerde vatandaşların öldürüldüklerine şahit olduk. Ayrıca Kenya'nın büyük şehirlerinde yaşayanlar, suçlular tarafından her gün tacize maruz kalmaları alışıla gelmiş bir olaydır. Kuşkusuz bu, güvenlik teşkilatının halkı korumada başarısız olduğunun bir kanıtıdır. Çoğu insan hükümetin, ülkenin güvenliğini sağlamak için Somali'ye Linda Nchi operasyonu bağlamında asker gönderme adımının doğru olup olmadığını sorguluyor? Eğer doğruysa, bu saldırılar neden oluyor? Şüphesiz Hizb, hükümet tarafından atılan bu adımların batılı hükümetlerin, özellikle İngiltere ve Amerika'nın siyasi baskısı altında atıldığını çok iyi biliyor. Bu adım, Somali'ye ajanlarını yerleştirerek kaynaklarını yağmalamak ve her türlü şeytanlığı artırmak için atılmış bir adımdır.

İkincisi: Büyük medya kuruluşları, olayın seyrini değiştirdiler. Örneğin ilk önce saldırının gangsterler tarafından yapıldığını bildirdiler. Ancak bir kaç saat sonra el- Cezi-re televizyonu olayı eş-Şebab örgütünün üstlendiğini duyurunca, hikâye bir anda terör saldırısına dönüşüverdi. Bu olay, açıkça büyük medya kuruluşlarının Batılılar tarafından kontrol edildiğini, bu kuruluşları İslam'ı lekelemek ve Müslümanlar ile gayri Müslimler arasında nefret oluşturmak için kullandığını gösterdi. Ülkeyi dinsel şiddet döngüsüne atmak kolay olduğu gibi bir o kadar da tehlikelidir. Bazı Müslümanlar tarafından işlenen cinayetlere terörizm denildi. Ancak gayrimüslimler tarafından işlenenler ne dinle ne de terörizmle ilişkilendirilmedi. Bu bize Baragoi'da 42 polis memurunun öldürüldüğü 2012 Temmuz ayındaki saldırıyı hatırlatıyor. Bu saldırı, basın tarafından hiç bir zaman teröre nispet edilmedi ya da saldırganların kaderi hakkında bizlere bilgi verilmedi. Hizb, tüm terör ve haydutluk eylemlerinin İslam'a karşı olduğunu vurgular. Ancak Batı terörizme kendilerine uygun özel bir anlam verdi. Kapitalistlerin çıkarlarına karşı olan herkes, terörist olarak damgalandı. İngiltere'nin Mau Mau savaşçılarını, İngiliz sömürgeciliğin adaletsizliklerine karşı oldukları için teröristler olarak damgalaması bunun bir kanıtıdır. İslam, kapitalist ideoloji ile çatışan bir ideolojidir. Bundan dolayı onların şeytani ideolojilerinin adaletsizliklerine, yolsuzluklarına konuşarak bile olsa karşı çıkan tüm Müslümanlar terörist olarak damgalandı.

Üçüncüsü: Bu saldırı, Batılı liderlerin yalanlarını ortaya çıkardı. Elleri Irak, Pakistan, Yemen gibi ülkelerde milyonlarca masum kadın ve çocuğun ... Devamı 32. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Pakistan
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



20 Zilkade 1434 H

26.09.2013

No.: PK-BA-2013-MB-TR-66

Basın Açıklaması

Raymond Davis Şebekesi Yine Saldırdı

Ne Hıristiyanlar Ne de Müslümanlar Hilafet Olmadan Amerikan Teröristlerinden Asla Güvende Değildir

22 Eylül günü Peşaver’de Hıristiyanların ibadethaneleri olan Kiliseye eş zamanlı bombalı saldırı neticesinde seksenin üzerinde kişi öldü ve yüzlerce kişi de yaralandı. Utanmaz, arlanmaz Keyâni-Şerif rejimine soruyoruz: Daha ne zamana kadar Pakistan vatandaşlarını ve askerlerini kurban etmeye devam edeceksin? Amerika'nın bölgedeki çıkarlarını koruma pahasına daha ne kadar Amerika'nın kanlı ve kirli oyunlarına yardım edeceksiniz? Pakistan halkının Amerika'nın Afganistan işgaline destek vermeyi kabul etmediğine kızmış olmalı ki, Amerika, Pakistan genelinde acımasız bombalama kampanyası başlatarak halkı cezalandırıyor. Pakistan yöneticilerinin tam ve doğrudan destekleri sayesinde, istihbarat ağı gözetimi ve kontrolünde her tarafı kan gölüne çevirdi. Bu acımasız cinayetler ile Amerika, hain planlarını yürürlüğe koymadan önce ümmeti uysallaştırmak ve terörle savaşa desteğin sürmesini umuyor. Amerika terörle savaş ile Afganistan ve Pakistan'daki daimi askeri üsleri güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Pakistan’da barış isteyen, ülke içinde ölüm ve yıkım acısı çekmiş kimseleri, zarar veren saflıktan ve saptırıcı aptallıktan uyarıyoruz. Pakistan’daki barış Afganistan’daki barışa bağlıdır. Amerikan varlığı bu bölgeden sökülüp atılmadıkça barışın gerçekleşmesi mümkün değildir. Müslümanları FATA’da (Federal yönetilen kabile alanları) İHA saldırıları ile öldüren Amerikan istihbarat ağıdır. Aynı ağ, Pakistan ordusunu bu fitne savaşında tutabilmek için tüm Pakistan kentlerinde sivil ve askeri tesisleri hedef alan gizli bombalar patlatıyor. Amerikan istihbarat ağı topraklarımızda olduğu sürece, büyükelçilikler İslamabat’ta faaliyet gösterdikleri sürece, büyükelçiler serbestçe ellerini kollarını sallayarak Pakistanlı sivil ve askeri yöneticilere Amerika’nın direktiflerini verdikleri sürece, Pakistan’a barışın gelmesi mümkün değildir. Bu yüzden doğrudan öfkeniz gerçek suçlulara karşı, Amerikan ajanı Navaz Şerif ve General Keyâni karşı olmalıdır. Bunlar barış adına Pakistan ve Afganistan’da Amerikan varlığını korumak için yorulmadan çalışıyorlar.

Biz ordudaki samimi, cesur ve Hilafeti tekrar ... Devamı 32. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



22 Zilkade 1434 H

28.09.2013

No.: HT-BA-2013-MB-TR-077

Basın Açıklaması

Hizb ut Tahrir Merkezi Medya Bürosu Başkanı Mühendis Osman Bahhâş'ın Endonezya'daki “Hilafet Devleti'nin İkamesinde Âlimlerin Rolü” Konferansında Konuşması

Hizb ut Tahrir Merkezi Medya Bürosu Başkanı Mühendis Osman Bahhâş H. 18 Zilka'de 1434 M. 24 Eylül 2013 Salı günü Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen “Hilafet Devleti'nin İkamesinde Âlimlerin Rolü” konferansına Skype üzerinden katılarak bir konuşma yaptı. **Konuşmanın tam metni aşağıdadır:**

Allah'a hamdolsun, O ki Kur'an'ı Kerim'de şöyle buyurmuştur:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ **“Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Marufu emreder, münkerden nehyeder ve Allah'a iman edersiniz.”** [Al-i İmran 110]

Salat ve Selam mücahitlerin komutanı Rasûlullah üzerine olsun. O ki şöyle buyurmuştur:

﴿ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَأْخُذُونَ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ، وَتَتَأَطَّرْتَهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، أَوْ لِيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلِيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ **“Hayır vallahi! Ya marufu emreder, münkerden nehyeder, zalimi zulmetmekten men eder, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz yahut ta Allah Teâlâ kalplerinizi birbirine benzetir. Sonra sizi de İsrail oğullarını lanetlediği gibi lanetler.”** [Ebu Davud, et-Tirmizî]

Ey bu dine nusret vermek ve Allah'ın kelimesini yüceltmek için Cakarta'da bir araya gelen sevgili yüce âlimler! Sizleri İslam'ın selamı ile selamlıyorum, es-Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh.

Allah Subhanehu ve Teâlâ bana geçen Recep ayında ev sahipliği yaptığımız Hilafet konferansına katılma şerefini verdi. Şimdi Skype üzerinden olsa da sizlere karşı konuşmak benim için bir onurdur. Recep ayındaki konferansın başarısı için gece gündüz çalışan kimseleri gözlerimle gördüm, Allah onları en güzel mükâfatla mükâfatlandırсын.

Ey değerli âlimler! Ey Rasûlullah'ın insanlara ilmi açıklama emanetini tevdi ettiği kimseler! İnsanlara dinlerinin hükümlerini öğretesiniz diye sizleri kendine mirasçı kıldı. Tirmizî'nin rivayet hadiste şöyle geçti: **“Şüphesiz âlimler Nebilerin mirasçılarıdır.”**

İçlerinde âlim bulunmayan insanlar, cahildir. İns ve cin şeytanları, onları dilediği gibi saptırır. Uzak yakın her taraftan üzerlerine üşüşürler. Dalalet ve hevayı onlara güzel gösterirler. Bu nedenle âlimler, Allah'ın dünya halkına bahşettiği bir nimettir. Onlar, karanlığın fenerleri, hidayetin önderleridir. Allah'ın yeryüzündeki hüccetleridir. Sapık fikirler, âlimler eliyle yok edilir, şek ve şüphe tohumları kalp ve nefislerden arıtılır. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şu sözleriyle âlimleri yıldızlara benzetti: **إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. فإذا انطمست النجوم أوشكت أن تضل الهداة** “Yeryüzündeki âlimlerin misali, kara ve deniz dehlizlerinde kılavuzluk yapan yıldızlar misali gibidir. Yıldızlar kaybolursa, kılavuzlar yollarını kaybedebilirler.” [Ahmed]

Müslümanların aydın tarihi, Müslüman âlimlerinin hakkı açıkça ortaya koyan, marufu emreden, münkerden nehyeden, yönetiminde haksızlık yaptığı zaman yöneticinin zulümlerine meydan okuyan kahraman ve izzetli tutumlarını anlatan menkıbeler, sayfalar dolusudur. Âlimler her zaman ümmetin liderleri ve yönlendiricileridir. Ümmet, felaket ve musibet anında din ilmini almak için onlara başvururdu. Ümmet, önemli işlerinde kendisine çıkış yolu gösterecek ve kendisinden yöneticilerin adaletsizliğini kaldırsın diye âlimlere yönelirdi. Âlimler, yönetici ve valilere Rablerini hatırlatırlardı. Bazen âlimlere, Sultan tarafından işkence edilir, bazen cezaevlerine atılır, bazen de vücutlarına, mallarına ve onurlarına eziyet edilirdi. Allah Subhanehu ve Teâlâ huzurundaki sorumluluklarını takdir ederek tüm bunlar karşısında sabır ve sebat ederlerdi. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu sözünü kendilerine şiar edinirlerdi: **سید الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله** “Şehitlerin efendisi Hamza ibn Abdulmuttalib ve zalim bir imama gidip emreden, nehyeden onun da onu öldürdüğü kişidir.”

İlk önce sömürgeci Avrupa kültürel saldırı başlattı, daha sonra da ABD takip etti. Kâfirler, âlim olduklarını iddia ettikleri kimseler arasından bir zümre yetiştirdiler. Bu kimseler, sömürgeci şeytan kâfirin kalplerine telkin ettiği fetvalara göre fetva verdiler. Allah'ın haram kıldığı batılı, mubah kıldılar. Yaraticının vacip kıldığı farzı, haram kıldılar. İnsanların kafasını karıştırmak için fetvalarında sapık yollar tuttular. Sömürgecilerin hevasına uygun fetvalar yayınladılar. Ümmeti sömürgecilerin uşaklarına, batıl, fasit beşeri kanunlarla yönetilmelerine mecbur ettiler. Buna dair bazı kanıtlar zikretmekle yetineyim:

İngilizlerin Mısır'daki uşağı, Fetvayı Hindiyeye adıyla bilinen Muhammed Abduduh'un fetvasıdır. İngilizlere hizmet eden bir Müslümanın, Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla, İngiliz kanunlarıyla hükmetmesinin caiz olup olmadığı sorulunca, sapıklıkla dolu uzun bir cevaptan sonra sonucu şöyle özetledi: “Müslümanın, Hindistan'da İngiliz hükümeti içerisinde yer alması ve İngiliz kanunlarıyla hükmetmeyi kabul etmesi, bir ruhsattır. Zararın en hafif olanını işlemek kaidesi altına girer.” Bununla da yetinmedi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Azimetten kasıt, İslam'ı desteklemek, Müslümanların çıkarlarını korumak değil midir?” Subhanallah! Allah'a isyan, sömürgeci kâfire itaat, nasıl azimet olabilir?

İbn Bâz'ın fetvası. İbn Bâz ile birlikte sözde Suudi hükümeti Üst Düzey Âlimler Kurumu, Körfez Savaşında (1990-1991) Irak ordusuyla savaşmak ve Irak ordusunu Kuveyt'ten çıkarmak için kâfir Amerikan güçlerinden yardım istemenin caiz olduğuna hükmettiler. Hâlbuki bu fetva, her yönüyle Allah Subhanehu ve Teâlâ'nın şu sözüne terstir: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ “Allah, müminlerin aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir.” [Nisa 141] Ayrıca Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem şu sözüne de zıttır: لا تستضيئوا بنار المشركين “Müşriklerin ateşiyle aydınlanmayın.” Ancak İbn Bâz ve beraberindekiler, tüm bu delillere kulaklarını tıkadılar, Riyad'da formüle edilip Washington'da pişirilen fetvaya itimat ettiler. Böylece âlimler, Irak'taki Müslümanların kanlarının haramlığını mubah saymış oldular.

Son olarak ise el-Ezher Şeyhi Ahmed el-Tayyib, Muhammed Mursi yönetimine karşı darbeye General Sisi'nin yanında yer aldı. Oysa Mursi İslam'ı uygulamıyordu. Bilakis kâfir demokratik ilkelerine bağlıydı. Bununla beraber el-Ezher Şeyhi, sakallı cumhurbaşkanının liderlik ettiği sahte demokrasiyi eleştirmede. Muhammed Mursi'nin devrilmesini haklı gösteren gerekçeler ve yasalarla Washington'un politikacılarına bağlı kalmayı yeğledi. Bu tür İslam'a aykırı fetvalar bunlarla sınırlı değildir. Biz bunları sadece örnek olsunlar diye zikrettik.

Ey kıymetli âlimler! Kâfir Batı, H.1342 M. 1924 yılında Hilafet Devleti'ni yıktıktan sonra İslami ümmete parçalanmışlığı dayattı. Yönetime ajan yöneticiler getirdi. Zorla ve ceberutla küfür hükümlerini uygulamaya ve insanları idare etmeye başladı. Mustafa Kemal ve akranı yöneticiler, Müslümanlara Batılılaşmayı dayatmak için acımasız kampanyalar yürüttüler. Müslümanları tehdit ve sindirme yoluyla kâfir materyalist Batı hadaratının zehirlerini enjekte etmek istediler. Siyasetlerinde onlara göre hareket edenlere, yakınlaştılar, geçici dünya makam ve kazanımlarını ayaklarının altına serdiler. Onlara direnç gösterenler, hakkı açıkça ortaya koyanlar, batıla meydan okuyanlar, bu eylemlerinde ısrar etmişlerse, çeşitli ceza ve işkencelere çarptırıldılar. Hapsedildiler, sürgün edildiler, öldürüldüler, kendisi, ailesi, dostları veya yardımcıları cezaya mahkûm edildiler. Daha yeni Hizb ut Tahrir gençlerinden bir zümre, Rusya'da, Irak'ta, Tacikistan'da, Özbekistan'da şehit edildi. İnşAllah Allah onlardan razı olur. İşte bütün dünya, Allah Subhanehu ve Teâlâ'nın Kitabında mübarek kıldığı Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de Dâr'ul İslam'ın kalbi olarak nitelediği Suriye'nin Şam kentinde akıtılan kanlara sürekli şahit oluyor.

Kâfir devletler ve planlarında onlarla birlikte yürüyen İran, Körfez, Türkiye ve Ürdün'deki Müslümanların yöneticileri, Şam'daki halkımızı ya ölüm ya da kimyasal ve patlayıcı maddelerle ölüm arasında muhayyer bıraktılar. Amaç, kâfir laik zehre razı etmektir. Bu tür olayları saymakla bitiremeyiz.

Bütün bu hüznler yanında bu mübarek toplantınızda sizlerle birlikte olmak bana mutluluk veriyor. Burada sizlere Allah'ı hatırlatıyorum. Allah sizin omuzlarınıza

insanlara inandıkları dinlerinin farzlarını açıklama emanetini tevdi etti. Sizleri bu emaneti eda etmeye çağırıyorum. Sizlere tevdi edilen emanetin başında Hilafet Devleti'ni ikame etmek için çalışmak gelir. Çünkü izzetiniz, onurunuz Hilafet Devleti'nin gölgesi altındadır. Rabbinizin rızası da Hilafet Devleti'ndedir.

Doğu, Batı Müslümanların beldelerinde cereyan eden tartışma ve münakaşaları takip eden kimse, küfür fikirlerini yok edip onun yerine İslami fikirleri koymanın, kâfir devletlerin planlarına meydan okumanın, insanlara liderlik etmenin ne kadar çok önemli ve ihtiyaç olduğunu fark eder. Müslüman ajanların, Müslümanları saptıran düşünürlerin, düşmanların planlarına teşvik eden kimselerin, gerçek yüzlerini deşifre etmenin gerekliliğini bilir. Biz sizlerin ümmeti şu hususlara davet etme konusunda bizimle birlikte ellerinizi taşın altına koyacağınızı umuyoruz:

Hilafet Devleti kurarak İslami hayatı başlatmak için daveti yüklenmek. Hilafet, Müslümanların genel başkanlığıdır. Bölgesel ve ulusal bir devlet değildir. Aksine İslami akide ve içeride İslami hükümleri bütünüyle uygulama temeline dayalıdır. Dünyayı karanlıklardan kurtarıp aydınlığa kavuşturmak için dünyaya daveti yüklenir.

Kerim Rasûl'ün metodunu örnek edinerek fikri ve siyasi çatışma yoluyla ümmete liderlik etmek ve yönetimi teslim almak.

Hiç bir şekilde mevcut sistemlere yağcılık yapmamak, entrikalarını deşifre etmek, sahte politikalarını açıklamak, saptırıcı şahsiyetleri çökertmek.

Tüm bunlarda sloganımız Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu sözü olmalıdır: **والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه** “Allah'a yemin ederim ki güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar, Allah bu dini üstün kılsın ya da ben bu uğurda helak olana dek bu dini terk etmeyeceğim.” Biz bir an olsa bile Allah Subhanehu ve Teâlâ'nın vaadini gerçekleştireceğinden asla şüphe etmeyiz.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ “Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden öncekileri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kim inkâr ederse, işte onlar fâsıkların ta kendileridir.” [Nur 55]

Mevlamız Subhanehu ve Teâlâ'dan en kısa zamanda diniyle bize, bizlerle de dinine yardım etmesini temenni ediyoruz. Şüphesiz O, buna muktedirdir.

Es-Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh. □

Hizb ut Tahrir
Filistin
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



22 Zilkade 1434 H

28.09.2013

No.: FL-BA-2013-MB-TR-028

Basın Açıklaması

“Kadın Korunması Gereken Bir Irzdır, Kâfirler ve Medya Komploları Kuruyor” Sloganıyla Hizb ut Tahrir / Filistin, Sömürgeci Kâfir ve Uşakları Tarafından Filistin’deki Kadınlara Yönelik Başlatılan Çirkin Saldırıya Karşı koymak İçin Bir Kampanya Yürütüyor

Yıllarca Filistin’de kadınlar, şiddetli saldırılara maruz kaldı. Son zamanlarda bu saldırılar iyice yoğunlaştı. Bu saldırılar, İslami değer, ahlak, iffet ve İslami elbiseyi hedef alıyor. Bu saldırılara sözde donar ülkeler olarak bilinen ABD ve Batı büyükelçilikleri ile Yahudi varlığı önderlik ve finanse ediyor. Filistinli bakanlıklar, kadın dernekleri, araştırma merkezleri, sivil kurumlar gibi sivil toplum kuruluşları da bunlara yardım ediyor. Bu kuruluşların hepsi, kadın hakları, kadını koruma ve güçlendirme, kadın ve çocuğu koruma gibi, aldatıcı ve çarpıcı sloganlar kullanıyor.

Bu fikir ve eylemleri dikkatlice inceleyen kimse, bunların İslami hüküm ve kıymetleri altüst etmeyi, insanların yaşamlarındaki son İslami mefhumları da uzaklaştırmayı hedeflediğini görür. Bu fikirler kadının, kadınla birlikte de erkeğin fikirlerini, İslam’a ve yüksek değerlere aykırı Batılı fikirlerle zehirlemek için çalışıyor. Örneğin kişisel özgürlük fikri, kadını şeri elbiseden arındırıyor, iffetini zedeliyor, erkeklerle birlikte karışık yaşama teşvik ediyor. Kadın zina ve lezbiyenlik yapıyor, ama velinin muhasebe hakkı olmuyor. Batının bu iğrenç saldırısı, sömürgeci kâfirlerin planları gereğince eğitime, medyaya, mahkemelere, kanunlara ve toplumun diğer kesimlerine sızdı.

Büyükelçilikler ve dernekler bazı namus cinayetlerini öyle abarttılar, öyle büyüttüler ki bazı medya ve gazeteler, 2012 yılındaki 24 kadının ölüm sebebini namus cinayetlerine atfettiler. Oysa Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, bu olayların sadece 5’inde bu vakadan bahsediyor. Üstelik Komisyon ve gazetelerin bu vakalar ve sayılarını kanıtlayan raporları arasında çok büyük çelişkiler söz konusu. Hatta o derece ki komisyonlardan birinin raporu, kılavuzluk nedeniyle bir kızın ölümünü sözde aile namus cinayetiyle ilişkilendiriyor. Tüm bu yaygaralar, kadının zina yapması halinde velinin kadını muhasebe etmesini ya da kadın üzerinde bir söz sahibi olmasını önleyen yasalar çıkarılmasına yöneliktir.

Büyükelçilik, komisyon ve ajan derneklerin, Filistin halkını, kadınlarını, çocuklarını hedef haline getirmesi, onları dinlerinden soyutlamak, işgalci Yahudi ile

birlikte yaşamı normalleştirmek ve ödün politikaları içindir. 1.7.2012 tarihinde “Mean” internet sitesinde geçen bir haberde kamu çalışanları sendika başkanı Bas-sam Zakarneh “Sivil toplum kurumlarının % 80, Mossad ve küresel istihbaratların yuvalandıkları yerlerdir. Gayeleri, Filistin toplumunu yıkmak ve parçalamaktır. Bu STK’ların rolü, yolsuzluk, insan hakları, demokrasi gibi, herhangi bir iç sorun hakkında araştırma yapmak ve bunu kışkırtmaktır. Hayatın her kesiminden bilgi toplamak ve bunları düşman örgütlere teslim etmek amacıyla ustaca eğitilirler... En ciddi yolsuzluklar, sivil toplum örgütlerinde oluyor. Çünkü Filistin paraları, daha çok bu-ralarda heder olup gidiyor.” dedi.

Filistin Emekçi Kadınlar Derneği müdürü Emel Karişah, “Herhangi bir dış finansman için bir takım siyasi şartların varlığına ve bu şartların da mutlaka donorların vizyonu ile bağlantılı olduğuna” işaret etti. Karişah “ABD Kalkınma Ajansı USAID gibi fonların müdahale hacimleri, sözde terör listesini imzalama zorunluluğuna kadar ulaştı. Bu fonlar, sadece hedef gruba müdahale etmek ve mefhumlarımıza aykırı mefhumlar belirlemekle kalmadı, meşru direniş çerçevesinde terörizmi nasıl sınıflandırıyorlarsa, Filistin halkını da öyle sınıflandırdılar. Oysa bu, ulusal kurtuluş ruhu yaşamak isteyen halkın işlerine terbiyesizce bir müdahaledir.” diye ekledi.

Hizb ut Tahrir / Filistin Medya Bürosu bu konuyla ilgili Hizbin kampanyalarını Camiiler, konferanslar, ziyaretler ve heyetler aracılığıyla sürdürüyor. Medya Bürosu sitemizde “Sıcak Dosyalar” adı altında özel bir köşede, kadınlara yönelik saldırılarda sivil toplum kuruluşlarının ve otoritenin sömürgeci kâfir büyükelçilikleriyle işbirliği içerisinde olduklarını kanıtlayan raporlar, makaleler ve araştırmalar yayınladık. Bu saldırılardan amacın, kadını İslam dininden, kadını koruyan yüksek değerlerden, emsalsiz nebevi ve ilahi rahmet haklarından soyutlamayı amaçladığını belirttik. Aynı zamanda bu saldırıların, kadını erkeklerin ve sermayedarların şehvetlerini gidermek için alınıp satılan bir mal olarak gördüğünü ifade ettik. Biz, Filistin halkını ve tarafsız medyayı, kadına karşı bu iğrenç saldırıları geri püskürtmek amacıyla sömürgeci kâfir, kurum ve dernekleri karşısında sağlam bir şekilde bizimle birlikte yanımızda durmaya çağırıyoruz. Kadınlar, bizim eşlerimiz, kızlarımız ve bacılarımızdır. Bu saldırının gerçek amacının, günahlara kanundan bir zırh giydirerek, zina ve her türlü rezaletin Müslümanlar arasında yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu vurgulamak isteriz. Ve Müslüman kadınların işlerine yönelik herhangi bir tartışmanın, Hanîf Şeriat odaklı olmazsa boş ve şüpheli olacağını belirtiriz. Tebliğ ettik değil mi? şahit ol Allahım!

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾
“Ey iman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Onun üzerinde çok güçlü ve çok sert melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde, Allah'a âsi olmazlar ve emroldukları şeyi yaparlar.” [Tahrir 6] □

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kimyasal Silah Hakkında Güvenlik Konseyinin Kararı Sömürgeci Kâfirlerin Gerçek Yüzlerini Ortaya Koyuyor, Kâfirler Müslümanların Beldelerinden Güç Araçlarını Çekip Almak Karşısında Tek Bir Millettir



H.23 Zilka'de1434
M.29 Eylül 2013

Güvenlik Konseyi, oybirliğiyle 2118 rakamlı bir karar yayınladı. Eller hep birden onay için havaya kalktı, veto eden olmadı. Hatta muhalefet şerhi koyan bile olmadı. Bu, Şam zalimi Esed'in otuz ay boyunca Suriye halkına karşı başlattığı katliamlardan bu yana ilk konsensüstür. Amerika ve müttefikleri liderliğindeki uluslararası toplum binlerce yaşlı, kadın ve çocukların akıtılan kanlarını, füzelerle bombalanarak kollarını, bacaklarını kaybeden yüz binlerce yaralıyı, evleri tahrip edildikten sonra yerlerinden edilen milyonlarca insanı umursamadı. Tüm bunlar, uluslararası toplumu bir karar almak için harekete geçiremedi. Aksine Amerika, Rusya ile şunu kabul etmek ve bunu reddetmek gibi pis bir anlaşma üzerinde uzlaştılar ki zalim Esed, taş taş üstünde bırakmasın. Bu da kâfirleri bir araya getirmek için yetmedi. Ama kimyasal silahsızlanma düşüncesi onları bir araya getirdi. Oysaki Yahudi devleti ve diğer devletlerin, özellikle kimyasal silahın yayılmasını önleme iddiasında bulunan büyük devletlerin depoları bu silahlarla doludur. Akıllı başında her insan, kâfirlerin bu karar üzerinde fikir birliğine vardıklarını bilir. Çünkü bu karar, İslam ve Müslümanlara karşıdır. Kâfirler, Şam zalimi Esed'in düşmek üzere olduğunu, dolaşısıyla bu silahın Müslümanların eline geçeceğinin farkındadır. Bu da hem onları hem de üvey evlatları Yahudi devletini korkutuyor. Uluslararası gangsterler başkanı Obama'nın da belirttiği gibi Yahudilerin güvenliği, bölgede Amerika'nın birincil çıkarıdır. Sonra bölge zenginlikleri özellikle siyah altın denen petrol gelir...

Sömürgeci kâfir devletlerin, toplantılarında Müslümanlara saldırmak konusunda konsensüs sağlamaları yeni bir şey değildir. Bundan önce de bu yolu takip edenler oldu. Müslümanların herhangi bir sorunları söz konusu olunca, kâfirler aralarındaki husumeti unutuveriyor. Örneğin Arap kabileleri kendi aralarında nadiren bir araya gelirlerdi. Hatta sadece bir deve için aralarında senelerce savaştılar. Bununla beraber Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem karşısında husumetlerini unutuverdiler ve Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i öldürmek için her kableden bir erkeğin katılacağı toplam 40 kişilik bir grup üzerinde görüş birliğine vardılar. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i hicret etmek isterken kendi evinde öldürmek üzere anlaştılar. Keza Persler ve Romalılar arasında da çok şiddetli düşmanlıklar vardı. Buna rağmen H.12 yılının Ramazan ayında Irak savaşında Firaz Muharebesinde -bugün bu yer Ebu Kemal'in doğusuna düşüyor- Müslümanlarla savaşmak için aralarında işbirliği yaptılar. H.5 M.11 asrın sonlarından itibaren yaklaşık 200 sene Avrupa krallıklarından oluşan Haçlılar, aralarındaki onca husumetlere rağmen Müslümanları yok etmek için ittifak

ettiler. Sonra bunları Tatarlar takip etti. H. 615 yılında beşinci Haçlı saldırılarından sonra geride kalan bazı Haçlı krallıkları, zayıf düşmüşlerdi. Tatarlar, sadece zayıf düşen Haçlılarla iktifa etmeyip İslami bölgelere de saldırdılar. Sadece bu da değil, Haçlılar, bu saldırılarla istediklerini elde edemeyince Tatarları kışkırttılar ve H.617 yılında Müslümanların beldelerine saldırmak üzere teşvik ettiler. Hâlbuki o zaman Avrupa devletleri kendi aralarında sürekli savaşıyorlardı. Fakat 16 ve 17 yy da İslami devlet olan Osmanlı Hilafetinin güçlendiğini, büyüdüğünü, izzet bulduğunu gördüklerinde, Avrupa devletleri aralarındaki husumetleri unutup İslam ve Müslümanlara olan nefretlerine binaen İslam Devletiyle savaşmak için uzlaştılar. Sözde Uluslararası Aile diye bir örgüt kurdular. Bu durum 6 yy dan itibaren böyle devam edegeldi. Nihayet İslami Devlet, zayıfladı sonra da yıkılarak yok olup gitti. Birinci Dünya Savaşından sonra Uluslararası Aile örgütü, Cemiyeti Akvam ismiyle, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da BM adıyla varlığını sürdürdü. Ancak Uluslararası Ailenin temel fikri aynı kaldı; İslam'a ve Müslümanlara karşı savaş. Bu savaşta üslup ve araçlar değişti. Ancak İslam'a ve Müslümanlara karşı olan genel düşmanlık asla değişmedi. Bu temel fikir, Amerika ve müttefikleri önderliğinde mevcut devletlerarası durumun yapısında da değişmedi. Hala İslam ve Müslümanlara olan düşmanlık bu yapının hareket noktasıdır. Filistin'i gasp eden Yahudi devletini ve kimyasal silahsızlanma konusunda Güvenlik Konseyini desteklemek, Müslümanların servetlerini yağmalama planları sadece bu temel fikrin parçalarıdır.

Ey Müslümanlar! Sömürgeci kâfirlerin toplantılarında bizim hakkımızda fikir birliğine varmaları bir şey değildir. Fakat utanç verici olan husus, Müslümanların ülkelerindeki yöneticilerin Amerika ve müttefikleri önünde neredeyse ayaklarına kapanacak şekilde eğilip bükülmeleridir. Bu yöneticiler, sadece eğri koltuklarında biraz daha fazla kalabilmek karşılığında, dinleri varsa dinlerini, değerleri varsa değerlerini satıyorlar. Utanılması gereken bir başka husus da bazı insanlar, Müslümanların ülkelerinde büyüdüler, Batı kültürüne bezendiler. Batılılara hamdı sena edecek, hayırla yâd edecek, konumlarını büyütecek dereceye vardılar. Hâlbuki Batılıların konumları, şişirilmiş baloncuklardır. Böyle olduğu halde o devletleri hayırlı sandılar, onları razı etmek, onlardan yardım istemek için çalıştılar. Bu, Allah Subhanehu ve Teâlâ'nın şu sözüne benzer: ﴿هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ **“Onlar düşmandır, onlardan sakın! Allah onları kahretsin! Nasıl da çevriliyorlar!”** [Munafikun 4]

Gerçekten üzüntü verici husus bazı İslami hareketler ve Müslümanlar demokrasi gibi düşünceler yerine Hilafet için çalışmaya, Hilafete çağırmaya, Sykes-Picot bayrağı yerine Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bayrağını sallamaya davet edildiklerinde, şu cevabı verirler: “Batıyı kışkırtmaktan korkuyoruz, o zaman Beşşar'a karşı bizimle birlikte olmaz.” Hâlbuki Beşşar ve babasının Amerikan ve müttefiklerinin uşakları olduklarını fark edemiyorlar. Amerika onu destekliyor, zaman tanıyor, devrilmek üzere olan ajan yerine alternatif bir ajan buluna dek mühlet veriyor. Amerika, yüzleri gülse de, güler yüzlü olsa da asla İslam bayrağını sallama hakkı isteyen Müslümanların yanında durmayacaktır.

Ey Müslümanlar! Küfür tek millettir. Büyük devletler Güvenlik Konseyinde Müslümanların ülkelerinden kuvvet araçlarını çekip alma konusunda uzlaştılar. Gü-

venlik Konseyi'nin söz konusu kararı bunu ortaya çıkarıyor. Gizledikleri ise daha büyüktür: ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾
“Onların kinleri ağızlarından apaçık belli oldu. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Düşünüyorsanız size ayetleri açıkladık.” [Ali İmran 118]

Büyük güçlerin ve devletlerarası konumun, İslam'a, Müslümanlara karşı hareket ettikleri bu gerçeğin bilincinde olmanın, düşmanın komplolarından kurtulmanın ve onları hezimete uğratmanın ilk adımlarıdır. Kâfir devletlerin İslam ve Müslümanlara karşı üzerinde anlaştıkları meseleler sadece bununla sınırlı değil. Bilakis bu bir süreçtir. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den ve Medine'de devletin kurulmasından bu yana kâfirlerin Müslümanların hain çocuklarıyla anlaşıp H.1342 M.1924'te Hilafeti ortadan kaldırmaya kadar süren uzun bir süreçtir. Bu tarihten sonra artık kâfirler, güçlü oldukları için değil, biz zayıf olduğumuz için hep bize galip geldiler. Çünkü kuvvet sebeplerimizi terk ettik, Hilafet Devleti'ni tekrar geri getirmeye yönelik çalışmalardan uzak durduk, sessiz kaldık. Dolayısıyla kâfirler de bizim hakkımızda anlaştılar. Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في ديارهم ما يشاءون قالوا فماذا نعمل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت **“Diğer ümmetler, tıpkı sofraya yemek için üşüşen insanlar gibi sizin üzerinize üşüşecekler.”** Bir kimse sorar: **“Ya Rasûlullah, o gün sayımız çok mu az olacak?”** **“Hayır”** der. **“Bilakis, o gün sayımız çok olacak. Fakat siz bir akıntıya taşınan çer-çöp gibi olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın kalbinden sizin korkunuzu silecek, sizin kalbinize de “vehn” verecek.”** Bunun üzerine bir kimse sorar: **“Vehn nedir ya Rasûlullah?”** O da **“Dünya sevgisi ve ölümü sevmemek.”** [Ebu Davud]

Ey Müslümanlar! Lider şahsiyet halkına yalan söylemez. Hizb ut Tahrir, Râşidi Hilafet Devleti'ni tekrar geri getirmek için ciddi bir çalışma yapmaya çağırıyor. Hilafet izzetinizi, kalkınma yolunuzu yeniden diriltecektir. Hilafeti geri getirmek için yapacağınız çalışma ne kadar gecikirse, düşmanlarınızın sizlere karşı cesareti o kadar çok olur. Kâfirler sadece maddi güç araçlarınızı denetim altına almaya yönelik karar çıkarmakla yetinmeyecekler. Aksine ülkelerinizi askeri kuvvetle işgal etmek için de bir karar çıkaracaklar. Fakat siz, Hilafeti ölüm kalım meselesi yaparsanız, Hilafet kalplerinize yerleşir, gözlerinizin önünde berraklaşır, Hilafeti diliniz değil organlarınız konuşur, Allah'a muhlis ve sadık olarak eyleminiz, söyleminizin önüne geçer. Allah Subhanehu ve Teâlâ'nın vadinin sizin elinizle gerçekleşeceğini müjdeleyin. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zorba diktatörlükten sonra sizler için müjdelediği Hilafeti gerçekleştirmek üzere koşun: **ثُمَّ تَكُونُ مَلَكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا... Sonra zorba diktatörlük olacaktır. Böylece Allah'ın olmasını dilediği kadar olacak, sonra kaldırmayı dileğinde onu da kaldıracaktır. Sonra Nübüvvet minhacı üzere Hilafet olacaktır.”**

Böylece Hilafet yeniden doğacak, Allah düşmanlarınıza karşı sizlere yardım edecektir. Amerika ve müttefikleri, eğer ortada ülkeleri kalacaksa, sizlerden ellerini çekip ülkelerine dönecekler. Hayır, dünyanın her tarafına yayılacak. □

Hizb ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



23 Zilkade 1434 H

29.09.2013

No.: HT-BA-2013-MB-TR-079

Basın Açıklaması

Anvers, Mechelen, Vilvoorde, Maaseik Belediye Başkanlarına, Belçika'daki Aydın ve Politikacılara

Çaba ve iddia edildiği üzere çeşitli kesimlerle istişarelerden sonra müdür, öğretmen, polis, spor kulüpleri, gençlik dernekleri vb. yönelik bir rapor hazırlandı. Rapor “Müslümanların Radikalleşmelerinin Önüne Geçmek” başlığını taşıyor. Rapor, Anvers, Mechelen, Vilvoorde ve Maaseik belediye başkanları önderliğinde hazırlandı. Rapor, radikalleri ve bunları radikalleştiren yöntemlerin araştırılmasını içeriyor. Ayrıca Müslümanlar arasında radikal eğilimleri öğrenme, izleme ve onları ortadan kaldırmak için pratik yöntemler öneriyor.

Gerçek şu ki bu rapor, tam bir skandaldır, ifade etmekten kelimeler yetersiz kalıyor. Sözde demokratik modern düşüncüyü temsil edenlerin alınlarına vurulmuş kara bir lekedir. Bu girişimin sahipleri, radikalizm tehdidinden demokrasiyi savunma ve koruma iddiasındalar. Bu rapor, Fransız filozof Todorov “Demokrasinin baş düşmanı, demokrasinin kendisidir” sözünü doğrular niteliktedir. Demokrasi krizi, dışsal değil içsel bir sorudur. Çünkü samimi demokratların düşmanları -Todorov’un da dediği gibi- sözde demokrat şakşakçılığı yapan ama eylemde demokratik değerleri referans almayan kimselerdir. Sahte demokrasi tahtına oturmuş bu kimseler tarafından demokrasi değerleri inanılacak türden fikirler değiller. Bilakis istismar ettikleri bir araçtır. Demokrasi bunlara göre değeri olmayan bir değerdir. Yahut fanatizm ve başarısızlıklarıyla değeri kaybolmuş bir değerdir. Bu yüzden sahte demokrasi sisteminde insanların özgürlük adına köleleştirilmelerine şaşırılmamalıdır. Fikir özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve eşitlik gibi ilkelere dayalı özgür toplumu tehdit eden radikalizm adı altında düşünce, duygu ve görüşlerinden dolayı insanlara savaş açılmasına yarırganmamalıdır. Söz konusu Müslümanlar olunca fikir özgürlüğü adına Müslümanlar fikirlerin ifade etmekten engelleniyor. Din özgürlüğü adına Müslümanlar dinlerinden vazgeçiriliyor. Eşitlik adına Müslümanlar nerede, nasıl ve ne zaman düşüncelerini belirleyen efendiye itaat ettiriliyor.

Anvers, Mechelen, Vilvoorde ve Maaseik belediye başkanları tarafından hazırlanan bu rapor, ideal demokrasi toplumunda istihbarata dayalı polis devleti için harka bir modeldir. Bu rapor, Müslümanları hareketleri ve meskenlerinde gözetim altında tutuyor. Demokratik topluma tehlike teşkil eden radikalizmle mücadele bahanesiyle ev, okul, cadde, cami ve kafede duygu ve düşüncelerini denetliyor. Tüm bunlar

radikalizm adına yapılıyor. Öyleyse radikalizm nedir? Yazar, onu nasıl tarif ediyor?

Raporda radikalizmin tanımı belirtilmedi. Yazar genel, muğlak ve hiç bir manaları olmayan ifadelerle yetindi. Bu ifadeler her düşünceye, Hristiyanlar, Yahudiler, sosyalist milliyetçi partiler gibi Belçika'da yaşayan her cemaate uygun düşer. Bunu yazar çok iyi biliyor, bilmemesi mümkün değil. Çünkü raporun 8. sayfasında “Haddi zatında radikalizm, bir sorun olduğu anlamına gelmez.” Diyor. Öyleyse burada soru akla geliyor: Mademki radikalizm bir sorun değil, o zaman sorun ne?

Yazar bunu aynı sayfada “Radikalizm, radikal mefhumlardan hareket edilerek toplumdaki bireylerin veya grupların özgürlüğü kısıtlanmak veya önlenmek istendiğinde bir sorun haline dönüşür. Veya radikal mefhumlar kanunun suç saydığı görünlere, davranışlara etki ederse bir sorun haline gelir.” diyerek cevaplıyor. Çünkü yazar tanımında çok dakik, bize çok ikna edici pratik örnekler veriyor. Bunlar toplumda sık sık tekrarlanan somut, belirgin herkese ayan beyan olan örneklerdir. Sonra yine aynı sayfada radikalizmin toplum için bir tehlikeye dönüşmesine örnek veriyor: “Helal et satmadığı için kasapla alay etmek, ya da başörtüsü takmayan kadınlarla tartışmak ya da içki satmadığı için kafenin camını kırmak...”

Yazar biraz daha izahat getiriyor ve toplumda tehlikeye dönüştüğünü gösteren davranışları bize açıklıyor. Buna aynı sayfada şu örnekleri veriyor: “Halka açık yerlerde İslam’a davet edenler ya da seçimlere katılmayı reddeden ve boykot çağrısı yapanlar ya da çocuklarına dini öğretileri dayatanlar.” (Tabii ki İslam öğretilerini)

Bu bağlamda yazar araştırmasının girişinde radikalizmin toplumda bir tehlikeye dönüştüğü meselesinden soyut ve genel bir sıfatla bahsediyor. Ancak yazar İslam ve Müslümanlarla ilgili negatif örnekler veriyor. Ama yazar tesettürlü Müslüman bayanların günlük karşılaştığı hakaret ve alaydan bahsetmiyor, yüzlerine tükürülmesi ve parmak işareti yapılması gibi. Örneğin, Müslümanlar arasında Hıristiyanlığa çağırın Yehova şahitlerinden bahsetmiyor, yemeklerinde, elbiselerinde, görünümlelerinde, eğitimlerinde özgürce Yahudiliği yaşayan Yahudileri zikretmiyor. Çünkü İslam dışında gayri Müslimlerden kaynaklanan radikalizm, yasak olan radikalizm değil, yasal olan radikalizmdir.

Gerçekten araştırmadaki objektif girişten sonra, yazar doğrudan konunun özüne geliyor ve İslami radikalizm tehlikesini bizlere tanımlıyor. Yazar raporun 9. sayfasında, “Müslümanların topluma tehlike teşkil eden radikalizme dönüşmesinden kasisit, ister demokratik isterse demokratik olmayan yöntemlerle olsun, toplumu köklü değiştirmek için çalışan veya bu konuda yardımcı olan kimselerdir.” diyor. İşte Anvers, Mechelen, Vilvoorde ve Maaseik belediye başkanları tarafından hazırlanan projenin üzerine bina edildiği konunun özü budur. Konu sadece Müslümanlarla ilgilidir. Müslümanların toplumu köklü değiştirmek istedikleri komplosundan hareket ediliyor.

Gerçek şu ki iddia edilen bu tehlikenin gerçek bir tarafı yoktur. Akılları boş hayallerle iştigal eden kimseler tarafından üretilmiş bir hayaldir, hiçbir tutarlılığı yok-

tur. Gerçekten rapordan kasıt, radikal direniş gruplar ve İslami terörizm değildir. Aksine rapordan kasıt, bundan bir başka şeydir. **Aşağıdaki noktalar aracılığıyla konuyu açıklık getirelim:**

1- Raporun 19. sayfasında “Belçika'daki Müslümanların büyük çoğunluğu, her zaman radikalizme karşı olmuşlardır.” ifadesi geçiyor. O halde soruyoruz, eğer Müslümanların büyük çoğunluğu radikalizm karşıtıysa, o zaman tehlike nerede? Yazarın söylemine göre davetlerini ezici çoğunluğun reddettiği azınlık Müslümanlar mı toplum için gerçek tehlike? Şöyle denilebilir “Bu rapor, azınlık tarafından gelecek tehlikenin önüne geçmek için bir ön alma stratejisidir.” Burada akla şu soru gelebilir, radikalizm sadece İslam ve Müslümanlara özel değilse, öyleyse burada Hıristiyan ya da Yahudi veya ırkçı milliyetçi sağcı radikal gruplar da var demektir. Bunlar kendi vizyonlarına göre toplumu değiştirmek için çalışıyorlar ve dolayısıyla bunlardan radikal çalışmalar ortaya çıkabiliyor, bunların gelecekteki tehlikelerine önem veriyor musunuz? Bunlarla ilgili mesela tehlikelerinden ve bunlarla mücadele yöntemlerinden bahseden bir rapor hazırlayacak mısınız?

2- Rapor, toplumdaki derin bir değişimden bahsediyor, ama hangi toplumdaki bahsediyor? Belçika toplumu mu? Eğer araştırma Belçika toplumuyla ilgiliyse, Belçika'da toplumu değiştirmek isteyen bir İslami grup yok ki! Hizb ut Tahrir [Hizbin dile getirdiği sloganı kafaları karıştırmak için cihadi hareketler içerisine koydu] kültüründe de açıkladığı gibi Batı ülkelerinde bir İslam Devleti kurmak için bir çalışma yapmaz. Sözde “Belçika için Şeriat” grubuna gelince; davetlerinin doğruluğuna bakmaksızın siyasi anlamda bir grup değildir, aksine bireylerdir, yargılandılar ve cemaatleri yasaklandı, yok olup gittiler. Bunu herkes biliyor. De Standaard gazetesi 11.03.2013 tarihindeki bir haberinde Belçika istihbaratından şu bilgileri nakletti; “Belçika için Şeriat” resmen yok olup gitti. Ancak bazı eski üyeleri ve sempatanları, şimdi Esed rejimine karşı Suriye'de savaşıyor. Buradan hareketle Belçika toplumunda köklü bir değişim isteyen bir grup yok.

3- Rapor, toplumdaki köklü ve derin değişimden bahsediyor. Ama Belçika toplumundaki köklü bir değişimin anlamı nedir? Müslümanlar ülkede otoriteyi ele geçirmeye çalıştılar mı? Belçika'daki yöneticiler ile vatandaşlar arasında olan ilişkilerine çattılar mı? Belçika yöneticilerini devirmek ve değiştirmek için kendilerine bir yol haritası belirlediler mi? Bunun için maddi eylemlere kalkıştılar mı? Örneğin askerî darbe yapmak için bir girişimde bulundular mı? Yahut siyasi çalışma yaptılar mı? Örneğin sivil itaatsizlik ya da Belçika'da hükümeti devirmek için bir gösteri yapmak gibi bir çağrıda bulundular mı? Ya da Müslümanlar, bu konuda düşündüler mi? Hayır, hiç olmadı, hiç bir Müslüman da bu konuda düşünmedi. O zaman neden Anvers, Mechelen, Vilvoorde ve Maaseik belediye başkanları Müslümanların ve İslami radikalizmin planladığı toplumu kökten değiştirmekten bahsediyorlar. Müslümanlar bu konuda düşünmemişlerse, bunu gösteren herhangi bir maddi eyleme kalkışmamışlarsa, o zaman Müslümanlar nasıl Belçika toplumunun köklü bir değişimi için çalışabilirler? Daha Müslümanlar kızlarının başörtüsü takmalarını yasaklayan

bir okulun kararını değiştiremediler ya da Müslümanların çocuklarına bazı öğretmenler tarafından taciz edildikleri kanıtlandığı halde bir okulu kovuşturmaya tabi tutamadılar?

Raporun sözünü ettiği köklü bir değişim Müslümanların Belçika toplumunda elde etmek istedikleri bir şey değil. Onlar bu konuda düşünmüyorlar bile, düşündüklerini varsayalım değişim araçlarına sahiptir değil. Aksine bu, Anvers, Mechelen, Vilvoorde ve Maaseik belediye başkanlarının Müslümanlar arasında ve içinde gerçekleştirmek istedikleri bir değişimdir. Rapor, Belçika'da bir bütün olarak İslam'ın varlığını sınırlamak için bir strateji ve pratik bir plan ortaya koyuyor. Diğer bir deyişle Müslümanlara demokratik laik Batılı değerleri ve batılı yaşam tarzını dayatmak istiyor. Mesele Müslümanların kamu düzeni ve toplumun işlerini yürüten hukuka boyun eğmeleri meselesi değildir. Mesele zorla da olsa Müslümanların bu değerlere inanmaları gerektiği meselesidir. O halde mesele Müslümanların laikliğe inanmaları, davranış ve görünümünde bunu göstermeleri meselesidir. Bunu başarmak için de bu demokratik otorite buna aykırı olan her şeyi, mücadele edilmesi gereken bir radikalizm olarak kabul ediyor. Filan kişi görüşlerine bağlıdır diye lakap takmak, başörtüsü takmak, dini elbise giymek, İslam'a çağırarak, entelektüel olarak Batı düşüncesi eleştirmek, Batı düşüncesini eleştiren konferansa katılmak, Amerikan'ın Irak sömürgeciliğine karşı kanuni bir hak olarak gösteriye katılmak, tüm bunlar, radikalizm belirtilerinden sayılıyor. Hatta Allah'u Ekber, sadakat, düşman, bidat, davet, cehalet, kâfir, Hilafet, şehadet, tevhit, sünnet gibi İslami kültürünün dinamiklerinden olan ifadeler radikalizm olarak zikrediliyor. Dolayısıyla bu tür ifadeler, radikalizmin görünümünden sayılıyor. Çünkü bunlar birer radikalizm belirtileridir. Bu nedenle kim bir gayri Müslim'i İslam itikadına ikna ederse, radikal olarak nitelenecek, ama kim Müslümanı dininden döndürürse demokratik hakkını kullandı denilecek. Kim entelektüel olarak modernizmi eleştirirse, radikal yaftası vurulacak, ama İslam'a hakaret eden ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile alay eden kişi demokratik sayılacak. Helal et arayan kimse radikal olacak, ama Koşer [Yahudilerin bir yemeği] isteyen kimse demokratik hakkıdır denilecek. Başörtüsü takan kimse radikal olarak görülecek, ama süslenen püslenen kimse demokratik biri olarak itibar edilecek

Sonuç olarak Müslümanlar demokratik otorite altında düşünme, fikrini ifade etme, kimliklerini koruma, kültürel ve davranış ayrıcalığını muhafaza etme ve dini görünüm hakkına sahip değiller. O halde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde geçenlerin ne önemi var, "Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir..." Yine o halde Hoşgörü İlkeleri Bildirgesi'nde yer alanların ne değeri var, "...Kişi inançlarına bağlanmakta özgürdür. Başkalarının inançlarına bağlılıklarını da kabul eder. Hoşgörü demek, insanoğlu yapısı gereği görünümünde, koşullarında, dillerinde, davranışlarında, değerlerinde farklı olması demektir. Huzur içinde yaşamak hakkına sahiptir, inançlarına uygun görünümde olabilir. Ayrıca Hoşgörü, birey görüşlerini başkalarına empoze edemez anlamına da gelir." İşte bunlar, demokratların değerlerinden ve bunlara bağlı olduklarını iddia ettikleri metinlerden birer pasajdır. ... Devamı 33. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Türkiye
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



24 Zilkade 1434 H

30.09.2013

No.: TR-BA-2013-MB-TR-023

Basın Açıklaması

Demokratikleşme Paketi

Müslümanları Aldatma Ve Oyalama Projesidir

30 Eylül Pazartesi günü Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Erdoğan, aylardır Türkiye kamuoyunun gündeminde olan ve halk açısından büyük bir beklenti haline getirilen “demokratikleşme paketini” açıkladı. Açıklanan paketin içeriğinde; “seçim sisteminde değişiklik, roman dil ve kültür enstitüsü kurulması, yaşam tarzına saygının güvence altına alınması, gösteri yürüyüşleri kanununda değişiklik, mor gabriel manastırı arazisinin iade edilmesi, ilköğretim okullarında okutulan and’ın kaldırılması, farklı dil ve lehçelerde seçimlerde siyasi propaganda yasasının kaldırılması, köy isimlerinin iade edilmesi, kamu hizmeti alanında (yargı, asker ve emniyet hariç) başörtüsü yasağının kalkması, özel okullarda yerel dil ve lehçelerde eğitimin önünün açılması” gibi eften püften maddeler yer aldı. Demokratikleşme adı altında açıklanan bu son paket bir kez daha şunu gözler önüne sermiştir ki, o da şudur: Demokratikleşme paketleri Müslümanları aldatma ve oyalama projeleridir.

Demokratikleşme Paketi hakkında; “11 yıllık çalışmasının ürünü olduğu, toplumun sıkıntılarını giderecek devrim niteliğinde reformlar içerdiği, Türk demokrasi tarihi açısından dönüm noktası olduğu” iddiaları yapılmıştı. Toplumun tüm kesimlerinin paket ile ilgili büyük bir beklenti içerisine sokulması, tüm halkın sıkıntı içerisinde olduğunu göstermektedir. 90 yıldır baskı ile uygulanan “katı laik Kemalist” sistem toplumun problemlerini çözemedi. Şimdi “liberal demokratik” sistem ile mi bu problemlere çözüm bulunacak?

Demokrasi vakıya dayalıdır. Vakıa değiştikçe maslahatlar ve kanunlarda değişmektedir. Onun için bugün “kırmızıçizgi” olan bir mesele, bir süre sonra pembeleşmekte, çıkartılan bir kanun bir süre sonra değiştirilmektedir. Adeta delik deşik yamalı bohçaya dönen demokrasi nasıl olacakta Müslüman halkın maslahatı için istikrar ve adalet getirecek? Kaldı ki hükümet tarafından açıklanan bu paket Müslümanların maslahatı için değil, Ak Parti’nin seçim maslahatı için yapılmıştır. Demokrasi-nin istikrar, düzen ve mutluluk sağladığı, kalkınmaya ve ilerlemeye katkıda bulunduğu iddiası esastan safsatadır.

... Devamı 33. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Sudan
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾



25 Zilkade 1434 H

01.10.2013

No.: SD-BA-2013-RS-TR-030

Basın Açıklaması

Hükümet, Şeri Haklarını Barışçıl Yolla İfade Etmelerine Bir Yanıt Olarak Onlarca Hizb ut Tahrir Üyelerini Tutukladı!

Hizb ut Tahrir / Sudan Vilayeti H. 25 Zilka'de 1434 M. 01 Ekim 2013 Salı günü hükümetin Hizbin bazı gençlerini tutuklamasını protesto etmek için iki gösteri düzenledi. Tutuklamalar, hizbin “Yakıt fiyatlarına Zam Yapmak, Sıradan İnsanlar Ezmenin ve Daha yoksul Sanayi Oluşturmanın Başka Bir Adımıdır.” başlığıyla yayınladığı bildirisinin dağıtılmasından sonra geldi.

İlk gösteri milli istihbarat ve güvenlik teşkilatı binası önünde yapıldı. İkinci gösteri ise Kalakla polis karakolu önünde yapıldı. Güvenlik güçleri, maddi eyleme başvurmamak konusunda şeri hükme bağlı olan gençlerin ellerinden pankartları zorla ajite edici bir şekilde aldı. Sonra güvenlik güçleri Hizb ut Tahrir liderlerinden bazı kardeşleri sürüklediler. Bu kardeşlerimiz: İbrahim Osman Ebu Halil, Hizb ut Tahrir / Sudan Vilayeti Resmi Sözcüsü, Abdurrahman Sa'd Medya Büro üyesi, İsam Eytem Merkezi Temas Lecnesi Koordinatörü. Bu kardeşler hala tutukludur. Kalakla polis karakolu önündeki ikinci gösteriye gelince; başladığı gibi olaysız bir şekilde bitti. Bittikten sonra yolda çevik kuvvet otobüse saldırdı ve onlarca Hizb ut Tahrir üyelerini gözaltına aldı. Kardeşlerin tutuklulukları hala devam ediyor.

Biz Hizb ut Tahrir / Sudan Vilayeti olarak şunları vurgularız:

Şüphesiz Hizb ut Tahrir Nübüvvet metodu üzere Râşidi Hilafeti ikame etmek ve sistemi değiştirmek için çalışmasına devam edecektir. Hilafet, Allah rızasını arayarak İslam nizamı ve hükümlerini uygulamanın garantisidir. Hilafet, içerisinde yaşadığımız sefaleti ve dalaleti yok etmenin sebebidir. Allah Subhanehu ve Teâlâ şöyle buyurdu: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ﴾ “**Kim benim hidayetime uyarsa artık o, ne sapor ne de sıkıntı çeker.**” [Taha 123]

• Kuşkusuz Hizb ut Tahrir'in çalışması, fikri ve siyasi çalışmadır. Bu konuda Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i örnek edinmektedir. Maddi eylemler, Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in değişim metodundan değildir.

• Ümmetimize İslami hükümleri uygulamanın ve rejimi barışçıl yolla değiştirmenin gerekliliğine dair şeri vacibi vurgularız.

... Devamı 34. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Suriye
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



29 Zilkade 1434 H

05.10.2013

No.: SR-BA-2013-MB-TR-031

Basın Açıklaması

Lavrov Hilafete Saldırıyor

﴿ قَدْ بَدَتِ الْبُغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

“Gerçekten, kin ve düşmanlıkları ağızlarından belli olmaktadır. Kalplerinde sakladıkları ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size ayetleri açıkladık.” [Ali İmran 118]

27.09.2013 Cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu karşısında yaptığı konuşmada Lavrov, “Suriye’deki en güçlü silahlı grupların dünyanın her yerinden gelen aşırılardan müteşekkil cihadi gruplar olduğu uyarısında bulundu. Elde etmeye çalıştıkları hedeflerin, demokrasiyle hiç bir ilişkisi yoktur. Bu hedefler, taassup ilkelere dayanır. Bu gruplar, laik devletleri ortadan kaldırmak ve İslami Hilafet kurmayı hedefliyorlar.” Lavrov, BM toplantıları çıkışı sonrası Suriye’nin kimyasal silahlardan arındırılması konusunda ülkesinin, “Suriye silahlı muhalefetin Hilafetin kurulmasını düşündükleri sürece Cenevre 2 konferansına katılımını ekarte edeceğini.” belirtti.

Şüphesiz Lavrov, Suriye ve bölgedeki çatışmanın hak din İslam ile ateist laiklik, vahşi demokrasi arasında hadaratsal ideolojik bir çatışma olduğunu itiraf etti. İslam’a, Hilafete ve cihada karşı Batının gizli ve art niyetini ortaya koydu. Lavrov, İslam’a olan düşmanlığının Beşşar’dan geri kalmadığını gösterdi. Yine Rusya, Çin, Batı ve “İsrail”in Müslümanları Beşşar’la yardımlaşarak kuyuya attıklarını ortaya çıkardı. Beşşar kadın erkek, çoluk çocuk Müslümanlara karşı işlenen korkunç katliamlarda bu devletlerin teşvik ve desteğine dayanıyor. Kâfirlerin Hilafet Devletinin kurulmasında şekillenen hadaratsal İslami projeye karşı bir araya gelmeleri bizlere Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın şu sözünü hatırlatıyor:

﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾ **O topluluk bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.**” [Kamer 45]

Evet, Rusya, Batı ve Yahudiler devrimci Şam diyarındaki Hilafet naralarını duyunca deliye döndüler. Hilafet isteğinin ciddiyetinden ve Hilafetin kaçınılmaz avdetinden korktular. Hilafet, gece karabasan gibi üzerlerine çöktü, gündüz de kaygılandılar. Bu yüzden gizli, açık artık Hilafete karşı savaş açmakla meşgul oldular. Bunlar, Hilafeti önlemek için ne kadar gayret etseler de, gayretleri Allah’ın izniyle boşa çıkacaktır.

﴿وَمَكَرُوا لَكَ هُوَ بَيُّورٌ﴾ “İşte onların tuzağı boşa çıkar.” [Fâtır 10] Allah’ın nurunu söndürmek için ne kadar uğraşsalar da, kesinlikle Allah, kâfirler hoşlanmasalar da nurunu tamamlayacaktır. Allah’u Teâlâ şöyle buyurdu:

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنِيمَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ “Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler hoşlanmasalar da Allah, nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. O, Allah’a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini, bütün dinlere üstün kılmak için, Rasûlü’nü hidayetle ve hak dinle gönderendir.” [Tevbe 32-33]

Ey müstakbel Hilafet topraklarındaki, Dâr’ul İslam’ın kalbi Şam topraklarındaki Müslümanlar! Lavrov yaptığı konuşmada açıkça Müslümanlara dinlerinde meydan okudu. Sanki Beşşar devletinin resmi sözcüsü gibi davrandı. Hilafet Devletinin kurulması için çalışan gruplara düpedüz düşmanlığını ilan etti. Aynı zamanda ülkesinin “Suriye silahlı muhalefetin Hilafetin kurulmasını düşündükleri sürece Cenevre 2 konferansına katılımını ekarte edeceğini.” söyledi.

Ulusal Koalisyon başkanı Ahmed el-Carba’nın durumu, bunların durumundan geri kalmaz. el-Carba, BM kürsüsünde aynı amaçla aşırı Müslümanları Suriye devrimini çalmakla suçladı. Devrimcilerin devrimle hiç bir alakalarının olmadığını söyledi. Ayrıca el-Carba’nın akıl hocası laik Michel Kilo da Lavrov gibi kürsüden şunları dile getirdi: “Bu örgütlerin devrime karşı yaptıklarını hafife almak doğru değildir... Her durumda riskleri göz ardı etmek caiz değildir... Çünkü riskleri göz ardı etmek ölümcül bir hatadır. Yine bunlara hoşgörülü davranmak da yanlıştır.” Bu gibi İslam’a ve Hilafete açık düşmanlık tutum, Müslümanlar tarafından aynı düzeyde yanıt veremeyi gerektirir.

Müslümanlar, liderlerinin Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem olduğunu ve değişimdeki metotlarının Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in metodu olduğunu açıkça ilan etmelidirler. Devrimden gözettikleri hedeflerinin Râşidi Hilafet Devletini kurmak olduğunu haykırmalıdır. Allah Subhanehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:

﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْؤُونَ مَوْطِنًا يَعْغِظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ “Medine halkına ve onların çevresinde bulunan bedevi Araplara Allah’ın Rasûlü’nden geri kalmaları ve onun canından önce kendi canlarını düşünmeleri yakışmaz. İşte onların Allah yolunda bir susuzluğa, bir yorgunluğa ve bir açlığa duçar olmaları, kâfirleri öfkeli kılacak bir yere basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları, ancak bunların karşılığında kendilerine salih bir amel yazılması içindir. Çünkü Allah iyilik yapanların mükâfatını zayi etmez.” [Tevbe 120] □

Hizb ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



01 Zilhicce 1434 H

06.10.2013

No.: HT-BA-2013-MB-TR-079

Basın Açıklaması

Özbekistan Şehitler Kervanına Katılan Yeni Bir Şehit Daha Hayatı Pahasına Olsa da Sorumluluğunu Taşıyarak İnanıcına Sonsuz Güveniyle Bu Dünyadan Göçüp Gitti!

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾

“Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir. Bir kısmı da beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.” [Ahzab 23]

Özbekistan tagûtu Yahudi mücrim Kerimov eliyle Hizb ut Tahrir gençlerinden şehitler kervanı birbirini takip ediyor. 24.09.2013 tarihinde kardeşimiz Said Hulmanat İşmanov Allah’ın izniyle şehit düştü. Böyle olduğunu sanıyoruz. Allah adına kimseyi tezkiye edecek değiliz. Kardeşimiz, 1969 senesinde Özbekistan’ın Sorkhandar ilçesinde doğdu. Yaklaşık olarak 44 yaşında hayata veda etti.

Hizb ut Tahrir’in fikirleri kardeşimizin hayatını değiştirdi. Öz güvenini ve Allah Subhanehu ve Teâlâ ve Rasûl’ü Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e olan imanını artırdı. Ayrıca azim ve kararlılığını da perçinledi. Bıkmaksızın, usanmaksızın bütün gayretle İslami hayatı başlatmak için çalışmaya koyuldu. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem metodu üzere Hilafet Devletini kurmak için çabaladı. Onun bu aktifliği İslam ve Müslümanlardan nefret edenleri yataklarında rahatsız etti. Hüccet ve burhanla baş edemeyeceklerini anlayanlar, 2000 senesinde yakalandığında adetleri üzere korkaklar kardeşimizi tutukladılar.

13 yılını diktatör Kerimov’un cezaevlerindeki demir parmaklıklar arkasında geçirdi. Hizb ut Tahrir’i inkâr etmesi ve fikirlerini bırakması için işkence ve yoğun baskı yaptılar. Zalimler, çeşitli acımasız yöntemler ve pis üsluplarla geri kalan gençleri yakalamak amacıyla güvenlik teşkilatıyla işbirliğine zorladılar. Ama işe yaramadı, iradesi zayıflamadı, azmi, Allah Azze ve Celle’ye olan iman gücü, taşıdığı İslami fikirlere olan güveni kırılmadı. Tam aksine hapishane zindanlarında zalimlerin ve karanlıkçı zümrenin ortasında bile daveti taşıdı, ona çağırdı.

Yahudi cellat Kerimov, kardeşimizin sabrı ve sebatı karşısında iflas edince, ölünceye kadar dövdüler. 24.09.2013 tarihinde akrabaları ... Devamı 34. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٤﴾



09 Zilhicce 1434 H

14.10.2013

No.: HT-BA-2013-MB-TR-083

Basın Açıklaması

Kazakistan Zorbası Allah'ın Şeriatının Hakem Kılınmasını Talep Ettiği İçin Müslüman Bir Bayana Beş Yıl Hapis Cezası Verdi

Hizb ut Tahrir Merkezi Medya Bürosu 22.08.2013 tarihinde, “Kazakistan Hükümeti Müslüman Bir Bayanı Aşırılıkla Suçluyor ve Kocasını Savunduğu İçin de Cezalandırıyor” başlığı altında bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada üç çocuk annesi ve Hizb ut Tahrir / Kazakistan üyelerinden Galiulina Rafis’in eşi olan Natalia Vatinkov’un mahkemesini değindi. Astana şehir mahkemesi, 22.07.2013 tarihinde Kazakistan Ceza Kanunu’nun 233. Maddesinin 2. paragrafına göre “Aşırılığa davet içeren yayınlar dağıtmak” suçlamasıyla Natalia hakkında zorunlu ev hapsi hükmünü verdi.

Kaztag gazetesine göre aynı mahkeme Cumartesi günü Natalia’yı beş yıl hapse mahkûm etti. Kazakistan Ceza Kanunu YKRR 2. maddesinin 233-1. paragrafına göre “Terörizm ya da aşırılığa teşvik veya terörist eylemler yapmaya açık davet” suçlamasıyla mahkûmiyet dönemini ıslah evinde geçirmesine hükmetti. Çünkü Natalia, inandığı ve davet ettiği fikirleri sebebiyle yedi yıl hapse çarptırılan kocası hakkında zalim kararı protesto etmek amacıyla kamuoyuna hitap eden bildiri dağıtıyordu.

Astana 2 Nolu şehir mahkemesinde yargıç olan Galina Belklova, “Natalia ve kocasının takibi uzun süre önce başladı. Kocası Galiulina Rafis Hizb ut Tahrir’e mensup olduğu suçlamasıyla 2010 yılında yedi yıl hapse çarptırıldığını” zikretti. Mahkûmiyet gerekçesi, Natalia’nın kamuoyuna hitap eden bir bildiri dağıtmasıdır. Natalia bildiri de kocası Galiulina Rafis’in 2010 yılında Hizb ut Tahrir’e mensup olduğu suçlamasıyla hâkim tarafından yedi yıl hapse mahkûm edilen kararın zulüm olduğunu söylüyordu. Galiulina Rafis, cezaevinden sızan bir ses kaydı yoluyla Kazakistan’daki kamuoyuna bir konuşma yaparak cezaevi yönetiminin tutuklulara özellikle Müslümanlara yaptığı kötü muameleden bahsetti. İşkence yöntemlerini, mahkûmlara yapılan kötü muameleyi, aşağılamayı, İslam’ın farzlarını, ibadet ve nafileler yoluyla Allah’a yaklaşılmasına engel olunarak baskı yapıldığını belirtti. Galiulina Rafis haksız yere tutuklandıktan sonra güvenlik teşkilatı sadece kocasına yapılan zulmü kaldırmaya çalışan Natalia’yı takibe aldı. Natalia kocasının sorunu hakkında kamuoyuyla konuşuyor, tagût tarafından yapılan zulüm ve işkencenin boyutunu, kocasına karşı uydurulan yalan kanıtları insanlara açıklıyordu.

2013 yazında zorba rejim Natalia’ya karşı dava açtı ve onu takip etti. 2013 yılının Temmuz ayında da evinde ev hapsi cezasına çarptırıldı. 7 Ekim’de mahkemeye çıkması gerekiyordu, ama her zamanki gibi mahkeme 12.10.2013 Cumartesi gününe ertelendi. Daha sonra jet hızıyla ve çarpıcı bir şekilde mahkeme düzenlendi ... Devamı 35. Sayfada

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

90. Yılı Kutlanan Cumhuriyet; Müslümanlara İstikrarsızlık, Artan Suç Oranları ve Aşağılayıcı Bir Yaşamdan Başka Ne Verdi ki Hala Bayram Olarak Kutlanıyor



H. 22 Zilhicce 1434
M. 27 Ekim 2013

‘Hasta adam’ olarak görüldüğünde dahi dünyanın sayılı güçlerinden kabul edilen Osmanlı Hilafet Devleti’nin sinsi İngilizler ve Batı muhibbi yerli işbirlikçiler tarafından yıkılmasıyla, 29 Ekim 1923’de kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti; laiklik ve demokrasi esasına dayalı olan rejimini koruyabilmek adına 90 yıl boyunca kendi halkını düşman olarak görmüştür. Bu fasit rejimin İslam’a ve Müslümanlara karşı duyduğu düşmanlık neticesinde, yönetimde Allah’ın hükümleri yerine Batı’nın kanunları ithal edilmiş, Allah’ın emirleri hiçe sayılarak İslami yaşam tarzına müdahale edilmiş, camiler kapatılarak ahırlara çevrilmiş, ezan aslından koparılarak Türkçeleştirilmiş, zina, faiz, içki gibi büyük günahlar devlet eliyle meşru kabul edilmiş ve bunca tuğyana karşı sessiz kalmayan binlerce Müslüman katledilmiş, binlercesi de çeşitli zulümlere uğratılmıştır.

Gayri İslami bir rejim olan cumhuriyet; -hâşâ- Allah’a yeryüzüne karışma hakkı tanımayan ve Allah’ın belirlediği kanunları çağdışı kabul eden laiklik esasına dayanmakta ve demokrasisiyle de insanı ilahlaştırmaktadır. Ulusalci kesim, katı politikaları acımasızca uygulayarak Müslümanlara Cumhuriyeti kabul ettirmeye çalışırken, muhafazakâr demokratlar ise “Cumhur” (çoğunluk) kelimesinin Arapça olmasından yola çıkarak Müslümanları kandırmakta ve açık şeri nassları tevil ederek Müslümanlara Cumhuriyeti benimsetebilme yarışına girmektedirler. İşte bu nedenle Allah Rasülü’nün gayet açık ifadeli hadisini bildikleri halde Cumhuriyet’in meşum kuruluşunu “bayram” adı altında kutlamaya devam etmektedirler. **أبدلكم الله تعالى بهما خيراً منهما، يوم الفطر والأضحى “Allah bunları sizin için daha hayırlı olanlar ile değiştirdi: (Bunlar) Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’dır.”** [Ebu Davud]

Vakıa açısından da, siyasetten ekonomiye, güvenlikten eğitime, toplumsal ilişkilerden ahlaka kadar, bu rejim ve yönetim sisteminin bayram olarak kutlanacak bir başarısı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti, AKP iktidarı da dahil, siyasi istikrara hiçbir zaman kavuşmamıştır. Siyaseten tümüyle dışa bağımlı ve büyük devletlerin dış politikalarına güdümlü olmuştur. Ekonomik olarak devletin dış borçları milyarca dolardan aşağı inmemiş, halk muazzam boyutlarda kredi batağına düşürülmüş, var olduğu iddia edilen refah toplumun alt katmanlarına hiçbir zaman indirilememiştir. Suç oranları, neredeyse hiç azalmadan, her geçen yıl artmış, bizzat Emniyet müdürlüğü ve istatistik kurumunun açıkladığı rakamlar, korkunç boyutlara ulaşmıştır. Eğitim sistemi bir türlü düzene oturtulamamış, neredeyse her sene değiştirilen yapboz tahtasına çevrilmiştir. Bu eğitim sisteminde yetiştirilen gençlik, uyuşturucu, alkol, ahlaksızlık batağında debelenmekte, kapitalist bir kafa yapısına mahkum edilmektedir. Toplumun temel çekirdeği kabul edilen aile kurumunun içler acısı durumu ve Allah’ın korunmasını emrettiği akrabalık ... Devamı 35. Sayfada

... 7. Sayfanın Devamı

ortak olmaz. Hizb, maddi eylemlere kalkışmaz, Hilafeti kurmak için şiddete başvurmaz. Çünkü Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem de şiddete başvurmadı. Hizb, Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yaptığı gibi, uygulamaları üzerlerine farz olan İslam'ı, bir hayat ideolojisi olarak ümmete anlatmak için, gece gündüz ümmetle kaynaşmaya çalışır. Böylece ümmet katında, Hilafet'in farz olduğu konusunda genel bir uyanıklık olur, Hilafet, insanların isteği haline gelir, ona alternatif hiç bir şeye razı olmazlar. Hilafeti kurmak için sokağa dökülürler, nasıl Mübarek'i devirmek için sokağa dökülmüşlerse. İnsanlar, Mübarek'i 18 gün içinde devirdiler. Hizb, Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem Sünnetini örnek edinecek, ordudaki kuvvet ehliyle temas kurmak, onları bu projeye ve onun farz olduğuna ikna etmek için çalışır ki ordu, Hizbe nusret versin, yanında dursun ve Hilafet'in kurulmasına engel olmasın. Hizb, Allah'ın bu ümmete vereceği yardım, yeryüzüne hâkim olma ve zafer vaadine güvenerek sadece Allah'a dayanır.

3- Hizb ut Tahrir olarak biz, Şeyh Yasir Burhamî de dâhil olmak üzere, Hilafeti kurmak için çalışmanın farz olduğunu bilen tüm Müslümanları, bu yüce farzı yerine getirmek amacıyla bize katılmalarına çağırıyoruz. Ancak o zaman Allah Subhanehu ve Teâlâ'dan çok büyük bir sevaba nail olurlar, Allah'ın nimet verdiği Nebiler, Sıddıklar, şehitler zümresinden olurlar. Dost olarak bunlar yeter.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾
 ﴿“Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırıldığı zaman, Allah'a ve Rasûl'üne icabet ediniz ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, O'nun huzurunda toplanacaksınız.” [Enfal 24] □

... 8. Sayfanın Devamı

adalete ve hukuka teslim etmeye muktedir bir BM'ye ihtiyacımız var. BM'nin kurucularının tasavvur ettiği gerçek barışçı bir dünyaya ancak böyle bir BM'yle ulaşabiliriz. Bu, asli bir hedef olmanın ötesinde, acil bir ihtiyaçtır. Dünyadaki yeni koşullar ışığında, gerçek anlamda demokratik, temsil kabiliyetine sahip, etkin ve hesap verebilir bir Güvenlik Konseyi gerekmektedir"

Ey adaleti ve gücü ile tüm dünyaya nam salmış Osmanlı Hilafet Devleti toprakları üzerine kurulmuş Laik Türkiye Cumhuriyet'inin yöneticileri!

Ey Abdullah Gül!

Güven ve adaleti nerede arıyorsunuz? BM'nin 68 yıllık kirli geçmişini görmüyor musunuz? Tüm İnsanlık için güven ve adaleti sağlayacak Raşid-i Hilafet'i kurmak yerine BM'nin ıslahı için çaba içinde olduğunuzu hala nasıl söylüyorsunuz? Nasılda kandırılıyorsunuz?

﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾
 ﴿“Biliyorsanız söyleyin. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, koruyup kollayan fakat himayeye muhtaç olmayan kimdir? Allah diyeceklerdir. De ki, O halde nasıl da aldanıyorsunuz?” (Mu'minun 88-89) □

**Güvenlik Ve Adalet
Ancak Raşid Halifeler
Eli İle Sağlanır**

... 9. Sayfanın Devamı

kanyla kirlemişken bugün kadın ve çocukların ölümüne sahte timsah gözyaşları dökmelerini ne kadar inandırıcıdır. Bu liderler, Müslüman ülkelerdeki uşaklarının halka karşı kimyasal silah kullanmalarına izin veren ve bizzat onları yetkilendiren kişilerdir. Kuklları Beşşar Esed rejimi tarafından kullanılan kimyasal silahlar, ya bu devletlerin yeşil ışık yakmalarıyla ya da sessiz kalmalarıyla cereyan ettiğini bilmeyen yoktur. Bu liderlerin başka bir ikiyüzlülükleri ise, Kenyalılar yaralılar için kan bağışlamak amacıyla çeşitli kan merkezlerinde toplanırlarken, bu liderler kendi vatandaşlarına kalabalık bölgelerden kaçınmalarına ve güvenlik gerekçesiyle evlerini terk etmemelerine çağırıyorlardı. Kenya vatandaşlarının güvenliğinden değil de kendi vatandaşlarının güvenliğinden endişe ediyorlardı. Ayrıca vatandaşlarını güvenlik aksaklıklarına binaen Kenya'ya seyahat etmemeye yönelik uyarıyorlardı. Buna karşılık sürekli Kenya kaynaklarını yağmalayan çokuluslu şirketlere hiç bir seyahat uyarısında bulunmuyorlardı. Sonuç olarak Hizb, terörizmin Batı tarafından Kenya gibi Afrika ülkelerine girip kaynaklarını yağmalamak amacıyla kullanılan bir günah keçisi olduğunu ifade eder. Kapitalist ideoloji, tüm dünyaya barış ve güvenlik getirme konusunda başarısızdır. İnsanlar arasında particilik, dinsel ve aşiretler temeline göre bir ayırım yapan bu ideoloji, şuan dünyanın da tanık olduğu gibi dünya barışını istikrarsızlaştırmasını sürdürecektir. Terörizmle savaşın temel amacı, bir ideoloji olarak İslam'ın dünya liderliğine yükselişini durdurmaktır. İslam, bir yaşam biçimi ve tüm insanlığın sorunlarına çözüm ortaya koyan bir dindir. 13 asır boyunca İslam, dünyanın yarısına hükmetti, barış ve güvenlik yaydı. Din, ırk, kabile ya da konumuna bakmaksızın toplumu bütünleştirdi. □

... 10. Sayfanın Devamı

Pakistan'a geri getirebilecek etkin ve yetkinlikte olan kişilere soruyoruz: Daha ne kadar Pakistan vatandaşlarına yaşlı, kadın ve çocuk ölümlerini saymalarına, kana bulanmış sokaklardan yaralılarını kucaklarında kaldırmalarına izin vereceksiniz? Sizler insanları düşmandan savunmak için yemin ettiniz. Dolayısıyla nasıl Amerikan üslerine, konsolosluklarına, elçiliklerine ve suç şebekelerine bu topraklarda faaliyetlerini sürdürmelerine müsaade edersiniz? Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem gayrimüslim vatandaşların korunması gerektiğini emretmişken neden hala siz Hilafet'in dönüşünü garanti altına almıyorsunuz? Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَهٗ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يُرَخَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ رِيحَهَا "Dikkat ediniz! Kim Allah'ın ve Rasûl'ünün zimmeti olan bir anlaşmalıyı öldürürse, şüphesiz Allah'ın zimmetine ihanet etmiş olur. O Cennetin kokusunu koklamayacaktır. Hâlbuki onun kokusu yetmiş senelik mesafeden algılanır." □



... 23. Sayfanın Devamı

Görünen o ki bu metinler Müslümanları kapsamıyor. Anvers, Mechelen, Vilvoorde ve Maaseik belediye başkanlarına göre Müslümana dinini koruma, dinine göre yaşama ve davet hakkını veren özgürlük kelimesi lanetlidir.

Biz Anvers, Mechelen, Vilvoorde ve Maaseik belediye başkanlarını Hilafet Devletinin tebaasıyla olan siyasetini öğrenmeye çağırıyoruz. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: **إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم** “Emir, insanlarda şüphe arasa onları ifsat eder.”

Son olarak da ülkedeki aydınlara şunu söylüyoruz: Siz bu ülkedeki Müslümanların kimliklerine, kültürel hassasiyetlerine saygı gösterilme haklarını istediklerini gayet iyi biliyorsunuz. Keza Müslümanların toplumu ve sistemi değiştirmek için çalışmadıklarını da çok iyi biliyorsunuz. Biz sizlere şunu söyleriz: Hak karşısında susan kimse dilsiz şeytandır. Siz Müslümanlara yapılan zulmün boyutunu, seslerinin kısıldığını, işkence edildiklerini, baskı gördüklerini görüyorsunuz. Hatta hakaret din ve akidelerinin dinamikleri aşağılanır boyutuna vardı. Tün bunlara rağmen ideolojinize bir özür de olsa sizden tek bir kelime bile duymadık. O halde siz kendi değerlerinize ihanet ediyorken insanların değerlerinizden yüz çevirmelerinden neden şaşırıyorsunuz?

Bize gelince; dinimizden ve Müslümanlardan korkmayız. Çünkü İslam öyle bir dindir ki çatışma olmadan kendi başına bırakılırsa kalplere sızar, kalpleri etkisi altına alır. Ona karşı savaş açılırsa, kalplerde kökleşir ve şiddeti artar. □

... 24. Sayfanın Devamı

Bilakis bu sistem, varlığı itibariyle istikrarsızlık ve kriz üretmektedir. Bunun içindir ki demokrasi Müslümanlara yönelik zulüm ve şantaj sistemidir.

Hizb ut Tahrir / Türkiye Vilayeti Medya Bürosu olarak Başbakan Erdoğan özelinde Ak Parti yöneticilerine konu hakkında şunu nasihat ederiz: Ey Erdoğan, “korkanlar, zafer anıtı dikemezler” diyerek “demokratikleşme paketini” basına duyurdunuz ve bolca demokrasi vurgusu yaptınız. Peki, kendisi Müslüman olan bir yönetici olarak kimden korkmalı ve kime dayanarak yasal düzenlemeler yapmalısınız? İslam’ın kesin emri olan Müslüman kadınların başörtüsünü sadece Allah Subhanehu Ve Teâlâ’yı razı etmek için korumalı değil misiniz? Dini hayattan ayıran demokrasiye övgüler dizip, İslam’ı kâmilten tatbik edecek Raşid-i Hilafete sırtınızı döndüğünüzde kimden cesaret alıyorsunuz. Beşeri güçlerden değil, yerleri ve gökleri yaratan, kendisine döndürüleceğimiz Allah Subhanehu Ve Teâlâ’dan korkmanız gerekmez mi? □

Demokratikleşme paketleri Müslümanları aldatma ve oyalama projeleridir

... 25. Sayfanın Devamı

- Hükümet, yaptıklarından korkmalıdır ve geçmiş kavimlerden ibret almalıdır. Geçmiş kavimler güçlü, acımasız ve baskıcıydılar. Ama helak edilerek melun bir şekilde olarak yok olup gittiler.

- Hükümet, şeriatın hükmüne dönmüyor, hatta kendi beşeri anayasasına “Ülkeyi bölen anayasaya” bile başvurmuyor. Oysaki anayasaları bireylere barışçıl yolla fikirlerini ifade etme hakkından bahsediyor.

﴿لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبِرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا﴾
 ﴿لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ “Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerektiren bir iş-tir.” [Saff 2-3]

Hizb ut Tahrir / Sudan Vilayeti marufu emretmeyi, münkerden nehyetmeyi, Nübüvvet metodu üzere Râşidi Hilafeti kurmak için değişim çalışmasını, isteseler de istemeseler de kâfir ve ajanlarını rahatsız etmeyi sürdürecektir.

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾
 “Zulmedenler nasıl bir inkılap ile döndürüleceklerini göreceklerdir.” [Şuara 227] □

**Hilafet,
içerisinde yaşadığımız
sefaleti ve dalaleti yok
etmenin sebebidir**

... 28. Sayfanın Devamı

kardeşimizin cansız bedenini İçişleri Bakanlığı ve istihbarat servisinin emriyle Nufu hapishanelerinden birinden teslim aldı.

Sonra Belediye gözetimi altında Holmanat’ın temiz naaşı, vücudunda açıkça görülebilen işkence belirtilerini gizlemek amacıyla en hızlı şekilde defnedildi. Bunun suçu gizlemek için hızlı bir şekilde defnedilen ilk cenaze olmadığı bilinmektedir. Bu iğrenç suçla Holmanat’ın -Allah rahmet eylesin- çocukları, Kerimov’un geri yetim bıraktığı kimseler listesine katılmış oldu. Allah Azze ve Celle’den kardeşimizin günahlarını bağışlamasını, ahirette en güzel ödülle ve en büyük ecirle ödüllendirmesini temenni ederiz. Onu Nebilerle, Sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle haşreder İnşaAllah. Bunlar, ne güzel dosttur. Allah, ailesine sabır ve sebat versin. İkinci Râşidi Hilafet Devletinin biran önce kurulması ve naspedilecek Halifeye en kısa zamanda biat etmek için Allah Subhanehu ve Teâlâ’ya dua ederiz.

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءٌ﴾
 ﴿وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ “Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu hissedemezsiniz.” [Bakara 154] □

**“Müminlerden öyle
adamlar vardır ki,
Allah’a verdikleri söze
sadık kaldılar”**

... 29. Sayfanın Devamı

ve Natalia beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zalimler, mahkeme salonunda onu tutukladılar. Bu zalimane eylemle üç küçük çocuğu anne babasız ve bakımsız bıraktılar. Natalia sadece kocasını savunduğu için ve serbest bırakılmasını talep ettiği için hapsedildi. Çünkü hakkı konuştu, kocasına ve ailesine yapılan zulmü dile getirerek hakkı haykırdı. Natalia'nın zorba otorite karşısında söylediği söz, aşırılık eylemi oldu. Kazakistan'da yargı sistemi bozuktur ve Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in etkisi altındadır. Yargı çevrelerinde torpil sıradan bir şeydir. Bu temele göre davalar ele alınmaktadır. Yargı sisteminde rüşvet ve adam kayırma gibi pis işler normal ve doğal bir şeydir. Birisi kalkar doğruluğu fark eder de hakkı haykırırsa, yolsuzluğun düzeltilmesini talep ederse, rejim ve kurumlarında yaygın yolsuzluktan insanlara bahsederse, iktidardaki yetkililer, onu takibe alırlar, kovalamaya başlarlar. Bu kişi Müslüman ise, suçu çok basittir aşırılık ve terörizm, sonra hapse atılır. Kazakistan'daki yetkililer, halk arasına kötülük saçıyorlar, yolsuzluk ve ahlaksızlığı yayıyorlar, kişiyi dürüst ya da onurlu olmaktan engelliyorlar. İşte Natalia bu bozuk hâkimlerden korkmadı, aksine mahkeme önünde cesaretle ailesini savunmakla, hükümetim zulmünü ve işledikleri kötülükleri açıklamakla suçlu sayılamayacağını söyledi. ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ ﴿Onlardan ancak Aziz ve Hamid olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar.﴾ [Buruc 8] Ebu Hurayra'dan şöyle dediği rivayet edildi: Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: **“Şüphesiz Allah kim benim veli kuluma düşmanlık ederse, Ben de ona harp ilan ederim.”** [el-Buhârî] □

... 30. Sayfanın Devamı

bağlarının lime lime parçalandığı gerçeği herkesçe malumdur. Aile Bakanlığı'nın verilerine göre her yıl ortalama 150 bin çift boşanmaktadır.

Esasen burada anormal bir durum yoktur. Her şeyin yaratıcısı olan Allah Subhanehu, insan, hayat ve kainatı en iyi bilen ve bunların düzenlenmesi için en mükemmel nizamları belirleyendir. Hiç şüphesiz İslam, hayatın tüm işlerini yürüten ve tüm sorunlarını çözen kapsamlı bir hayat nizamıdır. Onun hiçbir eksiği yoktur. Bugünkü yöneticiler ve tabileri, hâsâ İslam'ın eksik olduğuna mı inanıyorlar da Kafirlerin sistemlerini ithal edip Müslümanlara dayatıyorlar? Hangi inançla, bunların “en iyi” olduğunu iddia edebiliyorlar? Oysa Allahu Teala şöyle buyurmuştur: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ ﴿Bugün sizin için dininizi mükemmel kıldım, üzerinize olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak yalnızca İslâm'dan razı oldum.﴾ [Maide 3]

Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in siretinde açıkça görülebileceği gibi, İslam'ın hayat veren nizamlarını tam ve kapsamlı bir şekilde uygulayabilecek yegane yönetim sistemi Hilafet'tir. Üstelik 14 asırlık İslam tarihi de bu hakikate şahittir. Bize ne oluyor ki daha üzerinden bir asır geçmemişken Hilâfet'i bu kadar çabuk unuttuk? Nasıl da zihinlerimizden silindi? Neredeyse ideolojimizi ve muhteşem nizamlarını tanımaz olduk da bugün bu küfür nizamlarının, fikirlerinin ve yaşam tarzının esiri haline geldik, bir de bunlara razı mı oluyoruz? ﴿وَاللَّهُ ﴿Eğer mü'min iseler, Allah ve Rasülü razı edilmeye daha layıktır.﴾ [Tevbe 62] □

Ayın Kitabı:

İslâm Şahsiyeti

3



Takiyyuddin en-Nebhani

FIKİH USULÜ

“Asıl” kelimesinin sözlük manası; ‘üzerine bina olunan, dayandırılan kurulan’ demektir. Bu dayandırma, bina ediş, duvarın temel üzerine kurulması gibi hissî/hissedilir olabileceği gibi, sonucun sebebe, ispat edilenin/işaret edilenin delile dayandırılması gibi aklî de olabilir.

Fıkıh usulü ise; fikhın üzerine kurulu olduğu kurallardır.

Fıkıh ise; sözlükte ‘anlamak, anlayış’ demektir.

Şu ayette olduğu gibi:

﴿ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ﴾ “Senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz.” [Hud 91]

İslâm fakihlerinin/usulcülerin örfünde/kullanımında fıkıh; “Tafsili delillerden istinbat edilmiş amelle ilgili Şer’î hükümleri bilmektir.”

Hükümleri bilen/âlim bakımından hükümleri bilmekten kasıt; yalnızca bu hükümleri bilmek değil, bilakis Şer’î hükümler hususunda melekenin/yeteneğin oluşmasıdır. Yani bu bilginin ve ondaki derinliğin, hükümleri bilen kişide o hükümlerle ilgili bir melekeyi oluşturan boyuta ulaşmasıdır. Sadece melekenin oluşması, hükümlerin tamamını bilmiyor olsa da kendisinde meleke oluşan kimsenin fakih sayılması için yeterlidir. Ancak inceleme ve istidlal/delil getirmek için furuatla ilgili Şer’î hükümlerden detaylı olmasa da bir miktar bilmek kaçınılmazdır. Bir ya da iki hükmü bilmek, fıkıh olarak isimlendirilemeyeceği gibi delil çeşitlerinin hüccet olduğunu bilmeye de fıkıh denilmez.

“Fıkıh” kelimesi ile tafsili delillerden çıkartılmış furuatla ilgili amelî hükümler topluluğu kastedilir. ‘Bu bir fıkıh kitabıdır’ denilirken, furuatla ilgili amelî hükümleri içeren bir kitap olduğu kastedilir. “Fıkıh ilmi” denilirken de furuatla ilgili amelî hükümler topluluğu kastedilir. Ancak bu kavram, amelî hükümlere hastır. İstilah bakımından, itikad ile ilgili hükümler fıkıhtan değildir. Çünkü fıkıh, ferî-ameli hükümlere yani itikad edilen değil, amel edilen hükümlere hastır.

Bu durumda “fıkıh usulünün” manası: Tafsili delillerden elde edilen amelî hükümlerle ilgili yeteneğin oluşumunda esas alınan kurallardır. Onun için fıkıh usulü; ‘aracılığı ile tafsili delillerden Şer’î hükümleri istinbat etmeye ulaşılan

kaideleri bilmektir' şeklinde tarif edildi. Bu kuralların kendisine de "fıkıh usulü" denir. "Fıkıh Usulü Kitabı" dediğimizde bu kuralları içeren kitabı kastederiz. 'Bu fıkıh usulü ilmidir' derken de; aracılığı ile tafsili delillerden Şer'î hükümleri istinbat etmeye ulaşılan kuralları kastederiz. Fıkıh usulü bahsi, kurallar ve deliller hakkında inceleme yapmaktır. Yani hüküm, hükmün kaynakları ve bu kaynaklardan hükmü istinbat etme keyfiyetini inceler.

Fıkıh usulü; icmâli delilleri ve bunların Şer'î hükümlere delâlet yönlerini kapsadığı gibi, istidlalde bulunulmasının durumunu -tafsili açıdan değil de genel açıdan- yani içtihad bilgisini de kapsar. Aynı şekilde istidlal keyfiyetini –ki o, deliller içerisindeki teadül/eş değerlilik ve tercih durumudur- kapsar. Fakat içtihad ve deliller arasında tercih; delilleri ve delâlet yönlerini bilmeye bağlıdır. Onun için bu iki konu yani deliller ve delillerin delâlet yönleri, hüküm ve hükümlerle ilgili hususlar konusu ile beraber fıkıh usulünün esasını teşkil eder.

Şu halde fıkıh usulü; fıkıhın mutlak emir, mutlak nehiy, Nebi Sallallah'u Aleyhi VeSSellem'in fiili, sahabenin icmâsı ve kıyas gibi tayin edilmiş haldeki icmâli delilleridir. İşte bunlardan (icmâli delillerden); ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ "namaz kılınız", ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ "zinaya yaklaşmayınız", Rasul Sallallah'u Aleyhi VeSSellem'in Kâbe içinde namaz kılması, mahcura veli tayin edilmesi, ücretliye

kıyas yapılarak vekilin ücret almaya hak kazanması gibi tafsili deliller çıkartılır. İşte örneklenen bu hususların hiç birisi fıkıh usulünden değildir. Çünkü bunlar belirli tafsili delillerdir. Bunlardan birer örnek olarak fıkıh usulü konusunda yer alması, bunların fıkıh usulünden olduğu anlamına gelmez. Bilakis usul; icmâli deliller, delillerin delâlet yönleri, delil getirenin durumu, delil getirme keyfiyetidir.

Fıkıh usulü, fıkıh ilminden farklılık arz eder. Zira fıkıhın konusunu; helalliği, haramlılığı, sahihliği, batıllığı, fasitliği bakımından mükelleflerin fiilleri oluşturur. Fıkıh usulüne gelince; onun konusunu, kendilerinden Şer'î hükümlerin istinbat edilmeleri yani Şer'î hükümleri ispat etmeleri bakımından sem'î/vahyi deliller oluşturur.

Bu durumda; hüküm ve hükümle ilgili hususlarda şu üç noktanın açıklanması kaçınılmazdır:

1- Hükümün kaynağı kimdir, yani hüküm koyma yetkisine kim sahiptir, hâkim kimdir?

2- Hüküm kim için çıkartılır yani bu hükmü uygulamakla mükellef olan kimdir?

3- Hükümün kendisi nedir, hakikati nedir?

Bunlar açıklandıktan sonra da deliller ve delillerin delâlet yönleri açıklanmalıdır. □

الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر..
لا إله إلا الله
الله أكبر.. والله أكبر.. الله أكبر..

Allahuekber... Allahuekber... Allahuekber...

Lâ ilahe illallah...

Allahuekber... Allahuekber... Ve Lillâhil Hamd...



Arafat'tan Müzdelife'ye Gidiş