



Hizb ut Tahrir  
Medya Ofisi

﴿كَمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآمَنُوا بِاللَّهِ﴾

Segmeler  
**Muhtarat**

Hizb ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi'nden  
www.hizb-ut-tahrir.info

Sayı 18 - Safer 1435 H

TEFEKKÜR



Takiyyudin en-Nebhani

# Cenevre 2 Konferansı



**Teslimiyetçi,  
İhanetvâri ve  
Komplocu**

**BİR AMERİKAN KONFERANSIDIR**

Ne Olursa Olsun Her Şekliyle Reddedilmelidir  
Düzenlenmek Karşısında Sessiz Kalmak  
Nasıl Haram ise Katılmak da **ŞERAN HARAMDIR**

**DEMOKRASİ**

=

**İnsanlar İçin Ahlaksız Ölüm**



**Hizb ut Tahrir  
Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا  
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

## İÇİNDEKİLER

|  |    |  |    |
|--|----|--|----|
| Elem Verici Baalbek Olayları İran'ın Ümmete Karşı Giriştiği Günahkâr Etkinliğin Yansımalarından Bir Tanesidir  | 3  | Ne Tutuklama Ne de Ölüm İslam'ın Yayılmasını Durduramaz  | 19 |
| Çocuklarımızın Eşlerimizin ve Kardeşlerimizin Tutuklanmalarına Asla Üzülmeceğiz Eşler Gibi Bizler de Bütün Kalbimizle Onlarla Birlikte Olacağız          | 4  | Özbekistan'da Daveti Taşıyanlar İslam Ağacını Kanları ile Sulamak İçin Israr Ediyorlar   | 20 |
| Amerika Hâlâ Cenevre 2 Konferansının Düzenlenmesinde Israr Ediyor Amerika'dan, Suriye Özel Temsilcisi İbrahimi'den ve Ajanı Ulusal Koalisyondan Sakının! | 5  | Demokrasi = İnsanlar İçin Ahlaksız Ölüm. İnsanları Avami Birliği ve Halk Partisinden Kurtarmanın Yegâne Yolu Ordudaki Samimi Subaylar Eliyle Mevcut Rejimi Devirmek ve İktidara İslam İle Hükmedecek Uyanık Muhlis Siyasilere Devretmektir | 21 |
| Allah'ın İzni İle "Allah'ın Yardımcıları Olun" Sözlü Gösterimi Başarıyla Tamamlandı  | 7  | Hizb ut Tahrir / Endonezya Tarafından ABD Casusluğuna Dair Bir Açıklama  | 22 |
| Zalimlerin Elinde Ucuz Bir Maşa Olan Eski Müftü Müslümanları Yalan Yanlış Yere Haricilere Benzeterek Öldürülmelerini Haklı Göstermeye Çalışıyor          | 9  | Federalizm Ümmetin Birliğini Parçalayan Bir Projedir   | 23 |
| Rusya Federasyonu'ndaki Medyaya Açık Mektup  | 10 | Cenevre 2 Konferansı Teslimiyetçi, İhanetvâri ve Komplocu Bir ABD Konferansıdır Ne Olursa Olsun Her Şekliyle Reddedilmelidir Düzenlenmek Karşısında Sessiz Kalmak Nasıl Haram ise Katılmak da Şeran Haramdır                               | 25 |
| ABD Yardımları Bir Zehirdir Alınmaması Alınmasından Bin Kez Daha Ehvendir  | 11 | Birleşmiş Milletler İslam İle Savaşmak İçin Kurulmuştur, İslami Beldelerde Hiç Bir Zaman Temiz Bir Sayfaya Sahip Değildir  | 28 |
| Son Olarak Koalisyon Ford Önünde Ayaklarına Kapanıncaya Kadar Eğildiklerini Açıkladı Daha Önce Diz Kapaklarına Kadar Eğilmişti                           | 13 | Rejimin Halep Merkez Cezaevi Katliamına Başlaması Hakkında   | 29 |
| Hizb ut Tahrir / Sudan Vilayeti Şovak Kentinde Nebevi Hicret Hakkında Bir Seminer Düzenledi  | 15 | Dün Irak'ta Yaptınız, Bugün Suriye'de Aynı Hatayı Yapmayın Zalimlerden Değil Allah'tan Korkun  | 30 |
| Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir." [Bakara 9]                                | 17 | Ayın Kitabı:<br>Tefekkür   | 38 |

Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi'nden  
**Muhtarat**



Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi'nden Seçmeler, Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi sitelerindeki bazı yayınları içerir.

Yalnızca Hizb ut Tahrir'in, vilayetlerin, medya ofislerinin, resmi sözcülerin ve Hizb ut Tahrir medya temsilcilerinin yayınları, hizb görüşü olarak tabir edilir. Bunların haricindekiler, Hizb ut Tahrir'in web sayfalarında veya medya ofisi dergisinde yayınlanırsa bile yazarının görüşü olarak tabir edilir.

Naklin ve alıntının dürüst olunması, çıkartma, tevil ve değişiklik yapılmaması ve nakledilen kaynağın belirtilmesi şartıyla Hizb ut Tahrir'in ve web sayfalarının yayınlarından alıntı yapıp yeniden yayınlanması serbesttir.

[www.hizb-ut-tahrir.info](http://www.hizb-ut-tahrir.info)

من المكتب الإعلامي لحزب التحرير  
**مختارات**



**Hizb ut Tahrir**  
**Lübnan**  
**Vilâyeti**  
**Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا  
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾



25 Zilkade 1434 H

01.10.2013

No.: LB-BA-2013-MB-TR-018

## Basın Açıklaması

### **Elem Verici Baalbek Olayları İran'ın Ümmete Karşı Giriştiği Günahkâr Etkinliğin Yansımalarından Bir Tanesidir**

Baalbek'te yaşanan kanlı çatışma devam ediyor. Geçen Cumartesi günü iyice şiddetlenen olay bugüne kadar şiddetini sürdürüyor. Olayla ilgili tarafların tutumları hâlâ aynı. Bu bağlamda biz aşağıdaki hususları belirtmek isteriz:

**Birincisi:** Allah Subhanehu ve Teâlâ'nın şu sözünü hatırlatırız:

﴿وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مَّتَعَدًّا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

**“Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah, ona gazap ve lanet etmiştir. Onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”** [Nisa 93]

Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem de şöyle buyuruyor:

بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

**“Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini tahkir etmesi yeter. Her Müslüman Müslümana kanı, malı ve ırzı haramdır.”**

**İkincisi:** Şeriat bir durumda katledeni mazur gördü. O da nefsi müdafaa durumudur. Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

“Kim canı uğruna öldürülünceye kadar savaşırsa, şehittir. Kim de ailesi uğruna öldürülünceye kadar savaşırsa o da şehittir.”

**Üçüncüsü:** Baalbek'te cereyan eden olay, diğer bölgelerde cereyan eden olayların aynısıdır, mezhepçilik kin ve nefreti açıkça ortadadır. Ama bu kin ve nefretin sorumluluğunu kimin üsleneceği net değildir. Şüphesiz İran partisi, bundan birincil sorumludur. Kesinlikle bu, onun suçudur. Zira İslami ümmetin düşmanı Şam zorbası Esed'i destekledi. Esed'in İslam'a, Müslümanlara ve Şeriata azılı bir düşman, Allah'a, Rasûl'üne ve müminlere de ihanet içerisinde olduğunu gayet iyi biliyor. Esed'e verdiği destek sonucunda Müslümanların kalplerinde kendisine karşı kin ve nefretin oluşacağını da farkındadır. Suriye devrimcileriyle savaşmaları için savaşçıları Suriye'ye gönderdiğinde şiddetin Lübnan'a sıçrama tehlikesinin önüne geçmek için bunu yaptığını düşündü. Basiret sahibi herkes bu sözün yalan olduğunu bilir. Çünkü o bu eylemiyle ... Devamı 31. Sayfada

**Hizb ut Tahrir**  
**Sudan**  
**Vilâyeti**  
**Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا  
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



26 Zilkade 1434 H

02.10.2013

No.: SD-BA-2013-RS-TR-08

## Basın Açıklaması

### **Çocuklarımızın Eşlerimizin ve Kardeşlerimizin Tutuklanmalarına Asla Üzülmeceğiz Eşler Gibi Bizler de Bütün Kalbimizle Onlarla Birlikte Olacağız**

25.09.2013 Çarşamba günü Hizb ut Tahrir / Sudan Vilayeti “Yakıt Sübvansiyonlarını Kaldırmak Sıradan İnsanları Ezmenin ve Daha Yoksul Sanayi Oluşturmanın Başka Bir Adımıdır” başlıklı bir bildiri dağıttı. Ardından otorite Hizb ut Tahrir’in kahraman gençlerinden yedi kişiyi tutukladı.

Zalim hükümetin tehditlerine ve barışçıl olsa da tüm protestoları demir yumrukla bastırmasına rağmen Hizb ut Tahrir, haykırışlara kulak vererek başka bir cesur adım daha atarak Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı başkanlığı ve Kalakla Polis Müdürlüğü önünde protesto düzenledi. Akabinde otorite yetkilileri gurur ve kibre kapılarak başka tutuklamalar da yaptı. Tutuklamalar Resmi Sözcü ve Merkezi Temas Lecnesi başkanı de dâhil olmak üzere bazı sorumlulara kadar uzandı. Hala onlarca genç tutuklu. İçlerinde yaşlı ve hastalarda var.

Biz, Hizb ut Tahrir / Sudan Vilayeti Kadın Kolu olarak, tutuklu eşleri, kızları ve bacıları olarak, Allah’ın kazasına sabreden mümin kadınlar olarak Allah’ın rızası yolunda olduğu sürece bizlere isabet eden her şeyin hayrımıza olacağını müjdeleriz. Hatta kardeşlerimize her yönüyle desteği artıracacağız, Asya bint Muzahim’in, Hansa’nın ve diğerlerinin yaptıklarını taklit ederek eşi benzeri görülmemiş emsaller olmaya çalışacağız. Bunlar, dünyayı Ahirete karşılık satan kadın kardeşlerimiz, annelerimizdir. Biz olanlara şaşırarak, üzülecek değiliz. Çünkü Mevla Azze ve Celle bize yüce bir İslami fikir ve Allah’ın kazasına rıza gösteren bir nefsiyet verdi bahşetti. Biz Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın şu sözünü kendimize örnek ediniyoruz: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ﴾ **“Andolsun içinizden, cihad edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz.”** [Muhammed 31]

Bildiğiniz gibi Hizb ut Tahrir gençleri fikri ve siyasi çatışma yapar, asla maddi eyleme başvurmaz. İslami Devletin, Hilafet Devletinin kurulması için izlediği yolda Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in metodunu model edinerek ümmeti bilinçlendirir, dininin hükümlerini hatırlatır.

... Devamı 31. Sayfada

**Hizb ut Tahrir**  
**Ürdün**  
**Vilâyeti**  
**Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا  
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٤٧﴾



06 Muharrem 1435 H

09.10.2013

No.: RD-BA-2013-MB-TR-028

## Basın Açıklaması

### **Allah'ın İzni İle “Allah'ın Yardımcıları Olun” Sözlü Gösterimi Başarıyla Tamamlandı**

Hizb ut Tahrir / Ürdün Vilayeti'nin katılım çağrısında bulunduğu Karak kentinin el-Mizâr el-Cunubî bölgesindeki gösterim, Allah'ın izni ile başarıyla gerçekleşmiştir. “Allah'ın Yardımcıları Olun” başlığı altında yapılan gösterime, Müslümanların yoğun ilgi göstermesiyle birlikte siyasi aktivistler, ileri gelenler ve hareket liderleri de katıldı. Gösterime Kur'an-ı Kerim'den ayetlerinin okunması ile başlandı. Sonra el-Mizâr ve Karak kenti ileri gelenlerinden Üstad Yusuf el-Katvani misafirlere hoş geldiniz diyerek kısa bir konuşma yaptı. Ardından kaptan Vahid el-Battuş bir konuşma yaptı. Konuşmasında ümmetin Hilafete olan ihtiyacına değindi. Ayrıca bu gösterime Maan kentinden katılan Dr. Adnan eş-Şamrî de bir konuşma yaptı. İslami Hilafeti talep ederek Camilerden hareket eden Şam devrimini hatırlattı. Bu mübarek devrime nasıl dünyanın komplo kurduğunu anımsattı.

Sonra gösterime et-Tafile şehrinden katılan Ahmed es-Saharîn de etkili bir konuşma yaptı. Konuşmasında İslam dünyasında harekete geçenlerin değişimde sadece İslam'a dayalı net bir görüşlerinin olması gerektiğini vurguladı. Müslüman birinin, bakışını kapitalizm ve demokrasi gibi ideolojilerden alıntı yapmasının tehlikesine vurgu yaptı.

Hizb ut Tahrir / Ürdün Vilayeti Medya Bürosu başkanı Üstad Memduh Katişat ise konuşmasında, Müslümanlardan Allah'ın ve dininin yardımcıları olmalarını talep etti. Ürdün'ün sorunlarının ancak İslami Hilafet Devleti altında ayrılmaz bir parçası olan Biladu's Şam topraklarına tekrar geri dönmesiyle çözüleceğini beyan etti. Son olarak Üstad Şeyh Said el-Avade Ebu İmad, bir kapanış konuşması yaptı. Karak'tan gelen katılımcılara katılımlarından ve gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek Karak topraklarının kahramanlıklarını sıraladı.

Allah'ın bizlere Karak şehrinin el-Mizâr bölgesinde bahşettiği bu büyük fazlı kereminden sonra Hizb ut Tahrir / Ürdün Vilayeti bu gösterimi destekleyen, kapanış bildirisine imza atan tüm konuklara teşekkürlerini bildirdi. Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın en güzel şekilde onları mükâfatlandırmasını ve bu eylemin amel defterlerine hayır olarak yazılması dileğinde bulundu. □





**Hizb ut Tahrir**

**Mısır**

**Vilâyeti**

**Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا  
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



05 Zilhicce 1434 H

10.10.2013

No.: EG-BA-2013-MB-TR-019

## Basın Açıklaması

﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ **Ne büyük bir söz  
ağızlarından çıkan! Onlar ancak yalan söylüyorlar. [Kehf 5]**

### **Zalimlerin Elinde Ucuz Bir Maşa Olan Eski Müftü Müslümanları Yalan Yanlış Yere Haricilere Benzeterek Öldürölmelerini Haklı Göstermeye Çalışıyor**

Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بَقْبِضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ  
النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا “Şüphesiz Allah ilmi kullardan zorla  
söküp almaz. Fakat ilmi, âlimleri kabzetmek suretiyle alır. Öyle ki geride tek bir  
âlim dahi bırakmaz. İnsanlar da cahilleri kendilerine lider edinir. Bunlara sorulur,  
onlar da ilimsiz fetva verirler, böylece hem kendilerini hem de başkalarını saptırır-  
lar.” [el-Buhârî] İşte eski Müftü Ali Cuma'nın durumu bu. Müftü, otorite lehine fetva  
vermek makamından uzaklaşsa da, önceki günahlarına günah katmak için yöneticilere  
fetva vermekte hala ısrarcı. Bu kişi, haram olan kanı akıtmak için fetva vermekten kork-  
muyor. Hatta nasların manasını eğip büküyor, vakaları dışında vakalar üzerine indiriyor.  
Öyle görünüyor ki hem kendi günahlarını hem de fetvası gereği zalimane ve düşmanca  
öldürülen insanların günahını yüklenmekten gocunmuyor. Aktivistler tarafından sızdırı-  
lan bir videoda eski müftü, Sisi ve içişleri bakanı Tümgeneral Muhammed İbrahim hu-  
zurunda bir dizi kuvvet komutanlarına ve polis müdürlerine hitaben “Elinden geldiğince  
sert vur, sakın askerlerinin ve bireylerinin bu Hariciler için ölmesine izin verme. Müjde-  
ler olsun öldürenlere ve öldürülenlere. Kim onları öldürürse, Allah'ın sevgili kuludur.  
Şehrimizi ve ülkemizi bu aşağılıklardan temizlemeliyiz. Mısır'ı hak etmiyorlar, biz onla-  
rın Mısırlı olmasından utanıyoruz. Her ne pahasına olursa olsun bunlardan kurtulmalı-  
yız.” dedi. İslam'ı isteyen, zalimler karşısında duran herkese kin ve nefret dolu, sorum-  
suzca söylenmiş bu sözler, bize göstericilerin nasıl soğukkanlılıkla öldürüldüğünü ve ne-  
den bu kadar çok ölümlerin olduğunu anlamamızı sağlıyor. Asker ve subaylara, Ali Cu-  
ma'nın bu çirkin fetvasıyla, yaptıkları ve yapacakları katliamlara yeşil ışık yakıldı. Müf-  
tü, aynı ithamla daha önce 25 Ocak devrimcilerini de suçlamıştı. Bu kişi daha önce de  
göstericilerin öldürölmesini haklı göstermek ve bu suçu meşrulaştırmak için silahlı kuv-  
vetler psikolojik harp dairesi tarafından kullanılmıştı. Son video sadece daha önce söyle-  
diği şeyin bir tekrarıdır. Bu şahıs, dinini az bir pahaya sattı. Ölüm, linç ve kıyımı destek-  
lemek için görüş birliği var ve Allah'ın bunu yapanlarla birlikte olduğunu iddia ederek  
Allah'a iftira atıyor. Bu kişi, askerleri “elinden geldiğince sert vur” ... Devamı 32. Sayfada



**Hizb ut Tahrir**  
**Merkezi**  
**Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا  
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



06 Zilhicce 1434 H

11.10.2013

No.: HT-BA-2013-MB-TR-082

## Basın Açıklaması

### **Rusya Federasyonu'ndaki Medyaya Açık Mektup**

27 Eylül 2013 tarihinde Hizb ut Tahrir üyeleri çeşitli Rus şehirlerinde mevcut iktidar tarafından İslam ve Müslümanlara karşı ilan edilen savaşı reddeden barışçıl faaliyetler ve etkinlikler düzenlediler. Kâfir iktidar Ocak 2013 yılında Kazan'daki bir Camiyi yıktı, eğitim kurumlarında başörtüsünü yasakladı, Hizb ut Tahrir üyesi Gabayev Abdullah'a -Allah rahmet eylesin- 16 Eylül 2013 tarihinde suikast yaptı. Hemen ertesi gün Elmira Colieva tarafından tercüme edilen Kur'an-ı Kerim'in çevirisini yasakladı. Rus yetkililerin, Sireti İbn Hişâm, Safiyyuddin el-Mubârekfurî'nin er-Rahiku'l Mehtûm ve Riyazu's Salihin kitabı gibi bazı İslami eserleri yasaklamalarını belki de burada hatırlatmaya gerek yoktur. İmam-Nevevî'nin el-Erbaine en-Nebeviye kitabı ve daha nice tanınmış Müslüman âlimler tarafından kaleme alınan diğer pek çok eser yasaklandı. Tüm bunlar, İslam ve Müslümanlara karşı düşmanlık değil midir?

Farklı başlıklarla Hizb ut Tahrir faaliyetlerine yorumda bulunan medyaya gelince; tüm bunlar, bu medyanın cesur ve tarafsız profesyonel gazetecilikten yoksun olduğunu gösterir. Hatta bizlere, Çar dönemini hatırlatıyor. O dönemde insanlar köle gibiydiler, konuşma hakları yoktu ya da efendilerinin yüzüne bile bakamazlardı. Rusya'daki bazı medya organları Kremlin'deki efendilerini memnun etmek, sevgisini kazanmak ve çıkar elde etmek için art niyetli başlıklar altında bazı makaleler yayınladı. Chelyabinsk Camilerinde terör örgütü üyeleri bildiri dağıtıyor, afiş ve bildiri dağıtıldı, Müslümanlar Tyumen şehrinde Rusya'daki Kur'an-ı Kerim ve başörtüsü yasağını protesto ettiler gibi buna benzer ve bu minvalde birçok makale yayımlandı. Medya, efendilerini hoşnut etmek amacıyla Hizb ut Tahrir karşı yalan yanlış büyük iftiralar attı. Biz bu mektupta Rusya'daki medyaya hiç bir kimsenin değiştirme olasılığı olmadığı en basit gerçekleri hatırlatmak istiyoruz:

**Birincisi:** Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, en kısa zamanda yalanınız açığa çıkacak ve siz buna karşılık hesaba çekileceksiniz. Siz bir kısım insanlar hakkında her zaman yalan söyleyebilirsiniz, tüm insanlar hakkında da bazen yalan söyleyebilirsiniz. Ama bütün insanlar hakkında her zaman yalan söyleyemezsiniz. Bunlar gündüz gece döngüsü gibi bir hakikattir.

**İkincisi:** Siz Hizb ut Tahrir hakkında yayınladığınız haberlerde yalan yanlış haberciliği sürdürdünüz. Bazen Hizbi, Müslüman teröristler, bazen terör örgütü bazen de küresel terör örgütü olarak nitelediniz. Yayınladığınızın doğruluğuna hiç bir kanıt yoktur. Biz, eğer gücünüz yetiyorsa yayınladıklarınız arasında Hizb ut Tahrir'i suçla ... *Devamı 32. Sayfada*



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## ABD Yardımları Bir Zehirdir Alınmaması Alınmasından Bin Kez Daha Ehvendir



H. 06 Zilhicce 1434  
M. 11 Ekim 2013

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jennifer Psaki 10.10.2013 tarihinde “Demokratik olarak seçilmiş bir sivil hükümete karşı güvenilir bir ilerleme olana kadar Washington’un, Mısır’a askeri ve ekonomik yardımları dondurduğunu” açıkladı. Los Angeles Times gazetesi de 10.10. 2013’te bir basın toplantısında ABD yetkililerden aynı konuda “Mısır ile İsrail arasındaki barış antlaşması da dâhil bölgedeki Amerika’nın güvenlik çıkarlarının özü, yardımların kesilmiş veya azaltılmış olması nedeniyle risk altında olmayacağını” nakletti.

Biz Amerika’nın bu söylemlerinin Mısır’a zehirli yardımların nihai olarak sonlandırılacağı anlamına gelmediğini biliyoruz. Aksine istediğini göre hareket etsin, hesabında olmayan şeyler yapmasın diye Amerika tarafından yeni yönetime bir ayar verme tehdididir. Yardımlar, Amerika’nın halkları sömürmek, kontrol etmek ve nüfuzunu yaymak için izlediği bir üslup hatta bir metottur. Yeni bir sömürgeci güç olarak Ortadoğu’ya geldiğinden beri bu böyledir. Yardımlar, Amerikan dışişleri bakanlığı yardımcısı George Maggie başkanlığında Arap toplulukları nezdinde akreditasyona sahip Amerikalı diplomatlar tarafından Kasım 1950’de İstanbul’da düzenlenen konferans programları arasında yer aldı. Bu planlar arasında ülke insanlarıyla işbirliği yaparak bölgeye nüfuz etme üslubu da vardı. Yani zehirli yardımlara işbirliği demek, Amerikan politikasının dinamiğidir. Amerika bu yardımlar aracılığıyla bölge derinliklerine nüfuz ediyor, ajanlar üretiyor, servetleri yağmalıyor ve vampir gibi halkların kanını emiyor. Amerika Endonezya’yı sömürmek için yardımlar üslubunu kullandı. Sukarno ellili yıllarda Amerikan yardımlarını reddedince, yardımları kabul edene kadar tehdit ve sindirme yoluyla baskı uyguladı. Bu baskı sonucu ABD nüfuzu Endonezya’ya girdi ve bugüne kadar hala devam etmektedir. Böylece Amerikan literatürüne göre sözde insani yardımlar, dostlarına bile olsa ekonomik yardım adı altında sömürgecilik projeleridir. Zira İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra “Avrupa’yı Kurtarmak” adı altında Marshall Planı, Avrupa ekonomisi üzerinde Amerikan şirketlerini söz sahibi yaptı. Çok geçmeden Avrupa ekonomisi ABD şirketlerinin malı haline geldi. Son yıllarda biraz hafifledi ise de ancak Avrupa ekonomisi üzerinde ABD şirketlerinin etkisi bugün hala varlığını sürdürüyor.

Şüphesiz yardımların hepsi şerdir. Özellikle Amerika, sadece nüfuz etmek, hâkimiyetini yaymak, çıkarlarına hizmet etmek ve Yahudi varlığının çıkarları için yardım eder. Tüm bunlar, büyük cürüm olan Camp David anlaşmasında yazılıdır. Hatta Yahudi varlığı yetkilileri, ABD yardımlarının Mısır’a kesilmesinin bazı etkileri olacağından korkuyorlar. Çünkü Yahudi varlığı “ABD’nin Mısır’a yardımlarını,

Camp David anlaşmasının önemli bir ayağı olarak” kabul ediyor

ABD yardımları, zarar vericidir. Külliye zararlıdır. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

“**Zarar vermek ve zararla mukabele etmek yoktur**” [el-Hâkim] Bu yardımları kabul etmek, İslam’da büyük bir suçtur. Çünkü yardımlar, sömürgeci kâfirlerin Müslümanların ülkelerini nüfuz etmelerine, ekonomik ve politik bir yol bulmalarına imkân sağlar. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:

«**وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا**» “**Allah, müminlerin aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir.**” [Nisa 141]

Bir yandan böyledir. Diğer yandan ise bu yardımlar, Mısır GSMH karşısında hiç bir değer ifade etmezler. Çünkü yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaşan Amerikan yardımları, Mısır GSMH’nin %0,3 geçmez. Bu yardımların petrol, gaz ve madenler gibi Mısır’ın zenginlikleri karşısında değersiz olmaları da cabası. Süveyş Kanalı’ndan geçiş ücretini hafif yükseltmek, bu miktardan kat be kat fazla gelir getirecektir. Yine Yahudi varlığına çok ucuz fiyata satılan gazı keserek dünya piyasalarına satmak bu miktardan çok fazlasını temin edecektir. Üstelik biz, İsrâ ve Miraç topraklarını gasp eden Yahudi varlığıyla fiili savaş halindeyiz. Dolayısıyla ne politik ne de ekonomik hiç bir barışçıl ilişki kurmak caiz değildir.

Bu yardımlar olmazsa, ülkede yoksulluk ve ekonomik krizler olur yaygarası, boş ve yalan bir sözdür. Müslüman beldelerinin yoksulluğu, yapay bir yoksulluktur, yönetim ve karar mekanizması üzerine oturan kimselerin kıtlığından kaynaklanmaktadır. Ümmetin zenginliği ve kamu mülkiyeti, ülke ve halkına zarar veren bozuk yollarla çarçur edilmektedir. Kamu mülkiyeti ümmete harcanması gerekirken, yönetici ve yandaşlarının cebine indirilmekte ya da yurtdışındaki yabancı bankalarda gizli açık mevduatlara yatırılmaktadır. Sonra ülke, dünya bankası, IMF ve sözde yardımlar adı altında Amerikan zehirlerine mecbur bırakılmaktadır. İşte Müslüman ülkelerdeki yoksulluğun sebebi budur. Yoksa bu ülkeler, Allah vergisi zenginliklerle dolup taşmaktadır. Yeter ki Latif ve Habir olan Allah’ın beyan ettiği yerlerde harcansın.

**Ey Kinane diyarındaki Müslümanlar!** Bu yardımlar, Amerikan’ın yardımları kesme tehdidiyle değil de sizler tarafından reddedilmelidir. Aslında bu zehirli yardımların, ülkeye girişi engellenmelidir. Engellenmeleri Amerika ve Yahudi varlığını sıkıntıya sokar. Uğrunda çaba sarf etmemiz gereken husus işte budur. Bu yüzden zehirli yardımları yüzlerine fırlatmak en iyi cevaptır. Mısır dışişleri bakanlığı adına açıklama yapan büyükelçi Bedir Abdulâtî’nin, “Bu karar içerik ve zamanlama açısından isabetli değildir. ABD ile iyi ilişkilerin devam etmesi Mısır için önemlidir” sözü cevap olarak yeterli değildir.

Darbeci General Sisi, bu yardımları sahibinin yüzüne atmalı ve Amerikan zehrinden yapılmış ilmiği boynuna dolamalıdır. O zaman ... *Devamı 33. Sayfada*

## Basın Açıklaması

### **Hizb ut Tahrir / Sudan Vilayeti Şovak Kentinde Nebevi Hicret Hakkında Bir Seminer Düzenledi**

Hizb ut Tahrir / Sudan Vilayeti, el-Kadarif bölgesinin Şovak ilinde “**Nebevi Hicret Ümmet Hayatında Bir Dönüm Noktasıdır**” başlığı altında büyük bir seminer düzenledi. Seminer, Cuma namazına müteakiben Musab ibn Umeyr Kur'an Okulunda yapıldı. Seminere camii imamları, aşiret liderleri, partiler, cemaatler ve bölgedeki okul müdürleri katıldı. Yoğun insan kalabalığı da seminere ilgi gösterdi.

#### **Seminerde şu kişiler birer konuşma yaptılar:**

**1-** Üstad Nasruddin el-Hac, konuşmasında hicretin anlamını ve hicretten alınacak dersleri ele aldı. Sevgili Nebimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in üzerinde yürüdüğü ve bizim de yürümemiz gereken yolun işaretlerine değindi. Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in üzerinde seyrettiği metodu resmetti.

**2-** Üstad Süleyman ed-Desis de konuşmasında Nebevi hicretin ümmetin hayatında en önemli hadise olduğuna vurgu yaptı. Nebî Sallallahu Aleyhi ve Sellem hicret ile İslam'ın ilk devlet yapısını ilan etti. Râşidi Halifeler de aynı yapı üzerinde yürüdüler. Onlara ihsanla tabi olanlar da, Müslümanlar aleyhine çalışan bazı ajanların yardımı ile kâfir Batı tarafından yıkılana dek bu büyük yapı üzerinde seyrettiler. Bu büyük yapı, ümmetin döneminin sona ermesi ile varlığını kaybetti. Eğer köklü İslami akide olmamış olsaydı, ümmetin güç ve kuvveti çoktan yok olup giderdi. Biz, Müslümanların yaşadığı bu kötü vaka altında Nebî Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in adımlarını takip etmemiz kaçınılmazdır. İslami hayatı başlatmak için ciddi bir şekilde gayret göstermeliyiz. Nübüvvet metodu üzere Râşidi Hilafeti kurarak İslam'ı hayata uygulamalıyız.

Konuşmacıların sunumları katılımcılar tarafından beğeni topladı. Söylenenler sıcak ve samimi destek gördü. Katılımcılar bu tür seminerlerin daha fazla yaygınlaştırılması talebinde bulundular. □





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾

**“Bunlar Allah’ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir.” [Bakara 9]**



H. 20 Zilhicce 1434  
M. 25 Ekim 2013

Amerika, sanki kahramanvari bir eylemiş gibi hala Afganistan’dan askerlerini geri çekmekten söz ediyor. 2009 yılının Aralık ayının başında, ABD Başkanı Barack Obama West Point Askeri Akademisinde askerlere hitaben yaptığı bir konuşmada şunları söyledi: “Askerlerimiz ülkelere dönmeye başlayacaklar.” Ancak ABD, çökmek üzere olan ekonomisinden milyarlarca dolar akıttığı, dünyanın gözünde silahlı kuvvetlerinin itibarının zedelendiği on iki yıl süren bir savaşı boşa yapmadı herhalde! Bu yüzden Amerika, bölgedeki nüfuzunu güvence altına almadan terk edecek değildir. ABD, tıpkı ilk etapta bölgeye saldırırken yaptığı gibi bölgedeki nüfuzunu kalıcı hale getirmek için Pakistan hükümetinin desteğine güveniyor. Silahlı kuvvetler yahut sivil ayrımı yapmadan şimdi de bir dizi bombalama ve suikast eylemlerine başvuruyor. Kadın, çocuk, yaşlı, Müslüman ve gayri Müslim, ibadethane ve pazar yeri arasında ayrım yapmadan saldırıyor. Böylece siyasi ve askeri liderlikteki ajanlarına “Bakın, bakın sonuçta bu bizim savaşımızdır” bahanesine olanak sağlıyor. Aldatma ve hile politikası, Amerikan savaşının bir özelliğidir. Kan ve ceset üzerine inşa edilmiş bir hile!

Olayları doğru biçimde takip eden kişi Amerika’nın her zaman savaşa destek kazanmak için şiddet dalgalarını istismar ettiğini görür. 2009’da Aralık ayının başında Obama şunu söyledi: “Burada aşırılığa karşı savaşın kendi savaşları olmadığını söyleyenler oldu... Karaçi’den İslamabad’a kadar Pakistan’da masum insanlar öldürüldü. Açıkça görülüyor ki aşırılar tarafından en çok tehdit edilen ve tehlikede olan Pakistan halkıdır.” Daha sonra bombalama ve suikast olaylarının üzerinden yaklaşık üç yıl geçtikten sonra, 12.11 2012 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland: “Yani açıkçası, Pakistan halkının teröristlere karşı hükümetlerinin arkasında durması, bu, belki de bu korkunç trajediden çıkmak için bir umut ışığı olabileceğini” söyledi.

Sahih uyanıklığa sahip biri pazarlarımızı, evlerimizi, silahlı kuvvetlerimizi ve halkımızı hedef alan bu saldırıların her şekli ile ABD varlığını hedef almadığını açıkça görür. Çünkü şimdiye kadar ne bir CIA, FBI bürosu ne de İHA ve Blackwater gibi paramiliter güçlerin üssü ne de ABD büyükelçiliği ve konsoloslugu bu saldırılardan nasibini almış değildir.

Ayrıca basiret ve feraseti sahibi kişi ülkemizde Amerikan varlığından önce bu gibi yaygın yıkım ve tahribe maruz kalmadığımızı fark eder. Hiçbir samimi Müslüman bu mücrim operasyonların arkasında Allah Subhânehu ve Teâlâ’ya inanan Müslümanın olduğunu hayal etmesi düşünülemez. Tüm Müslümanlar, Allah Subhânehu

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ۗ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾  
 ve Teâlâ'nın şu sözünü ezberden bilirler: **“Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah, ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”** [Nisa 93] Yine zimmi gayri Müslimlerin korunmasını emreden Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu sözünü de hıfz etmişlerdir: **“إِنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يُرَخِّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا”** **“Allah'ın ahbine ve Rasûlü'nün zimmetine sahip olan bir canı öldüren kişi, Allah'ın zimmetini bozmuş olur ve cennetin kokusunu koklayamaz. Hâlbuki onun kokusu yetmiş yıllık mesafeden duyulur.”**

Amerika, Müşerref, Keyâni, Zerdari ve Navaz Şerif gibi bir avuç hain siyasi ve askeri liderlerin yardımı ile Pakistan içinde bombalama ve suikast eylemleri gerçekleştirilmektedir. Amerikan ilk önce kapıları açtı, sonra da kapılarımızı devasa Amerikan askeri, paramiliter ve istihbarat şebekeleri yığına sonuna kadar açık tuttu. Bu şebekelerin kaotik ortamlar oluşturmadaki pis rolü, Orta Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar tüm dünyada bilinmektedir. Suikast ve bombalama eylemleri düzenlemek, misyon ve görevleri arasındadır. Buna ek olarak samimi direnişin itibarını sarsmak amacıyla Amerikan'ın Afganistan işgaline karşı direnen silahlı gruplara sızmak için de ajanlar yetiştiriyor. Amerika, bu kötü ve terörist taktikleri sona erdirmeye niyetinde değildir. Amerika, 2014 yılından sonra da büyük bir askeri, istihbarat ve paramiliter gücü Pakistan ve Afganistan'da tutmak niyetindedir. Sadece bu da değil, aksine Afganistan'da diğer dokuz askeri üsleri ile birlikte İslamabad'da dünyanın ikinci en büyük ABD büyükelçiliğini inşa etmekle varlığını iyice genişletme arzusunda. Bunun yanı sıra bölgemizde 120.000 Amerikan askeri ve personeli var. Böylece Amerika, Pakistan'daki savaşını terk etmiş değil. Çünkü bize, silahlı kuvvetlerime ve istihbaratımıza güvenmiyor. Kendini tamamen askeri ve siyasi liderlikteki ajan ve hainlere teslim etmiyor. Amerika, kalplerimizde güçlü İslami duyguların büyüklüğünün farkındadır. Bize yaptığı zulüm ve baskıdan dolayı kendisine karşı çok büyük bir kızgınlık ve kinimizin olduğunu biliyor. Tüm ümmetin Hilafet özlemi ve arzusu içerisinde olduğunu bilincindedir. Bu gerçek günün her saati onu Suriye'de, Pakistan'da ve çeşitli İslami beldelerde teyakkuz halinde tutuyor. Bu nedenle Amerika, insanları aldatmak, baskı yapmak, en güçlü İslami beldelerin eşliğinde bulunan ülkede varlığını meşrulaştırmak ve genişletmek için bombalama eylemlerini kullanıyor.

**Ey Pakistanlı Müslümanlar!** Amerika ülkemizde olduğu sürece asla barış göremeyeceksiniz. Hain liderlerimiz, orayı burayı işaret ederek bizleri yanıltmaya ve kandırmaya devam edecekler. Asla kendisinden mustarip olduğumuz gerçek ve köklü nedene işaret etmeyecekler. Onun Amerikan varlığı olduğunu asla söylemeyecekler. Amerika'nın gönüllü olarak ülkemizi terk etmeyeceğini biliyoruz. Yağma ve talana alışmış biri terk edebilir mi? Asla, bu yüzden zorla çıkarılmalıdır. Tüm askeri üsler, konsolosluklar ve ona bağlı her kurum kovulmalıdır. Bize baskı yapmaktan, aşağılamaktan ancak tamamen kökünü kazıdığımız zaman vazgeçecektir. *... Devamı 33. Sayfada*



**Hizb ut Tahrir**  
**Rusya**  
**Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا  
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾



20 Zilhicce 1434 H

25.10.2013

No.: RU-BA-2013-MB-TR-012

## Basın Açıklaması

### **Ne Tutuklama Ne de Ölüm İslam’ın Yayılmasını Durduramaz**

Rus ulusal TV kanalı Vesti 24’de 22.10.2013 tarihinde bir röportajda sözde Rusya Adalet Bakanlığı uzmanı Roman Silantiva Rus halkının İslam’ı kucaklamasına ilişkin bir yorumla yönelik yaptığı açıklamada “*Hizb ut Tahrir üyelerine fiziksel saldırmak gerekir*” dedi. Bu gibi yorumların İslam düşmanı olarak bilinen bu meşhur şahıs tarafından ilk kez yapılmadığı unutulmamalıdır. Daha önce de Vahhabiler ya da İslamcılar dediği kesimlerin ortadan kaldırılmaları gerektiğini söyledi. Bu sefer özel olarak Hizb ut Tahrir üyelerine işaret etti.

Rus yetkililer, terör örgütlerine ait cezaları ağırlaştırdıkları için Rus uzmanlar, bu örgütler listesinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği konusunda açıkça demeçler vermekte hiçbir sakınca görmüyorlar. Hizb ut Tahrir’i yasadışı ve kabul edilemez olduğu gerekçesiyle bu listeye dâhil etmek istiyorlar. Oysa Hizb ut Tahrir, kurulduğu 1953 yılından beri herhangi bir maddi eyleme kalkışmamıştır. Ama bu uzmanlar televizyon kanallarında yaptıkları açıklamalarda Hizb ut Tahrir üyelerine sadece işkence etmenin yetmeyeceği, aksine fiziksel saldırının da ağırlaştırılması gerektiğini vurguluyorlar. Vesti 24 kanalında doğrudan ve açıkça cinayete yönelik bu çağrı, Rus yetkililer tarafından daha fazla tutuklama ve baskı yapılacağına dair bir niyet açıklaması olabilir. Adalet Bakanlığı uzmanının yaptığı açıklama bu niyetin dışı vurumudur. İslam düşmanları İslami davete engel olmak için her türlü önlemi alsalar da Allah’ın vadinin gerçekleşmesi yakındır.

Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

**Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden öncekileri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkâr ederse, işte onlar fâsıkların ta kendileridir.”** [Nur 55] Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de şöyle buyuruyor: **ثم تكون** **“Sonra Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır.”** İslam dünyasındaki hızlı değişikliklerin ardından Duma uzun süre ... Devamı 34. Sayfada

**Hizb ut Tahrir**  
**Merkezi**  
**Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا  
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



21 Zilhicce 1434 H

26.10.2013

No.: HT-BA-2013-MB-TR-084

## Basın Açıklaması

### **Özbekistan'da Daveti Taşıyanlar İslam Ağacını Kanları ile Sulamak İçin Israr Ediyorlar**

Taşkent doğumlu 35 yaşındaki kardeşimiz Semerdin Sirac Dinoviç İnşaAllah şehit olarak hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kardeşimiz Özbekistan zalimi Kerimov rejiminin kökünü kazımak ve Nübüvvet metodu üzere Râşidi Hilafet Devleti kurmak için Hizb ut Tahrir saflarında çalışıyordu.

Semerdin Sirac Dinoviç -Allah rahmet etsin- daha genç yaşında ciddiyetiyle, çalışkanlığıyla ve zekâsıyla seçkindi. Orta, lise ve üniversite eğitimi boyunca akranları arasında zekâ ve üstün başarısıyla sıvrılmış, Taşkent'teki İmam Buhari Üniversitesinden üstün başarı ile mezun olmuştu. Sonra zekâ ve keskin duygusu ile rejimin bozukluğunu ve Özbekistan'da Müslümanlar üzerinde gerçekleşen zulmü fark etmesi ile birlikte Hizb ut Tahrir'e yöneldi. Hizbin saflarına katılmak için fikirlerini ve amacını tanıdı. Sonra İslami hayatı başlatmak için Hizb ile çalışmaya başladı. Hiç bir kınayıcının kınamasından ve zalimlerin takibinden korkmadı, çekinmedi.

1999 yılında İslam karşıtı ve Müslümanların kanına susamız mücrim Yahudi Kerimov rejimi Semerdin'i tutukladı. Sonra da 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Avını gözetleyen hayvanlar gibi zalim rejim, kardeşimizi öldürmek için uygun bir fırsat kollayarak Ceslik ile Zarafshan'daki 64/48 numaralı Mustamer hapishaneleri arasında dolaştırıp durdu. Alışkanlığı üzere zalim rejimin uşakları, mücrim akıllarının üretticiliği ve hasta psikolojilerinin vesvesesi ile Semerdin'i akidesinden saptırmak, fikirlerinden vazgeçirmek ya da gayesinden alıkoymak için her türlü işkence ve aşağılama üsluplarını, araçlarını kullandılar. Ama arzu ve emelleri kendisini Allah Subhânehu ve Teâlâ'ya adayan bir kişinin sebatı karşısında sert bir kayaya çarpmıştı. Arzularının gerçekleşmediğini gören zalimlerin kalplerinde daha çok sıkıntı oluştu ve sonunda onu öldürmeye karar verdiler. Bilfiil de kardeşimizi öldürdüler.

21 Ekim 2013 tarihinde gecenin geç saatlerinde, özel kuvvetler ve yerel polis üyeleri şehit kardeşimizin ölü cesedini ailesine teslim etmek için getirdiler. Pak ve temiz vücudu üzerinde işkence morlukları ve belirgin yara izleri vardı. Mahkûmlar ve en son Semerdin'i gören akrabaları sağlık durumunun iyi olduğunu, hiç bir şikâyetinin olmadığını teyit ettiler. Bu nedenle şehit kardeşimizin ailesi otopsi sonucunu talep etti. Sonuçlar korkunçtu. Çünkü raporda Semerdin'in beynine aldığı darbe yarası, kırık kafatası ve beyin kanaması sonucunda öldüğü yazılı idi. Vücudundaki tüm kemikler kırılmıştı. Bu

... Devamı 34. Sayfada

**Hizb ut Tahrir**  
**Bangladeş**  
**Vilâyeti**  
**Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا  
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



25 Zilhicce 1434 H

30.10.2013

No.: BG-BA-2013-MB-TR-004

## Basın Açıklaması

### **Demokrasi = İnsanlar İçin Ahlaksız Ölüm İnsanları Avami Birliği ve Halk Partisinden Kurtarmanın Yegâne Yolu Ordudaki Samimi Subaylar Eliyle Mevcut Rejimi Devirmek ve İktidara İslam İle Hükmedecek Uyanık Muhlis Siyasileri Devretmektir**

Son dört gün içinde seçim zamanında hükümetin tarafsız kalması istemiyle Muhalif ittifakının çağırdığı genel grev sırasında katılımcılara polis tarafından açılan ateş ve siyasi şiddet sonucu 20-25 arasında kişi öldü. Bu yıl içinde siyasi şiddet sonucu ölen ve polis eliyle kurban edilenlerin sayısı yaklaşık 2.800 yükselmiş oluyor. Ancak sadece bunlar demokrasi kurbanı değildir. Demokrasi -uygulandığından beri- farklı şekillerde birçok insanı katletmiştir. Hala Rana Plaza içinde sevdiklerini kaybedenlerin çığlıkları kulaklarımızda çınlamaktadır. Demokrasinin işlediği cinayetler o kadar çok ki listelemek mümkün değildir. Ancak aşağıdaki eylemler demokrasinin ne olduğunu ortaya koyar:

**Demokrasi = Yolsuzluk ve yağmalamak**

**Demokrasi = İnsanların yarısının aşırı yoksulluk içinde yaşaması**

**Demokrasi = Kadınlara baskı yapmak**

**Demokrasi = İslam'ın imajını deforme etmek, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in onuruna saldırmak**

**Demokrasi = Emperyalist hegemonya vb.**

Bunlar yirmi yıldır Avami ve Halk Partisinin uyguladığı politikanın ve demokrasinin meyveleridir. Sözde özgür ve adil seçimlerin güvenliği konusunda bu büyük yaygara niye? Hasina ve Halide'nin bir diyalog yürütüp yürütmemeleri o kadar önemli mi? İkisi de hiç bir yetkiye sahip değil, ABD ve Hindistan'daki efendilerinin ajanlarıdır. İster Hasina ile Halide arasında bir diyalog olsun isterse olmasın tüm taraflar seçimlere katılsa da sonuçlar aynı olacaktır. İnsanların yaşamlarında gerçek bir değişiklik asla olmayacaktır. Gerçek değişim, tüm egemen sistemden kurtulmak ile olur. Bu ise samimi subayların Pakistan halkı yanında yer almalarını gerektirir. Ümmet kan ağlıyor, ama kendini kurtaracak enstrümanlara sahip değil. Ümmetin, yönetim sistemini devirecek gerekli maddi gücü yok. Sadık subaylar ise böyle değildir. Bu sistemi alaşağı edebilirler. Subaylar, sistemi askeri yönetim kurmak için değil, aksine iktidarı Hilafet Devleti kurabilecek uyanık ve sadık siyasilere transfer etmek için devirmelidirler.

**Dolayısıyla Hizb ut Tahrir tüm sadık ve uyanık kimseleri şuna çağırır:**

*... Devamı 35. Sayfada*



**Hizb ut Tahrir**  
**Endonezya**  
**Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا  
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



26 Zilhicce 1434 H

31.10.2013

No.: ID-BA-2013-RS-TR-008

## Basın Açıklaması

### **Hizb ut Tahrir / Endonezya Tarafından ABD Casusluğuna Dair Bir Açıklama**

Sydney Morning Herald gazetesi son zamanlarda Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki ABD büyükelçiliğinin dünyada diplomatik misyonu izleyen 90 ABD merkezinden biri haline geldiğini bildirdi. Ayrıca Avustralya'daki günlük bir gazete de 90 elektronik gözetim merkezinin haritasını yayınladı. 13.08.2013 tarihli haritaya göre ilgili ABD elçiliklerinin bulunduğu şehirlerinden biri de Cakarta'dır. Benzer bir harita da ünlü Alman dergisi Der Spiegel tarafından yayınlandı. Bu söylentiye yanıt olarak Endonezya Dışişleri Bakanı Marty Natalegawa ABD maslahatgüzarı Kristine Bauer'e bakanlığa çağıracağını söyledi.

ABD'nin Cakarta büyükelçiliğinde izleme merkezi ile ilgili söylenti, Hizb ut Tahrir tarafından şu ana kadar düzenlenen protestoların boşuna olmadığını gösterdi. ABD'nin Cakarta büyükelçiliği bir dinleme istasyonu olarak kullanıldığı kanıtlanmıştır. Hatta tüm bu söylentiler birer iddia olsa bile bilginin kaynağı çok doğrudur. Nitekim ABD'nin Alman ve Fransızları dinledikleri ortaya çıktı. Der Spiegel dergisi bu iddiayı teyit etti. Dergi, ABD'nin 2002 yılından bu yana iki ülkeyi dinlediğini bildirdi. Bu tür dinleme vakaları, dünya çapında 80 yerde tekerrür etmiştir. Alman içişleri bakanının şöyle dediği kaydedildi: "Bu olay, doğrulanırsa, yasadışı bir eylem olarak kabul edilir." Merkel'in telefonunun dinlenmesine ilişkin olarak da "Ortada, ABD Güvenlik Ajansı NSA'nın Alman ve Fransız vatandaşları tarafından yapılan milyonlarca telefon görüşmelerini dinlediği iddiaları var." dedi.

Der Spiegel, Ulusal Güvenlik Ajansının gizli belgelerine ulaştığını iddia etti. Bu belgeler açıkça gösteriyor ki 2002 tarihine kadar uzanan listede Bayan Merkel'in telefon numarası da bulunuyor. Yine Beyaz Saray da casusluk vakasını açıkça inkâr etmedi. Bu da dinleme işleminin kesinleştiğini kanıtlar.

Yukarıdaki gerçeklere dayanarak Endonezya hükümeti Cakarta'daki ABD büyükelçiliğini derhal kapatmalı, Irak ve Pakistan'dan sonra yapımı devam eden üçüncü büyük ABD büyükelçiliği olacak binanın ruhsatını iptal etmelidir. Hükümetin, ABD büyükelçiliğini çağırıp nota vermesi yetersizdir. Çünkü böyle bir durumda İslam'ın bakış açısına göre ABD büyükelçiliği kapatılmalıdır. Zira ABD, İslam'a savaş açan ve çeşitli bölgelerde Müslümanları katleden harbi bir devlettir. Dünyanın birçok yerinde Müslümanları öldürmeyi ve İslami beldeleri işgal etmeyi durdurmazsa türü ne olursa olsun hiç bir şekilde bu devlet ile diplomatik ilişki kurmamalıyız.

... Devamı 35. Sayfada

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Federalizm Ümmetin Birliğini Parçalayan Bir Projedir

Bir kaç gün önce Libya'nın Doğu bölgesi insanlarından federalizm taraftarı bir grup, sözde bölgesel Sirenayka hükümetini ilan ettiler. Bu hükümet, bakanlık makamını üslenecek 24 kişinin adlarını dahi içeriyor. Ayrıca deklarasyonda vilayetlerin Ecdebiye, Bingazi, Tobruk ve Cebelü'l Ahdar gibi dört ile taksim edildiği sözü de geçti. Bu grup üçüncü kez böyle bir proje ilan ediyor ve bunda da ısrarcıdır. Biz bu projenin ortaya atılmasındaki bu ısrarı çok garip karşılıyoruz. Gerçekten birlik olan bir ülke ve bölgede bu tür ısrarları şiddetle kınıyoruz. Nüfusun büyük çoğunluğu ülkenin parçalanmasına, bölünmesine karşıdır. Bu ayrılıkçı grubun aliecele bu projeyi ortaya atmasının nedeni, ülkenin birliğine vurgu yapacak ve bölünmeyi önleyecek bir anayasanın önüne geçmektir. Bu konuda bölücülük olgusunu dayatmak için de istikrarsızlık ortamından yararlanıyor.



H. 28 Zilhicce 1434  
M. 02 Kasım 2013

Eğer federalizm taraftarlarının argümanları, yaşadıkları bölgenin dışlanmışlığı, ihmal edilmesi ve he türlü imkânlardan yoksun bırakılması ise, Libya'nın tüm bölgeleri aynı kaderi paylaştığı unutulmamalıdır. Ülkedeki bu dışlanmışlık ve ihmalin çözümü, orada ya da burada federalizm ilan etmekten geçmez. Ülkeyi bölgelere ve illere bölmekle de olmaz. Ancak gerçek çözüm, Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın indirdiği adil doğru yönetim sistemi ile mümkündür. O sistem, yüce İslam'ın sistemidir. Birlik ve bütünlük sistemidir. Bir federal sistem değildir. O sistemde, yönetim merkezidir, idare ise merkezi değildir. Yani insanların işlerini yürütmek için bölge ve illerdeki, kurum ve dairelerdeki görevlilere tüm idari yetkiler verilir. Rahatlıkları sağlanır ve yaşadıkları bölgelerin çıkarlarını gerçekleştirmek için her tür olanak sunulur. Yani günlük ihtiyaçlarını gidermek için devletin merkezindeki yöneticilere başvurmaları gerekmez.

Yönetim ile idare arasındaki fark şudur: Yönetim ve saltanat, aynı manadır. İnsanlara hükümleri uygulayan otorite demektir. Şeriatın Müslümanlara farz kıldığı, emirlik işidir. Bu emirlik işi, otoritenin işidir. Zulümleri bertaraf etmek, husumetleri çözüme kavuşturmak, tebaa uyruğunu taşıyan ve yasal olarak ülkede ikamet eden herkesin işlerini yürütmek ona bağlıdır. Bu otorite, Şeriat tarafından şu ayeti kerimde belirlenen otoritenin aynısıdır: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾  
“Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Rasûl'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de.” [Nisa 59] Emir sahipleri, ümmet tarafından seçilen yöneticilerdir. İnsanlar arasında şeri hükümleri uygulamak, bu hükümlere göre insanların işlerini yürütmek, içeride ve dışarıda devlet için genel politikalar geliştirmek, onların görevleri arasındadır. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki yönetim işi, devlette merkezi bir iştir, yöneticiler yapar. Devlet işleri ile ilgili tüm konularda genel yürütme yetkisine sahipler. İdari işlere gelince, kamu görevlileri tarafından yürütülür. Halkın maslahatlarını yürütmek ve bölgelerde onlara hizmet etmek amacıyla yöneticiler tarafından atanırlar. Bu işler, vakaları gereği merkezi olmazlar. Çünkü o zaman halkın maslahatları gecikir. Ya da halk, eğitim ve sağlık hizmetleri, barınma, gıda, giyim, güvenlik, yargı

ve diğer günlük hizmetler konusunda maslahatlarını ve ihtiyaçlarını gidermek için devletin merkezine gitmek ve yolculuk etmekten sıkıntı çeker.

Yönetim ile idarenin yapısı arasındaki bu fark, bizim için örnek olan Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatında ve ondan sonrada Halifelerin hayatında açıkça görülmektedir. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hem yönetici ve Müslümanların Veliyyül emri idi hem de bir Nebi ve Rasûl'dü. Valileri devletin çeşitli vilayetlerine yönetici olarak atıyor, Şeriatı uygulamalarını ve insanların maslahatlarını yürütmelerini emrediyordu. Yönetici oldukları için onlara işleri yürütme yetkisi veriyordu. Bunu gerçekleştirmek için hangi üslup ve araçları benimseyeceklerini belirlemiyordu. Aynı zamanda Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem kamu görevlilerini, idari ve yaşamsal işlerde deneyimi olanları atıyor, belirli emir ve sınırlandırılmış görevlere bağlı kalmalarını, onları aşmamalarını telkin ediyordu. Zekât memurlarını, zekât toplamaları için bölgelere gönderiyordu. Onlar da zekâtları toplayıp Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e getiriyorlardı. Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem, idari görevliler oldukları için buna karşılık onlara ücretlerini veriyordu. Onlar yönetici değildi. Çünkü İslam'a göre yönetici, ümmetin ücretlisi değildir. Ancak Şeriatın hükümlerinin uygulanması için ümmete vekâlet eder.

Bu nedenle İslami tarihi inceleyen kimse, İslam devletteki idari sistemin nasıl merkezi bir sistem olmadığını, güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki üstün başarısını görebilir. İslam, insanların maslahatlarının yürütülmesini kolaylaştırır. Merkezden ne kadar uzak olursa olsunlar bölge ve vilayetlerinde onların rahatlarını sağlar. Şüphesiz Müslüman Libya halkı, yüce İslami ümmetin paha biçilmez bir parçasıdır. Onları tek bir din, tek bir akide, tek bir emel ve tek bir amaç bir araya getirir. Aynı zamanda ülkemiz Libya da ümmetin topraklarının değerli ve önemli bir parçasıdır. İslami ümmetin, halkların, toprakların tek bir devlette, Hilafet Devletinde vahdet ve birliği asıldır. Aslında bugün gördüğümüz bu parçalanmışlık, bölünmüşlük ve ayrılık, asla muhalif ve aykırıdır. Bu, tek bir İslami devletin, Hilafet Devletinin yokluğunun bir sonucudur. Uzun zaman Batı'dan ve Doğu'dan gelen İslam düşmanları tarafından Müslümanların topraklarının işgal edilmesinin bir neticesidir. Müslümanlar bugün ümmetin halklarını, ülkelerini birleştirmekten ve tek bir devlet kurmaktan aciz kalıyorlarsa, en azından her bir halk, kurtuluş günü gelinceye kadar yaşadıkları ülke ve toprakların birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmelidir. İnşallah o kurtuluş günü yakındır, yakın olmasını ümit ediyoruz. Yine en azından İslami beldelerin herhangi bir yerinde yaşayan kişilere, yaşadıkları ülkenin veya Müslümanların birliğini parçalamak için çalışılmasına izin verilmemelidir.

Sonuç olarak deriz ki, Ey dini ile izzetli, ümmeti ile onurlu Libya Müslümanları! Federalizm, ümmetin birliği ve sabiteleri karşısında neresindedir? Allah Subhânehu ve Teâlâ o ümmet hakkında şöyle buyurdu: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون﴾ **“Şüphesiz ki bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin rabbinizim, Bana kulluk ediniz.”** [Enbiya 92] Federalizm taraftarları, Müslümanlar olarak dinlerini ve akidelerini koruma sorumluluklarına sahip değiller mi? Nasıl ülke ve ümmetin birliğini koruyorlar? Her yerde Müslüman kardeşlerinin duygularını ve bu topraklarda beraberce yaşadıkları kardeşlerinin duygularını nasıl koruyorlar? O Müslüman kardeşleri bundan zarar görmeyecekler mi? Tek yardımcımız Allah'tır. Allah'tan başka ne bir güç ne de kuvvet vardır. □



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Cenevre 2 Konferansı Teslimiyetçi, İhanetvâri ve  
Komplocu Bir ABD Konferansıdır  
Ne Olursa Olsun Her Şekliyle Reddedilmelidir  
Düzenlenmek Karşısında Sessiz Kalmak Nasıl  
Haram ise Katılmak da Şeran Haramdır**



H. 02 Muharrem 1435  
M. 05 Kasım 2013

ABD, daha önce görülmemiş bir şekilde Suriye dosyası ile ilgili olarak atağa geçti. Cenevre 2 konferansına katılmak için Ulusal Koalisyon muhalefetine ciddi baskı yapıyor. Washington, konferans yoluyla kendi çözümünü dayatmak amacıyla konferansın düzenlenmesi için her türlü çabayı sarf ediyor. Bu uğurda hizmet etmek için ABD'den yeşil ışık alması ile Suriye özel temsilcisi Lahdar İbrahimi, Amerikan misyonu eda etmek üzere derhal harekete geçti. Bu yüzden bölgedeki bazı ülkelere mekik ziyaretlerine başladı. Daha sonra da 30.10.2013 Çarşamba günü mücrim Beşşar ile bir araya geldi. Görüşmelerden elde ettiği değerlendirmeleri 05.11.2013 günü Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşecek olan Amerikan Dışişleri Bakanına sunmak üzere bölge turunu 02.11.2013 Cumartesi günü Tahran ile sona erdirdi. Dışişleri bakanlıkları düzeyindeki toplantıda konferansın tarihini de belirlemek dâhil konferans düzenlemek için atılacak pratik adımlar üzerinde anlaşma sağlanmaya çalışılacak. Amerikancı Lahdar İbrahimi'nin demeç ve hareketliliği Amerika, Rusya, İran ve mücrim Beşşar Esed rejiminin tutumu ile paralellik arz etmekte ve aynı yönde çakışmaktadır. Bu da konferansın yapılmasına olan ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Amerika, konferansta çıkarlarını güvence altına almak için Beşşar ve İran'a rol vermektedir. Amerika, askeri olarak ajan ve uşağı Beşşar'ın konumunu güçlendirmek için katkıda bulunarak İran liderliğindeki ajanları yoluyla para, adam ve silah ile yardım elini uzattı. Suriye'de Müslümanlara karşı kimyasal kullandıktan sonra hakkında uluslararası soruşturma başlatılmasına engel oldu. Hatta uluslararası konumunu güçlendirmek için Batı'nın, İslam ve Müslümanların düşmanı Yahudi varlığının çıkarına bu silahtan vazgeçmesi nedeniyle Esed'e övgüler yağdırdı. Böylece ajanı Beşşar konferansa eli güçlü gidecek diğer taraf ise zayıf olacaktı. Daha sonra da Amerika çözmek için kendi şartlarını dikte edebilecekti.

Şüphesiz Cenevre 2 konferansı, teslimiyetçi ihanetvâri bir Amerikan konferansıdır. ABD Dışişleri Bakanlığı mutfağında pişirildi, bir yan kuruluşu olan BM koridorlarında yürürlüğe kondu ve şimdi de Ban Ki-Moon'un siyasi danışmanı olarak çalışan eski ABD Dışişleri Bakan yardımcısı Jeffrey Feltman liderliğinde yürütülen bir entrikadır. İşte Amerika bunun için önümüzdeki müzakerelerde Müslümanları temsil etmek için "Suriye Ulusal Koalisyonu" olarak bilinen yapıya alçak laik şahsiyetlerden en düşük seviyede olanları seçti. Daha da kötüsü temsilci

olmak konusunda bunlardan daha rezil olanlar da eklenecektir. Doğrudan mücrim Suriye rejiminin ajanı olan “Demokratik Değişim Güçleri İçin Ulusal Koordinasyon Kurulu” üyeleri o yapının içine katılacaktır. Bilinmektedir ki Cenevre 1 konferansı, tam idari yetkisi olan geçiş yönetimi hükümeti kurulmasını talep etmektedir. Mevcut hükümet üyeleri, muhalefet ve diğer grupları içeren bir hükümet oluşturulmasını öngörmektedir. Demokratik yönetim sistemine ulaşmak için karşılıklı uzlaşma ve uyum temelinde bir geçiş hükümeti kurulacaktır. Bu bir Amerikan istemidir, Amerika bunu çözüm için bir çerçeve yapmak istemektedir. Bu yönetimin, mezhep ve etnik dağılım açısından Irak Yönetim Konseyi modelinde olacağı artık herkese bir sır değildir. Bunun işaretlerini görmeye başladık bile. Kürtler, askeri olarak harekete geçtiler. Hristiyan tarafının Müslümanlar ile sanal kriz çıkarmaya yönelik demeçleri yoğunlaştı ki siyasi istekleri ve Konseydeki temsil talebi için haklı bir gerekçe olsun. Bu, Amerika'nın Suriye ve bölgedeki Müslümanlara karşı pis sömürgeci art niyetleri hakkında bir ön görüş ve ön bilgi vermektedir. Çünkü çözüm koşulları, devrimdeki ezici İslami atmosferin varlığı nedeni ile henüz olgunlaşmış değildir. Bu yüzden ilk önce Amerika'nın baskıyı artıracığı yönünde beklentiler var. Zira geçiş yönetimine meşruiyet kazandırmak için bu konferans düzenlenmek zorundadır. Sonra bunu karada pratik adımlar takip edecektir. İslami devrim için savaşan grupları yok etmek amacıyla siyaseti, askeriye ve medyayı seferber edecek, uluslararası muharip barış gücü gönderecektir. Nitekim biza-tihi Amerikancı Lahdar İbrahimi bunu açıkça dile getirmiştir. Amerika, Afganistan'da Müslümanlara karşı en iğrenç suçları işleyen Uluslararası güçler (ISAF) benzeri bir model üzerinde çalışmaktadır. Bundan amacı, yeni Suriye Karzai'sini yerleştirmek, savaşçıları parçalamak, kendisi ile birlikte hareket edenlere meşruiyet vermek, kendisi ile birlikte hareket etmeyenleri terör ile suçladıktan darbe indirmektir. Bütün bunlar, uluslararası meşruiyeti ve Amerikan çözümü olan uluslararası çözümü korumak bahanesi altında yürütülecektir.

### **Burada sorulması gereken soru şudur:**

Amerika, gece gündüz sadece kendi çıkarlarına binaen müdahil olacağını söylüyorken Carba ve Kilo Ulusal Koalisyonu ve Selim İdris askeri Konseyi Cenevre 2'ye gitmek ve Amerikan çözümüne boyun bükmeyi nasıl kabul edecekler. Ayrıca Beşşar, bir Amerikan ajanıdır. Katliamlarını Amerika'nın komutları ile icra etmektedir. Amerika, onu yönetim koltuğunda tutamayınca alternatif olabilecek ajan yönetici aramaya koyuldu. Cenevre 2'ye bunu gerçekleştirmek için mi gidiyorlar? Sonra Amerika'nın Esed'in insanlara karşı kimyasal silah kullanmak suçuna sessiz kalması, Suriye'de Müslümanlara karşı çalıştığı anlamına gelmez mi? Sonra ajanların Cenevre'ye gitmeleri, Amerikan çözümünün bir parçası olmak için çalışıyorlar demek değil midir?

### **Ey Ulusal Koalisyon komplocuları!**

Muhakkak ki sizin bu konferans ve Amerika tarafından sponsor edilen herhangi bir konferansa, katılmanız affedilmez bir suçtur. Ümmetin gazap ve öfkesi bir giyotin gibi üzerinizde olacaktır. Eğer kendinizi Amerika'nın kollarına atmaktan vazgeçmezseniz, kan ve ceset üzerine kurulu yönetim koltuğu ve boş makam karşılığında Müslümanların kanlarını ucuz pahasına satan yeni ajanlar olursunuz. Sizin bu rolünüz, bizzat Beşşar'dan, rejiminden ve onun güvenlik ekibinden daha tehlikelidir. Onun bu güvenlik ekibi bütünüyle sizin güvenlik teşkilatınız haline dönüşecektir.

### **Ey İslam'ın kalbi Biladu's Şam Müslümanları!**

Şüphesiz ki Allah tüm hayat işlerimizde Hanif Şeriat ile hükmetmemizi kesin bir emir olarak emretmiştir. Bizi Şeriat dışında muhakeme olmaktan sakındırmıştır. Ayrıca Amerika bizim düşmanımızdır.

Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:

﴿الْم تَرِ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾  
**“Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilene inandıklarımı iddia edenleri görmüyor musun? Tâgût'u tanımamaları kendilerine emrolunduğu halde, onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor.”** [Nisa 60]

Yine Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾  
**“Hayır! Rabbine an dolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.** [Nisa 65]

Bu nedenle sadece Amerika'ya sığınmak bile haramdır ve haramlığı çok ağırdır. Cenevre 2 konferansına konulan başlıklar bile Allah dinine yönelik şiddetli düşmanlığı gösterir. Amerika'nın terörist ve terörizme karşı savaş ilan etmesi, İslam ve İslami Hilafet Devleti kurmak için çalışan İslami proje sahibi Müslüman teröristler anlamına gelir. Şunu iyi bilmeliyiz ki Amerika, Hilafeti kurmak için çalışmak ve davet etmenin tehlikeli boyutunu çok iyi biliyor. Biladu's Şam'da güçlü bir şekilde hareket eden Hilafet çağrılarını işittikçe uykuları kaçıyor. İşte bu çağrının önder ve lideri Hizb ut Tahrir, tüm halisane çalışanlara Allah Subhânehu ve Teâlâ'yı razı edecek bu yüce farzı yerine getirmek için yardım elini uzatıyor.

﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾  
**“Allah, kendisine yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah, güçlüdür, galiptir. Onlar ki, eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekâtı verirler, iyiliği emreder ve kötülükten nehyederler. İşlerin sonu Allah'a varır.”** [Hac 40-41] □



## Basın Açıklaması

### **Birleşmiş Milletler İslam İle Savaşmak İçin Kurulmuştur, İslami Beldelerde Hiç Bir Zaman Temiz Bir Sayfaya Sahip Değildir**

02.11.2013 Cumartesi günü Yemen’de yayınlanan günlük el-Ula gazetesi şöyle bir haber yayınladı “*BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Yemen Özel Temsilcisi Cemal ibn Ömer kadın oluşumları ile bir araya geldi. Toplantı da Yemen’de devam eden siyasi çözüm ile ilgili BM’nin rolü ele alındı. Kadın oluşumlar, Cemal ibn Ömer’den “Yemenli taraflar arasında diyalog olmalı ve çözümler dışarıdan gelmemelidir...” isteğinde bulundu. Buna yanıt şoke ediciydi. BM’nin tarafsız olamayacağını teyit etti. Yemen’deki politikacılar ve halk artık Batının, ülkelerinde devam eden meselelere müdahil olmadığı konusunda en ufak dahi şüphe etmiyorlar. Özel Temsilci, kadın oluşumlara “Kendisinin BM temsilcisi olduğunu ve BM, otoritesini uluslararası kanun ve uluslararası sözleşmeler ve hukuktan aldığını vurguladı. Bu açıdan biz tarafsız değiliz. Ak-sine katılımcıları, uzlaşma hükümeti oluşturarak ve diyalog konferansında heyetlerin tartışması yoluyla seçtik. Kadın katılımcının %30’dan az olmayacağını” söyledi.”*

BM, 1648 yılında kurulduğu günden bu yana üç aşamadan geçti. Sadece adını değiştirdi. İlk kuruluşu, Avrupa ülkelerinin kendi aralarındaki savaşlara ve anlaşmazlıklara son vermek, Osmanlı Hilafetinin Avrupa’daki fetihlerine bir dur demek için yaptıkları çağrı ile başladı. “Hristiyan Milletler Topluluğu” adı altında kuruluşu devletler tarafından onaylandı. İkinci aşama ise 1919 yılında cereyan etti. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Hilafet Devletinin yenilgisi ile sonuçlandı, Müttefik orduları İstanbul’a girdiler, Müslümanların son Halifesi kovuldu. Ardından Topluluk adını “Cemiyeti Akvam” diye değiştirdi. Kuruluş, dünyada özellikle Müslümanlar arasında kabul gördü. Üçüncü evre ise 1945 yılında oldu. Amerika, BM’nin gözetim ve denetimini üzerine aldı, onu dış politika dairesi içine koydu ve devletler tarafından kabul görmesi için teşvik etti. Adına da “Birleşmiş Milletler” dedi.

Yakın ve uzak tarih, BM’nin kötülüğünden başka bir şeye tanıklık etmemiştir. Çin tarafından Doğu Türkistan, Rusya tarafından da Batı Türkistan Müslümanları saldırı ve soykırımı maruz kaldılar. Bosna Hersek, Afganistan, Irak, Myanmar, Suriye ve diğer yerlerde olan her katliam ve soykırım, bu kuruluş gözetimi altında gerçekleşmiştir. Ayrıca devletlere, politikalarına hizmet etmeyen, plan ve hedefleri ile uyuşmayan kararları veto adı altında iptal etme hakkı veren Güvenlik Konseyi gibi kuruluşlar da böyledir. Müslümanların beldelerindeki eğitim müfredatını ifsat eden, eğitimin geliştirilmesi ve modernizasyonu adı altında gördüğümüz Kültür ve ... *Devamı 36. Sayfada*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Amerika Hâlâ

### Cenevre 2 Konferansının Düzenlenmesinde Israr Ediyor Amerika'dan, Suriye Özel Temsilcisi İbrahimi'den ve Ajanı Ulusal Koalisyondan Sakının!



H. 04 Muharrem 1435  
M. 07 Kasım 2013

11.05.2013 tarihinde İbrahimi, bir basın toplantısında Suriye'de çözüm için Cenevre 2 konferansına bir tarih belirlemek konusunda başarısız olduklarını bildirdi. Başarısızlığın nedenleri arasında, muhalefette var olan pek çok sorunun varlığına dikkat çekti. İbrahimi, “*Bu yüzden biraz geç kaldık.*” dedi ve “*BM, ABD ve Rusya hâlâ Cenevre 2 konferansının bu yıl bitmeden önce düzenleneceği umudunu taşıdıklarını*” söyledi. İran'ın konferansa katılımı ile ilgili İbrahimi “Konferansa davet edilecek devletler hakkındaki tartışmalar bitmiş değil.” ifadesini kullandı. Muhalefetin Cenevre 2 konferansından önce Esed'in iktidarı bırakması ile ilgili talebi konusunda ise “Konferans bir temele dayalıdır. Ön koşul asla yoktur” açıklamasında bulundu. Daha çok istişare etmek için bu ay sonuna kadar Suriyeli muhalif taraflar ile bir toplantı yapılması üzerinde anlaşma sağlandığını ekledi. Yüksek ikna kapasitesine sahip bir heyet oluşturmak için onlara çağrıda bulundu. İbrahimi, Suriye halkının yaşadığı insani trajediye dikkat çekti. BM'nin, 9,3 milyon Suriyelinin acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirten 04.11.2013 tarihli yayınlanmış raporuna değindi. Suriye'deki insani kriz için tek çözüm olan siyasi çözümün biran önce başlaması gerektiğini söyledi.

Bu açıklama ile İbrahimi, başarısızlığın nedenini bu konferans aracılığıyla Amerika'nın geçirmek istediği ABD çözüm projesinin, Suriye'deki Müslümanlar tarafından reddedilmesine atıfta bulunmak istedi. Hatta bundaki sebebi, koalisyonun pek çok sorunlarına ve zafiyetine bağladı. Burada kayda değer husus şudur ki Amerika, sunduğu herhangi bir çözüme rıza göstermesi için koalisyonun kuruluşundan beri zayıf olmasını arzu etti. Koalisyon, Suriye halkının çıkarlarından öte Batının çıkarlarını gerçekleştirmek için üretildi. Batı, ülke halkı tarafından savunulan İslam projesine karşı savaşta kendi yanında olmaları için koalisyon üyelerini laiklerden seçti. Koalisyon üyeleri, makam ve mevki üzerinde çekişme dışında asla bir araya gelmeyen ve Amerikan çözüm pastasında payı olan kimselerden seçildi. Daha da ötesi Batı, koalisyona muhalefetten bir parça olmasını dayatırken, Suriye içindeki Esed'e bağlı muhalefetin de bir diğer parça olmasını arzu ediyor. Bu ise koalisyonun konumunu daha da zayıflatacaktır. Koalisyonun şuan yapması gereken en iyi iş, özellikle de Suriye halkının devrimine karşı Amerikan önderliğindeki uluslararası komplonun boyutunu gözleri ile gördükten sonra kendisini feshedip ümmetin projesine katılmaktır. Eğer bunu yapmazsa, ondan kurtulmanın en iyi yolu, koalisyondan vazgeçildiğini göstermek ve hiç bir şekilde Müslümanları temsil etmediğini açıkça ilan etmek ve onu yok saymaktır.

**Ey Şam diyarındaki Müslümanlar!** Şüphesiz ki Amerika, koalisyon aracılığıyla size karşı komplo kurmaktan vazgeçmeyecektir. İşte İbrahimi, müzakereye devam edilmesini açıkça ifade ediyor. “Biz, biraz geç kaldık” diyor ve Cenevre 2 konferansının bu yıl bitmeden önce düzenleneceğini ümit ediyor. Koalisyonu, ikna kapasitesi yüksek bir heyetin oluşturulmasına teşvik ediyor. Koalisyonu, Cenevre konferansının ön koşulsuz yapılacağını bildiriyor. İnsani trajediyi hatırlatıyor. Bununla konferans öncesi durumun çok daha trajik olacağı ile tehdit ediyor ki rejim karşıtı halk, konferansın yapılmasına isteyen taraf olsun. Böylece koalisyon üzerindeki baskı azalsın ve dolayısıyla konferansta sunulan her şeye sessiz kalsın, rıza göstereyin.

**Ey İslam’ın kalbi Biladu’ş Şam Müslümanları!** Batı, gerçekleri altüst etmek için çalışıyor. Bir yandan koalisyonu zayıf, parçalı ve dağınık göstermeye çalışarak insanların dirençlerini kırmak ve onları teslimiyete sevk etmek için uğraşüyor. Diğer yandan ise mücahitlerden her türlü silahı engellediği halde rejimin zafiyetini ve savaşçılar karşısındaki yetersizliğini kamufle etmek için çabalıyor. Daha doğrusu bu mücrim rejim artık kendisini İran, Irak ve Lübnan gibi dış güçler tarafından himaye edilecek kadar aciz hissediyor. Oysa Suriye’deki Müslümanlar, savaşanlar, savaşmayanlar sabır, kararlılık ve rejimi devirmek üzerindeki ısrarları ile biliniyorlar. Kim Hilafeti kurarak Allah’ın indirdikleri ile yönetim ikame etmek için ciddi çalışmaya eğilirse, güçlü bir konumda olur. Suriye’de buna bağlı olarak bölgedeki Batının gerçek nüfuzunu tehdit eder. Böylelikle de Amerika bölgedeki konumundan dolayı istikrarsızlık sendromu yaşar. Bunun aynısı Yahudi varlığı için de geçerlidir. Aslında gerçekten kritik anlar yaşayan Suriye, ajanlık ortağı İran ve bunların efendileri Amerika’dır. Aksine Suriye ve Suriye dışındaki Müslümanlar, Allah’ın yardımını bekliyorlar. Şu söylenebilir, piyasada Faruk el-Şar’a, Faşist rejim ajanı Ulusal Koordinasyon başkanı Heysem el-Menna ve dile alınması dahi kötü Rıfat Esed gibi lanetli bir takım isimlerin dolaşması dışında Amerika ve beraberinde Rusya şuana kadar çözüm üretmekten aciz kaldı. Gerçek şu ki Suriye’deki Müslümanların rejime karşı devrimleri güçlüdür. Hem de çok güçlüdür. Çünkü Amerika önderliğindeki uluslararası en çetrefilli komplo karşısında bile sebat ettiler. Amerika, devrimi yok etmek için takip etmediği ne bir araç ne de bir üslup bırakmadı. Ama başarılı olamadı.

**Her yerde İslam’ın müreffeh yaşamını arzulayan ey Müslümanlar!** Önümüzde Hilafetten başka bir seçenek yoktur. Ancak Hilafet ile kendimizi kâfir kapitalist batının zulüm ve fitne fücüründen kurtarırız, Hanif dinimizin genişliğine erişiriz. İslam, insanları karanlıktan aydınlığa götürür. Zaferin varlığı, Hizb ut Tahrir gibi İslam ile yönetme kapasitesine sahip kimselerin varlığına bağlıdır. Bu ise Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın lütfu ile çok kolaydır. Ve Müslümanların çocuklarından bu dine yardım edecek güç ve kuvvet ehlinin varlığına dayalıdır. Bunu ise İnşaAllah ümmet asla kaybetmeyecektir. Allah’ın Râşidi Hilafet Devletinin kurulması ile ilgili buyruğu geldiği zaman, Batının öncülüğündeki kâinat âlemi şaşırarak ve başı önüne eğilecektir. Batı, Müslümanların kendisini şaşırmasına alışıktır. Belki de onu en çok korkutacak olan şey, bizzat bu şaşkınlıktır. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu: ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ “**Ama Allah’ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O, yüreklerine korku düşürdü.**” [Haşr 2] Bu, Allah’a zor değildir. □



**Hizb ut Tahrir**  
**Suriye**  
**Vilâyeti**  
**Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا  
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



04 Muharrem 1435 H

07.11.2013

No.: SR-BA-2013-MB-TR-034

## Basın Açıklaması

### **Rejimin Halep Merkez Cezaevi Katliamına Başlaması Hakkında**

**Ey Müslümanlar!** Sednaya cezaevi katliamı, Suriye devrimine neden oldu. Şimdi de Halep merkez cezaevi katliamı, tüm Suriye halkına karanlık gelecek vaat eden mücrim rejimi ortadan kaldırmak için iyi bir neden olmalıdır! Suriye ikilemi için siyasal çözüm dedikleri Londra, Paris, New York, Moskova ve İstanbul protokol toplantılarının mürekkepleri daha kurumamış iken, mücrim rejim Suriye halkına karşı iyice hırçınlaştı ve bu tertemiz toprakların her tarafını kan gölüne çevirdi. Nebilerin, sahabenin ve tabiin topraklarını kan revan içinde bıraktı. es-Sefira katliamı ve Şam kırsalı, Humus, Hama kuşatmasından sonra Esed ve melun zümresi, Halep merkez cezaevi içinde korkunç bir katliam yaptı. Oradaki iblislerine savunmasız mahkûmlara saldırma talimatı verdi. Korkudan diken üstünde duran mahkûmlar hücrelerinde buldukları her şeyle kendilerini korumaya çalıştılar. Esed çeteleri oradaki kahramanlara RPG ile saldırdılar. RPG, bir anti-tank silahıdır. Onunla yanlarında hiçbir silah ve bıçakları olmayan savunmasız insanları bombaladılar. İki yiğit kahraman şehit düştü. Biri İnşallah şehit olan Ebu Cafer Ömer Osman'dır. Diğer ise atılan üç kurşunla ayaklarından yaralandı. Ayaklarından akan kan diğer yaralıların yanına kadar ulaştı. Yaralıların imdadına yetişen ve hemen Halep merkez cezaevine koşuşturan kardeşleri dışında, Beşşar zalimlerinin, asrın Firavun ve Nemrut'un ordularının istibdadının sona ermesi dışında hiç bir kurtuluş umutları yoktu.

Bize ulaşan görüntülü haberler, insanlık alnına kara leke olarak sürülen bu gerçekleri doğrular ve sözde uluslararası toplumun Suriye'deki Müslümanlara olan nefret boyutunu ortaya koyar niteliktedir. Çünkü Müslümanlar, Amerika'nın bir uydusu olmayı reddederek Allah'a itaati seçtiler. Bölgede Amerikan ajanı Beşşar ve diğer Amerikan ajanları karşısında güçlü durdular. Suriye devrimi, İran ve Lübnan'daki Hizbinden başlayarak, Irak'taki Maliki'sine, Türkiye'deki Erdoğan'ına Arap ve Müslümanların diğer Amerikan kölelerine kadar hepsinin içyüzünü deşifre etti. Allah Subhânehu ve Teâlâ bu zalimleri berhudar eylemesin, onlara ihsan etmesin. Allah'ın laneti bu zalimler üzerine olsun.

**Ey devrimciler, Suriye devrimi ve İslam dinini savunanlar!** Siz burada zalimlere meyleden ve onlara hüsnü zanda bulunan bir taifenin olduğunu biliyorsunuz. O taifeden bazıları Katar Bakanı ile bir araya geldi. ... *Devamı 36. Sayfada*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Son Olarak Koalisyon Ford Önünde Ayaklarına Kapanıncaya Kadar Eğildiklerini Açıkladı Daha Önce Diz Kapaklarına Kadar Eğilmişti



H. 09 Muharrem 1435  
M. 12 Kasım 2013

el-Carba başkanlığındaki koalisyon, ABD Büyükelçisi Ford yönetiminde 9-10-11 Kasım 2013 Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü İstanbul'da toplantılara başladı. Görünen o ki Ford, el-Carba'ya Cenevre 1 temelinde Cenevre 2'ye katılmak kararını dikte etti. Bu kararın patronu Ford'dur. el-Carba ve avaneleri, Cenevre'ye gitmeden önce Beşşar'ın istifa etmesi veya istifa edeceğine dair güvence verilmesi gerektiğini açıklamışlardı. Bu karar ile bu sözlerini geri yaladılar. Bu ve daha önceki açıklamaları, rüzgâr ile toz olup gitti. Şimdi ise içi boş ve hiç bir değeri olmayan sözler onun yerini aldı. Beşşar'ın hiç bir rolünün olmaması istendi. Ama ne zamana kadar olmayacağına değinilmedi. Toplantıda ABD'nin nüfuz gücü ve özgül ağırlığı olduğu bellidir. el-Carba'nın bu güç ve baskıya boyun eğdiği aşikârdır. el-Carba, koalisyondaki askeri kanadın itirazını göz önünde dahi bulundurmadı. Beşşar'ın Şebbihaları ve tüm zor-balar yöntemi üzere bu itirazı ezip geçti. el-Carba, daha yönetimi ya da yönetimden hiç bir şeyi görmeden bunu yaptı. Sonra bazı koalisyon üyeleri, karar almadan önce Suriye içindeki güçler ile istişare edilmesini istediler. Ama Ford, bunu kabul etmedi ve onları ortak karar almaya zorladı. Bundan sonra yani karar alındıktan sonra Suriye içindeki muhalefet ile istişare edebileceklerini belirtti ki içerideki muhalefet karar üzerindeki etkisini kaybetsin. Çünkü Amerika içerideki birçok muhalefetin bağımsız olduklarını, Amerika ve ajanlarına itaat etmekten ve boyun bükmekten uzak durduklarını iyi biliyor.

Böylece bu kutsal ve haram ayın sekizinci gününde, on bir Kasım'da Cenevre 2'ye katılma kararı alındı. Daha sonra da bu kötü ve çirkin karar şartlıdır diyerek üstünü örttüler. Onlar, toplantının Beşşar heyeti ile el-Carba heyeti arasında olduğu sürece bu şartların hiçbir değeri olmadığını diğerlerinden çok daha iyi biliyorlar. Hatta Cenevre 2 konferansından önce yönetimi kurdukları bile söyleniyor. 11.11.2013 Pazartesi günü akşamı Ahmed Tuma başkanlığında bir geçici hükümet kurulduğunu açıkladılar. Bu hükümetin ne bir gücü ne de bir iktidarı var. Suriye içindeki muhalefet güçleri onu tanımadı. Böyle bir hükümetin Suriye topraklarında tutunması mümkün değildir. Bu nedenle bu hükümet, Amerika Cenevre 2'de bir çözüm dayatana kadar boş zaman hükümetidir.

Amerika jet hızı ile alınan kararı desteklediğini bildirdi. Kerry, "Suriyeli muhalifler dün Cenevre'ye gitmek için oylama yaptılar. Bu, büyük bir adımdır" açıkladı.

lamasında bulundu. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü o adımdan övgü ile bahsederken “Koalisyonun Beşşar’ın herhangi bir rolünü reddetmeleri ile ilgili hiç bir yorum yapmadı.” Sözcünün, açıklaması nettir. Ayrıca diğer devletler de kararı desteklediler.

**Ey Suriye halkı!** Ey Beşşar ve taifesi, el-Carba ve Koalisyonu karşısında sarsılmayan Müslümanlar! Şüphesiz sırça köşkte oturanlar, Amerika, Avrupa, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye nimetiyle mest ve mağrur olanlar, sizin düşmanınızdır, onlardan sakının. Onlar, amaçladığınız hayrın dışındalar. Aksine o hayrın karşısındalar. Zalimin karşısındaki sarsılmaz direnişiniz ve verdiğiniz kurbanlar, hakkı gerçekleştirmek ve Dâr’ul İslam’ın kalbi Şam’da İslami yönetim kurmak içindir. Amerikan nüfuzunu yok etmek ve ortadan kaldırmak içindir. Koalisyon, mevcut yönetime benzer bir yönetim istiyor. Hâlihazırdaki ajan ve uşağa halef olacak bir ajan olmayı arzu ediyor. Akıtılan tertemiz kanlar umurlarında değil. Verilen kurbanlar dertleri değil. Çiğnenen mukaddesatlar, onlar için hiç önemli değil. İnsanlara, ağaçlara, evlere dokunan yıkıma aldırış etmezler. Tüm bunlar umurlarında değil. Onlar, orada zevki sefa içerisindedir. Efendilerinin kölesi olarak yaşıyorlar. Onlar, zillete boyun büken canlı ölümlerdir. Hatta nefes alsalar, yeseler içseler bile cansızdırlar.

﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾  
 ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ **“Kalpleri vardır ama anlamazlar, gözleri vardır ama görmezler, kulakları vardır ama işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibi hatta daha sapıktırlar. İşte bunlar gafillerdir.”** [Araf 179]

Koalisyonun basiretini kaybettiğini biliyorduk. Gözlerinde bir ışık var ama puslu. Oysa şimdi basiret ve ferasetini kaybetmiştir. Yaptığından nasıl hayâ edebilir? Allah Subhânehu ve Teâlâ huzurunda olmasa bile, Allah’ın kulları karşısında yaptıklarından hiç utanmıyor mu? Cenevre konferansında, kurtlar sofrasında Amerika ve dostlarının pençeleri arasında karar ya da görüşte bir payının olması mümkün mü? Daha İstanbul’da bile Ford önünde eğilip bükülüyor iken, durum Cenevre’de ne olur? İstanbul, Cenevre’den çok uzak mı?

Basiret ve feraset sahibi herkes, koalisyonun Cenevre’ye Beşşar için güvenli bir çıkış yolu bulmak amacıyla gideceğini anlar. Bu çıkışa, ajanı Beşşar yerine başka bir Amerikan ajanı için güvenli bir giriş eşlik edecektir. Çünkü Amerika, el-Carba koalisyonunun tüm dinamikleri ile Suriye içinde hiç bir destek ve dayanağının olmadığını biliyor. Uygun bir senaryo hazırlayarak Güvenlik Konseyi kararı ile uluslararası müdahale aracılığıyla yeni hükümeti koruması uzak bir ihtimal değildir. İşte Cenevre konferansının amacı budur. Gayesi de budur. Cenevre konferansına ayak basan herkesin boynuna takacağı ihanet tasma da budur.

... Devamı 37. Sayfada





## Basın Açıklaması

### **Dün Irak'ta Yaptınız, Bugün Suriye'de Aynı Hatayı Yapmayın Zalimlerden Değil Allah'tan Korkun**

Dış İşleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 10-11 Kasım 2013 tarihlerinde bir dizi temasta bulunmak üzere Irak'a gitti. Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, Irak Cumhurbaşkanı Vekili Hudaïr Huzai, Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Başbakan Yardımcısı Salih Mutlak, Şii Lideri Ayetullah Ali Sistani ve Mukteda El Sadr ile görüştü. **Davutoğlu katıldığı bir programda Türkiye'nin bu ziyarette Irak'a üç mesaj ilettiğini söyledi.**

- 1: *İlişkilerin hiçbir gelişmeden etkilenmeden en üst düzeyde ve en geniş kapsamlı olarak süratle geliştirilmesi.*
- 2: *30 Nisan'da Irak'ta seçimlerin suhuletle yapılması. Irak'ta seçimler üzerinden bir kendini yenileme söz konusuysa, bu sadece Irak için değil, bütün bölge için çok önemlidir.*
- 3: *Bölgemizde Suriye bağlamında gittikçe tırmanan ve bazı kesimlerce mezhep çatışmasına yöneltilmek istenen bir konjonktür var. Ortadoğu'daki bütün etnik unsurlar Irak'ta var. Eğer orada barış olursa, Ortadoğu'da da barış olur. Barış olmazsa bölge de olumsuz etkilenir"*

Hem işgal sürecinde hem de işgalcilerin ajanlarının iş başına gelmesinden bugüne kadar Irak halkı her yeni güne kan ve gözyaşı ile uyandı. Küfrün başı ABD'nin Irak'ı işgal etmesinin üzerinden tam on yıl geçti. Kafirler önce Irak'ı işgal ettiler, sonrada parçalayıp vahşi sırtlan ve akbabalar gibi üzerine üşüştiler. Peki Türkiye gibi diğer Müslüman beldelerin yönetimleri ne yaptı? Kafir ABD'nin Irak'ın başına yönetici olarak atadığı Maliki hükümetinin tanınması için yarıştılar. Türkiye işgal sonrası yeni Irak yönetiminin oluşmasında büyük rol oynadı. Bu konu ile ilgili Ahmet Davutoğlu CNN Türk televizyonunda bir programda şöyle konuşmuştu: "Maliki hükümeti Başbakanlığını Türkiye'ye borçludur. Çünkü Irak'ta ki Sünniler kendilerini direniş grubu olarak ifade ediyorlardı. Biz onları Türkiye'ye davet edip bir konferans yaptık ve seçimlere katılmalarını sağladık." Ahmet Davutoğlu dün Irak için kendisine verilmiş görevi bugün Suriye için icra etmeye kalkışmış gözüküyor. ABD yönetiminin; son ziyaretinde Maliki'ye Irak içerisindeki diğer siyasi gruplar yani Sünniler ve Kürtlerle, diğer yandan da Türkiye dahil tüm komşularıyla ilişkilerini normalleştirmesini telkin ettiği medyaya yansımıştı. Ahmet ... *Devamı 37. Sayfada*

## ... 3. Sayfanın Devamı

Lübnan'ın çok geniş bir kesimini kışkırtacağını ve şiddeti Lübnan'a taşıyacağını biliyordu. Bunu bildiği için şehirlerin giriş çıkışlarına barikatlar koydu. Ülke halkına potansiyel şüpheli olarak baktı ve ona göre davrandı. Kendini yönetici ilan etti, gençlerine halkı tutuklama ve hiçbir denetim, gözetim olmaksızın soruşturma ve aşağılama yetkisi verdi.

**Dördüncüsü:** Lübnan'daki resmi otorite kalıntıları, güçsüz olmalarının ya da İran partisinin kendilerine üstün gelmesinin onları sorumluluktan muaf tutamayacağını bilmeliler. Yine İran partisinin, ülke halkıyla çatışmak ve yok etmek amacıyla hizmetine amade kıldığı resmi otoritenin uzantı ve ortakları olduğunu da bilmeliler. İran partisinin zorba ve zalim Esed'e desteğini sürdürmesi, resmi kurumlarını göndermesi, otorite figüranlarının suç hanesine yazılacaktır. Ahirette Allah Subhanehu ve Teâlâ huzurunda, dünyada da kullar karşısında çaresiz oldukları özrü fayda vermeyecektir. Çünkü çaresiz iseniz bir kenara çekilin ve sizin anayasal meşruyetinize sığınan kimselerden örtüyü kaldırın.

Son olarak Bekaa'da İslami Kuvvetler toplantısı sonrasında bir bildiri yayınlandı. Katılımcılar arasında Hizb ut Tahrir'den bir temsilci de vardı. Bildiri de geçen bazı ayrıntılarla ilgili yorumlar Hizbe ulaştı. Bildirinin nihai şekline görüş belirtmeyeceğimizi açıklamak isteriz. Bu açıklamamız Baalbek'te olup bitenlere yönelik tavrımızı belirtmek için yeterlidir. □

## ... 4. Sayfanın Devamı

Biz zalimlere şunu söyleriz, siz nasıl muhlis insanlara mücrim insanlar gibi davranırsınız. Allah Subhanehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

﴿أَفَجَعَلَ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾  
**“Biz Müslümanları suçlular gibi kılar mıyız? Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz?”** [Kalem 35-36]

Sizlere kıyamet gününün karanlıklarını hatırlatırız.

Biz, hükümetten cezaevinde haksız yere tutulan tüm tutukluların serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Hükümete şunu deriz, nerede anayasanızda güvence altına aldığınız barışçıl yollarla düşünceleri ifade hakkı iddiaları? Yoksa siz hurmadan yapılmış puta tapan sonra acıktığında yiyen kimse gibi misiniz? Bırakın Allah'ın Kitabını bir kenara atmanızı, bozuk, sahte yok olup gitmeye mahkûm beşeri sistemlere bağlı olmadığınızı kanıtladınız.

Şüphesiz Allah'ın zalimler hakkındaki sünneti cereyan edecektir. Davet ettiğimiz Hilafet yarından da yakın. Bunu Doğu ve Batı kâfir devlet liderleri, onların ajanları bile dile getiriyor. Hilafet, Rabbimizin vaadi, sevgili Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in müjdesidir. Çalışanlar bunun için çalışsın. □

**Hizb ut Tahrir gençleri  
fikri ve siyasi çatışma  
yapar, asla maddi eyleme  
başvurmaz.**

## ... 7. Sayfanın Devamı

diye teşvik ederek kalan basiret ve ferasetini de kaybetmiştir. Bir de bunun yalan yanlış yere “İslam’ın hoşgörüsü”, “İslam’ın gücü” ve “İslam’ın güzelliği” olduğunu iddia ediyor. İbn el-Museyyeb Rahmetullahi aleyh şöyle dedi: “Âlimin yöneticilerin ayağına gittiğini görürseniz, bilin ki o hırsızdır”. Yahya ibn Muâz da şöyle dedi: “Dünya talep edildiğinde, ilim ve hikmetin görkemi yok olup gider.” Müftü, Suriye ve diğer yerlerde halklarına karşı zalimlerin yanında duran seleflerinin başına gelenden ibret almıyor mu? Ne oldu bunlar? Yok olup gittiler, kimse arkalarından üzülmeyi. Yeryüzü ve gökyüzünden kimse onlara ağlamadı. Zaten bunu da beklemiyorlardı. Rabbanî âlimler - ki bu kişi onlardan değildir - her çağ ve şehirde ümmet ile yöneticiye aynı mesafede durmaz. Aksine ümmetin safında ve ona yakın durur. Amacı insanları hoş tutmak ve kaprisleri yatıştırmak değildir. Çoğu zaman ümmetin hakkı gasp edilir, mukaddesatına saldırılır, azgın ve taşkın kimselerden atılan zulüm oklarının hedefi olur. İşte bunun için yapar. Durumları ne olacak? Mevcut Mısır yöneticileri hiç bir zaman İslam’ı uygulamadılar.

Ümmetin, âlimleri arzulaması doğaldır. Âlimler, ümmete yardım etmek ve hakkını istemek için önde gelen yetişkin kimselerdir. Zalimlerin elinde zulüm ve ümmetin öldürülmesini haklı gösterecek ucuz bir maşa değiller. Allah, Ali Cuma’yı kahretsin nasıl da döndürüldü!

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَشَاوَةً﴾  
 “Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah’ın; bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah’tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hâlâ düşünüp ibret almayacak mısınız?” [Câsiye 23] □

## ... 8. Sayfanın Devamı

irtibatlandırılan tek bir kanıt getirmeniz için size meydan okuyoruz. Kesinlikle buna gücünüz yetmeyecektir. Çünkü siz yalancısınız.

**Üçüncüsü:** Rusya’daki Müslümanlar, Rusya’da yaşayan halktan bir parçadır. Rızî oldukları dine inanma hakları vardır. Mevcut iktidar kalkar onlara işkence ederse, doğru gördükleri dine inanmaktan alıkoyarsa, halkın haklarını ihlal etmiş olur. Size göre kim halkın hukukuna ihlal ederse, terörist ve aşırı sayılır. Dolayısıyla Hizb ut Tahrir ya da Müslümanlar değil, Rus hükümeti teröristtir, aşırıdır. Bunun kanıtı, Rus devletinin işkencesidir, Müslümanların haklarını ihlal etmesidir, geçen yüzyılda Kırım, Dağıstan ve Çeçenistan gibi ülkelerden on binlerce insanı kovmasıdır. Halkına işkence eden, haklarını ihlal eden yöneticilerin sonu, vahimdir. Tahtlarının devrilmesi kaçınılmazdır. Kaddafi, Mübarek ve Bin Ali’nin başına gelenler Rusya yöneticilerinin de başına gelecektir. Zorbalığın kaderi budur, bundan kaçış yoktur.

**Dördüncüsü:** Halklar, diktatörler ve zorbalar devrilirken yanlarında durmazlar. Aksine avanelerinin, uşaklarının, bunlara ortak olan yalancılara, dolandırıcılara üzerlerine yürürler. Özellikle takvalı saf ve temiz müminlere iftira atanlara yönelirler. O zaman sizi kimin kurtaracağını, efendilerinizin ve büyüklerinizin sizi nereye götüreceklerini düşünün. Başınıza gelecek olanlar gelmeden önce ibret alın ve yaptıklarınızdan vazgeçin. Çünkü batılın devleti, bir saattir. Hakkın devleti Kıyamet gününe kadardır. Hakkın devletini ne yöneticilerinizin zulmü ne de sizlerin onlarla anlaşması asla durduramayacaktır. Ümmetlerin ve halkların tarihinden ibretler alın. □



## ... 10. Sayfanın Devamı

Amerika, Kinane topraklarının Rabbi ve diniyle güçlü olduğunu fark edecektir. Ama darbeci zihniyet bunu asla yapamaz. Çünkü o, insanları öldürmek, dediğini dayatmak ve görüşünü empoze etmekle meşguldür.

Daha önce Firavun da aynısını yapmıştı: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى﴾ “Ben size ancak kendi görüşümü bildiriyorum.” [Mümin 29] Haksız yere Allah’ın haram kıldığı cana kıyan kimse, hem dünya da hem de ahirette helak olur. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Arafat günü insanlardan bir gruba şunları söyledi:

﴿فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا﴾ “Şüphesiz, sizin kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız bu gününüzün, bu ayınızın ve bu beldenizin haram olduğu gibi birbirinize haramdır.” [el-Buhârî] Kim haksız yere bir cana kıyarsa, hem dinine hem de ümmetine karşı suç işler. Akıbeti cehennem olacaktır. Nitekim Aziz ve Kaviyy olan Allah böyle kimse hakkında şöyle buyurdu:

﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ “Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve hilelerinden ötürü de şiddetli bir azap erişecektir.” [Enam 124] İşte daha önce böyle insanların akıbeti buydu. Akıllı kimse başkalarından ibret alır. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾ “Şüphesiz ki bunda kalbi olan ve hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır.” [Kâf 37] □

## ... 14. Sayfanın Devamı

Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ إِنَّ يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ﴾ “Ey İman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman olurlar, size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve kâfir olmanızı arzu ederler.” [Mümtehine 1-2]

**Ey Pakistan silahlı kuvvetlerindeki subaylar!** Bu İslami beldeyi ve halkını korumak üzere Allah’a yemin ettiniz. Hadi yemininize bağlı kalınız ve yemininizi gerçekleştiriniz. Ülkeniz işgal altındadır, daha ne bekliyorsunuz. Her şey ayan beyandır. Zaman geçmiş değil. Amerikalılara savaşlarını yüzlerine fırlatın, hile ve aldatmalarını başlarına geçirin, saf ve temiz Pakistan topraklarını onların pisliğinden arındırın, temizleyin. O zaman bu kindar düşmanlar asaletli ümmetin uyanıklığı ve arzusu konusunda yanıldıklarını görecekler. Haydi, Âlim, Celil ve saygın devlet adamı Şeyh Ata ibn Halil Ebu Rasta emir ve liderliğinde Hizb ut Tahrir’e nusret verin ki Allah’ı razı edesiniz, Pakistan ve tüm bölgeden Haçlıları kovasınız, Amerikan istihbarat ve askeri üslerinden kurtulasınız. İşte Hizb ut Tahrir sizin aranızda sizi Hilafete çağırıyor. Bakın, şimdi size çağrısı ulaştı. Hadi Allah’a davet edene icabet edin ki kurtuluşu eresiniz.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾ “Şüphesiz ki bunda kalbi olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır.” [Kâf 37] □

## ... 15. Sayfanın Devamı

hapsetmeye izin veren yasaları jet hızıyla onayladı. Bu yasalar, sadece terörist eyleme karıştıkları kanıtlanan kimseleri cezalandırmıyor, aksine aynı zamanda mahkeme tarafından terör örgütü kabul edilen bir örgüte mensup herhangi bir kişiyi de cezalandırıyor. Olacak değişikliklere işaret etmek için Vladimir Putin Devlet Konseyi toplantısında “Siyasi İslam’a karşı savaşmak için çalışmak gerektiğini.” söyledi. İkinci Hilafetin doğacağını görenler, Kremlin uzmanının Hizb ut Tahrir üyelerinin ortadan kaldırılmaları gerekir açıklamasına izin verdiler.

**Şimdi Hilafet zamanı...** Belirti ve emareleri Şam topraklarında kendini göstermeye başladı bile. Artık Rus yetkililer, bu gerçeği itiraf etmeli, İslam ve Müslümanlara yönelik dış politikasında radikal değişiklik yapmalıdır. Ama ne yazık ki çocuk ve yaşlıları katleden haydut Beşşar’ı destekleme ve Rusya’daki Müslümanları öldürme konusunda ısrarları sürüyor.

**Tüm Allah Subhânehu ve Teâlâ düşmanlarına şunu deriz:**

Dinimize olan nefretiniz, Hilafet Devletinin kuruluşunu bir an bile olsa geciktirmeyecek, Hizb ut Tahrir üyelerini tutuklamak hatta öldürmek, bizleri bu kutsal daveti taşımaktan caydırmayacak ve İslam’ın yayılmasını durdurmaz. Bunun için o gün tüm ezilen Müslümanları koruyacak Halife için ne söyleyeceğinizi şimdiden düşünün. Eğer Müslümanların Halifesi ile karşılaşmadan önce ölürseniz o zaman sizi Rabbinizden büyük bir azap bekliyor, İnşaAllah kıyamet günü bizler de şahit olacağız. □

## ... 16. Sayfanın Devamı

iğrenç suçu gizleme girişimi olarak Kerimov’un zalim köleleri, sabah namazından sonra kardeşimizin defnedilmesini talep ettiler. Hatta kendileri yıkamak, mezar kazmak ve defnetmek istediler. Rejimin uşakları, talimatlarına uymadıklarında aile fertlerini tutuklamakla tehdit ettiler. Bu tehdit altında şehit ailesi, akraba ve konu komşularının yokluğunda cenazeyi defnettiler.

Allah Subhânehu ve Teâlâ kardeşimiz Semerdin’i şehitler zümresinden kabul eylesin. Onu şehitlerin efendisi makamına nail eylesin. Allah Subhânehu ve Teâlâ ailesine sabır ve sebat, metanet telkin eylesin. Onu Kıyamet günü onlara şefaathçi kılar İnşaAllah. İbn Hibbân Ebu Derdâ’dan şunu rivayet etti: Ben Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i şöyle derken işittim: **الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته “Şehit, ailesinden yetmiş kişiye şefaath edecektir.”**

Mücrim Yahudi Kerimov’un zebani ve cellatlarına gelince, biliniz ki Hilafet Devleti kapınızdadır, çok yakındır. Onun için kendinizi silkeleyin ve Kerimov’un ellerinden kurtulun, Müslümanlara işkence ve eziyet etmekten vazgeçin. Aksi takdirde Hilafet Devleti kurulduğunda siz de bu durumda olursanız ne yazık ki sizi görmezden gelmeyecek, size karşı şefkatli ve merhametli olmayacaktır. O gün yalıtlanmanız ve yalvarışınız fayda veremeyecektir. Dünyada durum böyledir. Ahiret azabı ise daha şiddetli ve daha korkunçtur. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor: **﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾** **“Zalim memleketlerin halkını yakaladığında, Rabbinin yakalaması işte böyledir! Şüphesiz O’nun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir.”** [Hud 102] □

## ... 17. Sayfanın Devamı

1- İktidardaki Avami ve Halk Partisi reddetmek, tanık olmamak için cürümleri karşısında sessiz kalmamak, ne diyalogu ne de yeniden seçimleri beklememek.

2- Bu rejimden kurtulmak ve Hilafet Devleti kurmak için Hizb ut Tahrir ile çalışmak.

3- Babalarımız, yakınlarımız, dostlarımız ve ordu subaylarından iktidar rejimini devirmelerini talep etmek ve Hilafet Devleti kurmak için otoriteyi Hizb ut Tahrir'e devretmek

**Orduda sadık subaylara ise çağrımız şöyledir:**

1- Müslümanlar olarak vecibelerinizi yerine getirin. Hilafet Devlet kurmak, tüm Müslümanlar üzerine vaciptir. Kâfir sistemini devirecek maddi güce sahip olduğunuz halde ne oluyor size de hala duruyorsunuz?

2- Ülke ve halkı korumak için ettiğiniz yeminlere bağlı kalınız. Siz, halkı ezen ve düşmanlarına hizmet eden sistemi korumak için yemin etmediniz.

3- Ensar gibi olun ve İkinci Hilafet Devleti kurmak için yardım edin. Ensar Medine'de H.1342 M.1924 yılına kadar süren ilk İslami Devleti kurmak için Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yardım ettiler. Eğer siz, ikinci İslami Devletin Ensarları olursanız, şüphesiz ki Allah Subhânehu ve Teâlâ ilk Ensar'ı mükâfatlandırdığı gibi sizi de hayırla mükâfatlandıracaktır. Bu nedenle Şeyh Hasina hükümetini derhal devirin ve Hilafet Devleti kurmak için otoriteyi Hizb ut Tahrir'e devredin.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾  
**“Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah ve Rasûlü'ne icabet edin.”** [Enfal 24] □

## ... 18. Sayfanın Devamı

**Hizb ut Tahrir / Endonezya ve yanı sıra diğer İslami kuruluşlar, bu konu ile ilgili olarak kamuoyuna şunları duyurur:**

1- Hizb ut Tahrir, Cakarta'da yeni ABD büyükelçiliği binasının yapımına izin verilmesini reddeder. Çünkü büyükelçiliğin, Endonezya hükümeti ve Endonezya halkına karşı ABD'nin casusluk merkezi olduğu kanıtlanmıştır. Elçilik binasının, özellikle siyasi ve ekonomik alanlarda Endonezya üzerinde daha fazla Amerikan hegemonyasını dayatmanın bir aracı olduğu kesindir. Emperyalizmin her türü, bu ülke ve insanlarına zarar verir.

2- Hizb ut Tahrir, Endonezya hükümetinden ABD büyükelçiliği için verilen inşaat izninin iptal edilmesini ve kapatılmasını talep eder. Bu siyaset uygulanmalıdır, çünkü Endonezya hükümeti bilfiil ülkenin güvenlik ve egemenliğini savunmakla mükelleftir. Aksi takdirde bu, Endonezya hükümetinin en sadist emperyalist ülke olan ABD'ye boyun büküğünün kanıtı olacaktır.

3- Hizb ut Tahrir, Müslümanları büyük bir kötülük getiren Amerikan büyükelçilik projesini reddetmeye ve İslami beldenin egemenliğini savunmak için hep birlikte harekete geçmeye çağırıyor. Ayrıca biz, halkı İslami Hilafet Devletini kurmak için omuz omuz birlikte çalışmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz. Herkes kesin olarak bilmelidir ki Hilafet, bütün insanlar için Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın vadettiği şekilde mutluluğu gerçekleştirmeye muktedirdir. Yine sadece Hilafet, Endonezya da dâhil olmak üzere İslami beldelerin egemenliğini ve onurunu koruma gücüne sahiptir. Allah bize yeter ve O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. □



## ... 24. Sayfanın Devamı

Bilim Örgütü de öyledir. Müslümanlara, gıdaya bağımlı olmayan doğrudan kar amaçlı ürünler ekmelerini dayatan Gıda ve Tarım Örgütü de böyledir. Bu dayatma sonucunda temel gıdamız ve yiyeceğimiz olan buğday ve tahıl gibi stratejik mahsulleri, Batıdan ithal eder olduk. Yeryüzünde büyük hasar ve zarara yol açan diğer kuruluşlar da aynen bu şekildedir. İbn Ömer'in referans olarak eğmeden bükmeden açıkça belirttiği uluslararası kanun ve uluslararası sözleşmelere gelince, bize göre bunlar, çibanbaşısıdır. Çünkü bu kanun ve sözleşmeler, İslami fikir, hükümler ve Müslümanlar ile mücadele etmek için ortaya çıkmışlardır. İbn Ömer'in görevlerinden biri, uluslararası kanun ve uluslararası sözleşmelerin Yemen'de devrimden sonra siyasal sistem tarafından referans alınıp alınmadığından emin olmak ve ona bağlı kalındığını gözle görmektir.

Hizb ut Tahrir'in hazırladığı Hilafet Devleti Anayasa Taslağında şunlar geçmektedir: "BM, Uluslararası Adalet Mahkemesi, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlara ve Arap Birliği gibi bölgesel kuruluşlara, İslam temeline dayanmayan ya da İslam'ın hükümlerinden başka hükümler uygulayan kuruluşlara, devletin katılması caiz değildir."

Yemen ve diğer İslami beldeler, ancak İslami hayatı başlatarak mutlu ve bah-tiyar olurlar, sükûnete ererler. Bu da Hilafet Devletini kurarak, Ukab bayrağı altında İslami beldeleri birleştirerek ve topraklarından tüm Batılı nüfuzu kovarak gerçekleştirmelidir. Bu topraklar ötesinde bedbaht ve helak olan insanlara, taş ve toprak her şeye mutluluğu ulaştırmak için İslam o topraklara taşınmalıdır. Zulümden sonra adalet yeryüzüne yayılmalıdır. □

## ... 27. Sayfanın Devamı

Bazıları da Batılı büyük-elçiler ve heyetler ile görüştü. Kimileri de sizi teskin etmek için Türkiye'ye gelen katil ve kalles devletinin büyükelçisi Robert Ford ile görüşmeye dönük adım atılmasına teşvik etti. Ne elde ettiler? Suriye devrimi onların meyletmelerinden ne kazandı? Hiç mi Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın şu sözlerini okumadılar?

﴿وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾  
**"Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez."** [Hud 113]

Ama biz aranızdan dinlerinde aşağılanmayı reddeden, koalisyon ve adamlarını kaldırıp bir kenara atan, Cenevre 1 ve 2 için eğilmeyi kabul etmeyen, İslami Devrim ve Suriye'nin geleceği için İslami Hilafet gereksinimi üzerinde ısrar eden kimsele-ri canı gönülden selamlıyoruz. Bizim, Allah ve Rasûlü'ne muhlis tüm Müslümanların, tüm takdir, saygı ve sebat duası, dünya ve ahirette Allah rızası onlar üzerine olsun. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in havuzundan afiyet içinde gönül rızası ile bol bol içsinler. Sonra asla susamayacaklardır. Bunlar ile birlikte Halep cezaevinde Müslümanların çocuklarının imdadına koşan, onları Allah ve din düşmanlarının pençelerinden kurtaran kimseler de o havuzdan bol bol kana kana içsinler temennisinde bulunuyoruz. □

## ... 29. Sayfanın Devamı

**Ey Suriye halkı!** Ey diktatörler karşısında sabreden, sabır tavsiye eden ve gece gündüz nöbet bekleyenler! O hainler, karar alsalar bile siz hak üzerinde sebat ettiğiniz sürece hiçbir şeyi asla yürürlüğe koyamayacaklar. Onlar, mücahit, murabıt Suriye topraklarında sizler ile karşılaşmaktan çok korkuyorlar. Suriye topraklarında planladıkları işin olmasına imkân vermeyiniz. Aksi takdirde verdiğiniz kurbanlar, kaybettiğiniz canlar ve akıttığınız kanlar boşuna olur. Hatta bunlar, Yaraticıları karşısında sizlerden şikâyetçi olurlar. Biz, Allah'a, Rasûl'üne ve müminlere ihanet edenler karşısında adam gibi adam olan Suriye halkını, kararlılıkları zayıflamasın ya da yürekleri yumuşamasın diye gözetmek için dideban oluyoruz. **﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ﴾** **«Şüphesiz, Allah inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir haini, nankörü sevmez.»** [Hacc 38]

Kuşkusuz nusret, sabır iledir. Amerika, Beşşar ve koalisyon son nefesinde, kendilerini sizin kahramanlığınız ve kararlılığınızdan kurtaracak çözüm arıyorlar. Bu yüzden hak üzerinde sebat edin. Ölüm kalım meseleniz, Allah'ın yönetimi olan Râşidi Hilafet kurmak olsun. Allah ve Rasûl'ü ile amel etmeye sadık kalın. Çalışma ve gayreti Allah'a yardım etmek, dinini güçlendirmek için halis kılın ki Aziz ve Güçlü olan Allah da size yardım etsin. **﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ مِنْ﴾** **«Şüphesiz ki Allah, kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah, çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.»** [Hacc 40] □

## ... 30. Sayfanın Devamı

Davutoğlu'nun Irak'a götürdüğü mesajların ABD'nin Maliki'ye verdiği telkinler ile bu denli uyuşması Suriye'de çıkmaza giren ABD'nin kirli planında bölge devletlerine biçtiği rolü açıklıyor.

ABD geçmişte Irak'ı işgal edip başına nasıl hain yöneticiler atadıysa, şimdi de Suriye'deki ajanı olan Beşşar Esed'in yedeğini arıyor. Lakin bugüne kadar Suriye için Beşşar'ın yerini dolduracak bir stepne bulabilmiş değildir. ABD'nin asıl amacı Suriye'yi Beşşar ile birlikte seçimlere sürüklemektir. Bu hain ve kirli planına ise; İran, Irak ve Türkiye'yi ortak etmektedir. İşte son haftalarda Washington, Bağdat, Tahran ve Ankara hattındaki yoğun trafik bununla alakalıdır.

Hizb ut Tahrir Türkiye Vilayeti Medya Bürosu olarak Türkiye Hükümetini ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu bu kirli plan konusunda uyarıyor ve Allah için kendisine nasihatte bulunuyoruz. Eğer Allah'tan zerrece korkuyorsanız Müslümanların temiz kanı ile yeşermiş ve büyümüş Şam halkının bu devrimini kirli planlarla heder etmezsiniz. Eğer açlarını doyurduğunuz, açıkta olanlarını giydirdiğiniz Suriye halkına ve tertemiz devrimlerine birazcık saygılıysanız, Irak işgalinde ABD'ye hizmet eden İran ve Iraklı hain liderler ile el sıkışıp kirli oyunlar peşinde koşmazsınız. Eğer Allah'a ve O'nun yardımına güveniyorsanız kafirlerden değil yalnız Allah'tan hakkıyla korkarsınız.

**﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَّ﴾** **«Zalimlerden değil, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız.»** [Bakara 150] □

**Ayın Kitabı:****TEFEKKÜR**

Şüphesiz insan yaratılanlar içinde en faziletli varlıktır. Hatta insanın meleklerden bile üstün ve faziletli olduğu vurgulanmıştır. İnsanı yücelten ve yaratıkların en faziletlisi kılan aklıdır. Bu nedenle aklı, düşünmeyi ve düşünme metodunu iyi bilmek gerekir. Zira aklın değerli olması “düşünme” denen bu vakıdan kaynaklanmaktadır. Yine hayatın, insanın, hatta kâinatın ve kâinatta bulunan canlı cansız her şeyin düzenini ve sürekliliğini sağlamada olgun meyveler veren de bu vakıdır.

Bilim ve sanat, edebiyat ve felsefe, fıkıh ve filoloji, kısaca bilgi olarak nitelendirilebileceğimiz her şey aklın, dolayısıyla düşünmenin ürünüdür. Bu nedenle insan, hayat ve tüm kâinat akıl, düşünme olgusu ve düşünme metodunu iyice kavramalıdır.

İnsanlık tarihi büyük mesafeler kat ederken, insanoğlunun zihni, akıl ve düşünme olgusundan çok, akıl ve düşünmenin ürünleriyle meşgul olmuştur. Eski çağlarda ve günümüzde, Müslüman ve Müslüman olmayan bilim adamları arasında akıl olgusunu kavramaya çalışanlar olmuşsa da, bu çabalar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bunların içinden düşünme metodunu bir çerçeveye oturtmaya çalışanlar da olmuştur. Bilimsel başarılar sayesinde bazı alanlarda bu metodun semeresinden istifade etmeyi başarmalarına rağmen, düşünmeyi “düşünme” olarak tanıma konusunda yanlış yola sapmışları gibi, kendileri dışında söz konusu bilimsel başarıya hayran kalan taklitçilerini de yanıltmışlardır.

Yunan'dan önce ve sonra insanlar, düşünme olgusunu elde etmek amacıyla tüm performanslarını kullanarak “mantık” denen kavramı ve birtakım düşünceleri gün yüzüne çıkarmayı başarmışlardır. Fakat bilgiyi deforme etmişlerdir. Mantık, hedeflendiği gibi bilgiye götüren bir araç ve bilginin doğruluğunu kanıtlayan bir kıstas olmak yerine, bilgi için kötü sonuçlar doğuran bir araç olmuştur. Düşünmeye ulaşma yolunda atılımda bulunan bu insanlar, sözde “felsefe” veya “hikmet sevgisi”ni ortaya çıkarıp metafizik konularda derinleşmişlerdir. Sonuçta öğrendiği insana haz veren, varılan sonuçlardan zevk duyulan bir araştırma, inceleme metodu ortaya çıkmıştır. Ne yazık



ki bütün bunlar insanı, hem realiteden hem de “hakikat”ten ve doğrudan uzaklaştırmıştır. Bu düşünce yöntemiyle yanılığa düşen pek çok kişi doğru yoldan sapmıştır.

Bütün bunları ve emsallerini, düşünmeyi ve düşünme metodunu irdeleyen çalışmalar olarak kabul etsek bile - insana faydası dokunur bilgiler ve araştırma alanları meydana getirmeye müsait olmalarına rağmen- bunlar, düşünce olgusu ve hakikat üzerine kurulu değildir. Bu bulgular, bu noktada doğru bir yol takip etmediklerinden düşünme olgusu üzerinde akıl yürütmekten ziyade, düşüncenin sonuçlarını irdeleyen çalışmalar olarak kabul edilebilir. Doğal olarak böyle bir metot, düşünme olgusu için doğru metot olamaz. Olsa olsa düşünme olgusunun araştırılması vasıtasıyla değil, aklın verdiği sonuçlar üzerinde kafa yorarak, tesadüfen meydana gelen bu metodun bir üslubu veya tekniği olabilir. Bunun anlamı şudur: Düşünme olgusu için doğru bir metot bulmak amacıyla yapılan bu araştırmalar, bizzat düşünme olgusunun değil, düşünmenin sadece sonuçları etrafında dönmüş duran birtakım çabalardan başka bir şey değildir.

Şimdiye kadar düşünme olgusunun, dolayısıyla düşünme metodunun belirlenmemesinin altında, araştırmacıların akıldan önce düşünce üzerinde kafa yormaları yatmaktadır.

Akıl olgusunu kesin ve şüphesiz bir şekilde öğrenmeden düşünce olgusuna varmak mümkün değildir. Çünkü düşünme aklın; bilim, sanat ve kültürün diğer türleri ise düşünmenin meyvesidir. Bu yüzden önce akıl olgusunu kesin ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde bilmek gerekir. Bu bilgi, düşünme olgusunu bilmeyi ve bu yolda doğru bir metot belirlemeyi sağlayacaktır. Sonunda belirlenen bu metotla bilginin bilim olup olmadığına karar vermek mümkün olacaktır. Diğer bir ifadeyle, kimyanın bilim; psikoloji ve sosyolojinin bilim olmadığını bu şekilde kavramak mümkündür. Aynı şekilde bilginin kültür olup olmadığına -hukukun kültür olduğu, resim yapmanın ise kültür olmadığına- karar verilebilir. Bütün mesele, önce akıl olgusunu kesin ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde bilmek, ardından bu bilgi ışığında düşünme olgusunu ve metodunu irdelemektir. Doğru bir düşünme üslubunu veya üsluplarını elde etmek, ancak bu şekilde mümkün olabilir.

Meselenin özü budur. Bilim ve kültüre, düşünme olgusu, metodu ve üslubunu kavradıktan sonra; düşünme olgusuna ise akıl olgusunu kavradıktan sonra varılabilir. Bu bağlamda kesin ve şüphesiz bir şekilde önce akıl olgusunu, ardından düşünme olgusunu kavramak esastır. □



# HİCRET

İslam'ı Hakim Kılmak İçin  
Kutlu Bir Yürüyüşdür