



Hizb ut Tahrir
Medya Ofisi

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

Secmeler
Muhtarat

Hizb ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi'nden
www.hizb-ut-tahrir.info

Sayı 19 - Rebiülevvel 1435 H

KIVRAK ZEKÂ



Takiyyudin en-Nebhani

İnsanlar Hizb-ut Tahrir'in Liderliğinde Hilâfet Talep Etiler

İskenderiyeli Genç Kızları Hapse Mi Atıyorsunuz?
Ne Oluyor Size Nasıl Hüküm Veriyorsunuz?



Kapitalist Serbest Ticaret Anlaşması
=
Kadınların Daha Fazla Ekonomik Sefaleti



CAKARTA ULUSLARARASI
MÜSLÜMAN AYDINLAR KONFERANSI





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

**Hizb ut Tahrir
Medya Ofisi**

İÇİNDEKİLER

Ulusal Ümmet Partisi Dış İlişkiler Sekreterine Bir Yanıt	3	Hizb-ut Tahrir Bildirileri: Batı ve Uşaklarına Karşı Ateş Yemen Halkına Karşı Serin ve Esenliktir	20
Özbekistan'da Hak İle Batıl Arasındaki Çatışmada Yeni Bir Şehit Daha!	6	Ey Başbakan Niçin Hakkı Gizliyorsun? Niçin Laiklik İslam İle Asla Bağdaşmaz Demiyorsun?	22
Ey İnsanlar! Hizb-ut Tahrir liderliğinde Hilafet Devleti Kurmak İçin Silahlı Kuvvetler İçindeki Samimi Subaylardan Halk Partisi ve Avami Rejimi Devirmelerini Talep Edin, Yer ve Göğü Bu İstek ile İnetin İslam'da Yönetim Sistemi, Hilafettir, O Ne Bir Cumhuriyet Ne de Bir Demokratik Sistem Değildir	7	Kapitalist Serbest Ticaret Anlaşması, İslam Dünyasındaki Kadınların Daha Fazla Ekonomik Sefaletle Maruz Kalacaklarının Bir Habercisidir	23
Kadın Kuruluşları İçindeki Akıllı Selim Kadınların Gerçekle Yüzleşme ve Çatışmanın Doğasını Ortaya Çıkarma Zamanları Gelmedi Mi?	9	Hizb-ut Tahrir / Pakistan Vilayeti "Amerikan Hegemonyasına Son Verin, Üsleri ve ABD Elçiliklerini Kapatın" Başlığı Altında Ülke Genelinde Gösteriler Düzenliyor	24
İskenderiyeli Genç Kızları Hapse Mi Atıyorsunuz? Ne Oluyor Size Nasıl Hüküm Veriyorsunuz?	11	Hizb-ut Tahrir / Pakistan Vilayetinden Orgeneral Rahil Şerif'e Açık Mektup	26
Kanlı Trablus Olayları ve Şam Devrimini Destekleyen Aktivistleri Tutuklamak, Lübnan'daki Emri Vaki Otoritenin Tarafsız Olmadığının Delilidir, Hatta O, Şam Zalimini Destekleyen Koalisyonunun Bir Parçasıdır	14	Ulusalçılık Hastalık Üreten Bir Tedavidir, Aşiret ve Bölgeselcilik Hastalığının İlacı İslam'dır	28
Hizb-ut Tahrir / Tunus Heyeti İle Sayın İçişleri Bakanı Arasındaki Görüşme Hakkında	15	Cakarta Uluslararası Müslüman Aydınlar Konferansı [Cumak] Hizb-ut Tahrir / Endonezya 14-15 Aralık 2013	29
İnsanlar Hizb-ut Tahrir'in Liderliğinde Hilâfet Talep Etiler	16	Beşşar Rejimi Cenevre Konferansına Hazırlık Yapmak İçin 28 Çocuğu Öldürüyor	30
Afganistan Güvenlik Ulusal Müdürlüğüne: Kim Tutuklanmalıdır? Hilafet'e Çağırınlar Mı Yoksa Rüşvetçi Yönetim Elitleri Mi?	17	Ayın Kitabı: Kıvrak Zeka	36
	19		

Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi'nden
Muhtar

www.hizb-ut-tahrir.info

من المكتب الإعلامي لحزب التحرير
مختارات

Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi'nden Seçmeler, Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi sitelerindeki bazı yayınları içerir.

Yalnızca Hizb ut Tahrir'in, vilayetlerin, medya ofislerinin, resmi sözcülerin ve Hizb ut Tahrir medya temsilcilerinin yayınları, hizb görüşü olarak tabir edilir. Bunların haricindekiler, Hizb ut Tahrir'in web sayfalarında veya medya ofisi dergisinde yayınlanırsa bile yazarının görüşü olarak tabir edilir.

Naklin ve alıntının dürüst olunması, çıkartma, tevیل ve deęişiklik yapılmaması ve nakledilen kaynağın belirtilmesi şartıyla Hizb ut Tahrir'in ve web sayfalarının yayınlarından alıntı yapıp yeniden yayınlanması serbesttir.

Hizb ut Tahrir
Sudan
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



02 Muharrem 1435 H

05.11.2013

No.: SD-BA-2013-RS-TR-040

Basın Açıklaması

Değerli Kardeşim!

**Ahiru Lahza Gazetesi Editörü, Allah Seni Korusun
es Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh**

Konu: Ulusal Ümmet Partisi Dış İlişkiler Sekreterine Bir Yanıt

H. 29 Zilhicce 1434 M. 3 Kasım 2013 tarihli Ahiru Lahza gazetenizde “*Ulusal Ümmet: “Siyasi İslam, uluslararası diplomasi için temel olmaya uygun değildir.”* başlığı altında Ulusal Ümmet Partisi dış ilişkiler Sekreterinin bir açıklamasını okuduk. Açıklamada şöyle geçmektedir: “*Partinin dış ilişkiler sekreteri Necib el-Hayr Abdulvehhab, dün Ahiru Lahza’ya yaptığı bir açıklamada şunları söyledi: “Ulusal konferans, devletler ile ilişkilerindeki diplomatik stratejisini, uluslararası ve yabancı diplomatik çalışma yürütme yeteneği olan kadrolar aracılığıyla izlenimler ve intibalar ilkesine bina eder. İlişkilerde profesyonelliğe bakmaz. Siyasi İslam, uluslararası toplum ile diplomasiye temel olmaya uygun değildir.”*”

Böyle bir sözün Müslüman bir kişinin ağzından çıkması bizi gerçekten çok üzdü. Zira Müslüman birinde asıl olan İslam’ı savunmasıdır, onu ayaklar altına alması değildir. Biz “*Hepiniz İslam'ın serhadlarından bir serhadsınız. Sakın ola sizin tarafınızdan gelmesinler*” sözünü kendimize düstur edinerek ve Müslüman olmamız itibariyle İslam hakkındaki sorumluluğumuzdan hareket ederek size bir reddiye yazmayı düşündük. Umarım bu reddiye yayınlarsınız.

Siyaset, hem dâhili hem de harici olarak ümmetin işlerini gütmektir. Devlet ve ümmet tarafından yapılır. Çünkü pratik olarak bu gütmeyi üstlenen bizzat devlettir ve bundan dolayı devleti muhasebe edecek olan da bizzat ümmettir. Bu konuda bizi ilgilendiren mesele, ümmetin işlerinin harici olarak devlet tarafından güdülmesidir. Harici işler, ümmetin diğer devletler, halklar, milletler ile ilişkileri ve ideolojiyi dünyaya yaymaktır. Dış siyaseti anlamak, ümmet ve devletin varlığını korumak için çok önemlidir. Daveti dünyaya taşımak için temel bir meseledir. Ümmetin diğer ümmetler ile ilişkisinin doğru bir şekilde düzenlemek için kaçınılmaz bir iştir.

İslami ümmet, İslami daveti bütün insanlara taşımakla mükellef olduğuna göre Müslümanlar, dünyanın durumları ile sorunlarını idrak ederler, devletleri ile halklarının dürtülerini bilirler, dünyada gelişen siyasi işleri takip ederler. Hem Nebî Sal-lallahu Aleyhi ve Sellem hem de ondan sonra Halifeler böyle yaptılar. İslami daveti

taşımak, dış siyasetin etrafında döndüğü temel taştır. Devletin, tüm devletler ile ilişkileri bu temele bina edilir. Nebî Sallallahu Aleyhi ve Sellem krallara ve devlet başkanlarına mektuplar yazarak İslam'a girmelerini talep etmiştir. Roma'ya saldırmak için ordular hazırlamıştır. Ölüm döşğinde iken bile orduların sefere çıkmaları gerektiği üzerinde ısrar etmiştir.

İslami Devletin diğer devletler ile ilişkisi dört hususa dayanmaktadır:

Birincisi: İslam dünyasında var olan devletler, tek bir devlet olarak kabul edilirler. Dış İlişkiler, kategorisine girmezler. Onlarla ilişkiler, dış siyasetten kabul edilmez. Hepsini tek bir devlette birleştirmek için çalışmak vaciptir. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ “Şüphesiz bu, tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de rabbinizim. Onun için sadece bana kulluk edin.” [Enbiya 92] İslami ümmet, tek bir ümmettir. Varlığı da tektir, Hilafet Devletidir.

﴿كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْتُمُونَ﴾ “İsrail oğullarını Nebiler yönetiyordu. Bir Nebi öldüğünde onu bir başka Nebi takip ederdi. Benden sonra Nebi yoktur. Fakat benden sonra birçok Halifeler gelecektir.” [el-Buhârî]

İkincisi: Aramızda ekonomik, ticari, iyi komşuluk ya da kültürel antlaşmalar olan devletler ile antlaşmaların belirttiği şartlara uygun olarak ilişkiye girilir. Çünkü İslam antlaşmaları caiz görür. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:

﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ “Ancak sizinle aralarında misak olan bir topluma sığınmış bulunanlar.” [Nisa 90] Misak, antlaşma demektir. Nebî Sallallahu Aleyhi ve Sellem antlaşmalar yaptı, İslam'a aykırı şart müstesna antlaşma şartlarına bağlı kaldı. ﴿فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي﴾ “Bir takım adamlara ne oluyor ki, Allah'ın Kitabı'nda olmayan bir takım şartlar ileri sürüyorlar! Her kim Allah'ın Kitabı'nda bulunmayan bir şartla şart kılırsa o şart batıldır, hükümsüzdür. Allah'ın şartı daha haklı ve daha kuvvetlidir.”

Üçüncüsü: Aramızda antlaşmalar olmayan devletler, İngiltere, Amerika, Fransa gibi fiili sömürgeci devletler ve Rusya gibi ülkemize tamah eden devletler, hükmen harbi devletler olarak kabul edilirler. Bunlara yönelik tüm önlemler alınır. Bunlarla herhangi bir diplomatik ilişki kurmak caiz olmaz. Bunlardan biri İslami beldelelere saldırmış ise fiili harbi devlete dönüşür. Bu devletler, İslami beldeler üzerindeki kontrolünü genişletmek ve nüfuz etmek için uğraşır. Allah Subhânehu ve Teâlâ kâfirlerin üzerimize bir yol bulmalarından bizi sakındırıyor. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ “Allah, müminlerin aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir.” [Nisa 141] Ayet haber sığasında gelmiş ise de ancak kâfirlerin üzerimize bir otorite kurmalarının yasak olduğuna dair bir taleptir.

Dördüncüsü: Örneğin “İsrail” gibi fiili harbi devlet ile tüm davranışlarımız ve ilişkilerimiz için savaş durumu temel alınması gerekir. İster bizimle onun arasında ateşkes olsun isterse olmasın fiili harpteymiş gibi ona muamele ederiz. Yahudi varlığı Müslümanların arazisini işgal etmiş kâfir bir devlettir. Ona karşı cihad yapılmalıdır. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

“Ey iman edenler! Kâfirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki, Allah muttakiler ile beraberdir.” [Tevbe 123]

Kontrolü az bir devletin elinde olan uluslararası toplum diye bilinen kuruluşa gelince, bunlar Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi ve veto hakkın olan devletlerdir. Müslümanların İslami temele dayanmayan bu tür kuruluşlara katılmaları caiz değildir. Aksine bu kuruluşlar, İslam devleti ile savaşmak temeline dayanırlar. Onlara muhakeme olmak tağûtlar ile muhakeme olmaktır. Bizler tağûtlar ile muhakeme olunmaktan nehyedildik. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾

“Sana indirilen Kur’an’a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Tağût’u tanımamaları kendilerine emrolunduğu hâlde, onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor.” [Nisa 60]

Saygıdeğer kardeşim! Bahsetmiş olduğunuz diplomasi, sahtekârlık, hile, yalan, hegemonya ve özellikle Amerika gibi büyük güçler tarafından zorla dayatma diplomasisidir. Sudan ve diğer Müslüman ülkeler gibi küçük devletlere gelince, bunlardaki diplomasi yaranma, itaat ve sömürgeci Batılı güçlerden korkmak diplomasisidir. Ümmetin çıkarına karşı olsa da bu devletlerin kararlarına boyun eğmek ve yamanmak diplomasisidir. Daima da böyle olmuştur. Güney Sudan’ı ayırmak ve Sudan’ın diğer bölgelerini parçalanmaya hazır hale getirmek, daha hafızalarımızdan silinmiş değildir. Son ekonomik kararlar, Uluslararası Para Fonu aracılığıyla Sudan üzerindeki komplo döngülerinden sadece bir tanesidir.

İnşallah yakında Nübüvvet metodu üzere Râşidi Hilafet Devleti kurulduğunda İslami dış siyaset, düşmanlar ile bile dürüstlük, açıklık ve adalet temeline kurulu olacaktır.

Gerçek niyetleri Allah bilir ve doğru yola hidayet eder.

İbrâhîm Usmân [Ebu Halîl]

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Sudan Vilayeti Resmi Sözcüsü

Hizb ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾



07 Muharrem 1435 H

10.11.2013

No.: HT-BA-2013-MB-TR-089

Basın Açıklaması

Özbekistan’da Hak İle Batıl Arasındaki Çatışmada Yeni Bir Şehit Daha!

Taşkent ili Uçtepa bölgesinden 42 yaşındaki Hizb-ut Tahrir üyesi Roziyev Ferhat şehit düşerek hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ferhat Allah rahmet etsin samimiyet, saflık, korku ve Allah Subhânehu ve Teâlâ takvası ile örnek alınacak biriydi. Kararlılığında hiç bir zayıflama, sabır ve sebatında hiç bir yumuşama olmaksızın uzun yıllar zalim Kerimov’un cezaevlerinde kalmıştır. Aksine Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in müjdesinin bir gün gerçekleşeceğine dair iman ve güveni artmıştır. **“Sonra Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır.”** ثم تكون خلافة على منهاج النبوة

Ceberut yönetim altındaki gerçek durumumuz işte budur; tutuklama, hapis, şiddet ve zulüm. Müslümanların kanları dünyanın her yerinde oluk oluk akmaktadır. Kardeşimiz Ferhat’ın akan kanı, özellikle Özbekistan’da akıtılan ilk kan değildir. Özbekistan’da hak ile batıl arasındaki çatışma tüm şiddeti ile devam etmektedir. Hayır ile şer arasındaki savaş tüm hızıyla sürmektedir. Batılın liderlik ve sancağını mücrim Kerimov ve ülkede azgınlık yapan, her tarafı ifsat eden, yapmadık vahşet bırakmayan ve her türlü cürüm işleyen cellatları taşımaktadır. Hakkın bayrak ve liderliğini ise bir avuç temiz, takvalı Müslümanlardan bir grup taşımaktadır. Bunlar, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in kalbine nasıl inmiş ise o şekilde saf ve berrak olarak İslam’a davet etmektedir. Nübüvvet metodu üzere ikinci Râşidi Hilafet Devletini kurmak yoluyla İslam’ı insanların ve hayat vakasında uygulamak için çalışmaktadır.

Şehit Ferhat’ın ailesi tertemiz naaşını Buhara ilindeki Karval Barez hapisanesinden teslim aldılar. Âdeti üzere mücrim rejim cürümlerini kamuoyundan gizlemek arayışı içine girdi. Güvenlik güçleri [SNB] ve yerel polis hemen toprağa defnedilmesini emretti. Ne yakınlarına ne arkadaşları ne de komşularına cenaze namazı kılmalarına ya da defnine katılmalarına izin vermediler. Şehidin saf ve temiz naaşı 21 Ekim 2013 Pazartesi günü ikinci namazından sonra ailesi tarafından cenaze namazı kılınarak toprağa defnedildi.

Allah Subhânehu ve Teâlâ’dan kardeşimiz Ferhat’a rahmet kapılarını açmasını temenni ederiz. Mekânını cennet, yerini de geniş eyler İnşAllah. Onu Nebiler, Sıddıklar, Şehitler ve Salihler ile haşretsin. Bunlar ne güzel dostturlar. Ayrıca ailesine, akrabalarına, davet kardeşlerine sabır ve sebat, metanet ilham eylemesini niyaz ederiz.

﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ **“Onlar; başlarına bir musibet gelince, “Biz şüphesiz Allah’a aitiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” derler.”** [Bakara 156] □

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ey İnsanlar!

**Hizb-ut Tahrir liderliğinde Hilafet Devleti Kurmak
İçin Silahlı Kuvvetler İçindeki Samimi Subaylardan
Halk Partisi ve Avami Rejimi Devirmelerini Talep
Edin, Yer ve Göğü Bu İstek ile İnletin**



H. 12 Muharrem 1435
M. 15 Kasım 2013

Bangladeş, Avami ve Halk Partisinin yönetimi nedeniyle ölüm ve yıkım ülkesi haline geldi. Siyasi şiddet, kaoslar, grevler, polis tarafından insanlara ateş açılması ve devlet terörizmi sadece Avami ve Halk Partisinin izlediği politikanın başarısızlığının ürünüdür. Özgür ve adil seçim, demokrasi ve anayasal hükümetin sürekliliğini sağlamak gibi sloganlar altında Avami ve Halk Partisi hükümeti, ülkeyi bir mezarlığa dönüştürdü. Başka bir deyişle Halk Partisi ve Avami hükümeti = İnsanlar için ölüm makinesi demektir. Buna göre aşağıdaki herhangi bir söz, bu hükümet ve partiyi yansıtır:

Avami ve Halk Partisi iktidarı = Yolsuzluk ve yağmalamadır.

Avami ve Halk Partisi iktidarı = İnsanların yarısı yoksulluk içinde yaşamaktadır.

Avami ve Halk Partisi iktidarı = Kadına baskı yapmaktır.

Avami ve Halk Partisi iktidarı = İslam'a iftira atmaktır, Muhammed Salallahu Aleyhi ve Sellem'in onuruna saldırmaktır.

Avami ve Halk Partisi iktidarı = Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'a bağımlılık ve ajanlık yapmaktır, vb.

Bunlar yirmi yıldır Avami ve Halk Partisinin uyguladığı politikanın ve demokrasinin meyveleridir. Sözde özgür ve adil seçimlerin güvenliği konusunda bu büyük yaygara niye? Hasina ve Halide'nin diyalog yürütmelerinin bir değeri var mıdır? İster bütün partilerin katılımı ile isterse tek taraflı seçimler olsun sonuçlar aynı olacaktır. İnsanların yaşamlarında gerçek bir değişiklik asla olmayacaktır. Gerçek değişim, tüm egemen sistemden kurtulmak yoluyla olur. Bu ise samimi subayların Pakistan halkı yanında yer almalarını gerektirir. Ümmet kan ağlıyor, ama kendini kurtaracak enstrümanlara sahip değil. Ümmet, yönetim sistemini devirecek gerekli maddi güce sahip değil. Sadık subaylar ise böyle değildir. Bu sistemi alaşağı edebilirler. Bunu askeri yönetim kurmak için değil, aksine iktidarı Hilafet Devleti kuracak olan uyanık ve sadık siyasilere nakletmek ama-

cıyla yapmalılar.

Böylece Hizb-ut Tahrir tüm uyanık ve sadık kimseleri, aydınları şunlara çağırıyor:

1. Avami ve Halk Partisi yönetimi ve demokratik sistemi reddedin. Her iki partiden birini iktidara getirmek için ne diyalog ne de yeni seçimleri beklemeyin.
2. Bu mevcut rejimden kurtulmak ve Hilafet Devleti kurmak için Hizb-ut Tahrir'in çabalarına katılın.
3. Ordudaki sadık ve samimi subaylardan Hizb-ut Tahrir önderliğinde Hilafet Devleti kurmak için Avami ve Halk Partisi rejimini devirmelerini isteyin. Yer ve göğü bu istekle inletin. Avami ve Halk Partisi çatışmasını aralarındaki rekabetten başka bir şey olarak algılamayın. Aslında bu, size karşı bir çatışmadır. Bu mücadele de onlar tepeden tırnağa kadar maddi kuvvete sahipler. Bu yüzden sizin de maddi kuvvete sahip olmanız gerekir. Mevcut rejimi ortadan kaldırmaya yardım edecek samimi subayları kendi tarafınıza çekerek siz de bu maddi kuvvete sahip olabilirsiniz.

Ordudaki sadık subaylara ise çağrımız şöyledir:

1. Müslümanlar olarak vecibelerinizi yerine getiriniz. Hilafet Devleti kurmak, tüm Müslümanlar üzerine vaciptir. Kâfir sistemi devirecek maddi güce sahip olduğunuz halde ne oluyor size?
2. Ülke ve halkı korumak için ettiğiniz yeminlere bağlı kalınız. Daha ne zamana kadar Avami ve Halk Partisi rejiminin bekçileri olarak devam edeceksiniz. Allah ve Rasûlü'nün çağrısına icabet etmeden önce daha kaç insan öldürülecek?
3. Ensar gibi olunuz ve ikinci Hilafet Devleti kurmak için yardım ediniz. Ensar Medine'de ilk İslami Devleti kurmak için Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yardım ettiler. O devlet, H.1342 M.1924 yılına kadar devam etti. Eğer siz, ikinci İslami Devletin Ensarları olursanız, şüphesiz Allah ilk Ensar'ı mükâfatlandırdığı gibi sizi de hayırla mükâfatlandıracaktır. Bu nedenle Şeyh Hasina hükümetini derhal devirin ve Hilafet Devleti kurmak için otoriteyi Hizb-ut Tahrir'e devredin. Hilafet hain ve ordu içindeki katilleri adalet önünde yargılayacaktır. Hasina tarafından sahneye konan göstermelik yargılama gibi asla yapmayacaktır.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ “Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah ve Resul'üne icabet edin.” [Enfal 24] □

Hizb ut Tahrir
Mısır
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



20 Muharrem 1435 H

23.11.2013

No.: EG-BA-2013-MB-TR-020

Basın Açıklaması

İslam'da Yönetim Sistemi, Hilafettir, O Ne Bir Cumhuriyet Ne de Bir Demokratik Sistem Değildir

Mısır el-Yevm gazetesi 21.11.2013 Perşembe günü yaklaşık elli kişilik komisyon tarafından hazırlanan anayasanın ilk taslağını yayınladı. Maddelerin çoğunun değişikliğe uğramış oldukları görülüyor. Ancak reforme edilmiş bu anayasa önceki anayasalardan pek farklı değildir. Hepsisi de küfür anayasasıdır. İslam'ın yönetim sistemine aykırı olan küfür sistemi için konuldu. Hepsinde de egemenlik Şeriat'a ait değil, halka aittir. Yasama hakkı halkındır. Yani haram ve helal, güzel ve çirkin görme hakkı halka aittir. 2012 anayasasında da bir dizi değişiklikler yapıldığını hatırlayın. Ama ilk madde olduğu gibi bırakıldı. Sadece ifadelerin yerleri değiştirildi. Ama maddenin içeriği değişmedi. Yani Mısır devletinin sistemi, demokratik cumhuriyettir ifadesi olduğu gibi kaldı. Biz ilgili komisyonun Kenâne halkının İslami akidesiyle uyuşan bir yönetim sistemini araştırmadıklarını, buna pek de ilgi göstermediklerini biliyoruz. Aksine Müslüman Kardeşlerin hazırladıkları anayasayı araştırdılar, incelediler. Sonra da bardağı doldurmayan, dolu bardağı da taşımayan bir dizi İslami rötüşler ile onu süsleyip püslediler. Bu İslami motifler, hiç bir şekilde onların anayasasını İslami anayasa yapmaz. İşte komisyon anayasadan bu rötüşleri atmak için onu ele aldı. Yani yüz kişilik komisyon günlerinde İslami akıma mensup bazı kimselerin koydukları o İslami rötüşleri attılar. O zaman onlar 1971 anayasasından çok farklı olmayan bir anayasa ortaya koymuşlardı.

Biz Hizb-ut Tahrir olarak Mısır ve tüm İslami beldelerdeki Müslümanlara İslam'daki yönetim sisteminin şeklini açıklıyoruz. Gerek şimdiki elli kişilik, gerek önceki yüz kişilik, gerekse bunların arkasında duranlar olsun, herkes şunu bilmeli ki birinci madde de vurgulanan demokratik cumhuriyet sistemi, Allah'ın bu ümmet için seçtiği İslam'ın yönetim sistemi değildir.

İslam'daki yönetim sistemi, Hilafettir. Hilafet, İslami Şeriatın hükümlerini ikaime etmek ve dünyaya İslami daveti taşımak için dünyadaki tüm Müslümanların genel başkanlığıdır. Hilafetin şeklini, şeri hükümler belirler. İslami ümmet, işte bu Hilafet üzerinde yürümelidir. Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu Medine'yi Münevvere'de kurdu, ondan sonra da Sahabeler o şekilde devam ettiler. Hilafete yönelik deliller, Kuran, Sünnet ve İcma'us Sahabede geçmektedir. Hilafet Devletini yıkan ve Müslümanların beldelerini parçalayan sömürgeci kâfir kültür üzerinde yetişen kimseler müstesna Hilafet konusunda ümmet arasında ihtilaf olmadı.

Dolayısıyla İslam'daki yönetim sistemi, ne cumhuriyet ne de demokratik sistem değildir. Demokratik cumhuriyet sistemi, insan ürünü bir sistemdir. Dini hayattan ayırmak temeline dayanır. Onda egemenlik halka aittir. Halk, yasama ve yönetme hakkına sahiptir. Yöneticiyi seçme hakkına sahip olduğu gibi, azletme hakkına da sahiptir. Anayasa ve kanun yapma hakkı halka aittir. Yani helal ve haram kılabilir. Oysa İslam'daki yönetim sistemi, İslami akideye ve o akideden fişkırın şeri hükümlere dayanır. Onda egemenlik halka değil Şeriata aittir. Ne ümmet ne de Halife yasama hakkına sahip değildir. Kanun koyan, sadece Allah'tır. Fakat İslam, otoriteyi ümmete verdi. Yani yöneticiyi seçme hakkı ümmete aittir. Ümmet, İslam ile hükmetmesi için dilediği kişiyi seçer ve buna göre ona biat eder. Halife Şeriata dayandığı ve İslam'ın hükümlerini de uyguladığı sürece Halife olarak kalır. Hilafeti ne kadar uzun olursa olsun fark etmez. Ne zaman İslam'ın hükümlerini uygulamaktan vazgeçerse, yönetimi sona erer. Yönetimi devrıldıktan sonra bir gün veya bir ay bile geçse durum değişmez. İşte böyle olduğu zaman azledilmelidir. Buradan hareketle iki sistem arasında temelde ve her ikisinin dayandığı şekilde zıtlık olduğunu görüyoruz. Buna göre İslami sistem, cumhuriyet sisteminin aynısıdır ya da İslam demokrasiyi kabul eder demek caiz değildir.

Özetle İslam'daki yönetim sistemi, Hilafettir. Tek bir Hilafet ve tek bir devlet üzerinde icma vardır. Birden fazla Halifeye biat etmek caiz değildir. İmamların, müçtehit ve fakihlerin bu konuda ittifakları söz konusudur.

Ey Kenâne topraklarındaki Müslümanlar! Uğruna kurbanların verildiği bu yüce hedefe ulaşmaya sizden daha layık kim olabilir? Tüm trajedi ve sorunları bitiren bu ilahi rabbani hediyeye sizden daha evla olan var mıdır? Biz Hizb-ut Tahrir olarak İslam'daki yönetim sistemine ilişkin net tasavvuru önünüze koyduk. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali RadıyAllahu Anhum gibi hidayet önderlerimiz işte o yönetim sistem ile hükmettiler. Sonra o sistemin yapısını ve idarenin ayrıntılarını da detaylıca açıkladık. Ümmet görsün diye İnşaAllah kurulacak Hilafet Devleti için mükemmel bir anayasa ortaya koyduk. Her bir maddesini Allah'ın Kitabı, Rasûlü'nün Sünneti ve bu ikisinin gösterdiği Şeri Kıyas ve İcma'us Sahabeden istinbat ettik. Her bir maddenin delillerini de bu anayasanın mukaddimesinde topladık.

Bu yeterli açıklamadan sonra artık Rabbinizin emrine bağlanmak vaciptir. Zaffer ve izzetimiz, O'nun elindedir. Erkekler hatta erkeklere benzeyen kimseler tarafından yüz makyajı yapılsa bile size sunulan hiç bir sistemi kabul etmeyin. İster elli kişi olsun isterse yüze ulaşsın sakın onlara aldanmayın. Anayasada İslam'ın anılmasına izin verilse bile sakın parlak sloganların ağızlarından dökülmesine kanmayın. Çünkü o sloganların içeriği demokrasi ve gayri İslami yönetimdir.

﴿وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾
Aralarında, Allah'ın indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki şüphesiz Allah, bazı günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardır. Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için, kimin hükmü Allah'ınkinden daha güzeldir?" [Maide 49-50] □

Hizb ut Tahrir
Filistin
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٧﴾



25 Muharrem 1435 H

28.11.2013

No.: FL-BA-2013-MB-TR-031

Basın Açıklaması

Kadın Kuruluşları İçindeki Akıllı Selim Kadınların Gerçekle Yüzleşme ve Çatışmanın Doğasını Ortaya Çıkarma Zamanları Gelmedi Mi?

Kadın sivil toplum kuruluşları, Hizb-ut Tahrir / Filistin tarafından yürütülen şiddetli kültürel saldırıya karşı siyasi bilinçlendirme kampanyasına yanıt vermek için kadın örgütlerinin çabalarını koordine etmek amacıyla Ramallah'ta bir istişare toplantısı yaptılar. Bu kültürel saldırı, İslam'ın kadına verdiği değerlere ve Müslümanların ictimaî hayatına karşı düşmanca siyasi gündem taşıyan bağışçılar tarafından yürütülüyor.

Bu kuruluşlar, kadınların mücadeleleri konusunda yoğunlaşarak sorunu saptırmaya, hadarat ile ilgili yapısını, fikri içeriğini ve doğru siyasal amacını gizlemeye çalışıyorlar. Beytullahim'den Ramallah'a kadar bu kadın hareketliliği, Hizbin, yıkıcı ictimaî programlara karşı başlattığı kampanyanın etkinlik ve etki boyutunu açığa çıkarıyor. Yıkıcı gündemleri ile Batılı bağışçıların ileri karakolu olmayı kabul eden o kuruluşların fikri ve siyasi argümanların zayıflığını ortaya koyar. Belki hakka dönerler de programlarını ümmeti korumaya yönelik düzenlerler diye bu, kadın ve kadın kuruluşlarına yönelik bir açıklamadır. Gözlemcilerle doğruyu göstermek amacıyla da dinimize, ümmetimizin kültürüne, değerlerimize ve ahlakımıza dokunan temel sorunları değineceğiz. Birçok kuruluş, çekici ve cazip finansman kisvesi altında bu değerlere saldırdılar hatta meydan okudular. Bilerek veya bilmeyerek ümmetimiz yerine Batılı yabancıları referans kabul ettiler. Ümmetin ictimaî sisteme ait kültürüne ve değerler manzumesine karşı, bir tahrip aracı oldular. **İhkakı hak ve doğru düşünceye ulaşmak için belirtilen toplantıdan çıkacak sonucu ele almadan önce burada şu üç noktayı vurgulamak isteriz:**

1- Kadının rolü ve mücadelesi malumdur, kimse onu inkâr edemez. Saflarında kadın ve erkek barındıran Hizb-ut Tahrir, kadına siyasi mücadele hakkını hatta görevini yürütme olanağı sunmaktadır. Kadınlar, önceki yıllarda Filistin'in çeşitli kentlerinde bir dizi Hilafet konferanslarında kadın ve erkek binlerce kalabalığa hitaben bir konuşma yaptılar. Yine Müslüman kadınlar, siyasi mitinglerde İslam'ın pankartlarını taşıdılar, hak yolda seslerini yükselttiler. Hatta bu mücadelede Filistin otoritesinin baskısına maruz kaldılar. Kadınları ve mücadelelerini savunduklarını iddia eden bu kadın örgütleri, o zaman nerede idiler? Bu durum karşısında neden sessiz kaldılar?

2- Bizim bu kampanya ve tüm eylemlerimizdeki rotamız, Batı hadaratının şid-

detli saldırılarına karşı koymak ile sınırlıdır. Bu saldırılar, özelde İslam'ın kadına verdiği değerler üzerinde ve genel olarak ise hadarat ile ilgili değerlerimizi hedefleyen fikri kirlilik ve siyasi tahrip üzerinde odaklaşıyor. Biz, daha önce hiç kadın örgütlerini ya da diğer İslami yardım kuruluş ve üniversiteleri hedef almadık. Yerel derneklerin hizmet, teknik ve gelişme faaliyetleri üzerinde yoğunlaşmadık. Bu faaliyetler, bizi göre siyasi çatışma alanı değildir. Çünkü insanlar, sancılı ve sıkıntılı bir dönemden geçmektedir. Ve çünkü bu faaliyetler, başlangıçta kültürel içerik odaklı değildir. Bununla birlikte bizim siyasi ve fikri görüşümüz, işlerin yürütülmesi ile ilgili faaliyetlere aykırıdır.

3- Biz, hakkı ve berrak İslami kültür referansımızı açıkça ortaya koyarız. Hâlbuki bu kuruluşların birçoğu, Batılı laik referanslarını gizlemek için duygusal sloganlar arkasına gizlenirler. Bu kadın sivil toplum kuruluşları, karanlık kafalı güçlerin her tarafa yayılmasından söz ederlerken, tertemiz İslami hayata daveti, karanlık ve gerici olarak suçlayan Batılı zihniyet ve referansa dayanırlar. İthal fikre teşvik eden, sömürge programları geçiren, sözde kalkınma projeleri adı altında yabancı finansman ile değerleri yok etmeye çalışan bu kuruluşlar, Batı kökenli laik yapılı Sayda anlaşmasına dayalı fikri referanslarını ifşa etme cesaretini gösteremezler. O anlaşmanın yazılı maddeleri, Rabbani şeri hükümlere göre İslami Şeriata zıttır. Daha doğrusu erkek ve kadının ictimaî ve kültürel davranış motiflerini değiştirmek gerektiği üzerinde odaklaşmaktadır. Bu nedenle bu kuruluşların, zinanın suç sayılması ile ilgili tutum almaları, zinakarlara İslami caydırıcı ceza verilmesini kabul etmeleri beklenemez. Evliliğin yasal dokunulmazlığını, şeri velinin ictimaî rolü üzerindeki etkinliğini, tahripkâr faaliyetlerdeki erkek ile kadının karışık olmasının haram olduğunu kabul etmezler. Bu kuruluşlar, İslami ictimaî sistemin uygulanmasından yana olduklarını söyleme cesaretini gösteremezler. İslam'ın ictimaî sistemi, erkek ile kadın, kadın ile erkek arasındaki birlikteliği düzenler. Onların birlikteliklerinden kaynaklanan ilişkiyi ve bu ilişkinin doğan tüm ayrıntıları tanzim eder. İslam'ın içtimai sistemi, kadına özel bir dizi şeri hükümler koydu. Bu açıdan erkeğe ilişkin bir dizi hükümleri de açıkladı. Oysa Sayda anlaşması, kadın erkek birlikteliğini düzenlemek ile ekonomik işler gibi onların toplumdaki çıkarlarını düzenlemek arasını birbirine karıştırdı. Tüm bunları, insani temele inşa etti. Bu açıdan kadının statüsünü yükselten Rabbani sistem ile insan yapımı beşeri sistem arasında dağlar kadar fark vardır.

Kadın sivil toplum kuruluşlarının Hizbin kampanyasına verdikleri yanıtın içeriğine gelince, biz kısaca şu noktaları değinmekle yetineceğiz:

1- “Kadın, korunması gereken bir ırzdır. Kâfirler ve ajanları ona karşı komplo kuruyor” kampanya sloganı, fikri çatışma bağlamdadır. Bu kuruluşların iddia ettikleri gibi siyasi ve kanuni anlamda tahrik içerikli değildir. Akli başında olan biri, fikirlerle karşı koymak ile kuruluş ve kişiler ile mücadele etmek arasını ayırt edebilir. Bu kuruluşlar, güvenlik güçlerine sığınma girişimi ile içlerinde gizlediklerini ifşa ettiler. Bunlar, kadın örgütlerine yapılacak herhangi bir saldırı için güvenlik güçlerinden koruma talep ettiler. “Biz, adil, meşru ve insanlık haklarımız karşısında duran hiç bir

kimseye asla müsaade etmeyeceğiz” diyerek örtülü tehdit kullandılar.

2- Hizb-ut Tahrir’in Beytullahim’deki sempozyumunu engellemek, özgürlüğü savunduğunu iddia eden bu kuruluşlar ve kanunu ayaklar altına alan güvenlik güçleri tarafından baskı uygulanarak iptal edildi. Buna da kendi uydurdukları kanuni bir kılıf giydirdiler. Bu kuruluşların daha önce Hizb-ut Tahrir’in kadınlara yönelik siyasi çalışmalarına güvenlik güçleri tarafından uygulanan baskı karşısında sessiz kalmaları, çıkarları için kanunu istismar ettiklerini gösterir.

3- Beytullahim ve benzeri yerlerde seminer başlığı altında Kadın örgütleri ıstılahını kullanmak, bu kadın örgüt ve dernekler grubunun kadınları bozmak için uğraştıklarına işaret eder. Bu da onların diğer hizmet faaliyetleri ve kuruluşları ile meşgul olmadıklarını, aksine yukarıda açıkladığımız gibi Batı hadaratının değerlerimize karşı düşmanca saldırısı ile uğraştıklarını gösterir.

4- İslam’da kadın hakkında siyasi uyanıklık oluşturmak, kadının statüsünü yüceltmeye katkıda bulunur. Bu siyasi uyanıklık, asla kadının rolünü reddetmez, aksine kabul eder. Oysa tahrip edici kültürel faaliyetler, kadının değerlerini yok eder, kadının mücadelesini ve rolünü deforme eder, toplumu kargaşaya sürükler ve ictimaî fitneyi kışkırtır, hatta aileyi yıkar.

5- Bu kuruluşlar, Yahudi işgali ile meşgul olmanın ne kadar önemli olduğuna değinmekten kaçınırlar. Bu dernekler, güzellik yarışmasına ve kadın müsabakalarına teşvik etmek gibi yıkıcı faaliyetleri hoş görmek ile ictimaî sistemi tahrip ediyorlar. Beytullahim’de yapılması planlanan femem faaliyetleri yoluyla da ictimaî sistemi yok etmek istiyorlar. Yahudi işgali ile normalleşme faaliyetleri ve bazı kadın örgütlerinin, ABD’nin terörizm ile savaş belgesini imzalamaları da işin cabasıdır. Bu belge Filistin’deki direniş gruplarını terörist olarak görüyor. Bu kuruluşlar, işgalci varlık ve bu varlığın mübarek topraklardaki devamını sağlamak için yolu düzleştirmek ile meşgul oluyorlar.

Hizb-ut Tahrir ise küresel olarak Hilafeti kurmak ve işgalci Yahudi varlığın köklerini söküp atacak ve nihai olarak o varlığı ortadan kaldıracak orduları kurtarmak ile meşguldür. Hizb-ut Tahrir, Yahudi varlığını ve onun arkasındaki Batılı güçleri düşman olarak görüyor. İşte bu kuruluşlar, bu yıkıcı faaliyetler için fikri referans ve finansman olarak bu düşman devletlere dayanıyorlar. O halde işgal ile iştilal eden kimdir?

Açıklamamızı bu kadın örgütlerindeki akliselim sadık kadınları, Allah’a dönme ve şeri hükümlere itaat etmeye davet ederek sonlandırıyoruz. Gelin hepimiz sömürgeci güçlerin politik ve kültürel nüfuzu ile mücadele etmek için bir araya gelelim. Hepimiz, Allah şu sözünü örnek edinelim: **﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾** “Allah ve Rasûl’ü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah’a ve Rasûl’üne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır.” [Ahzab 36] □

Hizb ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾



26 Muharrem 1435 H

29.11.2013

No.: HT-BA-2013-MB-TR-093

Basın Açıklaması

İskenderiyeli Genç Kızları Hapse Mi Atıyorsunuz? Ne Oluyor Size Nasıl Hüküm Veriyorsunuz?

Sidi Gaber suç mahkemesi 2013 yılındaki 25790 rakamlı davada yetişkin sanık genç kızları, 11 hapse mahkûm etti. Yaşları küçük olan 7 genç kıza da kanuni yaş sınırına ulaşınca kadar ıslah evine gönderilmesine hükmetti. Sözde altı provokatöre de giyaben 15 yıl hapis cezası verdi. Zayıf ve çürük suçlamalara binaen kızlar hakkında haksız hükümler verildi. Savcı, genç kızlara terörist gruba üye olmak, çete oluşturmak, şiddet kullanmak, özel ve kamu malına zarar vermek, kamu düzenini bozmak, gösteri sırasında vatandaşların çıkarlarını zedelemek gibi suçlamalar yöneltti. Polis, İskenderiye Korniş [Sahil Caddesi] üzerinde protesto düzenlemekten dolayı kendilerini Sabah 7 Hareketi şeklinde nitelendiren genç kızları 31 Ekim Perşembe günü tutuklamıştı. Davayı takip edenler, jet hızıyla davanın sonuca bağlandığına şahit oldular. Oysa Mübarek rejimi yandaşlarının yolsuzluk davaları, hâlâ sürmekte ya da sumen altı edilmektedir. İskenderiye'deki Müslüman kızları hapse atmak, mukaddesatları çiğnemek ve insanların gözünü korkutmaktır. Bu genç kızlara böyle davranmak ne akla ne de izaşa sığar.

Ey değerli kız kardeşlerim! Müslüman kadınlar, Hilafet yıkıldıktan sonra yıllarca gerçek siyasi haklarını uygulamaktan mahrum bırakıldılar. Arap Baharı devrimlerinden sonra da bu şekilde devam etti. Bu devrimler, ümmetin akidesi ile İslam akidesi ile uyuşan köklü değişimin tercümanı olamadılar. Kadın için istenilen siyasi hak, Parlamenteoya şekli olarak katılmakla, kadınlara konulan kotanın aşılması ile ya da elli kişilik anayasa komisyonuna iştirak edilmesiyle mümkün olmaz. Aynı zamanda görüşünü ifade etmekten alıkonulmakla, tutuklamakla ve yıllarca hapis cezasına çarptırmakla da olmaz.

Ey değerli kız kardeşlerim! Siz demokratik, sivil ya da askeri rejimler altında siyasi hakkınızı asla uygulayamayacak, itibar ve siyasi ağırlık asla elde edemeyeceksiniz. Bu rejimler altında bunlar, sadece bildirge ve propaganda da kalacaklar. Bu rejimler yaşadıkça sen ey kıymetli kız kardeşim! Mutsuz ve bedbaht olarak yaşayacaksın.

... Devamı 32. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Lübnan
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٤٧﴾



28 Muharrem 1435 H

01.12.2013

No.: LB-BA-2013-MB-TR-019

Basın Açıklaması

Kanlı Trablus Olayları ve Şam Devrimini Destekleyen Aktivistleri Tutuklamak, Lübnan'daki Emri Vaki Otoritenin Tarafsız Olmadığının Delilidir, Hatta O, Şam Zalimini Destekleyen Koalisyonunun Bir Parçasıdır

İşte 07 Mayıs 2008 yılından beri Trablus'ta süregelen yıkım ve ölüm döngüsünden bir yenisi daha. O yıldan itibaren korkulu geceler, top ve ağır makineli tüfek gürültüleri, ölümler, yaralılar, ağlayanlar, sızlayanlar hiç durmadı. Sonra bu ölüm döngüsü, bir yenisini beklemek üzere sona eriyor ve sanki hiç bir şey olmamış gibi hayat devam ediyor. Çatışan taraflar hâlâ kanları, canları, evleri, çıkarları ve ucuz posta iletileri siyasi baskı ve karşılıklı mesaj vermek için kullanılıyorlar. Şam zalimine bağlı acımasız çete, Bal Muhsin'i kendine kale ediniyor. Şam zaliminin Lübnan'daki uzantılarından mutlak maddi ve siyasi destek alıyor. Camilerde namaz kılanları öldürmek için patlayıcı dolu arabaları insanlar üzerine gönderiyor, onlarca hayat kaybediliyor, yüzlercesi yaralanıyor. Sonra fertler suçlanıyor. Sonra da küstahça ve kendinden emin çete lideri, Lübnan'daki iktidar partisinin kendisini destekleyeceğinden emin olduğu için Trablus sakinlerini tehdit ederek ortalığı kasıp kavuracağı şantajını savuruyor. Trablus'taki sözde liderler ve halkı temsil etmek iddiası ile yönetime ortak olanlar, istisnasız hepsi, yıllarca Trablus'u kan gölüne çeviren, halkına korku salan bu çıban başının kökünü kazımak için yönetimin hiç bir kararına etki edemediler. Hatta bu kanayan yaranın sürekli yara olarak kalmasına katkıda bulundular ki bölgesel fırsatları yakaladıklarında bir baskı aracı olarak kullansınlar. Ne zaman bir ölüm döngüsü olsa, siyasi kesim ve borazanları, devlet ve kurumlarından başka hiç bir seçeneğimiz yok diyerek seslerini yükseltiyorlar. Hangi devlet bu? Son yıllarda gördüğümüz onca şeyden sonra Lübnan'da bir devlet var mı? Lübnan'da kesinlikle bir devlet yoktur. Aksine devlet kalıntıları vardır. Asli ve doğal görevini yapmıyor. Devletin görevi, insanların işlerini gütmektir. Oysa o devlet kalıntıları, emri vaki güçlerin elinde sadece bir araçtır. Lübnan'ı kontrol altında tutmak, Lübnan halkını Suriye halkına yardım etmekten alıkoymak, Şam zalimini desteklemek için ülkeyi sıçrama noktası olarak kullanmak amacıyla ABD ve İran, o devlet kalıntılarını rolleri tamamlamak üzere paylaştı. Bu otorite, Sayda'da İran partisini nasıl desteklediğini, Abra'da askeri operasyonu nasıl örtbas ettiğini iyi bilir. Ancak Trablus'ta bunu başaramadı. Hatta Bal Muhsin'deki cinayet çetesini savunmak için kalkan olmayı yeğledi. Trablus ve Bekaa'da Şam devrimini destekleyen aktivistleri tutuklamak için operasyonlar yaptı. Bunlar arasında Dr. Abdünnasır Şatah ve Şeyh Abdülkadir Abdulfettah gibi şahsiyetler de var. Sonra yalan yanlış açıklamalar yaptı. ... Devamı 32. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Tunus
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٧﴾



02 Safer 1435 H

05.12.2013

No.: TN-BA-2013-MB-TR-026

Basın Açıklaması

Hizb-ut Tahrir / Tunus Heyeti İle Sayın İçişleri Bakanı Arasındaki Görüşme Hakkında

Hizb-ut Tahrir / Tunus heyeti, içişleri bakanı Sayın Lütfi ibn Ceddu ile 3 Aralık 2013 tarihinde içişleri bakanlığında bir araya geldiler. Hizb-ut Tahrir’i temsilen görüşmeye Siyasi Büro Başkanı Abdurrauf el-Amiri, Merkezi Temas Lecnesi Başkanı el-Arabî Karbak ve Merkezi Temas Lecne Üyesi Selim Samida katıldı. Toplantının amacı, Hizb-ut Tahrir’in güvenlik sistemine ilişkin görüşünü açıklamak ve terör sorunu ile ilgili ihlaller, hamleler ve belirsizlik konusunda muhasebe etmektir.

Diyalog şu noktalar üzerinde odaklaştı:

1- Hizb-ut Tahrir tarafından halkın çıkarları benimsendiği, şeri hükümlere aykırı davranan ve insanlara zulmeden yöneticiler muhasebe edildiği vurgulandı. Zira Hizb-ut Tahrir, ideolojisi İslam olan siyasi bir partidir. Gayesi İslami Devlet kurmaktır.

2- Birçok kişi tarafından desteklenen “Cumhuriyetin Güvenlik” fikri tartışıldı. Güvenlik aslında ümmetin kalbi ve korumasında olduğu, güvenliğe ancak İslam ve ümmet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği açıklandı. Bunda hem yönetici hem de yönetilen adına hayır bulunduğu beyan edildi.

3- Heyet, Hizbin ne Batıyı hoşnut etmek için ne de kışkırtıcı, ajite edici ve yanlış medyanın etkisi altında kalarak İslami devrimin savunmasız çocuklarına darbe vurulmasını kesinlikle kabul etmeyeceğini vurguladı. Bu bağlamda heyet, keyfi olarak Allah’ın evleri olan camilere baskın düzenlenmesini ve bununla ilgili göstermelik inceleme başlatılmasını şiddetle kınadı.

4- Heyet kan, ölüm, terörizm ve kavga gibi şiddet içerikli eylemleri kınadıktan sonra terörizmin Batının sanatı olduğunu açıkladı. Ümmetin ufukta görünen kalkınması ile mücadele etmek, İslami devrimleri önlemek için terörizmin pislik ve sahtekârlığının artık herkes tarafından bilindiğini ifade etti. Heyet, terörizmin köklü çözümü gerektirdiğini, bunu da arkasındaki gücü deşifre ederek mümkün olacağını vurguladı. Aksi takdirde herkesin bir sarmal içine düşeceğini, sadece yansıma ve etkileri ile meşgul olacaklarını bildirdi. ... Devamı 33. Sayfada



Basın Açıklaması

İnsanlar Hizb-ut Tahrir'in Liderliğinde Hilâfet Talep Etiler

Devam eden kampanyanın bir parçası olarak Hizb-ut Tahrir, Cuma namazının ardından Dakka, Chittagong ve Sylhet gibi önemli camilerin önünde gösteriler düzenleyerek, ordudaki samimi subaylardan ABD, İngiliz ve Hindistan ajanları olan iktidardaki Avami-BNP rejimini devirmelerini ve Hizb önderliğinde Hilâfeti kurmalarını talep ettiler.

Gösteriler aşağıdaki camiler önünde organize edilmiştir:

- 1- Kuzey Badda Kamil Medrese Mescidi, Badda, Dakka
- 2- Batı Raza Çarşısı Cami Mescidi, Batı Raza Bazar, Dakka
- 3- Sobhanbagh Cami Mescidi, Dhanmondi, Dakka
- 4- Yeni Market Cami Mescidi, Azimpur, Dakka
- 5- Beytu'l Karar Cami Mescidi, Mirpur 10, Dakka
- 6- Abdülaziz Mescidi, Bashabo, Dakka
- 7- Victoria Mescidi, Kotwali thana, Dakka
- 8- Boddarhat Cami Mescidi, Chittagong
- 9- Ebu Turab Cami Mescidi, Bandor Bazar, Sylhet

Bugünün gösteriler yanı sıra Hizb, 30 Kasım Cumartesi'den 05 Aralık Perşembe gününe kadar çeşitli cami önünde yaklaşık 20 gösteri düzenlemiştir. İnsanlar, gösterilere kendiliklerinden katıldılar. Onların Hilafet istekleri, İnşallah ordu içindeki samimi muvazzaf subayları, İslami vecibelerini bir an önce yerine getirmelerine sevk eder. Hizb-ut Tahrir, samimi subayları süregelen ölüm ve yıkımdan insanları kurtarmak için mevcut iktidarı ortadan kaldırmaya ve Hizbe nusret vererek Hilafeti kurmaya çağırıyor. □





Basın Açıklaması

Afganistan Güvenlik Ulusal Müdürlüğüne: Kim Tutuklanmalıdır? Hilafet'e Çağrılar Mı Yoksa Rüşvetçi Yönetim Elitleri Mi?

5 Aralık'ta TV1 kanalı, terörist ağların parçası olarak Hizb-ut Tahrir'i suçlayan bir rapor yayınladı. Televizyon muhabiri, istihbarat teşkilatı Afganistan Milli Güvenlik Müdürlüğünde (NDS) üst düzey bir yetkiliye dayanarak, Hizb-ut Tahrir'in faaliyetlerinin Taliban ve el-Kaide'ye benzer olduğunu söyledi ve istihbarat teşkilatları görevlilerinin Hizb-ut Tahrir ve üyelerinin peşinde olduklarını belirtti. Afgan istihbarat teşkilatından aynı yetkili, ayrıca son yıllarda, Hizb-ut Tahrir'in faaliyetlerinin arttığını, özellikle faaliyetlerinin, güvenlik anlaşması ve 2014 ABD çekilme planı ile bağlantılı olarak ülkenin diğer bölgelerine doğru genişlediğini söyledi. "Biz onların faaliyetlerini yakından takip ediyoruz ve onları Afganistan için bir tehdit olarak görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda el-Kaide'nin yerini alacak olmalarından şüpheleniyoruz." dedi.

Hizb-ut Tahrir / Afganistan Vilayeti Medya Bürosu, TV1 tarafından yayınlanan iddiaları şiddetle reddeder, asılsız kabul eder. Bunları kâfirlere ram olmuş yöneticilerin, Haçlılar tarafından desteklenen medyayı kullanarak hakkın sesini susturmak istedikleri genel propagandanın bir parçası olarak görür.

Biz, hain yöneticiler ve medyaya şu noktaları açıklığa kavuşturmak istiyoruz:

1- "Hizb-ut Tahrir'in terör örgütlerinin bir parçası" olduğu iddiası, Moskova'da bir basın toplantısında Afgan medyasına konuşan Nikolai Bordyuzha tarafından uydurularak piyasaya sürülmüştür. Afganistan ulusal medya tarafından aynı şeylerin yinelenmesi, aslında Rus istihbarat teşkilatının (KGB)'nin hâlâ Afgan NDS üzerinde eski nüfuzunu muhafaza ettiğinin bir kanıtıdır.

2- Hizb-ut Tahrir'e karşı ileri sürülen asılsız iddia, istihbarat teşkilatı yetkililerinin Hizb-ut Tahrir'in değişim metodu hakkında cahil olduklarının açık tezahürüdür. Bu yüzden Hizb-ut Tahrir'in metodunu, Taliban ve el-Kaide'nin metodu ile karşılaştırdılar. Hizb-ut Tahrir, dünyada 45'den fazla ülkede aktif olarak çalışmaktadır. İslami Hilâfeti yeniden kurarak İslami hayatı tekrar başlatmak için Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in metodunu kendine örnek edinmektedir. Bu nedenle Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Mekke'deki metodunu adım adım takip etmektedir. Hizb-ut Tahrir dün- ... Devamı 33. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Yemen
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَنزَلْنَا
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٦﴾



05 Safer 1435 H

08.12.2013

No.: YM-BA-2013-MB-TR-016

Basın Açıklaması

Hizb-ut Tahrir Bildirileri:

Batı ve Uşaklarına Karşı Ateş Yemen Halkına Karşı Serin ve Esenliktir

Hizb-ut Tahrir / Yemen Vilayeti, 28.11.2013 tarihinde “Diyalog Konferansından Ne Bekliyorsunuz?” başlığı altında bir bildiri yayınladı. Bildiri, Yemen illerinin birçoğunda dağıtıldı. Bildiri, Yemen üzerinde dönen uluslararası Anglo Amerikan çatışma gerçeğine ve bunun Yemen üzerindeki yıkıcı etkilerine değindi. Diyalog konferansı ve süresinin uzatılması ile ilgili İngiltere ve Amerika’nın ne gibi tutum içinde olduklarını ortaya koydu. Şöyle denildi “İngiliz Yemen büyükelçisi Jane Marriott, 24.11.2013 Pazar günü “Diyalog konferansı uzatılmayacak, vatandaşlar sonuçları görmek istiyor. Onun için sonuç aşaması biran önce başlamalıdır. Amerika ise Diyalog konferansının uzatılmasını istiyor. BM Genel Sekreteri özel temsilcisi Cemal ibn Ömer raporunda diyalogun uzatılması gerektiğine işaret etti.” Bildiri, Diyalog konferansı aracılığıyla gerçekleştiremediği emellerine ulaşmak için kaosu körüklenmesinde Amerikan parmağına değindi. Bunu da çatışma ve savaş fitilini ateşleyerek ve güneyde ayrılıkçı güçleri destekleyerek yaptığına vurgu yaptı. Ayrıca bildiri, Birleşik Cephe içinde dönen savaşa şu ifade ile dikkat çekti, “Siyasi alanda Birleşik Cephe içinde dönen savaşın arkasında uluslararası olarak Amerika, bölgesel olarak İran ve yerel olarak Hutular, uluslararası olarak İngiltere’ye, bölgesel olarak Suudi Arabistan’a ve yerel olarak ise İslah ve Selefiler karşıdır.” Sonra bildiri, fitneyi ateşlemek, ülkeyi zayıflatmak ve Müslümanları kanlı bir çatışmanın ortasına itmek için Amerika’nın bu savaşa mezhepsel bir yafta vuracaktır. Amerika’nın tek gözettiği şey, kendi çıkarlarıdır. Oysa çeşitli mezheplere mensup olmalarına rağmen Yemen halkı yıllarca birlikte iç içe yaşadılar diye de dikkat çekti. Bildiri, Müslümanlar arasında savaş ile ilgili dönen dolaplar konusunda şeri hükmü açıkladı ve şeran caiz olmadığını söyledi. Ardından Yemen halkına bir çağrıda bulunarak kâfirlerin planları peşinde yürümekten uyardı. Diyalog konferansından çıkacak ve hiç bir şey ifade etmeyen kararlara bel bağlamanın doğru olmayacağına vurgu yaptı. Kaos ve yolsuzluk, geçim sıkıntısı, adam kaçırmalar, patlamalar, suikastlar ülke ve insanların nelere maruz kalacaklarına dair bir gösterge ve alamettir, dedi. Bunların, Müslümanların dinleri ve kanları pahasına olsa bile kendi çıkarlarının-

dan başka hiç bir şeyi umursamayan Amerika'nın hinlikleri olduğunu söyledi. Bildiri, ülkedeki tüm siyasi güçleri, özellikle Selefiler, İslah ve Hutular gibi İslami olanları, İslam'ı referans almadıkları, ölüm kalım meselesi kılmadıkları ve çözümlerini ondan çıkarmadıkları için ayıpladı. Bunun yerine ülkeyi sömürgeci kâfirin merhametine ve sözde Diyalog konferansının inisiyatifine bıraktılar diye de kınadı. Ve “Bundan daha tuhaf olanı ise İslah, Selefi ve Hutuların Hilafet Devleti altında İslami yönetimin kurulması üzerinde anlaşamamalarıdır. Aksine sömürgeci kâfirin çözümüne, bozuk, başarısız demokratik sivil devlete ve Fransız anayasasına razı oldular.” diyerek onları yerd. Bildiri, Müslümanlara hitap etti ve onları Hilafeti kurmak için çalışmaya çağırdı. Bugün Hilafete ulaşmak, her zamankinden daha yakındır. Özellikle Batı bugün fikri, siyasi ve ekonomik olarak çöküntüdedir diyerek, Yemen halkını Allah'ın Kitabı ve Rasûlü'nün Sünnetinden çıkarılan şeri bakış ve hadarat projesine sahip olan Hizb-ut Tahrir ile çalışmaya davet etti. Bildiri, Müslümanlara “Ey Müslümanlar! Batı değil siz doğru ideoloji ve istisnasız hayatın tüm sorunlarını çözen doğru sistemin kendisinden fıskırdığı doğru akide sahibisiniz. Nübüvvet metodu üzere Hilafet Devleti, Allah'ın Kitabı, Rasûlü'nün Sünnetine dayalı anayasa ve Şeriatın alınan devlet organları ile hem siz hem de dünya mesut ve mutlu olacaktır.” çağrısı ile sona erdi.

Bildiri Batının, Batı âşıklarının, fikirlerine meftun olanların kafalarına bir balyoz gibi inerek beyinlerini param parça etti. İslam ve hükümlerine başvurmadıkları için hezimete uğrayan İslamcılar da derinden yaraladı. Buna karşılık dosdoğru dinleri temelinde gerçek değişim için hayatlarını adayan Müslümanlara karşı da serin ve esenlik oldu, yüreklerini soğuttu. Bağnazlık ve insanlara kulğun gözlerini kör ettiği kimseler müstesna, Yemen halkının bildiriye yönelik tepkileri, umut verici, doğrulayıcı ve destekleyici nitelikteydi. Yemen halkının bu desteği bizim için sürpriz değildir. Çünkü İslami ümmetin, İslam hassasiyeti köklüdür, bir yanardağ gibidir. Yemen halkı, iman ve hikmet halkıdır. Allah'ın Kitabı ve Rasûlü'nün Sünnetine dayalı aklı ikna edici, fıtrata uygun ve kalbe güven verici doğru bir metot ile yürüyen samimi ve uyanık bir liderlik bulduklarında, kendilerini Rablerinin rızasına ulaştıracak ve itibarlarını yüceltecek bu liderliğe hemen uyarlar. □

Abdul Mümin Ez-Zeylaî

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Yemen Vilâyeti Medya Ofisi Başkanı

Basın Açıklaması

Ey Başbakan Niçin Hakkı Gizliyorsun? Niçin Laiklik İslam İle Asla Bağdaşmaz Demiyorsun?

08 Aralık Pazar günü Tekirdağ'da halka hitap eden Başbakan Erdoğan; yabancı devletlere yaptıkları resmi ziyaretlerde kendilerine laiklik konusundaki düşüncelerinin ne olduğunun çok defa sorulduğunu ve bu tür sorulara şu cevabı verdiklerini söyledi: "Bizim partimizin laiklik anlayışında devlet laiktir, insanlar laik olmaz. Devlet tüm vatandaşlarına eşit mesafededir. Onun inancını güvence altına alır ve her inanç grubu da inancını inandığı gibi yaşar. Laiklik budur. Ben Müslüman bir insan olarak laik bir devletin yöneticisiyim. Şu anda da bu tanım içerisinde tüm vatandaşlarımı idare ederim."

Türkiye'deki laiklik tartışmaları Hilafet'in yıkılmasından bugüne devam etmektedir. Hilafet'in kaldırılmasının ardından kurulan bu küfür devletinin İslam düşmanı yöneticileri, kurdukları bu devleti laiklik esasına dayandırdıkları gibi Müslüman halkı da batı hayat nizamına boyun eğdirmek için ezdiler, sürgün ettiler, darağaçlarında sallandırdılar. Bütün bu zulümlere direnen ve akidesinden ödün vermeyen Müslümanların zihinlerini bulandırma işi ise Ak Parti yöneticilerine kaldı. Hem demokrat, hem laik, hem de Müslüman kimliğini aynı bedende taşıyabilen bir kişiliği batılı kafirlere sunabilmek için ne hallere giriyorlar. Bir Müslüman olarak Başbakan Erdoğan'a laiklik hakkındaki düşünceleri sorulduğunda nasıl bir cevap vermeliydi? "Laiklik düşüncesi dini hayattan, devletten ve toplumdan ayıran bir düşüncedir. İslam ile asla bağdaşmaz. Ben Müslüman'ım Onun için Laik olamam ve Laik bir düzeni idare edemem." demeli değil miydi? Peki Başbakan Erdoğan, "İnsanlar laik olmaz, devlet laiktir" diyerek ne yapmak istemektedir?

Başbakan Erdoğan, İslam'ın mı yoksa Laikliğin mi cahilidir? Devlet laiklik esası üzerine kurulmuşsa yasalarını bu esas üzere çıkarır ve kanunlarını buna göre uygular. Başbakan Laik bir devletin yöneticisi olmayı ne kadar masumane bir şekilde tarif etmektedir. Allah İslam'ın hükmünün dışında bir şeyle hükmetmemeleri konusunda yöneticileri uyardığı halde, bir Müslüman olarak laik devletin yöneticisiyim nasıl diyebilmektedir?

... Devamı 34. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٤٧﴾



07 Safer 1435 H

10.12.2013

No.: HT-BA-2013-MB-TR-094

Basın Açıklaması

Kapitalist Serbest Ticaret Anlaşması, İslam Dünyasındaki Kadınların Daha Fazla Ekonomik Sefaletle Maruz Kalacaklarının Bir Habercisidir

Dünya Ticaret Örgütü [DTÖ], 3-6 Aralık arasında Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen dokuzuncu konferans sırasında Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasını kabul etti. Anlaşma, ticari kısıtlamaların kaldırılması ve tarımsal reformlar dâhil başka ticari kolaylaştırma politikaları içeriyor. Bu anlaşma birçok İslami ülke de dâhil örgüte üye 159 devlet için yasal olarak bağlayıcılık özelliği taşıyor. Bazıları Bali paketi olarak adlandırılan paketin gelişmekte olan ülkelere yarar sağlayacağını iddia ediyor. Ancak Dünya Ticaret Örgütü, serbest piyasa anlaşma ve politikalarının, yıllardır İslami âlemin ekonomilerinde bir zehir etkisi yaptığı, ulusal sanayi yok ettiği, kitlesel işsizliği körüklediği, devletlerin mali durumlarını felç ettiği, bölge halklarını yoksullaştırdığı bilinmektedir. Kadın ve çocuklar da ana kurbanlardır. Şimdi bu konferans ve bu anlaşma sayesinde Batılı hükümetler, bu ekonomik metamorfoza yeni bir hayat vermeye çalışıyor. Bu metamorfoz, devletlerin kaynakları üzerinde hegemonya kurmak ve dengesiz ticarete dayalı küresel ekonomik düzeni empoze etmek için Batının bir sömürü enstrümanı olarak işlev görmüştür. Bu küresel düzen, zengin ülkelerin yoksul ülkeler üzerinde, büyük çokuluslu şirketlerin küçük ulusal işletmeler üzerinde ve zenginlerin yoksullar üzerinde haksızca avantaj sağlamalarına olanak vermiştir.

Örneğin, İslam dünyasında tarım sektörüne kadınlar hâkimdir. Tarım sektörü bölgedeki milyonlarca kadına gelir ve gıda sağlıyor. Kadınlar, bu toprakları ya bizzat kendileri ekiliyor ya da aileleri ile birlikte tarımda çalışıyorlar. Bununla birlikte Dünya Ticaret Örgütü ve diğer serbest piyasa ticaret politikaları, yerel ekonomiler üzerinden devlet korumasını kaldırıyor. Bu durum yerel pazarların ucuz yabancı tarım ithalatı ile boğulmasına neden oluyor. Bu da yerel üretilen gıda maddelerinin fiyatlarının düşmesine yol açıyor. Bundan dolayı da küçük ölçekli çiftlikler kar elde edemiyor. Bu yüzden çiftçi aileler gelir kaybına uğruyor. Milyonlarca kadın ve çocuklar, büyük yoksulluk ve gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalıyor. Buna ek olarak Dünya Ticaret Örgütü fikri mülkiyet hakları sözleşmesi, bitki çeşitlerinin ve tohumların büyük şirketler tarafından tekel altına alınmasına olanak sağlıyor. Yine bu da tarımsal faaliyetler için küçük çiftlikleri yöneten kadınlara zarar veriyor. Serbest piyasa politikaları, Bangladeş, Pakistan ve Endonezya gibi ... *Devamı 34. Sayfada*

Basın Açıklaması

Hizb-ut Tahrir / Pakistan Vilayeti

“Amerikan Hegemonyasına Son Verin, Üsleri ve ABD Elçiliklerini Kapatın” Başlığı Altında Ülke Genelinde Gösteriler Düzenliyor

Hizb-ut Tahrir / Pakistan Vilayeti, bölgedeki Amerikan hegemonyasının sona ermesine davet etmek amacıyla ülke genelinde gösteriler düzenledi. Gösterilere yüzlerce insan kalabalığı katıldı. “Ülkedeki patlamalar, güvensizlik ve istikrarsızlığın arkasında Amerika ve hain yöneticiler var”, “Tek çözüm Hilafet” ve “Amerikan hegemonyasına son verin, üsleri ve ABD elçiliklerini kapatın.” sloganlar yazılı pankartlar kaldırıldı.

Göstericiler, ülkede ABD hegemonyasına karşı artan öfkelerini dile getirdiler. Silahlı kuvvetler içindeki sadık subaylardan Amerika tarafından körüklenen fitne savaşına elçilik ve konsoloslukları, üsleri ve Amerika’ya bağlı casusluk bürolarını kapatarak, diplomatlar ve ABD ordusu yetkililerini ülkeden sınırışı ederek son verilmesini talep ettiler.

Ayrıca protestocular, samimi subaylardan Allah Subhânehu ve Teâlâ’yı, Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i razı eden şeri vecibelerini yerine getirmeleri talebinde bulundular. Bu samimi subayların kutsal ve yüce görevleri ülkeyi korumak, halkını savunmak, siyasi ve askeri hainleri devirmek, Hilâfeti kurmak için Hizb-ut Tahrir’e nusret vermektir. Çünkü kâfir kapitalist sistemi ve Amerikan hegemonyasını ortadan kaldıracak yegâne güç Hilafet Devletidir.

Gösterilere katılanlar, Amerikan hegemonyası son vermek ve Hilafeti kurmak için siyasi mücadele ve fikri çatışmaya devam kararlılığını ifade ettiler. Tüm azim ve kararlılıkla bu yolda her türlü zorluklara katlanmaya hazır olduklarını vurguladılar. □





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hizb-ut Tahrir / Pakistan Vilayetinden Orgeneral Rahil Şerif'e Açık Mektup



H. 11 Safer 1435
M. 14 Aralık 2013

Hamd ancak Allah'a mahsustur. Salât ve selâm Rasûlullah'ın, O'nun A'li ve Ashabının ve de Kıyamet'e kadar onların yoluna ittiba edenlerin üzerine olsun.

Sözlerimize sizin hayrınıza olacak cümleler ile başlıyor, hem size hem de kendimize Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın şu sözlerini hatırlatıyoruz:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلِّلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ﴾
De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır, senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetersin.” [Ali İmran 26]

Güçlü ve Yüce olan Allah Subhânehu ve Teâlâ, sizin Müslüman dünyasının [Pakistan ordusu] en büyük ordusunun komutanı olmanızı nasip eyledi. Bu yüzden size, bu Müslüman ordusuna komutanlık etmeniz için bir emanet olduğunu hatırlatırız. Bu, Muktedir bir Hükümdarın huzurunda, doğruluk meclisinde olmanız, hem Rasûl hem de müminleri razı etmeniz için muazzam bir fırsattır.

Allah'ın Nebisi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, İslam ordusunun ilk komutanıdır. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bu konuda bütün nesiller tarafından uyulacak bir örnektir. Köklü ve derin İslami tarihimiz, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i örnek edinmiş yiğit ve kahraman Müslüman ordularının komutanları ile doludur. Bunlar, hayırlı ümmetin hayırlı selefleridir. Örneğin Halid ibn Velid, Selâhaddin Eyyubi, Muhammed ibnu'l Kasım gibi. Emaneti hakkıyla eda edene müjdeler olsun! İhanet edene de yazıklar olsun, Maazallah

Ey Orgeneral Rahil! Siz, dünyanın en güçlü ve en büyük savaşçı silahlı kuvvetlerinin komutanısınız. Oysa Pakistan, şuan sıkıntılı ve sancılı bir dönemdedir. Çünkü Pakistan ordusu, yıllardır aşiret bölgelerinde savaş içindedir. Bununla eş zamanlı olarak patlamalar ve barbarca suikastlar, ülkenin her tarafında kol geziyor. Hizb-ut Tahrir, bu felaketin Amerikan dış politikasının doğrudan bir sonucu ve doğası olduğuna dikkatinizi çeker. Daha da sınırlandırmak gerekiyorsa kirli çatışma politikasının ürünüdür. Bu çatışma iç istikrarı yok ediyor, olanaklarımızı tüketiyor, sık sık Amerikan müdahalesine olanak sunuyor. Ardından bizden kendisine yardım etmemizi talep ediyor. Aynı zamanda gizli ve örtülü operasyonlar politikasının da bir sonucudur. Bu tür operasyonlar, ABD istihbarat kurumları tarafından çatışmanın ateşini, alevgir ve ateşnak tutmak için Latin Amerika'dan Güneydoğu Asya'ya kadar tüm dünyada uygulanıyor. Ülkeyi yakıp yıkıyor, güvensizlik denizinde batırıyor.

Gerçek iç tehdit, Pakistan içindeki Amerikan varlığıdır. Bu varlık, bölgedeki ABD planlarını etkinleştirmek için uğraşılıyor, askeri ve sivil bölgeleri hedef alan gelişmiş silahları finanse ediyor. Şimdiye kadar kaybettiklerimizden çok daha fazlasını kaybetsek bile,

bu yabancı eller topraklarımızda olduğu sürece bu yıkıcı savaş asla sona ermeyecektir.

İnşallah yakında kurulacak olan Hilafet Devleti, bu yabancı elleri kesmek için en ufak bir gecikme olmadan silahlı kuvvetlerimizi seferber edecek, tüm elçilik ve konsolosluklarını kapatacaktır. Müslümanları her türlü zarardan koruyacak yegâne kalkan Hilafettir. İster bu zararın kaynağı politik, askeri, CIA gibi yabancı istihbaratlar olması isterse Raymond Davis gibi paralı katillerin faaliyet gösterdiği paramiliter örgütler olsun hiç fark etmez. Hilafet Devleti, Kur'an ve Sünnet ile yönetecektir. İslam, Müslümanlara karşı savaşan, topraklarını işgal eden, ülkelerini yakıp yıkan düşman kuvvetleri ile ittifak kurulmasını haram kılar. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ﴾ “Ey İman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Hâlbuki onlar size gelen hakkı inkâr ettiler.” [Mümtehine 1] Hizb-ut Tahrir, bu işlemlerin sadece birkaç saat içinde uygulanabilir olduğunu üstüne basa basa vurgular. Yeter ki silahlı kuvvetlerimiz, ABD çıkarlarına hizmet etmek için içine itildiği tuzaktan kurtulsun.

Ey Orgeneral Rahil! Temiz Pakistan topraklarımızın hak ettiği emniyet ve güvenlik, ancak Hilafet Devletinin kurulması ile elde edilecektir. Siz, birkaç saat içinde Hilafet Devletinin dönüşünü garanti edebilirsiniz. Sadece Hizb-ut Tahrir'e nusret verin yeter. Dolayısıyla biz, siz ve ordunuzu adam gibi adam olan Ensar'ın siretine bir dönüp bakmanıza davet ediyoruz. Onlar ki İslami Devlet kurmak için Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem nusret verme isteğine heyecanla tereddütsüz icabet ettiler. Güç ve kuvvet ehli ikinci Akabe biatinde Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem nusret verdiler. Onlar, Allah'ın dinine yardım etmek ve Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın kelimesini yüceltmek için savaştan elde edecekleri büyük sevabı arzuladılar. Ensar'ın komutanı [Sad ibn Muâz] vefat ettiğinde Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yaşlı annesine ﴿لِيَرْفَأَ (لِيَنْقُطَ) دِمْعَكَ، وَيَذْهَبَ حَزْنُكَ، فَإِنَّ ابْنَكَ أَوْلَ مِنْ ضَحْكَ اللَّهِ لَهُ وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ﴾ **Ey anneciğim Gözyaşın dinsin, hüznün bitsin. Zira oğlun Allah'ı güldürdü, Arşı titretti. Burada bundan daha büyük bir şey var mı? Böyle bir mertebeye göz dikmek istemez misin?**

Ey Orgeneral Rahil! Hizb-ut Tahrir, size Binbaşı Aziz Bhatti ve Binbaşı Muhammed Şerif gibi iki şehit vermiş bir ailenin bireyi olarak hitap ediyor. Allah Subhânehu ve Teâlâ onları şehitlerden eylesin. Hizb-ut Tahrir size temin eder ki sizin komutanlığınız altında o şerefli mertebeye göz diken birçok kimse var. Gerekli adımları atarsanız, yiğitler ve bahadır sadık insanlar sizin yanınızda, arkanızda, önünüzde durmaya hazırlar, emrinize amadeler. Yeter ki siz Âlim ve Celil devlet adamı Şeyh Ata ibn Halil Ebu Rasta komutası altında Hizb-ut Tahrir'e nusret verin. Ki Râşidi Hilafet Devletini kurarak İslami hayatı başlatsın. Hilafet, dünya ve ahiretin izzet yoludur. Şüphesiz Allah Subhânehu ve Teâlâ Salihlerin dostudur.

Ey Orgeneral Rahil! Ey Allah'ın şehitler ailesi ile onurlandırdığı kimse! Siz, kâfir ve ajanlarının, Pakistan'ı yok etmeye çalışan tüm İslam düşmanlarının sevincine bir son vermek zorundasınız. Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın huzuruna varmadan önce Allah'ın bizlere farz kıldığı bu sana özel samimi nasihatimizi kabul ediniz.

﴿فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ “Çünkü öğüt müminlere fayda verir.” [Zariyat 55] □



Basın Açıklaması

Ulusalçılık Hastalık Üreten Bir Tedavidir, Aşiret ve Bölgeselcilik Hastalığının İlacı İslam'dır

28 Kasım 2013 tarihli sekizinci dönem toplantısı 17. oturumunda Kadarif vilayeti yasama konseyi, Kadarif vilayetinde 2013 yılı için aşiret temelinde kurulan herhangi kuruluşun önlenmesi ve yasaklanması kanununu kabul etti. Kanunda geçen ifade şöyledir: “Aşiret temelinde oluşturulmuş kuruluşları ilga etmek ve aşiret temelinde dayalı herhangi bir kuruluşun kayıt ve oluşumunu önlemek.” Kanun tutanaklarında ise şöyle geçti: “Ulusal birlik sloganları yükseltilmeli, aşiretçilik, bölgeselcilik ve ırkçılığı körükleyen tüm uygulamaları durdurmalı, hakları ve görevleri elde etmenin temelini vatandaşlık olduğu yerleştirilmelidir.”

Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti olarak biz, bu kanun karşısında şunları kamuoyuna duyururuz:

Birincisi: Yüce İslam ideolojisi kabilecilik, bölgeselcilik ve Vatancılık bağlarının batıl kabul etti ve Müslümanlar arasındaki bağın İslam kardeşliği olduğuna hükmetti. ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ “Müminler ancak kardeşler.” [Hucurat 10]

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ ﴿هُوَ الَّذِي آيَدَكَ بِبَصَرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَالْأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ “Birbirlerini sevmekte, birbirlerine merhamette ve birbirlerine atıfet göstermekte müminlerin misali, bir beden misalidir ki, ondan bir uzuv hastalandığında, bedenin sair azasını da uykusuzluk ve ateş sarar.” İşte bu bağ, dünyanın her yerinden gelen ümmetleri ve halkları eritti ve bütünleştirdi. Onları tek bir ümmet yaptı, aralarını birleştirdi. ﴿هُوَ الَّذِي آيَدَكَ بِبَصَرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَالْأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ “O, seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlerle destekledi. Onların kalplerini uzlaştırdı. Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın, sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” [Enfal 62-63]

İkincisi: Devlet, tebaanın işlerinin yürütülmesinde herkese tek bir tebaalı bakışı ile bakar. Müslüman ile gayri Müslim arasında ayırım yapmaz. Çeşitli kabilelere, renklere ve ırklara karşın Müslümanlar arasında ayırım yapmamak daha evladır.

Üçüncüsü: Hak ve yükümlülüklerin temeli, vatandaşlık

... Devamı 35. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Endonezya
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٤﴾



15 Safer 1435 H

18.12.2013

No.: ID-BA-2013-MB-TR-005

Basın Açıklaması

Cakarta Uluslararası Müslüman Aydınlar Konferansı [Cumak] Hizb-ut Tahrir / Endonezya 14-15 Aralık 2013

Son on yılda küresel siyaset ve ekonomi türbülansa girdi. ABD'deki Mortgage krizi yayıldı ve küresel mali kriz haline dönüşerek dünya devi şirketleri tek tek devirdi. Aynı şekilde Avrupa'yı da borç krizi vurdu. Tekrar eski ekonomik koşulları geri getirmek için birçok çabalar oldu, ama işe yaramadı. Bu, küresel kapitalizmin çökmek üzere olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerde büyük politik değişimler yaşanıyor. Tunus'ta başlayan Yemen, Libya, Mısır ve Suriye'ye sıçrayan Arap Baharı, dalgalar halinde başarıyla ülkelerin diktatörlerini devirdi. Bu, bu ülkelerdeki insanların umutlarını canlandırmak için iyi bir başlangıçtır. Ama şimdiye kadar değişikliklerin yönü hala belirsizdir. Bu arada dünyanın en büyük Müslüman ülkesi Endonezya hâlâ ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Bu ülke yılda %6,3 büyüyor olmasına ve GSYİH ile Güney-Doğu Asya'da büyük bir ülke haline gelmesine rağmen refah dağılımında uçurum sürekli artıyor. Bu tür artan sorunların suç ve çatışma gibi sosyal yansımaları olabiliyor.

Hizb-ut Tahrir / Endonezya [HTE] davetten sorumlu fikri bir varlık olarak yukarıda belirtilen sorunlar için acil ve stratejik çözümler hazırlamak için çalışıyor. Bu nedenle Hizb-ut Tahrir / Endonezya uluslararası bir konferans düzenledi. İslami hadaratı yeniden canlandırmak için sorumluluk ve hükümler tartışılmak ve formüle edilmek üzere bu konferansa, hem yurtiçinden hem de yurtdışından Müslüman aydınlar katıldı.

Bu konferans 14-15 Aralık 2013 tarihinde iki gün boyunca şu tema altında Cakarta'da yapıldı "*Kapitalizmin Sonu ve Hilafet Devleti Altında İslami Hadaratın Doğuşu*" İlk gün konferans Wisma Makara Endonezya üniversitesinde düzenlendi. İkinci gün ise konferans, Cakarta'da SMESCO Kongre Salonunda gerçekleşti. Konferans komitesi akademisyenler, uygulayıcılar ve profesyonellerden yüzlerce mülhaza aldı. Bunlar, hem ülke içi ve dışından [Malezya, Avustralya, Japonya, Lübnan, İngiltere ve Amerika Birleşik Devlet] hem de çeşitli kurumlardan geldi. Gelen bu mülhazalar, yedi ana konuda kategorize edildi.

1- Küresel Siyasal Değişimler ve Müslüman Ülkelere Etkisi. 2- İyi Yönetim Zorlukları 3- Bugün Ekonomik Zorluklar. 4- Sağlık ve Gıda Güvenliği. 5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Yönetimi. 6- Kadın ve Aile ... Devamı 35. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٧﴾



17 Safer 1435 H

20.12.2013

No.: HT-BA-2013-MB-TR-096

Basın Açıklaması

Beşşar Rejimi Cenevre Konferansına Hazırlık Yapmak İçin 28 Çocuğu Öldürüyor

16.12.2013 Pazartesi günü Suriye İnsan Hakları Gözlemcisi, Pazar günü devrimcilerin kontrolü altındaki mahalleleri hedef alan hava bombardımanı sonucu 28 çocuğun şehit edildiğini bildirdi. Yerel Koordinasyon Komiteleri, gönderdiği e-postada Pazartesi sabahı rejim güçlerinin Pazar günü kurtarılmış Halep'e şiddetli bir saldırı başlattıklarını, savaş uçaklarının, Halep'in birçok mahallelerini varil bombası ve vakum bombaları ile bombaladığını söyledi. Son birkaç gün içinde Halep ve özellikle de devrimciler tarafından kontrol edilen mahalleler, yoğun ve şiddetli hava bombardımanına tanık oldu. Böylece mücrim Baas rejimi, bütün Suriye şehirlerini tahrip etmeyi ve sakinlerin evlerini başlarına yıkmayı sürdürüyor. Yaklaşık dört yüz kilogram ağırlığında patlayıcı taşıyan variller gibi her türlü mücrim yöntemlerde yaratıcılık sergiliyor. İki varil, bir Scud füzesine eşittir. Bununla hedef alınan mahalleler altüst ediliyor ve çok büyük yıkıma neden olabiliyor. Kadınların, enkaz altında çocuklarını ve ailelerini, çocukların da anne babalarını ve kardeşlerini aradıklarına tanık olundu. Kurtarma ekipleri, bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar fırtınası nedeniyle kurbanların bulunduğu bölgelere ve özellikle de enkaz altında kalan yerlere ulaşamıyor. Aynı zamanda da Kıbrıs'taki Danimarka ve Norveç çalışma ekibi, Suriye'nin kimyasal silahlarını imha etmek için ilk sevkiyat transferine hazırlanıyor. Öte yandan tüm dünya, Cenevre 2 konferansı hazırlıkları da dâhil olmak üzere bu devrim karşı komplo kuruyor.

Ey İslam ümmeti! Beşşar ve yönetimini uzatmak için ona yardımcı olanlara karşı sessizliğiniz yetmedi mi? Onlar, devriminizi ve Allah'ın Şeriatını hâkim kılma isteğinizi çalma çabasındalar. Yanmış ve parçalanmış organların, yaşlı kadın ve çocukların çığlıklarının yürekleri sızlattığı tüm bu sahneler karşısında tepkinizin sadece kınama ve reddetme ile kalması düşünüle bilinir mi? Kardeşlerinizin son kar fırtınasında toprağı döşek, gökyüzünü yorgan edindiklerini görürken, siz nasıl rahat bir yaşam sürebiliyorsunuz? Soğuktan dolayı birçok çocuk öldü. Bu çocuklara yardım etmeksizin sadece izliyor musunuz? Hükümetlere karşı nasıl sessiz kalırsınız? Nasıl o çocukları öylece kendi kaderlerine terk edersiniz? İster Ürdün ister Türkiye isterse Lübnan mülteci kamplarında olsun, onları nasıl çıplak, aç, susuz ve evsiz bu soğuklarla baş başa bırakabilirsiniz? Onların kanlarının ve

canlarının donmasının yükümlülüğünü nasıl taşıyacaksınız? Onlar, yarın Allah huzurunda yardımsız kendi başlarına terk ettiğiniz için sizlerden şikâyetçi olmayacaklar mı? Bütün hükümetler, bu mültecilerin kendilerine bir yük olduklarını iddia ediyorlar. Sadece sığınmacı olarak kabul ediyorlar sonra onları şiddetli ve sert, ama belki de onlardan daha merhametli hava koşulları ile baş başa bırakıyorlar. Bakın rejim sadece bununla yetinmiyor, aksine onları karadan ve havadan takip ediyor, öldürüyor, katlediyor ve bombalıyor. Siz ise sadece ölü ve yaralı sayısını saymakla yetiniyorsunuz!

Ey Müslüman orduları! Siz bu zorbanın son üç yıldır işlediği katliam ve soykırımı seyrederken hiç mi yürekleriniz sızlamıyor, kanlarınız kaynamıyor? Niçin onlara karşı görevlerinizi yerine getirmiyorsunuz? Kardeşlerinizin acılarına kulak tıkayan, yardım etmek için harekete geçmeyen hükümetlerinizin uygulamalarına karşı gurur ve yiğitliğiniz hiç mi galeyana gelmiyor? Aksine hükümetler, onlara karşı kasp Beşşar ile işbirliği yapıyorlar. O insanlar, hükümetlerden eman istediklerinde yaz sığağında ve sert kış soğuşunda onları ölüm kamplarına terk ettiler. İçinizde İslam ve Müslümanların yardımına koşacak, sabah akşam mustarip olan, aç çeken kadın ve çocuklara yardım eli uzatacak komutan Râşitler yok mu? Yöneticilerinizin zulmü ve zorbalıklarından siz ve ümmetiniz, ancak İslam ve Hilafet Devleti kurmak için çalışanlara yardım etmekle kurtulabilirsiniz. Şüphesiz ki Hilafet Devleti zalimlerin, uşakların ve onlara yardım edenlerin ellerini kollarını demir yumrukla kıracaktır. Artık hak ve batıl fustatı herkes için aşikârdır. Ahiretinizi seçin ve hak fustatına sahip olun. Râşidi Hilafet Devletini kurmak ve Hizbin Emiri Ata ibn Halil Ebu Raşta'ya Müslümanların Halifesi olarak biat etmek için Hizb-ut Tahrir'e nusret verin. İşte o zaman Allah'ın izniyle en hayırlı komutanın en hayırlı orduları olur, hem dünyanın hem de ahiretin hayrına erişirsiniz.

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٌ أُولَئِكَ أَكْبَرُ مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾
İçinizden, fetihten önce harcayanlar ve savaşanlar, bir değildir. Onların derecesi, sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah, hepsine de en güzel olanı vadedmiştir. Allah, bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. [Hadid 10] □

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Merkezî Medya Ofisi

Kadınlar Kısmı

... 14. Sayfanın Devamı

Mazlum ve yaralı biri olarak haykırduğunda, yıllarca seni hapse atacaklar. **Biz, Allah'ın izniyle kesinlikle ve kesinlikle kadınların izzetli ve onurlu olarak yaşayacakları, haklarını, değerlerini ve ağırlıklarını kazanacakları yegâne devletin, Râşidi Hilafet Devleti olduğuna hükmediyoruz.**

Kadın, Hilafetin gölgesi altında daveti taşıyacak, Nübüvvete yardım edecek, hak üzerinde sebat edecektir. İlk şehit ve İslam'ın ilk doktoru, fıkıhçı âlime, parlak siyasetçi olacaktır. Hem çocuğu terbiye edecek hem de onunla oyun oynayacaktır. Aynı zamanda hem yöneticiyi seçecek hem de onu muhasebe edecektir. Hem iş sahibi bir yargıç, hem de korunması gereken bir ırz olacaktır. Biz Hizb-ut Tahrir Kadınlar Kısmı olarak sizi ey kıymetli kız kardeşlerim! Hilafet Devletini kurmak için bizimle birlikte çalışmaya çağırıyoruz. Dünyamız ancak Hilafet ile izzet bulur, ahiretimiz de onurlanır.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾
“Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah ve Rasûlü'ne icabet edin.” [Enfal: 24] □

**Arap Baharı devrimleri,
İslam akidesi ile uyuşan
köklü değişimin
tercümanı olamadılar!**

... 15. Sayfanın Devamı

Tüm bunlar, Lübnan'daki otorite kalıntısının zalim Şam rejimini destekleyen müttefikler arasına dâhil olduğunun bariz kanıtıdır. Zira suçladığı kişilerin, mazlum Suriye halkını desteklemek dışında hiç bir fiili suçları yoktur. Artık Trablus halkının, yozlaşmış siyasi kesime olan güvenoynlarını geri çekmelerinin, Lübnan'daki sözde devletten umutlarını kesmelerinin zamanı gelip de geçmektedir. Az da olsa ümmetine ve halkına sadakat gösteren güç ehline baskı yapmalı ki onlar, bu ümmetin dokunulmazlığının hiç umurunda olmadığı bölgesel komutlara bağılıklarını sona erdirsinler. İnsanların canları, güvenlikleri ve çıkarları ile oynayan o mücrimlerin çizdiği kırmızı çizgileri gözetmesinler. Trablus halkının, güvenlikleri ara sıra şehrin semtlerinde yaşayan Beşşar'ın Şebbiha çeteleri tarafından ihlal edilmeksizin huzur ve güvenlik içinde yaşama hakları vardır. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: **مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ**
“Sizden kim bir münker görürse, onu eliyle değiştirsin. Gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle ona buğzetsin. İmanın en zayıfı da budur.” İçimizde muhlis Devleti kurmak için çaba sarf edecek güç ve takva ehli, yiğit ve kahraman kimseler yok mu? O devlet, adaletle insanların işlerini güdecek, bu münkeri ortadan kaldıracak, eliyle kökünü kazıyacak, her zalim ve mücrimin cezasını verecektir. Bundan sonra artık insanlar, güven ve güvenlik içinde yaşayacaktır. **﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾**
“Şüphesiz ki bunda kalbi olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır.” [Kâf 37] □

... 16. Sayfanın Devamı

Heyet, insanlara gerçeklerin açıklanması gerektiğine dikkat çekti. Aksi halde örtülü operasyon yapan kesimlere karşı sessiz kalmanın ve ketum davranmanın, terörizmi tahrik edeceğini, terörizmin bundan faydalanacağını anlattı.

5- Heyet, ülkeye yönelik endişe verici yabancı müdahale konusunda uyardı. Bu müdahaleyi deşifre etmenin ve önlemenin güvenlik teşkilatının asli rolü olduğunu, bu müdahalenin en ince ayrıntılarına kadar siyasete karıştığına dikkat çekti. Bu durumun, Müslümanların güvenliğini yabancı ellere teslim edilmesine olanak sağladığına vurgu yaptı.

6- Heyet, işleri bakanına Hizbin güvenlik konusu ile ilgili büyük bir sempozyum hazırlığı içinde olduğunu hatırlattı. Sayın bakandan bakanlığı temsilen sempozyuma katılması talebinde bulundu.

Bu sempozyum, politikacılar ve ilgilenen herkese dağıtılan bir müzekkere ile takip edilebilecektir.

Heyet, Sayın bakanın önerilerini ve bu konudaki yanıtlarını dinledi. Onu anlayışlı ve daha fazla ayrıntıları görüşmek üzere istekli bulduklarını ifade etti. □

**Hizb-ut Tahrir,
ideolojisi İslam olan
siyasi bir partidir.**

... 19. Sayfanın Devamı

yaya mesajını tamamen siyasi ve fikri araçlarla taşır. Dünyada hiçbir hükümet bunun aksini kanıtlayan herhangi bir delil ortaya koyamaz.

3- Hizb-ut Tahrir ve Afganistan Müslümanlarına yönelik bu tür iddialar, beklenmedik bir şey değildir. Afgan NDS görevlileri, hizbin üyelerini takip etmekte ve onları tutuklamak istemektedir. Üyelerimizin birçoğu, İslam'a ve Hilafete davet ettikleri için hâlâ Afganistan hapisanelerindedir.

4- Biz, NDS yetkililerine özellikle de eski cihatçılara şunu sormak istiyoruz; Afganistan halkının Sovyetler Birliği'ne karşı yaptıkları bütün mücadelelerin ve verdikleri tüm kurbanların meyveleri bunlar mıdır? Dün, Lenin ve Stalin'di. Bugün Bordyuzha, İslam'a davet eden Müslümanları terörist olarak nitelemeniz ve onları tutuklamanız için size komut veriyor.

5- Eğer Afgan istihbarat yetkililerinde zerre kadar İslami hassasiyet varsa, Afganistan halkının üzerine küfürü uygulayan, Haçlıların suç ortağı, helal ve haram kılan, iğrençliğe, edepsizliğe teşvik eden, faizi yasal gören, Afganistan Müslümanları arasında çatışma ve ayrılık yaratan, masum sivilleri öldüren, evlere baskın yapan, toplumda kapitalizmi yaymak için çalışan Afganistan'ın mücrim yönetici elitlerini tutuklayarak hapse atmalıydılar. Yoksa yeniden Hilafetin kurulmasına çağırılan samimi Hizb-ut Tahrir üyelerini değil. □

... 22. Sayfanın Devamı

﴿وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَإِخْرَجَهُمْ أَنْ يُفْتَنُوا عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾
“Aralarında, Allah’ın indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından seni saptırmalarından sakın.” [Maide 50]

Ey Müslümanlar!

Allah Subhanehu Ve Teâlâ Müslümanlar için hayat nizamının açık bir şekilde, sadece İslam olduğunu beyan etmiş, İslam’ın hükümlerinin çarpıtılmasına karşı yöneticileri dikkatli olmaya çağırmıştır. Bu emir sadece Allah Rasul’ü Sallallahu Aleyhi Ve Sellem için gelmiştir. Bilakis tüm yöneticileri kapsamaktadır. Bu nedenle yöneticilerinizi İslam’ın esaslarına bağlı kalmamaları durumunda uyarmanız vaciptir. İktidar olmaları gereği sizleri demokratik kazanımlar adı altında boş safsatalı vaatler uğruna oyalayan yöneticilerinizi Allah’ın azabı ile uyarın. Unutmayın ki eğer sizlerde hak olmayan bir yolda bu yöneticilerin ardına takılıp onları desteklerseniz her iki dünyada da ziyanda olursunuz. □

**Laiklik düşüncesi
dini hayattan, devletten
ve toplumdaki ayıran bir
düşüncedir.**

... 23. Sayfanın Devamı

birçok Müslüman ülkelerde kadınları köleleştirmek için bir tür modern köle pazarı üretmiştir. Kapitalist hükümetler tarafından ticari düzenlemelerin kaldırılması, çokuluslu şirketlere düşük fiyatlara büyük kar elde etmek için kadınların zincire vurulmuş köleler gibi fabrika ve işletmelerde çalıştırılmalarına imkân vermiştir. Özellikle de işgücü çoğunluğunu kadınların oluşturduğu gittikçe genişleyen ihracat işleme bölgeleri, tam bir serbest köle ticareti bölgeleridir. Buralarda işçilerin hakları en düşük düzeydedir. Bu yüzden tehlikeli ve sağlıksız koşullarda, acınacak bir ücrete saatlerce çalışmak zorundadırlar. Örneğin Bangladeş’teki Chittagong serbest ticaret bölgesinde, asgari ücret aylık yaklaşık 50 dolardır. Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Bankası gibi kapitalist kuruluşlar, kız erkek bu ümmetin çocuklarının tepesinde asılı duran bir Demokles kılıcı gibidir. Bu anlaşma da bundan pek fazlasını vaat etmiyor.

Ey Müslüman kadınlar! Dünya Ticaret Örgütü gibi zehirli anlaşmalar yapan kuruluşları ve ayrıca bu zehirli kuruluşların dayandığı tüm sömürgeci kapitalist sistemi reddedin. Size asla bunlardan hayır gelmez. Bunlar sizi gelir getiren bir araç olarak görüyor. Bunun yerine Hilafet Devleti kurmak için Hizb-ut Tahrir ile birlikte çalışmaya katılın. Hilafet Devleti, İslami haklarınızı güvence altına alır, size onurlu bir insan olarak muamele eder ve sizi tüm sömürü şekillerinden korur. Size iyi bir yaşam standardı sunar, her zaman finansal güvenliğinizi erkek akrabalarınız ya da devlet tarafından teminat altına alır. Ekonomik, siyasi ve ictimaî tüm sorunlarınızı çözen yalnızca İslami kanunlardır. □

... 28. Sayfanın Devamı

değil İslami akidedir. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ “Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.” [Nisa 65]

Dördüncüsü: Bölgeselcilik ve aşiretçilik bayraklarını dalgalandıran, ateşini yakan Sudan’da uygulanan laik sistemdir. Bunlar temelinde Güney Sudan ayrıldı. Kabilecilik bazında geri kalan Sudan parçalanmak isteniyor. Sonra bölgeselcilik ve aşiretçilik kotalarını koyan yine bu laik sistemdir. Bunlar temelinde devletteki sorumluluklara atanma yapıldı. Hatta iktidar partisi içinde bile bu temele göre görev dağılımı yapıldı.

Beşincisi: Aşiretçilik, Bölgeselcilik ve Vatancılık gibi cahiliye kalıntılarını ortadan kaldırmak, insanlara İslami sistemi uygulamakla, İslami akideyi hak ve görevlerin temeli yapmakla olur. Ancak o zaman gökyüzü ve yeryüzü sakinleri bizden razı olurlar. Yoksa aşiretçilik, ırkçılık, ulusalcılık ve bölgeselcilik naralarına tedavi etmekle sorun bitmez.

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا﴾ “Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için, kimin hükmü Allah’inkinden daha güzeldir?” [Maide 50] □

... 29. Sayfanın Devamı

7- Eğitim ve Teknoloji.

İlk gün tartışma sonuçlarına dayalı olarak hayat sahasında yaşanan tüm sorunların sadece teknik sorunlar olmadığı, aksine birbirleriyle ilintili oldukları, esas nedenin dinin siyaset, ictimâî ve ekonomik konulardan ayrılması sonucuna varıldı. Katılımcılar, sistematik sorunun en iyi çözümünün İslami Şeriat olduğunu söylediler. Tartışma, hayatın her alanında bütünleşen İslami Şeriatı İslami Hilâfet altında uygulama gerekliliğine işaret etti. İlk gün konferansa, sorunları ayrıntılı olarak tartışmak için 200 katılımcı katıldı. [Profesörler, Doktorlar ve Yüksek Lisanslılar] İkinci gün konferansa, ilk günden itibaren tartışma sonuçlarına göz atmak ve değişiklikler için ortak hareket belirlemek amacıyla 2000 katılımcı katıldı. İlk gün konuşmacılar, Coğrafi Bilgi Ajansı [CBA] Prof. Dr. Fehmi Amhar ve Hizb-ut Tahrir / Endonezya Encümeni Rokhmat S. Labib Msi. İkinci gün konuşmacıları, Jamal Harwood, Wales Üniversitesi, Osman Bahhâş Hizb ut Tahrir Merkez Medya Bürosu, Dr. Rahmet Kurnia, Bogor Tarım Enstitüsü ve Dwi Contri Triono Sünen Kalijaga İslami hükümet Üniversitesi. Konuşmacılar, küresel siyasi ve ekonomik değişimden bahsettiler. Müslüman ülkeleri, İslami Hilafet altında birleştirmek için yeniden diriliş anını ele aldılar. Katılımcılar, konferansta sunulan fikirler konusunda çok hevesli ve istekli idiler. “Hilafet İçin Fikri Uyanıklık” adı verilen ortak bir hareket başlattılar. □

Aynın Kitabı:



Kıvrak zekâ

Kıvrak zekâ; bir konuyu seri biçimde kavrayıp konu hakkında yıldırım hızıyla yargıya varmaktır. Örneğin; her hangi bir kişinin "nerelisiniz?" şeklindeki bir sorusuyla karşılaştığınızda, yıldırım hızında bir kavrayışla soru soran kişinin ne demek istediğini ve sorunun içinde ne gibi anlamlar barındırdığını kıvrak bir sezikle kavrayarak bir yargıya varabilirsiniz. Böylesi bir durumda sizde, kıvrak zekâ vardır ve buna dayanarak seri bir şekilde cevap verebilirsiniz. Böyle bir soruya gereken cevabı verebiliyorsanız, çabuk kavrama yeteneğine sahipsiniz demektir. Bir yetkilinin herhangi bir ülkeyi ziyaret etmesiyle ilgili bir haber duyduğunuzda, yıldırım hızıyla bu ziyaretin amacını kafanızda şekillendirebiliyorsanız, kıvrak bir kavrama yeteneğine sahipsinizdir. Bu yeti sayesinde bu alanda, ne gibi işlemlerin yapılabileceğini kestirebilirsiniz. Yine beklemediğiniz bir kişi sizi ziyaret ettiğinde, onun ziyaret sebebini seri bir hızla zihninizde biçimlendirebili-

yorsanız; çabuk kavrama yetisine sahipsinizdir. Üstelik kıvrak zekâ sayesinde, hızlı kavrama ile uyumlu olan bir işleme girişmeniz de mümkündür.

Kıvrak zekâ aslında, çabuk kavrama veya kıvrak düşünme anlamıyla örtüşse de, kişinin karşılaştığı herhangi bir şey hakkında çabuk kavrayışa dayalı olarak, hızlı bir şekilde karar verme anlamındadır. Her ne kadar kıvrak zekâda asıl olan; hızlı düşünme veya kavrama ise de bununla varılmak istenen sonuç, hızlı bir şekilde yargıya varmaktır. Öyleyse kıvrak zekâ; olaylar ve olgular hakkında hızlı bir şekilde karar verme işlemidir. Çünkü bir şey hakkında karar vermek, kavrama ve düşünmenin ürünü olsa bile aynı zamanda, söz konusu kavrama ve düşünmenin bizzat kendisidir.

Zaten kıvrak zekâ, lügat olarak da tamamen doğuştan, ön hazırlıksız ve doğal bir biçimde kavrama anlamına gelmektedir.

Kıvrak zekânın sözlük anlamını bir tarafa bırakarak burada kastedilenin, doğal veya fitrî yargı ve kavrayış şekli olduğunu belirtmek gerekir. "Doğal veya fitrî yargı" diyorum çünkü bu tür bir yargının oyalanmaya, beyin jimnastiği yapmaya ihtiyacı yoktur. Aksine tamamen kendiliğinden ve otomatikman ortaya çıkar. Bu öyle bir hızla gerçekleşir ki neredeyse, tüm kavrama ve düşünme gücünüzü, daha önce sözünü ettiğimiz "nerelisiniz?" sorusuna; ziyaret haberine ve beklenmedik ziyaret olayı üzerine yoğunlaştırıp bunların her birinden seri ve anî hükümler çıkarırsınız. Bütün bunlar gösteriyor ki kıvrak zekâ veya kıvrak yargı; "derin" veya "aydın" düşünce ile çelişirse de, yavaş ve sakin düşünceyle çelişir. Burada önemli olan düşünmenin kaynağı değil, hızıdır.

kıvrak zekâ, yavaş düşünme biçimiyle çelişmekle birlikte derin, aydın ve normal düşünme biçimleriyle uyumlu haldedir. Çünkü kıvrak zekâda önemli olan, yalnızca sür'attir.

Kıvrak zekâ, halklar ve uluslar için olduğu gibi fertler, cemaatlar ve kitleler için de hayati bir öneme sahiptir. İster diğer fertlerle, halklarla, uluslarla ilişkilerde olsun; isterse işlerin yürütülmesinde olsun kıvrak zekâ, hayat mücadelesinde kaçınılmaz bir unsurdur. Hayat mücadelesinde başarılı olmak için, iki unsurun var olması gerekir:

1- Olaylar ve olgular hakkında süratle yargıya varmak ve varılan yargı gereğince hemen harekete geçmek. Aksi halde kişi, başarısızlığa uğrar ve bu ağır yükün altında ezildikçe ezilir. Sorunlar arttıkça da hayat mücadelesinde başarısız olur.

2- Kişinin yaşamında yakaladığı fırsatlardır. Kişi bu fırsatları iyi kullanabilirse fırsatlar onu, bulunduğu seviyeden daha yüksek bir seviyeye çıkarır. Söz konusu bu fırsatlar iyi değerlendirilmez ise, belki de bir daha bunları yakalayamaz. Kişi, eline geçen fırsatları peş peşe kaçırdığında ise; bir halden başka bir hale yükselme hızından mahrum kalır. Dolayısıyla yükselme şansını kaybeder ve hayat sınavında başarısız olur. Bütün bunların kaynağı, kıvrak zekânın yokluğudur. O halde kıvrak zekâ, hayat mücadelesinde başarılı olmanın ön şartıdır. Hayat mücadelesinde başarılı olma yolunda eğitim, düşünme, girişimcilik, icat edicilik, sanayi, ticaret ve ziraat, gerekli koşullar olmalarına karşılık yeterli koşullar değildir. Kıvrak zekâ olmadan bunlar, hiç bir değer ifade etmez. Bundan dolayıdır ki devletler ve milletler, düşmanlarına karşı muharebede, onların

çalışma fonksiyonlarını felce uğratan yöntemler bulmaya büyük bir önem verirler. Bu türden mücadelelerde, kıvrak zekâ gücünden daha etkin bir yöntem yoktur. İşte devletlerin, düşmanlarını felce uğratmak için, onların kıvrak düşünme fonksiyonlarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları, bu nedenden ileri gelmektedir. Çünkü bu fonksiyonları elinden alındığı zaman düşman, üretim gücü ile birlikte eline geçen fırsatları da bir bir yitirecektir. Bu aşamadan sonra düşman üzerinde hâkimiyet kurmak; onu sömürmek; ele geçirmek ve otoriteyi, düşman ülkenin her karış toprağına yaymak çok daha kolay olacaktır. Her ne kadar Batı, Müslüman halkları kültürel bakımdan kuşatıp işgal etme ve İslâm Devleti'nin işlerine karışma ile işe başladı ise de, İslâm toprakları üzerindeki egemenliğini iyice pekiştirdiğinde; Müslümanların kıvrak düşüncelerini engellemek ve onların, sun'î olarak oluşturulmuş gündem üzerinde düşüncelerini sağlamak için, büyük bir ustalıkla akıllarını çeldi. Bunda öylesine büyük başarılar kazandı ki Müslümanlar, neredeyse felç oldular.

Düşünmenin, zarurî olduğu bir gerçektir. Eskiler; "Acele etmek şeytandır" derlerdi. Fakat düşünme, daha çok araştırmayı ve yakından incelemeyi gerektiren şeyler üzerinde yoğunlaştırılmalıdır. Bir şeyi araştırmak, incelemek için de zaman ve koşullar yeterli olmalıdır. Aksi takdirde fırsatlar kaçabilir veya bu durum, kişinin yitip gitmesine neden olabilir. Böyle bir durumda kişiyi, ancak hızlı düşünme kurtarabilir. Bu da gösteriyor ki hızlı düşünme (kıvrak zekâ) halkların, cemaatlerin ve kitlelerin hayat mücadelesinde başarılı olmaları için gerekli, hatta zarurîdir. □



CAKARTA ULUSLARARASI MÜSLÜMAN AYDINLAR KONFERANSI



Hizb ut Tahrir - Endonezya

December 14-15, 2013