



Hizb ut Tahrir
Medya Ofisi

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

Secmeler
Muhtarat

Hizb ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi'nden
www.hizb-ut-tahrir.info
Sayı 22 - C. Ahir 1435 H

Siyâsî Meseleler
[İşgâl Edilmiş Müslüman
Beldeler]



Hizb-ut Tahrir

Türkiye Vilayeti "İadei Hilafet Haftası" Kampanyası [22 Şubat - 02 Mart]

**Ey Suriyeli Müslümanlar!
Gerçek Savaşınız,
Raşidi Hilafetin
Kurulmasını
Engellemek İsteyen
Batı İledir**



**Kırım'daki Son
Gelişmeler**





**Hizb ut Tahrir
Medya Ofisi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

İÇİNDEKİLER

Kanları Heder Edilen Suriye Halkına Bağış Toplamak ve Sadece Bununla Yetinmek Yeterli Değildir!	3	Çocuk Kaçırarak, Orta Afrikalı Müslümanlara Karşı Savaşta Kullanılan Yeni Silahtır	15
Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti Heyeti Şimdi İslah Hareketi Lideri İle Görüştü	4	Eli Kanlı Katiller Serbest Dava Ve Fikir Adamı Müslümanlar Tutsak	16
3 Mart 1924’de Kaldırılan Hilafet Ümetin Ölüm-Kahm Meselesi ve Gücünün Kaynağıdır	5	Müslümanlar Suriye’deki Çatışmayı Desteklemeli Mi?	17
“Ey Suriye! Zafer Şafağı Kalamoon’dan Yeniden Doğacak” Başlıklı Protesto Hamdolsun Gerçekleşti	6	Samimi, Uyanık ve Cesur Gençlere Sıcak Bir Çağrı Haydi, Kalkın Sizi ve İnsanları Sömüren, İhtiyaçlarımızı Karşılama Başarısız Olan Bozuk Yönetim Sistemini Ortadan Kaldırın	19
Kırım’daki Son Gelişmeler İle İlgili Olarak Hizb-ut Tahrir / Ukrayna Tarafından Bir Açıklama	8	Soru & Cevap Orta Afrika’da Yaşanan Çatışmanın Hakikati	21
Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti Hilafet’in Yıkılışının 90. Yılı Münasebeti İle Bir Dizi Faaliyet Gerçekleştirdi	9	Türkiye Vilayeti "İadei Hilafet Haftası" Kampanyası	27
Pakistan’ın Mevcut Rejimi Suriye’de Hilafet Devletinin Yeniden Geri Dönüşünü Engellemek İçin Verilen Mücadelede Amerika Tarafında Saf Tutuyor	11	Haber & Yorum Uluslararası Kadınlar Günü’nü Anmak Yerine, Feminizmi Tarihe Gömelim!	31
Ey Suriyeli Müslümanlar! Gerçek Savaşınız, Raşidi Hilafetin Kurulmasını Engellemek İsteyen Batı İledir Kasap Beşşar, İslam’a ve Müslümanlara Karşı Bu Amansız Savaşta Sadece Kuduz Bir Köpektir	12	Aydın Kitabı: Siyâsî Meseleler [İşgâl Edilmiş Müslüman Beldeler]	36

Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi’nden
Muhtarat

www.hizb-ut-tahrir.info

من المكتب الإعلامي لحزب التحرير

مختارات

Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi’nden Seçmeler, Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi sitelerindeki bazı yayınları içerir.

Yalnızca Hizb ut Tahrir’in, vilayetlerin, medya ofislerinin, resmi sözcülerin ve Hizb ut Tahrir medya temsilcilerinin yayınları, hizb görüşü olarak tabir edilir. Bunların haricindekiler, Hizb ut Tahrir’in web sayfalarında veya medya ofisi dergisinde yayınlanırsa bile yazarının görüşü olarak tabir edilir.

Naklin ve alıntının dürüst olunması, çıkartma, tevیل ve deęişiklik yapılmaması ve nakledilen kaynağın belirtilmesi şartıyla Hizb ut Tahrir’in ve web sayfalarının yayınlarından alıntı yapıp yeniden yayınlanması serbesttir.

Hizb ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٤٧﴾



22 Rabi'u's Sâni 1435 H

22.02.2014

No.: HT-BA-2014-MB-TR-09

Basın Açıklaması

Kanları Heder Edilen Suriye Halkına Bağış Toplamak ve Sadece Bununla Yetinmek Yeterli Değildir!

Suudi Arabistan Müftüsü Şeyh Abdülaziz Âli Şeyh, vatandaşlardan, ülke sakinlerinden, özellikle de varlıklı işadamlarından, tüccar ve zenginlerden “Suriye’deki kardeşlerimize destek” adı altında Suudi Arabistan tarafından başlatılan Ulusal Kampanyaya bağışta bulunmaları talep etti. Suriye vatandaşlarına yönelik yardım ve bağışlar toplamak ile yetkilendirilen merciler yoluyla ancak toplanan bağışların kolayca ve rahatça yerine ulaşabileceğini söyledi. Müftü, Allah Subhânehu ve Teâlâ’dan “Suriye’deki kardeşlerimizin acılarını hafifletmesini, onları zorbalardan, zalimlerin zulmünden koruması temennisinde bulundu.” Suriye halkına destek için Suudi Arabistan tarafından başlatılan Ulusal Kampanyanın oynayacağı rolü övdü. Suriye halkına yardım etmek, davalarına destek olmak, sıkıntılarını hafifletmek ve sorunlarını çözmek için verdiği çabalardan dolayı başta İçişleri Bakanı Prens Muhammed bin Nayef’e övgüler yağdırdı.

Bu habere yönelik yorumumuz şudur:

1- Envai çeşit saldırı ve katliama maruz kalan, mukaddesatları çiğnenen, sürgün edilen, ülkeleri yıkılan, aç ve susuz bırakılan, soğukta çırılçıplak kalan Suriye halkına acil ihtiyaçlarını gidermesi için bağış toplamak İslami ümmete farzdır.

2- Ama Suriye halkının sadece paraya ihtiyacı olduğunu kim söyleyebilir? En büyük ihtiyaçları askeri yardımdır. ABD’nin, Rusya’nın ve İran’ın desteğini alarak soykırım yapan Beşşar rejimi karşısında ancak bu askeri yardım ile durabilirler. Bugün soykırımın, Allah’a secde ve rükû eden, Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir kelimeyi şehadetini getiren insanlara karşı yapıldığını görüyoruz.

3- Sonra akli başında samimi insanlara, ordunun sadık evlatlarına ve diğer Müslüman ülkelerdeki güç ve kuvvet ehline şöyle sesleniyoruz: Müslüman ülkelerdeki rejimler, fazla değilse de yüz milyarlarca dolar Batı ve Doğu şirketlerinden silah satın almak için askeri harcama yapıyorlar. 2013 yılında sadece Suudi Arabistan 60 milyar dolarlık silah anlaşması imzaladı. Bu yaptığı askeri harcamalar ile Suudi Arabistan, dünya sıralamasında dördüncü sıraya yerleşti. Durum öyle bir noktaya vardı ki İngiliz savunma şirketi BAE Systems bile Suudi Arabistan’ın anlaşma ile elde edeceği üstünlüğü kabul etmek zorunda kaldı.

... Devamı 33. Sayfada

Basın Açıklaması

Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti Heyeti Şimdi İslah Hareketi Lideri İle Görüştü

Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti Heyeti, Merkezi Temas Lecnesi Sayın Nasır Rı-za başkanlığında, Vilayet Encümen üyesi Sayın Muhyiddîn Buhari, Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti Resmî Sözcüsü İbrahim Osman Ebu Halil ve Hizb-ut Tahrir üyesi Sayın Mahmud Hamdi eşliğinde, Şimdi İslah Hareketi lideri Dr. Gazi Selahaddin ile araya geldi. Hareket genel merkezinde heyet karşılandı ve Sudan'da siyasi arenada olup bitenler hakkında heyet ile fikir teatisinde bulunuldu.

Merkez Temas Lecnesi başkanı, iki proje arasında bir çatışmanın varlığından söz etti. Bir yanda İslam ve bir Hilafet projesi, diğer yanda demokrasi, özgürlükler ve diyaloga dayalı Batı projesi. Bu nedenle mayınlı diyalog yoluyla bu ülke için amaçlanan şeyin farkında olmak gerektiğini söyledi. Şimdi Amerika, Sudan'ın geri kalanını parçalama rüyasını gerçekleştirmek amacıyla Sudan'daki farklı siyasi partileri aynı platformda toplamak istiyor. Meşum Nifaşa anlaşması ile Güney Sudan'ı Sudan'dan koparanın da Amerika olduğunu ifade etti. □



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

3 Mart 1924’de Kaldırılan Hilafet Ümmetin Ölüm-Kalım Meselesi ve Gücünün Kaynağıdır



H. 27 Rabiu’s Sâni 1435
M. 27 Şubat 2014

İslam Ümmeti, doğusundan batısına kadar acı içerisindedir... Kimi yerde işgaller, kimi yerde savaşlar, kimi yerde katliamlar, kimi yerde yolsuzluklar... Zulüm ve acı her yerde. Oysa İslam Ümmeti, sahih akidesiyle, kapsamlı hayat nizamlarıyla, stratejik konumlarıyla, muazzam servetleriyle, müthiş beşeri potansiyeliyle insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmettir. İslam Akidesi, kesin delillere dayalı, akla kanaat veren, kalbi mutmain kılan ve insan fitratına uygun olan en sahih akidedir. Böyle bir akideye iman eden ümmet, Rabbi ile güçlü, dini ile aziz olur. Allah’tan ve Allah’ın dininden uzaklaşmadıkça zafiyete uğramaz, zillete duçar olmaz.

İslam, siyasi bir ideoloji niteliğiyle hayatın her alanına ilişkin hükümler ve çözümler sunan kapsamlı bir hayat nizamıdır. Allah’u Teâla dinini kemale erdirdiğine göre, bu ümmetin İslam’dan başka hiçbir dine, ideolojiye, nizama, sisteme ve hükme ihtiyacı yoktur. Zira her zamanda ve mekânda insanların işlerini yürüten ve sorunlarını çözen mükemmel İslami ahkâm, canlı ve diridir.

İslam Ümmeti, yeryüzünün kalbi sayılan ve dünyanın en stratejik coğrafyası kabul edilen bölgede yaşar, en kritik boğazlar ve geçiş yolları bu topraklardan geçer. Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz rezervleri, madenleri, su kaynakları, verimli arazileri ve en değerli servetleri İslami topraklar üzerindedir, Müslümanlara aittir. Dünya nüfusunun yaklaşık 1,6 milyarlık kesimini oluşturan Müslümanlar, bu büyük oranla birlikte, aynı zamanda son derece genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Üstelik İslam Ümmeti, tarihi, hadaratı, kültürü, bilime, sanata ve teknolojiye sunduğu katkılar, dünyanın dört bir yanına taşıdığı hidayet ve nur ile insanlık tarihindeki şanlı yerini almıştır.

O halde böylesine güçlü, kuvvetli, zengin ve canlı bir ümmet, nasıl oluyor da bugün işgallere, katliamlara, savaşlara, fakirliğe, sefalet ve türlü türlü zulümlere maruz kalıyor? Dünyada bu durumda olan bir başka ümmet var mıdır? Benzer güç potansiyellerine sahip olan milletlerin tamamı, bugün güçlü ve büyük devletler haline dönüşmüştür. Bunlar dağınık olan devletleri birleştirerek şu anki üstün konumlarına yükselebmişlerdir. Örneğin, ABD, AB, Rusya Federasyonu gibi... Dolayısıyla İslam Ümmeti’nin temel sorunu ve ölüm kalım meselesi, sahip olduğu tüm bu güç kaynaklarını birleştirecek, Müslümanları tek bir liderlik altında bütünleştirecek, İslam’ı tüm dünyaya hidayet olarak taşıyacak olan siyasi liderlikten mahrum olmasıdır. İşte o liderlik, İslam Devleti’dir. İslam’da yönetim şekli ise Hilafet’tir. Bugün yıkılışının 90. yılına hüznle girdiğimiz Hilafet’in dünya sahnesinden silinmesi, İslam Ümmeti’nin bugünkü geri kalmış ve horlanmış konuma düşmesinin başlıca sebebidir. Oysa bu Ümmet, tek bir Halife liderliğinde, tek bir sancak altında ve tek bir devlet iken, tüm dünyanın efendisiydi. Yüzlerce yıl dünyanın

... Devamı 33. Sayfada



Basın Açıklaması

“Ey Suriye! Zafer Şafağı Kalamoon’dan Yeniden Doğacak” Başlıklı Protesto Hamdolsun Gerçekleşti

Hizb-ut Tahrir / Ürdün Vilayeti tarafından “Ey Suriye! Zafer Şafağı Kalamoon’dan Yeniden Doğacak” başlığı altında Baas rejiminin Amman büyükelçiliği önünde düzenlenen protesto, yoğun güvenlik ve medya ilgisi altında hamdolsun gerçekleşti.

Etkinlik, Cuma namazından sonra insanlara yapılan konuşma ile başladı. Sayın Bilal el-Kasravi, insanlara hitaben yaptığı konuşmada Suriye devrimine karşı kurulan küresel komplonun boyutu hakkında bahsetti. Suriye devriminin bütün entrikaları boşa çıkardığını, Suriye topraklarındaki devrimcilerin benimsedikleri Hilafet projesini ortadan kaldırmak için Müslümanların kanları üzerinden ticaret yapan tüm yönetici ve şeyhlerin pisliklerini ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca aralarında çıkan savaş konusunda Suriye halkını uyardı. Müslümanın Müslümana kanı haramdır, Allah katında Müslümanın kanı Kâbe’den daha mukaddes dedi. Hilafet projesine sıkı tutunun diye de Suriye halkına yönelik bir çağrıda bulundu.

Cuma namazının akabinde bir kaç konuşma yapıldı. Yapılan konuşmalarda, Hilafetin kurulması ve Allah’ın Şeriatının hâkim kılınması talep edildiği için cesur Suriye devrimine karşı Arap ve Müslümanların yöneticilerinin, uluslararası toplumun komplo boyutu dile getirildi. Suriye halkına karşı çeşitli silahlar ile işlenen vahşet, Suriye devrimi ve samimi halkına karşı kin ve nefretin boyutunu gösterir denildi. Konuşmacılar, Suriye halkından Hilafet projesi etrafında birleşilmesi ve Suriye devriminin yanında durduğunu iddia eden rejimlerin dinlenilmemesi talebinde bulundular. Çünkü gerçekte bu rejimler devrimi çalmak istiyorlar. Ümmete karşı komplo kurarak, onu kendisine bağımlı kılmak isteyen kâfir Batıyı memnun etmek uğruna devrimin yönünü değiştirmek istediklerini söylediler.

Protesto, Suriye şehitlerine yapılan dua ile son buldu. Getirilen tekbirler, Suriye halkına yardım için atılan sloganlar çevreyi inletti. Medya Bürosu Başkanı ve üyeleri ile röportajlar yapıldı. □



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kırım'daki Son Gelişmeler İle İlgili Olarak Hizb-ut Tahrir / Ukrayna Tarafından Bir Açıklama



H. 01 Cumâde'1 Ülä 1435
M. 02 Mart 2014

27 Şubat günü kimliği belirsiz silahlı kişiler, hükümet binalarını ele geçirdiler. Kırım Yarımada'sının her tarafına Rus askerleri konuşlandırıldı. Sürekli ve kesintisiz olarak askeri karargâh ve sivil yerleşim yerlerinin işgal edildiği haberleri geliyor. 28 Şubat'ta Kırım Parlamento üyesi Orgeneral Gennady Muskal, "Rusya tarafından yönlendirilen ve desteklenen Hizb-ut Tahrir'in, Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesine gerekçe oluşturmak için askeri saldırılar yapma niyetinde olduğunu" söyledi. Milli Fırka lideri Vasfi Abdurrahimov "Hizb-ut Tahrir'in 26 Şubat'ta meydana gelen çatışmalara karıştığını" ifade etti. Medya da Kırım'daki yeni istihbarat müsteşarı Peter Zimmi'nin dünyanın birçok ülkesinde yasak olan Hizb ut-Tahrir adındaki terör örgütüne karşı savaş ilan ettiğini bildirdi.

Bu gelişmelere binaen Hizb-ut Tahrir / Ukrayna aşağıdaki hususları kamuoyunun bilgisine sunar:

1- Hizb-ut Tahrir, İslami siyasi bir partidir. Asla fiziksel eylemleri metot olarak benimsemez. 60 yıldır dünyada ve 20 yıldır da Ukrayna'da herhangi bir fiziksel eyleme kalkışmamıştır. Hizb-ut Tahrir, sadece otoriter diktatörlük ile yönetilen devletlerde yasaktır. Hizb-ut Tahrir'in Ukrayna'daki stratejisi, insanlara İslam'ı tanıtmak ve onları İslam ile kültürlendirmektir.

2- Gerek Kırım gerekse Ukrayna'da olsun, mevcut iktidar çatışmasında Hizb-ut Tahrir'in hiç bir rolü ve müdahalesi yoktur. Bunun için biz, son olaylar da dâhil olmak üzere hangi kesim olursa olsun ondan beriyiz.

3- Son olaylar, Rusya tarafından Ukrayna'daki yeni rejime karşı bir provokasyondur. Amaç Ukrayna'yı, Rusya, Avrupa ve Amerika'nın elinde esir tutmaktır. Bu devletlerin, çıkarlarından başka dertleri yoktur. İnsanların hayatları onlar için hiçbir şey ifade etmez.

4- Devletin birlik ve bağımsızlığını korumak, insanların değil, devlet ve kurumlarının görevidir.

5- Eğer devlet görevini yapmaktan aciz kalırsa, can, mal ve ırzı savunmak, her bireyin bir hakkıdır. Şeriat, gelenek, akıl, tüm kanun ve sistemler bunu böyle kabul ederler. Umarız olaylar bu duruma varmaz!

6- Biz, ister güvenlik güçlerine isterse vatandaşlara, kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan saldırıların provokasyon olduğunu düşünüyoruz. Sonra yalan ve yanlış yere bu eylemleri Hizb-ut Tahrir'e yamamak, Rusya'nın Kırım'daki varlığını haklı göstermek içindir. Biz Hizbe atılan tüm bu iftiraları açıkça ve kesin olarak reddediyoruz. Böyle bir şey olursa da bunun sorumluluğunun Kırım'ı işgal edenlere ait olduğunu söylüyoruz. □

Hizb ut Tahrir
Türkiye
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٠﴾



03 Cumâde'l Ülâ 1435 H

04.03.2014

No.: TR-BA-2014-MB-TR-004

Basın Açıklaması

Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti Hilafet'in Yıkılışının 90. Yılı Münasebeti İle Bir Dizi Faaliyet Gerçekleştirdi

Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti, 03 Mart 1924 Hilafet'in yıkılışının 90. Yılı münasebeti ile Türkiye genelinde birçok şehirde faaliyetler gerçekleştirdi. Hilafet'in kaldırılmasının üzerinden 90 yıl geçtikten sonra, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde gerçekleştirilen bu hayırlı faaliyetler ile zihinlerden silinmiş olan Hilafet, yeniden Müslümanlara hatırlatıldı. 24 Şubat-03 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen seminerler, paneller, konferanslar ve sosyal medya faaliyetleri, Türkiye kamuoyunda etkili olduğu gibi medyada da geniş yer buldu.

1- İade-i Hilafet Haftası: Hilafet 3 Mart 1924'de, kâfirlerin ve onlara hizmet eden hain liderlerin eli ile Türkiye/İstanbul'da kaldırıldı. 3 Mart 1924, Türkiye ve tüm diğer Müslüman belde halkları için kara bir gündür. Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti işte bu sebeple, 24 Şubat - 03 Mart tarihlerini İade-i Hilafet Haftası olarak belirledi. Hilafet'i tekrar hatırlatarak, Müslümanlara yeniden Nübüvvet metodu üzere İkinci Raşid-i Hilafet Devletinin ikamesi için çalışmaya davet çağrısı yaptı. Bu çerçevede sosyal medyada (Facebook, Twitter) "Hilafet istiyorum" başlıklı kampanyalar düzenledi. 03-04 Mart tarihlerinde Twitter de başlatılan "BenDe Hilafetİstiyorum" isimli kampanya 2 milyon 180 bin kişiye iletildi. "BenDe Hilafetİstiyorum" isimli kampanya belirli bir süre Dünya ve Türkiye gündeminde Twitter de 1.sıraya yükseldi.

2- Panel Ve Seminerler: Türkiye'nin birçok şehrinde (İstanbul, Ankara, Adana, Konya, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum, Mersin, Bitlis/Tatvan, Van) Hilafet'in kaldırılması ve yeniden İkinci Raşid-i Hilafet Devleti'nin ikamesi için çalışmanın farzıyeti hakkında panel ve seminerler gerçekleştirildi. Her birine yüzlerce Müslümanın katıldığı bu programlarda muhlis gençlerimiz ve salih bacılarımız Hilafet'in gerekliliğini ortaya koyan hayırlı konuşmalar yaptılar.

3- Hilafet Konferansı: Son olarak 02 Mart Pazar günü Hilafet'in son başkenti İstanbul'da "Hilafet 90 Yıl Önce Buradaydı" başlıklı bir konferans gerçekleştirildi. İstanbul/Fatih'te gerçekleştirilen bu konferansta Müslümanlar konferans salonuna sığmadılar. Konuşmacılar, 90 yıl önce kaldırılan Hilafet varken ümmetin izzetli ve kuvvetli olduğunu, Halife-siz yaşadığımız son 90 yılda ise, zillet ve mahkûmiyetin yaşandığını hatırlattılar. Küçük çocukların gerçekleştirdiği, Hilafet Devleti'ni yıkmak için kâfirlerin kirli planlarını ve 3 Mart 1924'de Hilafet'in kaldırılmasını konu edinen piyes konferansın en anlamlı gösterisiydi.

Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti olarak gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetleri, İkinci Raşid-i Hilafet Devleti'nin ikamesi yolunda yapılan hayırlı amellere dahil etmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz.

«وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ» “Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve şüphesiz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?” [Fussilet 33] □



Hizb ut Tahrir
Pakistan
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٤﴾



05 Cumâde'l Ülâ 1435 H

06.03.2014

No.: PK-BA-2014-RSY-TR-02

Basın Açıklaması

Pakistan'ın Mevcut Rejimi Suriye'de Hilafet Devletinin Yeniden Geri Dönüşünü Engellemek İçin Verilen Mücadelede Amerika Tarafında Saf Tutuyor

Rahil-Navaz rejiminin Suriye politikası, Amerikan çıkarları ile tam uyumlu olduğu artık insanlara aşikârdır. Hizb-ut Tahrir, Suriye eleştirileri karşısında rejimde artan hayal kırıklığını fark etmektedir. 28 Şubat 2014 tarihinde Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tasneem Aslam öfke içinde bu eleştirilere “Pakistan’ın Suriye ile ilgili tavrı bellidir. Hâlâ anlaşılmayan bir şey varsa, ilk etapta söyleyebilirim ki bu eleştiriler bilinçlidir ya da bu tartışmayı sürdürenlerin akli dengeleri bozuktur.” yanıtını verdi.

Deriz ki zekâ ve vizyondan yoksun olan halk değil, rejimin kendisidir. Akhliselim sahibi mübarek Suriye topraklarında yaşayan Müslümanların, İslam için kıyama kalktıklarını bilir. Diğer devrimlerin aksine Suriye halkı, Beşşar’a alternatif yeni bir ajan koyarak demokratik küfür devletinin devamı ile ilgili Amerikan planını reddetmektedir. “Halk yeniden Hilafet istiyor” haykırış ve istekleri zorbaların tahtlarını sallıyor. Basiret ve feraset sahibi bir insan, dünyanın değişmek üzere olduğunu ve buna göre hazırlık yapıldığını fark eder.

Rejim, İslam ve Müslümanların yanında yer alması gerekirken, Hilafetin geri dönüşünü önlemek amacıyla Batı ve tiran Beşşar’ın yanında yer aldı. Suriyeli Müslümanlar, tüm İslami ülkelerden yardım istedi, ama Rahil-Navaz rejimi ordularımızı kışlalarında tuttu. Diğer yandan Batılı efendilerinin talebi üzerine Liberya gibi dünyanın bir ucuna uzak demeden gönüllü asker gönderdi. Pakistan, resmen mevcut kasap rejimi ile Suriye’ye dahi giremeyen sözde muhalefet arasında uzlaşmaya dayalı bir geçiş hükümetinin kurulmasını öngören Cenevre 2 taleplerini kabul etmesiyle Suriyeli Müslümanların yaralarına tuz bastı.

Hizb-ut Tahrir / Pakistan Vilâyeti, siyasi ve askeri liderlik içindeki hainleri, Hilafetin kurulmasını engellemek için ne yaparsanız yapın yakında İnşaAllah Hilafet kurulacaktır diye uyarıyor. Yakında Suriye’de olmazsa, Allah’ın izniyle burada Pakistan’da kurulacaktır. O zaman ümmet, düşmanlarını destekleyenleri asla unutmayacaktır.

... Devamı 34. Sayfada

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ey Suriyeli Müslümanlar!

**Gerçek Savaşınız, Raşidi Hilafetin Kurulmasını
Engellemek İsteyen Batı İledir Kasap Beşşar, İslam'a
ve Müslümanlara Karşı Bu Amansız Savaşta Sadece
Kuduz Bir Köpektir**



H. 05 Cumâde'1 Ülâ 1435
M. 06 Mart 2014

Suriye'deki Müslümanlara karşı doğrudan Batı ve vekâleten Müslümanların ajan yöneticileri tarafından yürütülen saldırının şiddet ve dozajı iyice arttı. Müslümanlar, Çeçenistan, Irak, Afganistan, Orta Afrika ve Burma gibi Müslüman ülkeler dışında nadir görülen bir suç olgusuna tanık oluyorlar. Bu acı gerçek bize, Allah Subhânehu ve Teâlâ şu sözünü hatırlatıyor:

﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ **“Onlardan ancak Aziz ve Hamid olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar.”** [Buruc 8] Yine bize hendek sahiplerinin [Ashabı Uhdud] hikâyesini hatırlatıyor. Allah düşmanları açıkça İslam'a düşmanlıklarını ilan ederek İslam dinini terörist dini olarak niteliyor ve Müslümanlara her türlü eziyet ediyorlar. Bunun tek bir nedeni vardır, Müslümanların tekrar dinlerine geri dönmelerinden, izzetlerini diriltme isteklerinden korkularıdır. Raşidi Hilafet Devleti ile İslam'ın ve Müslümanların izzeti dirilecek, kâfir Batı ve halkı zillete maruz kalacaktır. Kâfir kapitalist Batı, İslami yönetim, davet ve cihat karşısında acı deneyime sahiptir. İşte bundan dolayı İslam'a duyduğu nefretin boyutunu ortaya koyan bu şiddetli saldırıya liderlik etmekte, İslam'ın tekrar hayat sahnesine dönmekten korkmaktadır. İşte İslam'a karşı amansız savaşta Şam canavarı, sadece kuduz bir köpekten başka bir şey değildir.

Evet, bu acı gerçek bize Kuran-ı Kerim'de Buruc süresinde geçen Ashabı Uhdud hikâyesini hatırlatmaktadır. Allah Subhânehu ve Teâlâ, Ashabı Uhdud'u ibret ve güzel öğüt olsun, hatırlansın diye ve ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ **“İman eden bir toplum için bir hidayet ve rahmet olsun diye.”** [Araf 52] zikretti.

Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın şu sözü:

﴿قَتَلَ أَصْحَابُ الْأَخْذُودِ النَّارِ دَاتِ الْوَفُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فَعُودٌ﴾ **“Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (müminleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lânetlenmiştir.”** [Buruc 4-6] bize şuan Suriye'de cereyan eden korkunç katliam vakalarını ve ürpertici manzaraları hatırlatmaktadır. Bombalamak, işkence etmek, boğazlamak, yakmak, diri diri gömmek, kimyasal ölümler, patlayıcı varil bombaları ve her tarafa dağılan vücut parçaları, bu ürpertici manzaralardan sadece bir kaçıdır. Evet, bize birçok cinayet türlerini hatırlatıyor. Kelimeler dahi ifade de yetersiz kalıyor, insanlık bundan daha kötüsünü görmedi. Ne söylenirse söylensin katliam vakalarına eşlik eden panik ve korku havasını ifade etmeye kelimeler yetmiyor. Babaların, annelerin, oğulların, kocaların, kız kardeşlerin, yakınların kaybedildi-

ği bir atmosferde yaşıyoruz.

Bu atmosfer bize Allah Subhânehu ve Teâlâ şu sözünü anımsatıyor:

﴿وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾ “O vakit, ateşin etrafında oturmuş, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.” [Buruc 7] Müslümanlara karşı işlenen tüm planlı suçlar, kalplerine korku salmak amacıyla Müslümanların gözleri önünde işleniyor. Katliamlar yetersiz kaldığında ise, akla hayale gelmeyen cürümler işlenerek kamuoyuna ilan ediliyor. Kâfirler işlenen bu katliamlar ile Suriye ve her yerdeki Müslümanları İslam temelinde değişim düşüncesinden alıkoymak ve Müslümanları içlerinden yıkmak istediler. Bu yüzden kâfirler, kötü niyetli semeresini vermesi için planladıkları katliamların gözler önünde olmasını arzuladılar. Bu uğurda tüm uluslararası hukuk ve yasaları ihlal ettiler, tüm uşaklarını seferber ettiler. Tabii ki bu uşakların başında da Müslüman ülkelerdeki ümmet düşmanı laik ve rezil yöneticiler gelmektedir. Ümmetin İslami projesini çalmak ve hidayet nurunu önlemek için bu ajan yöneticileri alarma geçirdiler. Bu ajan yöneticilerin işledikleri vahşet, insanlık belirtilerinden yoksun, şefkatten mahrumdur. Bu amansız vahşet, Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın şu sözünde açıkça tecelli etmektedir:

﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ “Onlardan ancak Aziz ve Hamid olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar.” [Buruc 8]

Gerçek şu ki tanık olunan bu kumpas, Hadârat çatışması alanında Batının İslam karşısındaki hezimetini göstermekte, İslam'ın zaferinin yakın olduğunun müjdesini vermektedir. Aslında bu çatışma, hak ile batıl arasında bir çatışmadır. Allah'ın dininin takipçileri ile şeytanın takipçileri arasında bir mücadeledir. Bu çatışma ve mücadele, Allah'ın Âdem'i yaratmasından itibaren var olmuş ve Kıyamet gününe kadar da var olacaktır. Bu çatışma, Kur'an ve Sünnette bahsedilen çatışmanın aynısıdır. Çünkü doğa ve amaçları aynıdır. Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu hadisinde geçen çatışma da işte budur. Habbab ibn Eret'ten rivayet edildiğine göre:

شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قُلْنَا: لَهُ أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمُنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيَشَقُّ بِأَثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيَمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيُتَمَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّكَّابُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوْ الذَّنْبَ ذَلِكَ عَنِ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيُتَمَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّكَّابُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوْ الذَّنْبَ

Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına gittik. Efendimiz, Kâbe'nin gölgesinde, mübarek kaftanını yastık edinerek ona dayanmıştı. Dedik ki: “Ya Rasûlullah! Allah'a, bizim için dua et! Bizim için Allah'tan yardım dile!” Bunun üzerine Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem ”Vallahi sizden öncekiler içindeki müminlerden bir kimse, yakalanır, kendisi için yerde bir çukur kazılır, o kimse, o çukura, dizlerine kadar gömülür, sonra bir testere getirilip, başının üzerine konulup biçilerek ikiye bölünürdü de, bu işkence, onu, dininden döndüremezdi! Vallahi, yüce Allah bu işi, muhakkak tamamlayacak. Hatta hayvanına binmiş bir kimse, San'a'dan çıkıp Hadramût'a kadar gidecek de, yüce Allah'tan başka, bir şeyden korkmayacak! Ancak, koyunları varsa, on-

lar hakkında kurt saldırmasından endişe duyacaktır. Fakat siz, acele ediyorsunuzdur!” buyurdu.” Bu savaş, Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın Buruc süresinde bahsettiği Ashabı Uhdud'un savaşı ile aynıdır. Bu bir savaştır, mutlaka kaybeden ve kazananı olacaktır. Düşmana karşı en güçlü hazırlığı olan Allah takvası kesinlikle bu savaşın kazananı olacaktır. Allah'ın yardımını ötesinde bir yardım yoktur. O'nun yardımını dışında tüm yardımlar yok olup gidecektir. Bu, pis olanı temiz olandan ayıran gerçek bir savaştır. Bu öyle bir savaştır ki imtihanı büyük, bedeli ağır ve ölümcüldür. Bu bedele ancak Allah halis olanlar sabredebilir. Bu savaşta en önemli şey, Allah için ve Allah uğrunda oluşudur. Eğer mücadele ve savaşımız Allah içinse, eninde sonunda galip olan bizler olacağız. Bu uğurda verilen en ağır bedeller, hafif kalacaktır. Tüm bu olanların yalnızca şahidi Allah'tır.

Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:

﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ “Allah, her şeye şahittir.” [Mücadele 6]

Bu ayetin ardından gelen ayetler, bakınız nelerden bahsediyor. Allah Subhânehu ve Teâlâ kâfirlerin ahiretteki cezası hakkında şöyle buyuruyor:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾
 “Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmeyenlere; cehennem azabı ve yangın azabı vardır.” [Buruc 10]

Müminler hakkında ise Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾
 “İman edip Salih ameller işleyenlere gelince; onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır.” [Buruc 11]

Bu dünyada olacak olanlar hakkında ise, aynı surede arka arkaya gelen Allah'ın ayetleri, bunu bize şöyle haber veriyor:

﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يَرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنٌ وَثَمُودَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قَرَّانٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾
 “Şüphesiz, Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O, çok bağışlayandır, çok sevendir. Arş'ın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semûd'un haberi sana geldi mi? Hayır, inkâr edenler, hâlâ yalanlamaktadırlar. Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o şanı yüce bir Kur'an'dır. O, Levh-i Mahfuz'dadır.” [Buruc 12-22]

Ey diyarları İslam'ın kalbi olarak seçilen Müslümanlar!

Sabırlı olun, çünkü siz, hak üzeresiniz. Allah Subhânehu ve Teâlâ bu köklü değişimi diğer Müslümanlara değil de size nasip eyledi. Haydi, bütün Müslümanların beklediği, hem de dört gözle bekledikleri bu köklü değişimin öncüleriniz olunuz. Allah Subhânehu ve Teâlâ bu uğurda ağır bedeller ödemeyi de yine size nasip eyledi. Ama bilin ki bu bedel, Allah ve O'nun Şeriatını hâkim kılmak içindir. ... Devamı 34. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٠﴾



06 Cumâde'l Ülâ 1435 H

07.03.2014

No.: HT-BA-2014-MB-TR-12

Basın Açıklaması

Çocuk Kaçırarak, Orta Afrikalı Müslümanlara Karşı Savaşta Kullanılan Yeni Silahtır

3 Mart Pazartesi UNICEF, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Bangui kentinde Hristiyan çeteler tarafından 24 Şubat'ta kaçırılan yaşları 3 ile 13 arası değişen dört çocuğun aileleri ile yeniden bir araya geldiklerini söyledi. Bu dört kardeşin kaçırılması, yeni korkunç yöntemin bir parçasıdır. Ülke Müslümanlarının maruz kaldıkları etnik temizlik kampanyasında terörizm yeni bir araç olarak hızla yayılmaktadır. Orta Afrika'da UNICEF İnsani Koordinatörü Abdou Dieng, "Kaçırılan bu çocuklar, korkunç günler yaşadılar. Bu süre içinde ölümle tehdit edildiler. Yakın bir zaman önce anneleri vefat etti, babalarından da uzaklaştırıldılar." dedi.

BM'nin korkunç ve acımasız binlerce olaylar arasında üzerinde durduğu tek olay budur. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kadın ve savunmasız çocuklara yapılan zulüm ve işkence, artık günlük hayatın bir parçası haline geldi. 24 Şubat'ta ABC ajansı, gözleri önünde annesi ve babası katledilen, aç susuz 100 kilometreden fazla yürüdüktan sonra günler sonrasında yardım kuruluşları tarafından bulunan 7 yaşındaki İbrahim Adamu'nun hikâyesini yayınladı. Beş kardeşin akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyor. Hatta daha da ötesi bu çocukların hikâyesi Karnot bölgesinde 10 yaş altındaki altı çocuğun başına gelenlere çok benziyor. Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki çocuklar, sadece şiddet, siyasi kargaşa ve karanlık ortamda yaşamıyorlar. Aksine mevcut kriz, kötü beslenme ve açlık durumuna da katkıda bulunuyor. Ayrıca bu kriz, zayıf ve korkmuş gençleri helak ediyor. Bu gençler, laik demokratik yetkililer ve sömürgeci Batılı devletler tarafından göz yumulan Hristiyan çetelerin işlediği hayvani eylemlere maruz kalıyorlar. İslam dünyasındaki mevcut korkak acımasız rejimler de bu gençleri kaderlerine terk ediyorlar.

Hizb-ut Tahrir bayanları olarak biz, sessiz kalarak bu zulme taraf olmayı reddediyoruz. Biz, kadınların çığlıkları ve çocuklarımızın karşılaştıkları dehşet karşısında Müslümanların yöneticilerinin sessizliğini kınamak için tüm Müslümanları miting yapmaya çağırıyoruz. Bu mitingde işlerin Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın farz kıldıklarına göre yürütülmemesi kınanacak, Orta Afrika'da, Suriye'de, Myanmar ve diğer İslami ülkelerde meydana gelen zulümden Müslümanların kurtarılması için orduların seferber edilmesi istenecektir. ... Devamı 35. Sayfada

Hizb ut Tahrir
Türkiye
Vilâyeti
Medya Ofisi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٠﴾



12 Cumâde'l Ülâ 1435 H

13.04.2014

No.: TR-BA-2014-MB-TR-005

Basın Açıklaması

Eli Kanlı Katiller Serbest Dava Ve Fikir Adamı Müslümanlar Tutsak

17Aralık 2013'te yapılan operasyonlar ve sonrasında iç siyasette yaşanan gelişmeler; Türkiye Cumhuriyetinin, yasama, yürütme ve yargıya emniyet ve güvenlikten bilim teknoloji ve eğitime, bayındırlık faaliyetlerinden sanayi ve ticaret faaliyetlerine, medyadan enformasyon faaliyetlerine, neredeyse tüm kurumlarının çöktüğünü ve kokuştüğünü gözler önüne serdi. 90 yıldır Batı'nın köhne demokrasi ve özgürlüklerine öykünerek geliştiğini, ilerlediğini ve kalkındığını söyleyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, iktidarı ve muhalefetiyle ne kadar ilkel ve gerici bir siyasi tablo içerisinde olduğunu göstermiş oldu. Kurulduğu günden 2000li yılların başına kadar İslam ve Müslümanları gerici ve irticacı olarak gören ve düşmanca muamelede bulunan Laik kurumların yerini, bu yıllardan sonra İslam ile çoğulcu demokrasiyi mecz etmeye çalışan liberal muhafazakâr kurumlar aldı.

Daha güçlü demokrasi ile kalkınmayı gerçekleştirip herkes için adaleti sağlayacağı söyleyen Ak Parti hükümeti, demokrasiye darbe iddiası ile tutuklayıp cezaevine koyduğu Ergenekon yöneticilerini ve kamuoyunda Danıştay, Hrant Dink ve Zirve Yayınevi cinayetleri olarak bilinen davalardan yargılanan eli kanlı katilleri serbest bıraktı. 6526 sayılı "Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan yeni değişiklikler çerçevesinde serbest bırakılan bu kişiler, daha dün yüzlerce faili meçhul cinayetin gerçek faileri olarak yargılanıp cezaevlerine konulmuşlardı. Ak Parti hükümetinin gelişen siyasi olaylar çerçevesinde yasalarda yaptığı bu değişiklik, ancak ilkel ve çağdışı hayatların yaşandığı dönemlerde olabilir. Birde, kişiler ve konjektürel gelişmelere göre yasa ve kanunların konulması demokrasi gibi köhne sitemlerde görülebilir.

Ak Parti hükümeti, Mecliste bir gecede yasalaştırıp yürürlüğe koyduğu kanun değişiklikleri ile İslam ve Müslümanlara düşman olan ve cezaevinden çıkar çıkmaz İslami cemaatleri tehdit eden kişileri, yine eli kanlı katilleri serbest bırakırken, yıllardır cezaevlerine mahkûm edilen tertemiz şahsiyete sahip dava ve fikir adamı Müslümanlar için kılını dahi kıpırdatmamıştır. Hizb-ut Tahrir, İhya-der, Umut, Sivas ve diğer başka davalardan yargılanan Müslümanlar hala tutsak.

... Devamı 35. Sayfada

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Müslümanlar Suriye'deki Çatışmayı Desteklemeli Mi?

Beşşar Esed rejimine karşı güçlü ama barışçıl çağrıya, vahşi ve acımasız bir tepki ile karşılık verildi. İşte devrimin üzerinden tam olarak 3 yıl geçti. Şimdi İngiliz hükümeti, Beşşar rejimine karşı koyanları suçlu olarak görmeye başladı. Bir şey mi değişti ki? Yoksa şimdi hükümet Beşşar'ın tarafında mı?



H. 13 Cumâde'l Ülâ 1435
M. 14 Mart 2014

Aslında Britanya gibi küresel güçlerin tutumu değişmedi. Başından beri Beşşar'ı devirmek için pek acele etmediler. Hillary Clinton ve William Hague gibi politikacılar, Esed'in bir reformcu olduğunu söyleyerek ölçülü eleştiri yaptılar. Katliamları korkunç boyuta ulaştınca, yönetimi bırakarak bir kenara çekilmesini önerdiler. Lahdar İbrahimi ve Kofi Annan, bu misyon için mekik dokudular. Aslında Beşşar'ın kimyasal silah kullanmasını için yeşil ışık yaktılar.

Gerçek şu ki Birinci Dünya Savaşında Sykes-Picot anlaşması ile bölgeye yerleşen Batı, Irak, Türkiye ve Siyonist tarafından işgal edilen Filistin'e yakın olması açısından stratejik olarak önemli olan bu bölgenin kontrolünü kaybetmekten korktu.

Bütün bu zaman boyunca, çıkarlarını koruyacak ve insanlar tarafından itibara alınacak bir alternatif aradı. Katar, Cenevre ve başka yerlerde plan ve planlama yaptı. Ama insanlar tarafından itibara alınacak güvenilir bir muhalefet üretmedi.

Toplu katliamlar karşısında Batı tarafından ortaya konulan bu tutum, Suriyeli Müslümanların Allah'tan başka dayanaklarının olmadığı, Batıya dayanan politikacılar ve onların siyasi hareketlerinden şüphelendikleri anlamına gelmektedir. İlk günlerinden itibaren sloganları İslami idi ve protestoları da İslami başlıklar taşıyordu. Tugaylara İslam isimler veriliyordu. Hatta Esed sonrası Suriye'nin geleceği için ilan edilen amaçları bile açıkça İslami idi. Buna rağmen Beşşar'ın muhalifleri aşırı ve İslamcılar olarak yaftalandı. Muhaliflerin yanlışlıkları rejim ile karşılaştırılarak çok çok abartıldı. Batı şimdi Suriye'ye yardım için giden İngiltere'deki Müslümanları terörizm şüphesiyle tutuklamaya başladı. Sadaka gönderen Müslüman hayır kurumlarını, soruşturup kovuşturdu.

Batı, İslam'ı suçlaması ve muhalefete saldırmasıyla aslında şu mesaj veriyor: Ya Suriye'de Batının çıkarlarına boyun eğin ya da Beşşar'ın zulmü altında acı çekin. Ayrıca İngiltere'deki Müslümanlara da Suriye'deki İslami ümmeti düşünmekten ziyade, İngiliz dış politikasının çıkarlarını düşünün mesajı veriliyor.

Ey değerli Müslümanlar! Toplumumuz, Suriye'deki Müslümanları destekleyici bir tavır almalıdır. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

«كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ» “Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz.” [Ali İmran 110]

1- Bu hayırlı ümmetin bir parçası olmak demek, Suriyeli kardeşlerimizin başına gelenler karşısında bir sorumluluk ve yükümlülüğümüz var demektir. Yani onları duvarlarımız, sadakalarımız ve sesimiz ile desteklemeliyiz. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi

ve Sellem şöyle buyuruyor:

﴿مُؤْمِنًا مُّسْلِمًا﴾ “Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, yalan söylemez ve yardımsız bırakmaz.” [et-Tirmizi]

İster birey, isterse hayır kurumları olsun Suriyeli Müslümanları destekledikleri için cezalandırılan İngiltere’deki aileleri öyle yüz üstü bırakmamalıyız. Toplum içinde İngiltere’deki Müslümanların Suriye’ye gitmelerini doğru bulmayan veya yardım etmek için başka yolların varlığından söz eden insanlar olsa da biz, İslami motivasyon ile oraya gidenleri aslı suçlu veya terörist olarak görmemeliyiz. Peçe takan Müslüman bir bayan ya da kamusal alanda kadın erkek ayrı oturanların aşırı görüldükleri gibi onlar da aşırı olarak görüldüler. Bu bir Engelleme Politikasının bir parçasıdır. Laik inançları, liberal değerleri ve kapitalizmin ulus devlet mefhumunu zorla dinimize dayatma politikasıdır.

2- İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek demek, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı söylediklerimizden nefret etse bile, bizi susturmak için iftira ve yalanlar uydursa bile açıkça doğrunun yanında, yanlısın karşısında olmalıyız. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Rasûlü’ne itaat ederse, muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.” [Ahzab 70-71]

Bu yüzden politikacılara, İslam’ı ve Müslümanları suçlu görmenin ne gibi faydası var diye sormalıyız? Gerçek bir hükümet, İngiltere’de yaşayan insanlara zarar vermeyi amaçlamayan kişileri kovuşturmak ve soruşturmak için mi çaba harcamalı? Yoksa hırsızları ve tecavüzcüleri yakalamak için mi çaba sarf etmeli? Ciddi bir hükümet, Beşşar’ın kurbanları için sadaka toplayan Müslüman hayır kurumlarının peşine mi düşmeli yoksa Küresel Ekonomiyi mahveden finans dünyasını yolsuzluktan mı temizlemeli? Ayrıca bölgeye müdahil olan küresel güçlerin, Cenevre Konferansı gibi mevcut bölgesel oyunlarına karşı çıkararak deşifre etmeliyiz. Bölgede yapısal sorunları yaratanlar, onları asla çözemezler.

Buna ek olarak Suriyeli Müslümanların, mevcut zulmü, İslami sistem ile değiştirme istek ve arzularının desteklemeliyiz. İslami sistemin, ırkçılığı körükleyeceği veya azınlıklara baskı uygulayacağı propagandasına karşı çıkmalıyız. Hakikat odur ki Sykes-Picot anlaşması, Balfour Deklarasyonu ve diğer bölgesel oyunlardan önce yüzyıllardır bölgedeki tüm insanları birleştirip birbirine kenetleyen İslami Hilafet Devletidir. Çünkü bu sistem, Hıristiyan ve Yahudi toplulukların Biladu’ş Şam içindeki varlıklarını korumuş ve onlara güven hissi vermiştir.

3- En önemlisi, yalnızca Allah’a tevekkül edip her daim şunu hatırlamalıyız:

﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ “Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler, ancak Allah’a tevekkül etsinler.” [Ali İmran 160] □

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Samimi, Uyanık ve Cesur Gençlere Sıcak Bir Çağrı Haydi, Kalkın Sizi ve İnsanları Sömüren, İhtiyaçlarınızı Karşulamakta Başarısız Olan Bozuk Yönetim Sistemini Ortadan Kaldırın



H. 13 Cumâde'l Ülä 1435
M. 14 Mart 2014

Allah Subhânehu ve Teâlâ Kuranı Kerim'de şöyle buyuruyor:

«كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ» “Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz.” [Ali İmran 110]

İslami ümmet, yüzyıllar boyunca Hilafet Devletinin liderliği altında insanların en hayırlısı idi. Düşünce, bilim, iktidar, ekonomi, sanayi, askeri ve diğer tüm alanlarda insanlığa önderlik ediyordu. Ümmet tarafından insanlık üzerinde gerçekleştirilen bu liderlikte Müslüman gençlik çok önemli bir rol oynadı. Ümmetin tarihi, 21 yaşlarında Bizanslıları hezimete uğratan, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem'in müjdesine nail olmak için İstanbul'u fetheden ve orayı İslam Devletinin başkenti yapan Fatih Sultan Mehmet gibi gençler tarafından gerçekleştirilen zaferler ile doludur. Tarih bin Ziyad, 17 yaşında iken İspanya'yı fethetti. Aynı yaşlarda iken Muhammed bin Kasım, Raja Dahir'i mağlup ederek Hindistan Yarımadasını İslam'ın sarsılmaz kalesi haline getirdi. Lakshmen Sen'i savaş yapmadan cenk meydanından kaçırarak Bahtiyar Halıcı, Bengal'de İslami yönetim kurduğu zaman daha 18 yaşında idi.

Ey samimi, uyanık ve cesur gençlik! İşte bu senin gerçek ve şanlı tarihidir. Kahramanlıklarla dolu geçmişiniz sizi sahte gururlar ile aldatmadı. Aksine insanlık tarihinin en büyük devletinin kurulmasında onurlu bir rol oynadınız. Siz, zorbalara tahtlarını salladınız, rejimlerinin sonunu getirdiniz. Sonra ülke ülke ezilen mazlum insanları kurtardınız, yolsuzluk, zulüm ve baskıyı elimine ettiniz. İslam'ın adaletini yaydınız.

Ey gençlik! Şimdiki durumunuza bakınız. 43 yıldır iktidardaki Avami-BNP rejimi, size kaliteli bir eğitim bile sunamadı. Ülkedeki kamusal eğitim sistemi paçavraya dönmüştür. Özel eğitim sistemi de durmadan ailelerinizi sömürüyor. 43 yıldır Avami-BNP rejimi hâlâ size iyi bir iş imkânı bile sunamıyor. Bir oraya bir buraya savrulup duruyorsunuz. Geçim ve rızık için dilenciler gibi büyükelçilikten büyükelçiliğe koşuyorsunuz. Diğer yandan sizi parçalayıp istismar ettiler, politik bir araç olarak kullandılar. Ve hâlâ da kurtuluş, milliyetçilik, laiklik, demokrasi, özgürlük, halkçı uyanış [Gonojagaron] gibi boş ve sahte sloganlar altında ucuz mücadeleler ile sizi meşgul ederek gündeminizi saptırıyorlar. Mobil şebeke operatörleri gibi sizi para kazanma makinesi olarak görüp basitçe sömüren yerli ve yabancı açgözlü kapitalist şirketlere kapıları sonuna kadar araladılar. Ayrıca bu rejim, kendisine karşı isyana kalkmayasınız diye sizi Batı kültürü, moda ve uyuşturucu gibi maddeler ile uyutuyor, istismar ediyor ve ülkeyi yağmalıyor.

Ordulara liderlik ederek ülkeler fethetmek, İslam'ın adaletini yaymak veya yakındaki Myanmar'da öldürülen, tecavüze uğrayan, diri diri yakılan, saldırıya maruz kalan mazlum bacı ve kardeşlerinizi savunmak söyle dursun, mevcut rejim altında sizin güvenli bir geleceğiniz bile yok. Uzaktaki Orta Afrika Cumhuriyetinde ne olup bittiğini belki de hiç bilmiyorsunuzdur.

Ey Müslüman gençlik! Mevcut realiteniz budur. Yaşadığınız toprakların durumuna bir bakın. Zorba Hasina, samimi subaylar ve insanlar için ülkeyi yaşayan bir cehenneme çevirdi. İnsanları ve samimi subayları tutuklamak, adam kaçırmak, korku atmosferi yaratarak mevcut zorbanın hayatını uzatmak için kullanılan bir üsluptur. İslam, hükümet tarafından desteklenen ve sponsor edilen acımasız bir saldırı altındadır. Bangladeş, şimdi Avami-BNP koalisyonu nedeniyle ölüm ve yıkım ülkesinden başka bir şey değildir. Dış güçler olan Amerikalılara, İngilizlere, Avrupalılara, Hintlilere ve Çinlilere hizmet etmek amacıyla çatışmacı siyaset takip ediliyor ve insanların yaşamları ile oynanıyor. Ülke kaynakları yabancı şirketlere teslim ediliyor. Padma Köprüsü, Hallmark ve Demiryolunda yapılan yolsuzluk gün ışığı kadar açıktır. Bunlar sadece yolsuzluklardan bir kaçıdır. Değilse liste saymakla bitmez. Tüm bunlar oluyorken onlar, başkent Dakka'nın mutfaklarına gaz tedarik etmekten bile acizler.

Ey samimi, uyanık ve cesur gençlik! Hizb-ut Tahrir, hem kendinizi hem de insanları kurtarmak için sizi kıyama kalkmaya davet ediyor. Hayal kırıklığı ve öfkedenizi dile getiriniz. Facebook, Twitter ve Bloglar ile politikacılar tezyif etmek yeterli değildir. Zalim Hasina ve bozuk Avami-BNP iktidar rejiminden ülkeyi kurtarmak ve ülkede sizin ve insanların işini güden İslami Devlet kurmak için pratik politik eylemler ve adımlar atılmalıdır. Yalnızca İslami yönetim, insanlığın liderleri olarak geçmiş ihtişamınızı size geri iade edebilir. “Gençlik rejimin devrilmesini istiyor” ve “Allah içindir Allah içindir” talepleriyle sokaklara dökülerek seslerini yükselten Arap ülkelerindeki kardeşlerinizi kendinize örnek edinin.

Kıyama kalkarak meydan okuyan ve şunu deklare eden İbrahim Aleyhisselam'ın yolunu takip edin: ﴿وَتَاللّٰهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾ “**Vallahi, kesinlikle putlarınıza tuzak kuracağım.**” [Enbiya 57] İbrahim Aleyhisselam genç yaşlarda korkmadan Allah'ın dinine göre bir toplum kurmak için Nemrut'a meydan okudu. O dönemde ülkeyi zorbalıkla yöneten Nemrut, Hasina'dan daha zalim biriydi. ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذُرُّهُمْ يَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ “**İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk” dediler.**” [Enbiya 60]

Ey Müslüman gençlik! Hizb-ut Tahrir, çalışsınız ve mücadele edesiniz diye size şöyle bir yol haritası belirliyor:

1- Bangladeş'te laik bir devlet kurmak gibi sahte söylemlere direnin. La İlahe illallah Muhammedün Rasûlullah akidesine dayalı Bangladeş'te İslami bir Devlet kurmak için çağrı yapın.

2- Bozuk küfür demokratik sistemi ve Avami-BNP koalisyonunun politikasını reddedin.

3- Zalim Hasina ve Avami-BNP rejimini ortadan kaldırarak ülkede İslami yönetim olan Hilâfeti kurmak için mücadele edin.

4- İnsanlar arasında Hilafetin şunları yapacağına ilişkin güçlü bir kamuoyu oluşturmak için yorulmadan, bıkmadan çalışın:

... Devamı 36. Sayfada

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Soru & Cevap

Orta Afrika'da Yaşanan Çatışmanın Hakikati

Soru: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon 20 Şubat 2014 tarihinde güvenlik durumunun kötüleşmesini önlemek için Orta Afrika'ya hızla ek askeri kuvvet gönderilmesini istedi. Yine Fransa 5 Aralık 2013 tarihinde Güvenlik Konseyi tarafından Orta Afrika'ya askeri müdahale kararının alınmasının ardından sayıları 5.000 adedi aşan asker sayısına ilave olarak 2.000 asker daha gönderdi. Bu arada Hıristiyan milisler Müslümanlara karşı öldürme, yakma, etlerini yeme, evlerinin yakılıp yıkılması, servetlerine el konulması ve topraklarından göç ettirilmeleri gibi vahşi ve iğrenç eylemlere giriştiler. 10 Ocak 2014 tarihinde ise Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Müslüman asıllı ilk başkanı olan Michel Joatodia istifa etti 20 Ocak 2014 tarihinde ve bu cumhuriyetin başkanı Catherine Samba-Panza tarafından seçimler ilan edildi. 20 Ocak 2014 tarihinde ise Amerika, Afrika kuvvetlerini desteklediğini ve seçimlerin Şubat ayından önce yapılması gerektiğine çağrıda bulundu. Burada yaşanan çatışmanın hakikati nedir? Yani gerçek bir çatışma var mı? Bu durum nasıl ortaya çıktı? Krizin sebepleri nedir ve neticesi ne olur?

Cevap: Bu soruyu cevaplamadan önce Orta Afrika'daki Müslümanların durumunu, orada yaşanan darbeleri, bunların devletlerarası ilişkilerini ve neticelerini ortaya koymamız gerekir.

Orta Afrika'daki Müslümanların sayısı yaklaşık 5 milyonu bulan nüfusun %15 ila %20'sini oluşturmaktadır. Ancak ülkede Müslümanların yayılmalarına bakıldığında bu istatistiklerin şüpheli olduğu, tarafsız ve temiz olmadığı görülmektedir. Birçok sebepten dolayı Müslümanların oranı düşük gösterilmektedir. Bu nedenledir ki Müslümanların oranının daha yüksek olduğu kanaati hâkimdir. Kalan yüzde ise Hıristiyanlar ve putperestler arasında paylaşılmaktadır. Müslümanlar, birçok mescit, Kur'an eğitim okulları bina ettikleri başkent Bangui'de, diğer önemli şehirlerde ve köylerde yaygın olarak bulunmaktadırlar. Miladi on dokuzuncu asrın sonlarında Çad'ın güneyinde bulunan Bajrma İslam sultanlıklarından bir kısmının topraklarından sürülerek Çad'ın Güneyinden Orta Afrika'nın kuzeyine gönderilmelerinden sonra orada İslami bir Sultanlık inşa edilmişti. Güney Çad'da olduğu gibi yine onların elleriyle birçok putperest, Müslüman olmuş ve İslam'a girmişti. Diğer taraftan İslam'ın Orta Afrika'nın kuzey bölgesine on üçüncü asırda girmiş, kuzeyin başkenti olan Andla mıntıkasında yoğunlaşan Alronga kabilesi ile altın, elmas ve uranyum bakımından zengin olan Kuzey doğu bölgesinin başkentinde Prao'da yoğunlaşan Vakaca kabileleri İslam'a girmişlerdi. Birtakım Müslüman gruplar çeşitli nedenlerle on sekizinci yüzyılda ve on dokuzuncu yüzyıllarda bu bölgeye gelmişler ve ülkenin Fransız kolonizasyonunu yenmek için çalışan Müslüman kardeşlerine destek vermişlerdir. Aynı şekilde Batı Afrika'nın ve Hausa Filata kabilelerinden Müslümanların oluşturmuş olduğu he-

yet Kamerun'a bitişik olan güney-batı bölge nüfusunun yüksek bir yüzdesini oluşturmaktadır. Sistem özellikle de Fransa tarafından desteklenen Patassé rejimi, putperestler arasında İslam'ın yayılmasından korktuğu için Müslümanları izole etmek için çalıştı. Hatta Müslümanları hükümetten, kamu görevlerinden uzaklaştırmak istediler. Müslümanların ticaretlerine yöneldiler. Müslüman tüccarlara yönelik katliamlardan sonra ticaret durdu ve Bangui'de yaşayanlar ciddi anlamda gıda sıkıntısı çektiler.

1885 yılında Fransız sömürgeciliği Orta Afrika'ya girmeye başladı ve Fransa Bangui'de Fransız üssü inşa etti. 1894 yılında da bölge resmi olarak Fransız sömürgeci haline geldi. 1960 yılında Fransa şekli olarak bağımsızlık verdiğinde iktidar Hristiyanların eline geçti ve eskiden olduğu gibi nüfuzunu devam ettirdi. Hristiyanlardan olan yöneticiler ya darbe yoluyla ya da seçim olarak isimlendirilen uygulamalar yoluyla atanıyordu. Fransa Orta Afrika'ya şekli olarak bağımsızlığını verdiğinde David Dacko'yu ilk başkan olarak atadı. Ancak onun yönetiminin üzerinden henüz iki yıl geçmeden muhaliflerine karşı baskı ve şiddet kullanmaya başladı. Afrika'ya doğru gözünü dikmiş olan Amerika bu durumu kullandı. Bu dönemde Sovyetler Birliği ise Amerika ile 1961 yılında yapmış olduğu ittifaktan sonra eski sömürgeler üzerindeki mücadelesini sürdürüyordu. 1961 yılında Amerika ile Sovyetler Birliği arasında varılan uzlaşma siyasetine göre her iki devlet Afrika'daki eski sömürgeleri kışkırtmakta ittifak etmişlerdi. Fransa ise bölgedeki nüfuzundan endişe etmeye başladı ve 1966 yılında Genelkurmay başkanı Jean Biddle Bokassa'yı darbe yapıp yönetimi ele almakla görevlendirdi. Bokassa'nın, eski başkan David Dacko'yu ise daha sonra kendisine danışman yapmış olması, Amerika-Rusya saldırısı karşısında durabilmek için darbenin Fransa tarafından tertip edildiğini göstermektedir. Baskıcı askeri bir tayinde bulunmakla Fransa, nüfuzuna karşı çıkacak olan herkesi bastırmayı hedeflemiştir. Fransız nüfuzunu koruyup sistemini yerleştirmek için Bokassa, 1976 yılında kendisini imparator ilan edinceye kadar da baskılarını sürdürmüştür. O dönemde Fransızların büyük bir çoğunluğu ülkesini bolluk ülkesi haline getirdiği için Fransa Cumhurbaşkanı de Gaulle'e papa lakabını taktılar. Bu dönem içerisinde ise, insan eti yemesi, çocukları öldürmesi gibi eylemleri nedeniyle Bokassa aleyhinde dünya kamuoyunda etkili olan birtakım sözler yayılmaya başlaması üzerine Fransa, kuvvetleri ile Orta Afrika'ya girerek onu yönetimden uzaklaştırmış ve 1979 yılında ikinci defa David Dacko'yu devlet başkanlığı görevine getirmiştir. Daha sonra General Andre Kolingba liderliğindeki ordu 1981 yılı Eylül ayında darbe yaparak Dacko'yu yönetimden uzaklaştırdı. 1990 yılında ise Fransa Çad'daki Amerikan ajanı Habre'yi devirerek yerine ajanı İdris Debyy'i getirdiğinde Orta Asya'daki Fransız gücü daha da pekişti. Çünkü Çad Orta Afrika'daki Fransız nüfuzunu destekleyen bir ayak sayılmaktadır. İşte böylece Fransa, Orta Afrika'da nüfuzunun iyice yerleştiğini gördü ve bu ülkedeki yönetimi demokrasi boyasıyla boyamak istedi. Bu nedenle orduyu görevden uzaklaştırmaya ve seçimlerin yeniden yapılmasına karar verdi. 1993 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Muhalefete liderlik eden ve Fransa ile irtibatlı olan Felix Patasse'nin kazandığı ilan edildi. Eski sömürgeciliğin terk edilerek yerine başka çözümlerin getirilmesi düşüncesi üzerinde Amerika tarafından odaklanılan demokratik çağrılarının etkisini absorbe edilmesi fikri Fransa'yı böyle bir yola sürükledi. Böylelikle Fransa içlerinde Müslümanların da yer

aldığı farklı etnik gruplardan meydana gelen papaz François Bozize liderliğindeki muhalefet, seçimlerle yeni bir yönetim oluşturdu. Bu muhalefet, Patasse'nin yapmış olduğu yolsuzluklardan ve Müslümanlar özelde olmak üzere muhalefete karşı yürütülen baskıdan intikam almak istediler ve muhalefet silahlı bir direnişe dönüştü. Bu gelişme üzerine Fransa 15 Mart 2003 tarihinde Patasse'yı değiştirerek yerine Cumhurbaşkanı olarak François Bozize'ye getirmeyi uygun gördü ve Müslümanlar da onun yönetime gelmesine yardımcı oldular. Ancak Bozize kendisi ile birlikte muhalefet edenlere ve destek veren Müslümanlara hoş davranmadı, onları kucaklamadı. Tam tersine onlara karşı düşmanca bir tavır takındı. Korunmasını emekli Fransız General Jean-Pierre Biers'in yönettiği Fransız güvenlik şirketine bıraktı. Sonra 2005 ve 2011 yılında seçimler yapıldı ve her ikisinde de kazandığını ilan etti. İşte bu dönem zarfında ona karşı [liderliklerini Müslümanların yaptığı ve en büyüğüne Djaotodia'nın liderlik ettiği beş örgüt arasındaki ittifak veya koalisyon anlamına gelen] yeni direniş hareketi olan SELEKA ortaya çıktı. Bozize tarafından sahnelenen tüm seçimlere rağmen durumlar istikrar bulmadı ve Bozize tarafından Müslümanlara yönelik baskılar daha da arttı. Öyle ki Bozize güçleri Müslümanların mülklerine saldırdılar. Kendilerini ve mülklerini savunma uğrunda da yüzlerce Müslüman kurban edildi.

Bu olaylar üzerine 11 Ocak 2013 tarihinde Gabon'un başkentinde bir çözüme ulaşmak için Seleka hareketi ile Bozize'nin de hazır bulunduğu bir konferans yapıldı. Bu konferansta Orta Afrika Müslümanlarının ne kadar büyük çaplı bir zulme maruz kaldıkları ortaya çıktı. Öyle ki onların en basit hakları dahi çiğnendi. Diğer dinler için geçerli olduğu gibi dinlerinin tanınması, ramazan ve kurban bayramlarının bayram olarak kabul edilmesi ve Müslümanlara zulmedilmemesi gibi basit isteklerde bulundular. Ancak Bozize, işi uzattı, oyalama yoluna gitti. Bozize yönetiminin devam etmesine ve katliamlarına rağmen Müslümanların ve Silika'nın birtakım isteklerine muvafakat ettikten sonra bu Fransız uşağının 2016 yılına kadar yönetimde kalması üzerinde ittifak edildi. Fransız haber ajansının verdiği habere göre Amerika bu ittifakı desteklemiştir. Bütün bunlara rağmen Fransa ve Bozize, bu basit hakların uygulanmasını uzattılar. Hatta Müslümanlara karşı vahşi eylemlerde bulunmak suretiyle tam tersi bir iş yaptılar. Bunun üzerine Seleka hareketi saraya yöneldi. 24 Mart 2013 tarihinde Michel Jaotodia liderliğinde sarayı ele geçirdi ve başkan oldu. Bunun üzerine Fransa, Jaotodia'nın Müslüman asıllı olması nedeniyle ortalığı velveleye verdi. Oysa o, yönetime geldiği günden itibaren açıklamalarıyla batıyı razı etmeye çalışıyor ve kendisinin ülkenin geçici başkan olduğunu ifade ederek şöyle diyordu: "Orta Afrika, Müslümanlar ile Hıristiyanların bir arada yaşadığı laik bir devlettir. Benim Müslüman olduğum doğrudur, ancak benim görevim vatanıma ve Orta Afrikalı tüm vatandaşlarıma hizmet etmektir." [31.3.2013 el-Haliç] Bu ifadelerin tümü Batıyı özellikle de beraberindeki Hıristiyanlarla birlikte Fransa'yı memnun etmek için yapılan açıklamalardır. Buna rağmen Hıristiyan milisler silah bırakmadılar ve çalışmaya devam ettiler. Bu arada ise Fransa ve uşakları yeni başkanı tanımadılar. Müslüman asıllı olduğu için Fransa ve Fransa'ya tabi olan uşakları bütün gücüyle ona karşı çalışmaya başladılar. Bunun ardından Fransa, 3 Mart 2013 tarihinde Çad'ın başkenti N'Djamena'da bir konferans yapılması için Orta Afrika liderlerini harekete geçirdi. Bariz Fransız

ajanı olan İdris Debby bu hususta onlara şöyle seslendi: “Bizim açımızdan kendisini göreve atayan bir kimseyi kabul etmek imkânsızdır.” [05.04.2013 el-Vasat] Oysa geçiş konseyi 13 Nisan 2013 tarihinde Michel Djotodia’yı ülkenin başkanı olarak seçtiğini ilan etti. Ancak bunların tümü Müslüman asıllı olması sebebiyle ona şefaathçi olamamıştır. Fransa, ülkenin elmas, uranyum ve altın gibi tüm servetlerini yağmalaması ve bu servetleri yalnızca kendi mülkü olarak kabul etmesi nedeniyle bu güne kadar Orta Afrika hükümetlerine sunmuş olduğu desteği bu hükümetten kesti!

Fransa müdahalede bulunmasına gerekçe oluşturması için ortamı hazırlamaya ve sorunlar çıkartmaya başladı. Sonunda Güvenlik Konsey’inden 5 Aralık 2013 günü Orta Afrika’ya askeri müdahalede bulunmasını onaylayan kararı çıkartmayı başardı ve 8 Aralık 2013 günü müdahalede bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Michel Djotodia’yı istifaya ve erken seçimlerin yapılmasına çağırdı. Bu nedenle Fransa 10 Ocak 2014 tarihinde Çad’ın başkenti N’Djamena’da Bölgesel Afrika Zirvesini gerçekleştirdi. Bu zirve aracılığıyla istifa etmesi için Michel Djotodia üzerindeki baskıyı devam ettirdi ve bu zirvede istifa ettiğini ilan etti. 20 Ocak 2014 tarihinde de başkent Bangui belediye başkanı Catherine Samba-Panza’nın ülkenin geçici başkanı olarak seçildiği ilan edildi. Bu açıklamayı güvenliği sağlamak gerekçesiyle 7000’den fazla Seleka hareketi savaşçılarının ellerindeki silahları toplayan fakat Hıristiyan milislerinin özellikle de Anti Balaka milislerinin ellerindeki silahları almayan tam tersine onlara destek veren Fransız kuvvetlerinin gözleri önünde Hıristiyan milisleri tarafından gerçekleştirilen vahşi eylemler takip etti. Cumhurbaşkanı Jaotodia’nın düşmesinin ardından bu milisler, Afrikalı ve Fransız askerlerinin gözleri önünde Müslümanların öldürülmeleri, yakılmaları, etlerinin yenilmesi, evlerinin, mescitlerinin, okullarının ve işyerlerinin yerle bir edilmesi ve mülklerinin yağmalanması gibi son derece vahşi ve iğrenç eylemlere giriştiler. Hatta Birleşmiş Milletler raporlarına göre Fransa, kendilerini savunacak ellerindeki tüm silahlardan arındırılmalarının ardından Fransa’nın Müslümanlara karşı Hıristiyanları desteklemekle suçlanmaktadır. Bu suçların en iğrenci ve çirkini ise yeni Cumhurbaşkanı’nın şu sözleri ile bunu itiraf etmesidir: “Anti-Balaka misyonlarının anlamını kaybettiler. Bugün kurban edilenler öldürenlerdir... Onlar kadın olduğum için benim zayıf olduğuma inanıyorlar. Ancak şu andan itibaren öldürmek isteyen Anti-Balaka onları takip edecektir.” [12.2.2014 BBC] Radyo ilave olarak şöyle dedi: “Binlerce Müslüman Orta Afrika’dan Kamerun ve Çad’a kaçtı. Onlardan bir kısmı da ülkenin içlerindeki çadırlara sığındı. Uluslararası Af Örgütü, milis saldırıları Müslümanlar açısından tarihsel bir orantı olarak kitlesel bir göçtür. Orta Afrika’daki durum etnik bir temizliği ifade etmektedir.” Bununla birlikte ülkenin Cumhurbaşkanı bu nitelemeyi reddetti. Bununla kalmadı “Ülkede yaşananların güvenlik sorunundan ibaret olduğunu iddia etti.”

Amerika ise bu yaşananlar karşısında Fransa ve ajanlarının Orta Afrika’da yaptıklarından faydalanmaya çalıştı. Fransız kuvvetlerine paralel kuvvetler olması için Afrika kuvvetlerini takviye etti. Böylelikle Fransa’nın yalnızlığı ortadan kalkıyor ve Amerikan çözümleri onun yerini alıyor veya ortak oluyordu. İnsanlar suçlu Hıristiyan milislerle işbirliği yaptıkları için Fransız kuvvetlerini suçlamaya başladılar.

Fransa kuvvetleri yerine Afrika kuvvetlerinden istekler artış gösterdi ve Amerikan kaynaklarından gelen çağrılarla bu yön desteklendi. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri kaynakları ile Amerikan kaynaklarının üzerinde etkili olduğu Birleşmiş Milletler kaynakları tarafından da desteklenmektedir. Amerikan Kongresi Dışişleri Komitesine bağlı Afrika işleri Komitesi Başkanı Christopher Conner şu açıklamayı yaptı: “Güvenliği artırmak ve şiddeti sona erdirmek için Afrika Birliği Kuvvetlerinde bulunması gerekli olan gücü garantilemek üzere komisyon, çok taraflı çabaları destekleme yoluyla Birleşik Devletlerin neler yapılabileceğini belirlemek amacıyla bir oturum gerçekleştirdi.” [23.12.2013 ABD Dışişleri Bakanlığı’nın IIB Dijital sitesi] Birleşmiş Milletler’deki Amerikan daimi temsilcisi Samantha Power ve Amerika Dışişleri Bakanlığının Afrika işleri sorumlu yardımcısı Linda Thomas Grinfeld orada bulunan sorumlularla bir araya gelmek üzere 29 Aralık 2013 tarihinde Bangui’yi ziyaretinde şöyle dedi: “Şu anda istikrarın sağlanabilmesinin gereği olarak silahlı gruplarla yüzleşmenin ve silahtan arındırmanın gerçekleşmesi için Afrika Birliği misyonuna tam bir yetki verilmesi gerektiğine inanıyoruz.” [Aynı kaynak] Buna karşılık, Fransa, sayıları 4400 kişiye ulaşan Afrika kuvvetleri ile karşılaşmaları için devletlerarası kuvvetleri Avrupa ülkelerinden gelen uluslararası güçlerle ve bunlara ilave edilecek olan 850 nüfuslu Ruanda güçleriyle takviye etmeye çalıştı. Bunun için Fransa Cumhurbaşkanlığı 12 Şubat 2014 tarihinde Orta Afrika’da sayıları 2000 kişiyi bulan Fransız askeri gücünü takviye etmek için 400 asker daha göndermeye karar verdi. Bu hususla ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanlığı şu açıklamayı yaptı: “Bu ilave 400 asker takviyesi, hemen yayılacak olan Avrupa Birliği operasyonuna katılacak olan Fransız muharebe birliklerinin erken dağıtımını içermektedir.” Açıklamanın devamında şöyle denildi: “Fransa, içinde Avrupa jandarmasının da yer aldığı Avrupa Birliği EUFOR kuvvetlerinin hızlı bir şekilde yayılmasına çağrıda bulunmaktadır.” Diplomatik kaynaklar, Avrupa Birliği’nin 500 asker olarak beklenen katılımının 900 askeri bulmasının mümkün olduğunu ifade ettiler. [14.02.2014 AFP] Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri ise, Afrika güçlerinin finanse edilmesine karar verdi ve ABD Dışişleri Bakanlığı’na vekâleten açıklama yapan Marie Harf şöyle dedi: “Biz, Orta Afrika Cumhuriyetinde katlayarak artış gösteren, insanı bir krize doğru giden ve kitlesel vahşet eylemlerinin işlenmesi tehlikesini artıran şiddet eylemlerinden derin endişe hissediyoruz. Önceki gün biz, uzun süreden bu yana ciddi zorluklarla karşı karşıya kalan halka 7. Madde gereğince güvenliği ve barışı yeniden gerçekleştirmek amacıyla Afrika kuvvetlerini destekleyen Fransız kuvvetleri ve Avrupa Birliği kuvvetleri için Güvenlik konseyindeki güçlü karar lehinde müşterek oy kullandık. Biz ihtiyaç duyulduğunda ekipman ve eğitim hizmeti veya gerekmesi halinde Afrika Birliği askerlerine ve Fransız müttefiklerimize 40 milyon dolar tutarında lojistik destek sağlamak niyetindeyiz.” [06.02.2014 IIB Dijital] İster Amerika’nın etkili olduğu Afrika Devletlerinden isterse Fransa tarafından yemlenmiş olan Avrupa kuvvetlerinden meydana gelen ve sayıları 8.000’i bulan bu kuvvetlerin tasarruflarının Afrika Cumhuriyeti’nde güvenliği sağlamak olmadığı açık ve nettir. Bunlar, Müslümanlara karşı işlenen iğrenç katliamları ve vahşi eylemleri engellemek için hiçbir şey yapmadılar. Bu konuda ciddi olsaydılar küçük bir nüfusa sahip olan bu bölgede bunu yapabilirlerdi. On-

ların yaptıkları kendi nüfuzlarını bölgeye sokmak amacıyla Fransız nüfuzu ile Amerikan nüfuzu arasındaki rekabetten ibarettir. İşte bu şekilde Müslümanların kanları akıtılmakta ve etleri dişlenmektedir. Ayaklarının altında Müslüman kanları olduğu halde çiğnenen topraklardaki mücadele minderinde Amerika ve Fransa dans etmektedir.

Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Afrika kuvvetlerini güçlendirerek ve bu güçlerin misyonunu güçlendirmek suretiyle Orta Afrika'daki nüfuzunu takviye etmeye çalışıyor. Bu nedendir ki Amerikan politikasına uygun olarak hareket eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Güvenlik Konseyi'nde şu istekte bulundu: "Güvenliği sağlamak ve sivilleri korumak için çok hızlı bir şekilde ilave olarak 3.000 asker gönderilmelidir." [20.02.2014 AFP] Bu askerlerin Afrika güçlerinden olacağı bilinmektedir. Yine görünen o ki Amerika, Müslümanların kanını kullanarak Orta Afrika'daki Fransız nüfuzuna son vermek için siyasi çalışma turlarının nihayet bulmasını sonra da seçimlerin yapılmasını istiyor. Yine Fransa'nın her şeyi kaybetmemek için siyasi çözümlerde Amerika ile birlikte yürüyecektir. Bu sefer önceliklerden daha şiddetlidir. Daha sonra ise seçimler yoluyla yönetime ulaşmaları için ajanlarının başarılı olmasına çalışacaktır.

Son olarak Müslümanların kanı, Amerika ile Fransa arasında yaşanan nüfuz mücadelesi meydanı haline geldi. Ne Müslümanların kanlarının nehirler gibi akmasını ne de yaşlılara, çocuklara ve kadınlara işkence yapılmasını önemsememekte veya dikkate almamaktadırlar. Bilakis diri diri onları yemektirler. Bu sömürgeci kâfir devletler için önemli olan husus bu ölü bedenler ve vücut parçaları üzerinde durarak kimin el çırpacağıdır. Sömürgeci kâfirler tek millettirler ve onlar müminler hakkında hiçbir anlaşma yükümlülüğünü gözetmezler. Bu nedendir ki üslupları ve maksatları ne kadar farklı olursa olsun onlar Müslümanların öldürülmeleri üzerinde odaklaşmışlardır. Ancak her ikisi de Müslümanların kanlarını yalamaları için koşuşturma işini Hıristiyan milislere bıraktılar.

Ancak burada üzücü olan durum Filistin'de, Burma'da, Keşmir'de, Çeçenistan'da, Tataristan'da, Suriye'de ve işte şimdi de Orta Afrika'da en iğrenç bir şekilde Müslümanların kanı akarken Müslümanlar için ağlayacak kimsenin bulunmamasıdır. Müslümanların topraklarındaki yöneticiler ise Müslümanların çıkarlarına değil Batının çıkarlarına hizmet etmektedirler. Adeta vaka başka topraklarda veya bir başka dünyada yaşanıyor gibi bu katliamlara bakıyorlar. Oysa bu katliamlar onların egemen oldukları topraklardan bir karış kadar uzak bir yerde yaşanmaktadır. Yaptıklarından dolayı onlara yazıklar olsun.

Sözün sonu: Müslümanlar saldırganları caydıracak olan zırhı kaybettiler. Onları koruyacak kalkanı ve zırhı kaybettiler. **وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُفَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ** "İmam ancak kalkandır. Onun arkasında savaşır ve onunla korunursunuz." [el-Buhârî] **﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾** "Ne zamanmış o?" diyecekler. De ki: "Yakın olsa gerek!" [İsra 51] □

H.23 Rabiü's Sâni 1435

M.23 Şubat 2014

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Türkiye Vilayeti "İade-i Hilafet Haftası" Kampanyası [22 Şubat - 02 Mart]

Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti'nden İade-i Hilafet Haftası 90 yıl önce bir olubitti ile ilga edilen ve diri diri toprağa gömülen Hilafetin yeniden hayat bulması için Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti bir kampanya başlattı.

İade-i Hilafet Haftası olarak isimlendirdiğimiz bu kampanya çerçevesinde hem sosyal medya üzerinden yapılan çalışmalarla hem de panel ve konferanslarla; Hilafetin ümmetin ölüm kalım meselesi olduğu bir kez daha hatırlatıldı.

Gayret bizden başarı Allah'tandır.

İstanbul: Son Payitahttan Hilafet Çağrısı



Ankara'da "Gençliğin Geçmişe Özlemi: Hilafet Konferansı" Gerçekleştirildi



İadei Hilafet Haftası Konferansı Bursa'da da Yapıldı



Adana'da İadei Hilafet Haftası Kapsamında Panel Düzenlendi



Bitlis-Tatvan'da "Hilafetsiz Geçen 90 Yılda Kaybettiklerimiz" Paneli Gerçekleştirildi



Erzurum'da "Hilafet'in Tarihsel Süreci Ve İslam Ümmetinin Günümüzdeki Durumu" Paneli Gerçekleştirildi



Diyarbakır'da "Ümmetin Dirilişi Ancak Hilafet İle Mümkündür" Paneli Gerçekleştirildi



Mersin'de "Hilafetin Yeniden Kurulması İçin Yapılması Gerekenler" Paneli Gerçekleştirildi



3 MART 1924' TE NEYİ KAYBETTİĞİNİ
HATIRLA
-HİLAFET ?

#iadeihilafet

3 MART 1924
 İade-i Hilafet Haftası

"Bende Hilafet İstiyorum" Twitteri Salladı

"BENDE HİLAFET İSTİYORUM" SOSYAL MEDYAYI SARSINTIYA UĞRATTI

Twitter'da 'hilafet' propagandası

Gerçekler dün hilafetin kaldırılmasının yıldönümünde "ben de hilafet istiyorum" etiketiyle sosyal medyada skandal bir kampanya başlatıldı. Söz konusu etiket kısa süre sonra Twitter'da TT (Trend Topic) olurken, kampanyanın Hizb'ut Tahrir'e yakın hesaplar tarafından yürütüldüğü ortaya çıktı.

StarMETRE TT

"BenDe Hilafetİstiyorum" 13:08'de Twitter DÜNYA gündeminde 1. sırada! İlk: @KokluDegisim. Analiz > bit.ly/1kL84k9

Dünya Gündemi - Değişir

BenDe Hilafetİstiyorum
 #YeniTürkiyeYolundaNiğde
 #BersamaIndonesia
 #With50RupeesiCanBuy

Türkiye Gündemi - Değişir

#HerkesKarakterininGereğini
 #YüzyılınSoygunHareketi1414
 #TürkiyeninOscarları
 #ŞimdiSenOlsaydın
 BenDe Hilafetİstiyorum

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Haber & Yorum

Uluslararası Kadınlar Günü'nü Anmak Yerine, Feminizmi Tarihe Gömelim!

Haber:

8 Mart'ta, İngiliz Independent gazetesinin başlığı şöyleydi: "Uluslararası Kadınlar Günü 2014: Hala neden önemli olduğunu gösteren şoke edici istatistikler". Bu makale, 1911'deki ilk Uluslararası Kadınlar Günü'nden 103 yıl sonra kadınların hayatları hakkında iç karartıcı rakamlar açıkladı. Makale şunları belirtti: Dünya çapında 3 kadının biri hayatı boyunca dövülüyor veya tecavüze uğruyor; yoksulluk çeken 1.2 milyar insanın %70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor; 700 milyon kadın yeterince gıda, su, temizlik, sağlık veya eğitimden yoksun; dünya çapında 85 milyon kız okula gidemiyor; ve tahminlere göre her yıl 1.2 milyon çocuk köle ticaretinin eline düşüyor, bunların %80'ini kızlar oluşturuyor.

Yorum:

Uluslararası Kadınlar Günü, kadınların karşılaşmaya devam ettikleri sorunlara dikkat çekmek üzere dünya çapında binlerce etkinliğin gerçekleştirildiği bir gündür. Bu arada, bu sorunlar asırlardır eşitlik adına yürütülen feminist mücadelelere rağmen çözülememişler veya kötüye gitmişler. Bu gün, siyasetçilerin süslü konuşmalar yaptığı ve sırf tekrar bozup, ertesi yıl tekrarlamak üzere - kadın haklarını korumaya dair planlarını parlak vaatlerle sundukları bir gündür. Ve bu gün, sırf daha önceki yıllarda, böylesi istismarların dozajını bile azaltmaya yaramamış olan binlerce kampanyalara yenilerini eklemek için, kadınlara karşı şiddetle alakalı veya onların haklarının ellerinden alınmasına dair yeni kampanyaların ilan edildiği bir gündür. Kısacası, feminizmin bitmek bilmeyen ikilemelerinin ve feministlerin ve feminist hareketlerin nesiller boyunca kadınların sorunlarını çözmekte ne denli aciz olduklarının hatırlatmasıdır bu gün. Bu nedenle, feminizm ve onun toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine kurulmuş bir sürü şekilli kusurlu teorileri ve düşünceleri hakkında tefekkür etmek için vesile olmalıdır.

Bu hiç de şaşırtıcı değildir. *İlk olarak*, feminizm, kadınların karşılaşmakta oldukları sorunları - hem sebep ve hem çözüm olarak - bu sorunların ortaya çıkmasında kapitalist, laik liberal sistemin oynamış olduğu başlıca rolü göz ardı ederek (ki son 90 yıldır küresel siyasi gücün dizginlerini elinde bulunduran odur) cinsiyet bakış açısıyla tanımlamıştır. Servet dağılımında uçurumlar oluşturan, ekonomileri sakatlayan ve Batılı sömürgeci devletlere kendi iktisadi çıkarlarına hizmet eden, onları destekleyen yozlaşmış diktatör rejimler kurmaya imkan veren sistem budur. Tüm bunlar, milyonlarca kadını yoksulluğa sürüklemiş ve beldelerindeki eğitimi, sağlık hizmetlerini ve kamu hizmetlerini un ufak etmiştir. Ayrıca, onun hayata dair materyalist bakış açısı, kadınların ticari köleler gibi kullanılmasına ve bedenlerinin kazanç uğruna sömürülmesine müsaade etmiştir, onların değerlerini düşürmüş ve kadın ticaretine müsait hale getirmiştir. Bir yandan da ferdî arzuların tatmin edilmesini kutsallaştıran değerler de, bugün salgın haldeki kadına karşı

şiddete çok büyük katkı sağlamıştır. **İkinci olarak**, kökten bir onarım yapmak yerine, bozuk sistem içerisinde değişiklik için çalışmanın neticesinde, tüm dünyadaki kadınların hayatlarını iyileştirmekte feministlerin çabalarının beyhude olduğu kanıtlanmıştır. Üstelik feminizm, kadınların sorunlarına yönelik net stratejiler ya da ciddi çözümler de sunmuyor. Onların eylemleri öncelikli olarak bilinçlendirme kampanyaları ile, birkaç siyasi ve yasal değişiklik istemekle, ya da tabiri uygunsuz, "havanda su dövmek" olarak tarif edilebilecek, daha fazla cinsiyet eşitliği talep etmekle sınırlıdır. Batı'daki kadınlar gırtlaklarına kadar cinsiyet eşitliği eylemlerinin içindedir. İngiltere, 1975'de 'Cinsiyet Ayrımcılığı Yasası'nı, 2006 ve 2010'da 'Eşitlik Yasalarını' hukuki olarak yerleştirmiştir, bir de "Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu" ile "Eşitlik Bakanlığı" vardır. Buna rağmen toplum ayrımcılık, sömürü ve kadına karşı şiddet ile dolup taşmaktadır. Ülkedeki kadınların %44'ünün 15 yaşından itibaren fiziksel veya cinsel şiddete uğradığını açıklayan Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın en son raporundan sonra, buradaki feministler fena sersemlediler. **Üçüncü olarak**, hem bol keseden feminist teorilerin ve felsefelerin icadı (liberal, radikal, militan, siyah, sosyalist ve muhafazakar gibi sadece birkaçını söylemek gerekirse), hem de onyıllar boyunca 1., 2., 3. feminist akımların metamorfozu, hayatta ve toplumda kadının rolünün ne olması gerektiği konusunda bitmek bilmeyen bir karmaşaya işaret etmektedir. Biri Guardian yazısının dediği gibi, "Fark yaratmak için bir kalıp yoktur". **Ve nihayet**, feminist fikirler, kadınların yıllar boyunca birçok adaletsizliğe uğramalarına sebep olmuştur. İstihdam yoluyla kadının güçlenmesi hikâyesi, kadınları hem ailelerinin geçimlerini sağlamak ve hem ev kadını olmak zorunda bırakarak, kadınlara haksız yük yüklemiştir, stres ve depresyonun artmasına yol açmıştır. Bunun yanı sıra, Tunus'ta ve Mısır'da olduğu gibi, birçok feminist hareketler, laik gayelerine hizmet eden diktatörlere destek olmakta suç ortaklığı yapmıştır. Bunu ya katliamlara veya haksız tutuklamalara sessiz kalarak ya da onların yönetimini güçlendirmek için onlarla birlikte bizzat faal olarak yapmışlardır. İşte onlardan birisi de, İslam düşmanı acımasız askeri rejimin aktif destekçisi olan Mısır Ulusal Kadın Konseyidir.

Kadınlara saygı ve haklar için verilmesi gereken daha sayısız mücadeleleri ele alan bir yazar şöyle yazmıştı: *"Kadınlar için adalet kazanmak daha çok uzun süre sonuçlanmayacak bir iştir."* Ancak bu hedefi gerçekleştirmek için kullanılan araçlar cinsiyet eşitliği gibi feminist fikirler olacaksa, bu resim sonsuza dek tamamlanmadan kalacaktır. Kadınların izzetini ve haklarını daima kutsal ve korunması gereken bir değer olarak gören ve hem de birçok kadın hareketini ortaya çıkartan ve bugün İslam beldelerinde kadınların karşılaştıkları sayısız sorunlar üreten ana nedenleri ortadan kaldıracak olan, refah ve güvenlik oluşturan sahipsiz bir nizamı adil bir yöneticiyle tatmak sadece İslamı uygulayacak olan Hilafet sistemi ile mümkündür. Hakikaten kadınların izzetini ve haklarını korumakta rakipsiz bir düzenlemeye sahip olan bu devlettir, o kadar ki 18. yüzyılda, Avrupalı seyyah bir kadına, Lady Craven'a, Osmanlı Hilafeti ile ilgili, *"Hemcinslerimize karşı olan tutumlarıyla Türkler tüm milletlere bir örnektirler."* dedirtmiştir. □

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Bürosu adına
Dr Nazreen Nawaz
Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Bürosu Üyesi

11 Cumâde'1 Ülâ 1435 - 12/03/2014

... 3. Sayfanın Devamı

Ne tesadüftür ki milyar dolarlık silah anlaşması için imzalar atılırken [19 Şubat 2014] Müftü böyle bir çağrıda bulunuyor. Böylece İngiliz şirketi, hisselerinin fiyatını yükseltirken Suudi Arabistan da Amerika ile iptal ettiği sözleşmeleri bu anlaşma ile telafi etmiş oldu. Bu sadece buzdağının görünen yönüdür. Peki, ne için bütün bu harcamalar? Depolarda paslanan, sonra hurdaya çıkan bu silahların varlığının anlamı nedir? Silahlar ümmetin, mukaddesatın ve ülkenin savunması için değil midir?

4- Allah Subhânehu ve Teâlâ Müslümanlardan yardım isteyenlere Müslüman orduların yardım etmesini farz kıldı. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu: ﴿وَأِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾ “Ve eğer onlar din konusunda sizden yardım isterlerse, o zaman yardım üzerinizdir.” [Enfal 72]

Ey Muhammed’in orduları! Batı ajanı yöneticilerin prangalarını kırın artık. Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın farz kıldığı görevi ifa etmekten sizi alıkoyan ve size köstek olan onlardır. Biz, İslami ümmetin sadık evlatlarını, özellikle de güç ehlini içeride ve dışarıda İslam’ı uygulayan, âleme hidayet ve nur olarak Risale’i taşıyan Hilafet Devletini kurmak için Hizb-ut Tahrir ile birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Hilafet ümmetin önleyici kalkanıdır. Bu ümmetin evlatlarına veya mukaddesatına herhangi bir saldırı ve zarar gelmesine asla izin vermez. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ “Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah ve Rasûlü’ne icabet edin.” [Enfal: 24] □

... 5. Sayfanın Devamı

birinci devletiydi. Milyonlarca km2’lik İslam toprağı tek bir Halife tarafından, tek merkezden yönetilebiliyordu.

Ey Müslümanlar! İşte bu gerçeğin farkında olan kâfirler, Hilâfet’i yıkadıkça, rahat yüzü görmeyeceklerini, dünyaya hâkim olamayacaklarını ve dünyayı gönüllerince sömüremeyeceklerini çok iyi biliyorlardı. Onlar, Müslümanları tek bir yumruk haline getiren Hilâfet’i yıkadıkça, Viyana kapılarında yarım kalan işin tamamlanacağı korkusuyla yaşıyorlardı. Dün Hilafet’in varlığından korkan o kâfirler, bugün de Hilafet’in yeniden kurulacağından korkuyorlar. Suriye’den Orta Afrika’ya, Arakan’dan Kırım’a, Tataristan’dan Filistin’e kadar her taraftan Müslümanlara saldırıyorlar.

Ey Hilafet’in Son Lideri Olan Osmanlı’nın Torunları! Fatih’in, Kanuni’nin, Yavuz’un ve Abdülhamit’in varisleri! Türkü, Kürdü, Laz’ı, Çerkez’i, Tatarı ve Arabı ile kardeş olan Müslümanlar! Allah vaadini muhakkak gerçekleştirecek ve Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in iki müjdesini doğrulayacaktır. İlk müjde, Hilafet’in yeniden kurulacağına dairdir **ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبَوَّةِ** “Sonra da Nübüvvet Minhacı üzere (Râşidî) Hilâfet olacaktır” ki kâfirlerin dehşete düşecekleri gün, işte o gündür. İkinci müjde ise Roma’nın fethidir ki insanlığın küfrün karanlıklarından İslam’ın aydınlığına çıkışının sembolü de o gün olacaktır. Allah’u Teâla ne güzel buyurmuştur, bu vaat takva sahipleri için yetmez mi?

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ “Mü’minlere nusret vermek de üzerimize bir hak olmuştur.” [Rum 47] □

... 11. Sayfanın Devamı

En önemlisi de Allah Subhânehu ve Teâlâ unutmayacaktır. Şüphesiz akıllı insan edeple öğüt alır

Hizb-ut Tahrir, nükleer silahlarla donanmış dünyanın yedinci büyük ordusuna Suriye'deki kardeşlerimizi desteklemelerinin farz olduğunu hatırlatarak, Pakistan silahlı kuvvetleri içindeki samimi subaylara Hilâfeti kurmak için Hizbe nusret verilmesi çağrısında bulunur.

Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْذُلُ أَمْرًا مُسْلِمًا عِنْدَ مَوْطِنٍ تَنْتَهَكَ فِيهِ حُرْمَتَهُ وَيُنْتَقِصُ فِيهِ مِنْ عَرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتَهُ، وَمَا مِنْ أَمْرٍ يَنْصُرُ أَمْرًا مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يُنْتَقِصُ فِيهِ مِنْ عَرْضِهِ وَيُنْتَهَكَ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتَهُ “Her kim bir Müslüman’ın saygınlığının kaybolacağı, onurunun zayıflayacağı bir yerde yardımsız bırakırsa, Allah da onu kendisine yardım edilmesini arzu ettiği yerde yalnız bırakır. Kim de bir Müslüman’a onurunun zayıflayacağı ve saygınlığının yitirileceği bir yerde yardım ederse, Allah da ona kendisine yardım edilmesini arzu ettiği bir yerde yardım eder.” [Ahmed] □

Ümmet, düşmanlarını destekleyenleri asla unutmayacaktır.

... 14. Sayfanın Devamı

Verilen bu ağır bedeller ile siz, bu ümmetin en hayırlı selefının en hayırlı halefi olursunuz. Muhacir ve Ensar, İslam’ın öncülerindedir. Siz de o öncülere tabi olan öncülerin sonuncusu olun.

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ **İslâm’ı ilk önce kabul eden Muhacirler ve Ensar ile iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş; onlar da O’ndan razı olmuşlardır. Allah, onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır.” [Tevbe 100]**

Onlar Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in ashabıdır, biz ise O’nun sevdikleriyiz? Bizim bir sevabımız, onların kırk sevabına, bizim bir şehidimiz, onların kırk şehidine bedel değil midir? Sevabınızı Allah’tan isteyin. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in metodu üzere değişim faktörleri, bugün Suriye’de mevcuttur. Müslümanların ülkelere, Raşidi Hilafet Devletinin kurulacağı ilk dayanak noktasına hemen katılmak üzere hazır dırlar. Haydi, dünya ve ahiretin izzetine ulaşmak için yarışanlardan olunuz.

Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ **(İman ve amelde) öne geçenler ise (Ahirette) öne geçenlerdir. İşte onlar (Allah’a) yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar, Naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir.” [Vakıa 10-14] □**

... 15. Sayfanın Devamı

Tüm dünyadaki Müslümanları Hilafeti geri getirmek için çalışmaya davet ediyoruz. Hilafet, böyle bir haksızlığa karşı çocukları korur. Hatırlayınız ki sekizinci yüzyılda Hintli Raja Dahir, bazı Müslüman kadın ve çocukları esir aldığıında, Hilafet Devleti Muhammed ibn Kasım komutasında tam donanımlı altı bin süvariye onları kurtarması için göndermiştir. Bu kahraman ordu, sadece Müslüman kadın ve çocukları kurtarmakla kalmadı, aksine tüm Hindistan bölgesini fethederek bölgeyi diktatör Hintli yöneticinin zulmünden kurtarmıştır.

Hizb-ut Tahrir bayanları olarak biz, Hizbin Emiri Celil Âlim Ata ibn Halil Ebu Raşta liderliğinde gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız. Tek hedefimiz, Hilafet Devletinde somutlaşan siyasi İslam'ı yeniden geri getirerek dünyadaki Müslümanların çıkarlarına hizmet etmektir. Allah'ın izniyle Hilafet Devleti, Muhammed ibn Kasım gibi tarihsel üstünlüğünü yeniden ihya etmek için çalışacak, Allah'ın emrine icabet ederek hemen orduları seferber edecek, zalimlerin elinden mazlum kadın ve çocukları derhal kurtaracaktır.

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾
 “Size ne oluyor da, Allah yolunda ve “Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver” diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz?” [Nisa 75] □

... 16. Sayfanın Devamı

Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti Medya Bürosu olarak Ak Parti Hükümetine şu hatırlatmaları yapıyoruz:

Bugün, sizin serbest bıraktığınız kişilerin 28 Şubat sürecinde yargılayıp hapse mahkûm ettiği Müslümanlar hala tutsak. Hizb-ut Tahrir ile şer örgütü Ergenekon'un ilişkisinin kurulmasını zorlama ve düzmece deliller ve iftiralar ile sağlamaya çalıştıklarında işlenen bu çirkin suça sizde ortak oldunuz. Cebir ve şiddet eylemlerine başvurarak suç işleyen bu şer örgütün üyeleri serbest bırakılırken, hiçbir maddi eyleme başvurmadan fikri ve siyasi çalışma yapan İslami parti Hizb-ut Tahrir üyeleri hala tutsak. Hizb-ut Tahrir mensupları hala Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde yargılanıp ağır cezalara çarptırılıyor.

Ey yöneticiler! Unutmayın ki gerçek adalet ancak İslam'ın hükmünün hayatta tatbik edilmesi ile sağlanır. Bunu sağlayacak yegane devlet modeli ise İslami Devlet olan Raşid-i Hilafet'tir. O halde ne kadar yama yapılırsa yapılsın, kokuşmuş bu köhne demokrasiden adalet beklemeyin. Gücünüzü Raşid-i Hilafet Devleti'nin ikamesi için harcayın. □

**Hizb-ut Tahrir,
ideolojisi İslam olan
siyasi bir partidir.**

... 20. Sayfanın Devamı

A- Ülkedeki tüm erkek ve kadınların gıda, giyim, barınma, sağlık, eğitim ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak, lüks ihtiyaçlarını karşılamaları için de kolaylıklar sağlayacaktır.

B- Gayrimüslim vatandaşlar korunacak, ayrımcılık olmaksızın Müslümanlar gibi onlar da Hilafet Devleti altında tüm haklara sahip olacaklar.

C- Yaygın yolsuzluğa, insanların servetlerinin yağmalanmasına, etkin servet dağılımı sağlanarak servet eşitsizliğine son verilecektir.

D- Petrol, gaz, kömür gibi kamu malları, özel ve yabancı şirketlerin ellerinden alınacak ve bu kaynaklar yeniden halkın refahı için istihdam edilecektir. Ekonomik refah için ağır sanayiye dayalı ekonomik gelişme sağlanacaktır.

E- Müslüman ümmet birleştirilerek güçlü bir askeri yapı oluşturulacak ve emperyalist saldırılardan Müslümanları kurtarılacaktır.

5- Zalim Hasina ve Avami-BNP rejiminin devrilmesi için samimi askeri subaylardan nusret talep edilecek ve Hilâfeti kurmak için Hizb-ut Tahrir'e maddi destek istenecektir.

İnşallah siz bu asil çalışma ve mücadeleniz için mükâfatınızı Kıyamet günü Allah Subhânehu ve Teâlâ'dan alacaksınız.

Ebu Hurayra Nebî Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurdıklarını rivayet etti:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ... وَشَابُّ
 “Yedi grup insan vardır ki, Allah Subhânehu ve Teâlâ başka gölgenin bulunmadığı günde kendi gölgesinde gölgelendirecektir... Rabbinen ibadet eden ve (kullukla) yetişen genç...” □

Ayın Kitabı:

Siyâsî Meseleler [İşgâl Edilmiş Müslüman Beldeler]



Hizb-ut Tahrir

Bu kitap, Hicrî 1425 yılının ilk çeyreğinin sonu, Mîlâdî 2004 yılının ortası [H. 01.03.1425 – M. 21.05.2004] itibarıyla Müslümanların işgâl edilmiş beldelerinden en belirgin yedi tanesine ait sorunları içermektedir. Bunlar: **Filistin, Keşmir, Çeçenistan, Afganistan, Kıbrıs, Güney Sudan ve Irak'tır.**

Bu kitap, her ne kadar târihten soyutlanamazsa da bu beldeler hakkında yapılan bir târih araştırması değildir.

Aynı şekilde coğrafi konulara yer vermiş olsa da bu beldeler hakkında yapılan bir coğrafya araştırması da değildir. Bu kitap:

Müslümanlar için bir hatırlatmadır ki onların beldeleri kenarlarından kırılmış, daha da ötesi özünden kopartılmış, içi dışına çıkartılmıştır.

Bu, Müslümanlar için bir hatırlatmadır ki diğer milletler üzerlerine üşüşmüştür. Az oldukları için değil, bilakis

dünya sevgisi ve ölüm korku anlamında, kendilerine Vehn isâbet ettiği için! Yoksa sayıca çokturlar.

Yine bu, onlar için bir hatırlatmadır ki bir zaman baş oldukları halde bugün diğer milletlere kuyruk olmuşlar, bir zaman olaylara, gelişmelere liderlik edip yönlendirdikleri halde bugün olayların kıyısında köşesinde yer alır olmuşlardır.

Ve bu, onlar için bir çağrıdır ki koşmuş Batılı Hadârat'ın karanlığını ve onun iğrenç kültürünü, parıldayan aydınlık İslâmî Hadârat'ın Nûru ile yok edip atsınlar. Zîra Nûrun ve Aydınlığın olduğu yerde Karanlığın yeri yoktur.

* * *

Üstelik bu kitap, Müslümanların kulaklarını çınlatan bir çığlıktır ki topraklarının kaybedilmesinde şu üç unsurun payı vardır:

Bu kayıpta en büyük ve ilk sırada yer alan pay; Müslümanların beldeleri üzerindeki yöneticilerin hıyânetleri ve Sömürgeci Kâfirleri olan dostluklarıdır.

İkinci pay da, Müslümanların bu yöneticileri muhâsebe etmeyip suskun kalmaları ve onlara karşı çıkarak değiştirmemeleridir.

Son pay ve kayıptaki payı en az olanı ise açık görünür Kâfir düşmanların payıdır.

* * *

Daha da ötesi bu kitap, Müslümanlara bir sesleniş ve çağrıdır ki hürlerin, yaşlıların, çocukların, ırzları ve nâmus-

ları çiğnenenlerin, değişik türleriyle iğrenç tutuklamalara mâruz kalanların imdat feryatlarını işitsinler.

Bu bir çağrıdır ki damarlardaki kanlar kaynasın, kalpler öfke ile dolsun, azimler güçlensin, hırslar bilensin, nefislerin bu dünyada kerîm bir hayata ve Âhirette de ebedî nîmetlere duydukları özlemler yükselsin.

Bu, “aklı olan veya hazır bulunup kulak veren” herkese yönelik bir çağrıdır ki ya Allah [Subhânehu ve Te'alâ] zafer nasip edinceye ya da bu uğurda helâk oluncaya kadar azminde bir zayıflama olmadan, gevşemeden, çelik gibi bir azim ile Râşidî Hilâfet'i yeniden kurmak için çalışsınlar. Her kim böyle olursa, Allah'ın izniyle onun mansur, muzaffer olması kaçınılmazdır.

Yine bu bir çağrıdır ki “ardında savaşılan ve kendisiyle korunulan” bir Râşid Halîfe ortaya çıkarsınlar ki dertler daha da çoğalıp kötüleşmeden önce ülkeleri ve Allah'ın kullarını kurtarabilsinler.

* * *

Son olarak; Bu, Müslümanların işgâl edilmiş beldelerinden akıl sahiplerine acı bir çığlıktır:

Ey Mu'tasım!

Ey Halîfe!

Neredesin?

والله قوي عزي “Şüphesiz Allah Kaviyy'dir [Kuvvetlidir] 'Azîz'dir [İzzetlidir]” □

#iadeihilafet

3 MART 1924

İade-i Hilafet Haftası

Son Payitahttan Hilafet Çağrısı

KONFERANS
İSTANBUL - 2014

HILAFET
90 YIL
burada

HILAFET
90 YIL
buradaydı