

**Basın Açıklaması****Hizb-ut Tahrir/ Bangladeş Vilayeti Tarafından Düzenlenen Gösterilerden Ordudaki Samimi Subaylara  
Çağrı: İslam Ümmeti Filistin'in Kurtarılmasını Talep Ediyor, Filistin'i Kurtarmak İçin İlerleyin. Hilafetin  
Yeniden Kurulması İçin Hizb-ut Tahrir'e Nusret Verin**

Bugün (7.6.2024 Cuma) Cuma namazı sonrası Dakka ve Chittagong şehirlerindeki birçok camide gösteriler düzenlendi. Gösterilerde ordudaki samimi subaylara Filistin'i kurtarmak için harekete geçmeleri ve Hilafeti yeniden kurmak için Hizb-ut Tahrir'e nusret vermeleri çağrısında bulunuldu. Yüzlerce cami cemaatinin katıldığı gösterilerde halk, Batılı Haçlıların 'iki devletli çözüm' projesine, yasadışı Yahudi varlığını tanıma komplosuna, İslam dünyasındaki ajan yöneticilerin aldatmacasına ve sessizliğine karşı sloganlar attı. Ayrıca Müslüman orduları Filistin'i özgürleştirmek için harekete geçmeye teşvik eden ve onlara şanlı tarihlerini hatırlatan sloganlar atıldı. Atılan sloganlardan bazıları şunlar: "Filistin... Filistin... Ey Müslüman Orduları! Yanıt Verin. Ey Müslüman Orduları! Filistin Kan Ağlıyor. Ey Müslüman Orduları! Mübarek Toprak Filistin'e Yanıt Verin. Ey Müslüman Orduları! İki Devletli Çözümü Reddedin. Ey Müslüman Orduları! İsrail'i Yok Edin. Ey Müslüman Orduları! Filistin'i Kurtarın. Ey Müslüman Orduları! Hain Yöneticileri Devirin. Ey Müslüman Orduları! Hilafeti Kurun. Ey Müslüman Orduları! Sizler Halid'in Kılıcısınız. Ey Müslüman Orduları! Sizler Eyyubi'nin Torunlarıdır. Ey Müslüman Orduları! Kışlarınızdan Çıkın. Ey Müslüman Orduları! Sorumluluğunuzu Yerine Getirin. Ey Müslüman Orduları! Günümüzün Selahaddin'i Nerede... vb."

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, Filistin'in kurtarılmasını talep ederken, Müslüman ülkelerin ajan yöneticileri, Batılı Haçlıların 'İki Devletli çözümü' adına Mübarek Toprak Filistin'deki yasadışı Yahudi varlığını tanımak için komplo kuruyorlar. Bildiğiniz üzere, 1917 yılında İngiliz Dışişleri Bakanı'nın 'Balfour Deklarasyonu' Filistin'de Yahudiler için ulusal bir yurt kurulmasını öngörüyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Filistin'e çok sayıda Yahudi mülteci akını oldu ve Müslümanları yurtlarından çıkarmaya başladılar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD gözetiminde Kasım 1947'de BM Güvenlik Konseyi'nin 181 sayılı kararı uyarınca Filistin bölündü ve yasadışı Yahudi işgali meşru bir devlet olarak tanındı. Başta İngiltere-Amerika olmak üzere Batılı Haçlıların yardımıyla bu Yahudi varlığı şu anda Filistin topraklarının yaklaşık yüzde 85'ini işgal etmektedir ve 'İki Devletli Çözüm', Mübarek Toprak Filistin'deki bu yasadışı işgali tanımaktadır.

Bu yöneticiler, Filistin'in kurtarılmasının önünde duran en büyük engeldir. Müslüman silahlı kuvvetleri kışlarına zincirlemişlerdir. Bu nedenle ordudaki samimi subaylar, yozlaşmış yöneticileri deviren, Müslüman topraklarını birleştiren ve 1187'de Kudüs'ü Hıristiyan Haçlılardan kurtarmak için askeri sefer düzenleyen Selahaddin Eyyubi'nin izinden gitmelidir Dolayısıyla onların görevi mevcut yönetici eliti ortadan kaldırmak ve Hilafeti yeniden kurmak için Hizb-ut Tahrir'e nusret vermektir. Hilafet, İslam ümmetinden sorumludur. Hilafet, İslam ümmetinin askeri güçlerini harekete geçirecek ve onları Filistin'i kurtarmak için askeri seferlere gönderecektir. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَنْتَقَى بِهِ **"İmam ancak bir kalkandır. Arkasında savaşıılır ve onunla korunulur."** [Müslim]