

Basın Açıklaması

Danimarka Orta Doğu'daki Kanlı Diktatör Rejimlere Verdiği Desteği Artırıyor

Mısır'ın baskıcı lideri Abdül Fettah el-Sisi, 7 Aralık 2024'te Danimarka'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

El Sisi, iktidarı askeri darbe ile ele geçirdi, barışçıl protestoculara müdahale etti, gücünü korumak için siyasi rakiplerini hapse akmaktan veya işkence etmekten çekinmedi.

Mısır rejimi, korku üzerine kurulu despotik bir rejimdir; halkını demir ve ateşle sindirmektedir. Gazze'deki soykırımın doğrudan suç ortağıdır; Yahudi varlığı katliam yaparken, Mısır ise açlık ve abluka ile bu suçta ortak olmaktadır.

Bütün bu gerçeklere rağmen bu suçlu Danimarka kraliyet çifti tarafından büyük bir ihtişamla karşılanacak ve Başbakan Mette Frederiksen tarafından 'güvene dayalı bir iş birliği' olarak adlandırılan bir ilişki çerçevesinde ağırlanacaktır.

Bu sırada aynı Başbakan, Danimarka'daki Müslümanlara ya işgalin soykırımını savunan değerlere uyum sağlamalarını ya da despot işkencecilerin yönetimindeki ülkelere dönmelerini istemektedir. Görünüşe göre 'yeşil dönüşüm' ve 'göç yükünü azaltma' adına despotizm kabul edilebilir bir maliyet olarak görülüyor.

Danimarka makamları bir kez daha tiksindirici sinizm ve ikiyüzlülüklerini gözler önüne seriyor. Bu, Danimarka devletinin açık bir despotu onurlandırdığı ilk olay değil. Mısır'ın eski askeri diktatörü Hüsnü Mübarek, Danimarka Kraliyet Ailesi'nden Fil Nişanı almıştı. Bahreyn Kralı, Ortadoğu'daki protestolar sırasında Dannebrog Nişanı'nın Büyük Haçı ile ödüllendirilmişti. 2022'de Mette Frederiksen, Hindistan'ın kötü şöhretli katliam sorumlusu Narendra Modi'yi sıcak bir şekilde karşılamıştı.

Müslüman topluluk ve adalet duygusuna sahip herkes, Danimarka'nın kanlı tiranları destekleyen bu politikasını yönlendiren sözde değerlerden ancak tiksinti duyabilir. Bu politikalara karşı siyasi direniş gösterilmesi ve protesto edilmesi şarttır.

Elias Lamrabet

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Danimarka

Medya Temsilcisi