

Basın Açıklaması

Yöneticileri, Müslümanların Temiz Kanlarını Hakir Gördü... Aşğılık Düşmanları Bolca Kan Döktü

Yahudi varlığının bugün 8 Haziran 2024 Cumartesi günü Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat mülteci kampında gerçekleştirdiği cani operasyon ve katliam sonucu yüzlerce insan şehit oldu ve yaralandı. Çok sayıda işgal kuvveti ve suç makinesi, ağır bir suç işlemek ve kan dökmek arzusuyla dört esirini kurtarmak için Nuseyrat kampına operasyon düzenledi. Suç varlığının ve işlediği suçlarının en büyük sponsoru ve destekçisi ve aynı zamanda "ateşkes" görüşmelerinin baş denetçisi ABD de bu suç operasyonuna doğrudan katılım sağladı. Bu, Gazze halkının ve çocuklarının kanının ABD'nin hesabının, düşüncesinin, kurnazlığının ve planının dışında tutulduğunu teyit etmektedir.

Sekiz aydır süren savaşın ardından dört düşman esirinin kurtarılması ne düşmanın çöken moralini düzelterek ne ayaklar altına alınan ve yerle bir olan prestijini geri kazandıracak, ne de cani liderlerinin aradığı hayali ve imkânsız zaferi varlığa bahşedecektir. Suç varlığı, sivillere ve çocuklara karşı işlediği suçlar ve döktüğü onca kanlarla, sadece başarısızlıklarını örtbas etme ve kahraman mücahitlerin elleriyle açığa çıkan zayıflığını ve çıplaklığını gizleme çabası içerisindedir.

Bugünkü işlenen katliam ve diğer tüm günlerde kaybedilen her masum canın ve dökülen her masum kanın vebali, herkesten önce cani Müslümanların yöneticilerin boyunlarındadır. Filistin halkını, çocuklarını, kanlarını, canlarını, istedikleri gibi katletsinler diye Amerika'ya, varlığa ve Yahudilere teslim ettiler. Yahudi varlığı ve hamisi Amerika, düşmandır. Nefretlerini ve suçlarını deneyimledik. Saldırganlığından kurt sorumlu tutulmaz. Suçlu yöneticiler, güvenliğini sağlamak için Yahudi varlığıyla işbirliği yaparken, misilleme yerine normalleşme sözü verirken ve onunla birlikte komplo kurarken Yahudiler Filistin halkını niye öldürmesin ki?

Operasyona, yüzlerce şehit ve yaralıya neden olan katliam değil de "Dört rehinenin kurtarılması" adının verilmesi yürek burkucu. Yine düşmanımızın esirlerini kurtarmak için sahip olduğu tüm güç ve silahını kullanması, buna karşılık onurlu Gazze halkının kanı için tek bir kurşun bile sıkılmaması, zillet, daha fazla zillet, kamuoyu önünde sadece sahte kınama, perde gerisinde ise komplo ve ihanet dışında Müslümanların yöneticilerinden hiçbir şey sadır olmaması da yürek parçalayıcı. Tüm bunlar, yöneticilerinin Müslümanları ve canlarını küçük gördüğünü kanıtıdır. Anlaşmazlıklarına rağmen suçlu kâfirler, birbirlerini desteklemek ve Yahudi varlığına yanlışlığında arka çıkmak için bir yek vücut olurken, Filistinli Müslümanların Allah'ın Müslüman silahlı kuvvetlere yardımı farz kıldığı kimseler tarafından yardımsız bırakılması çok üzücü.

Masum hayatların ve temiz kanların vebali, silahlı kuvvetler ve ordular gibi değişim gücüne sahip olup da hain yöneticileri devirmek, kardeşlerine destek olmak ve kanlarının intikamını almak için inisiyatif almayan kimselerin boynunadır. Nuseyrat kampında yaşananlar, yeni değil, sekiz aydır devam ediyor. Yöneticilerin vurdumduymazlığı ve Müslümanların kanlarını ve canlarını hiçe saymaları da yeni değil, onlarca yıldır devam ediyor. Bu yöneticiler tahtlarından indirilmediği sürece kan akmaya devam edecek, bununla birlikte ihanet ve kayıtsızlık da sürecektir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتِلُمُ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ
"Ey iman edenler! Ne oldunuz ki, size "Allah yolunda sefere çıkın" denilince, yere çakılıp kaldınız yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı, pek az bir şeydir." [Tevbe 38]