

### Basın Açıklaması

## Allah Düşmanı Yahudiler, Batı Şeria'daki Yerleşimcilerini Korumak İçin Bir Kampanya Başlattılar, Peki Ya Filistin Yönetimi Ne Yaptı?

Cenin Mülteci Kampı, Gazze'den sonra yeniden sahnede! Aslında Gazze saldırısından önce de Gazze saldırıları sırasında da gündemden hiç düşmemişti. Şimdi ise Filistin'in acı gerçeğini ve Filistin Yönetimi'nin nasıl bir çöküş içinde olduğunu daha net bir şekilde gözler önüne seriyor. İşgal güçleri her seferinde Filistin halkına askeri operasyon düzenlediğinde, Filistin yönetimi, güvenlik unsurlarına üslerine çekilme talimatı vermektedir.

Filistin Yönetimi, Amerika ve Yahudilerin talepleri doğrultusunda Cenin Mülteci Kampı'nı 48 gün boyunca kuşatma altına aldı ve 'Vatanı Koruma' adı altında kendi halkına karşı haksız bir operasyona başladı. Bu korkunç suç için tüm kurumları, medyayı ve sahte vatanseverleri seferber etti. Ardından kamp halkıyla ve Gazze'de Yahudilerle eş zamanlı bir anlaşma yaptı, ancak her zamanki gibi, Yahudi müttefiklerinin anlaşmaları bozma alışkanlıklarına taklit ederek Filistin yönetimi de bu anlaşmayı bozdu. Şimdi de silahlı unsurlarını ve adamlarını kamp çevresinden çekerek, Yahudi güçlerinin kampa girmesine izin verdi. Yahudiler lisanı halleri ile adeta şöyle demek istemektedirler: "Siz bu sınavda sınavta kaldınız, kampta öldürmenizi istediğimiz kişileri öldüremediniz. O yüzden geri çekilin. Görevi biz devralacağız." Böylece Filistin Yönetimi, silahlarıyla Cenin'i ve mülteci kampını Yahudi katliam makinelerine teslim etti ve bunun bedelini on şehitle ödedi. Bu şehitler de kardeşleri eliyle daha önce 'kanun kaçağı' denilerek öldürülen ve yaralanan onlarca kişinin arasına katılmış oldular!

Tüm bunlar yaşanırken, Batı Şeria yüzlerce kontrol noktası ve kapı ile parçalanmış durumda. Bu durum her şehri, hatta her köyü küçük bir hapisaneye çevirdi. Filistin Yönetimi'nin hayali egemenliğinden geriye, sadece halkına baskı uygulamak, onurlarını hiçe saymak ve mallarını yağmalamaktan başka bir şey kalmadı. Ama Filistin Yönetimi hala kendisini bekleyen kötü sonu göremiyor; ya efendileri iş bitince onları bir köşeye atacak ya da ümmetin mahkemelerinde yaptıklarının hesabını verecekler.

Yahudilerin, Gazze saldırısının ardından yeniden Cenin'e saldırmaları, kalplerindeki derin kını ve müminlere duydukları şiddetli düşmanlığı gözler önüne seriyor. Gazzeli mücahitlerinden aldıkları darbe öfkelerini daha da artırmış olmalı. Bu durum, Yahudilerin Batı Şeria'da yeni gerçeklikler dayatma planları, yerleşim yerlerini genişletme amaçları ve Filistin halkını, istedikleri zaman kapatabilecekleri kantonlara hapsetme hedefleri olduğunu ortaya koyuyor. Bu plan ve amaca göre ya Filistin halkı onurunu hiçe sayarak teslim olmayı ve Yahudi işgalcilerinin gölgesinde yaşamayı kabul edecek ya da zorla göç ettirilecektir!"

**Ey İslam ümmeti!** Filistin halkı, kanları, kadınları, çocukları, yaşlıları, İsrâ ve Miraç topraklarıyla (ki İslam toprağıdır) omuzlarında ağır bir yük olmaya devam edecektir. Ne Gazze anlaşması ne mücahitlerinin kahramanlıkları ne de Filistin halkının cesur direnişi ve sabrı bu yükü hafifletemez.

Mübarek Toprak ve halkı, kıyamet günü omuzlarda ağır bir yük olacak! Yöneticilerin göstermelik kınamaları, halkın döktüğü gözyaşları, camilerde edilen dualar, yeniden inşa çabaları ya da gönderilen yiyecek, içecek, ilaç yardımları bu yükü asla hafifletemez.

Mübarek Toprak ve halkı, kıyamet günü sırtınızda ağır bir yük olarak kalmaya devam edecek! Tabi, aranızdaki sınırları yıkıp diyarlarınızı parçalayan bu engelleri ortadan kaldırmadığınız sürece...

Mübarek Toprak, kıyamet günü ağır bir yük olacak! Ey İslam ümmeti, Yahudilere yardım eden, Filistin'i kuşatma altına alan ve sizi kardeşlerinize yardım etmekten alıkoyan bu zararlı rejimlerden kurtulmadıkça bu yükü taşıyama mahkûmsun! Oysa zafer, çok yakın, yeter ki Allah ve Rasûlüne yardım edin.

İsra toprakları ve halkı, kıyamet günü ağır bir yük olacaktır! Bu yük ancak cihat bayrağı dalgalandırıldığında ve Filistin'e doğru yürüyenlerin tekbir sesleri gökleri inlettiğinde omuzlardan kaldırılacaktır. O zaman, Allah'ın vaat ettiği özgürlük gerçekleşecek ve Kudüs ile çevresi yeniden İslam yurduna ve Müslümanların otoritesi altına geri dönecektir

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتَقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ  
"Ey iman edenler! Ne oldunuz ki, size "Allah yolunda sefere çıkın" denilince, yere çakılıp kaldınız. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı, pek az bir şeydir." [Tevbe 38]

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Mübarek Toprak Filistin

Medya Bürosu

[www.hizb-ut-tahrir.org](http://www.hizb-ut-tahrir.org) | [www.hizb-ut-tahrir.info](http://www.hizb-ut-tahrir.info) | [www.pal.tahrir.info](http://www.pal.tahrir.info) | [www.turkiyevilayeti.com](http://www.turkiyevilayeti.com)