

Basın Açıklaması

Gazze ve Filistin Halkını Yahudiler ve Vahşetlerine Terk Eden Entrikacı Yöneticiler Altında Akan Gazze ve Filistin Halkının Kanları

Pazartesi günü Yahudi varlığı, Nekbe'nin 70. Yıldönümünde Gazze sınırında "geri dönüş" katliamı işledi. Onlarca Filistinli şehit oldu, binlercesi de yaralandı. Aralarında yedi çocuk olmak üzere en az 59 kişi yaşamını yitirdi, 100'ü ağır olmak üzere 2700'den fazla Filistinli de yaralandı.

Katliam, yöneticilerin özellikle de komşu yöneticilerin gözleri önünde cereyan etti. Bunlar, Müslümanlar ve savunmasızların imdadına yetişmek için en ufak bir kıpırdama göstermediler. Hepsisi de aşağılık bir tutum sergiledi. Ürdün ve Katar, kınama ve lanetleme ile yetindi. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'na, Kuveyt de Güvenlik Konseyi'ne olağanüstü zirve çağrısı yaptı. Filistin Yönetimi Başkanı Abbas da üç gün boyunca yas ilan edip bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı. Başkenti Kudüs olan bir devlet kurarak "Zafer" elde edene değin sözde barışçıl mücadeleye sadık kalacaklarını vurguladı. Suudi Arabistan ile Arap ve Müslümanların diğer yöneticilerine gelince, hiçbir şey yapmadılar ya da en ufak bir ses vermediler!

Böylelikle her vesileyle Müslümanlar ve Filistin halkı, çıplak bedenleriyle kurban olmaya, işgale karşı cesaretilikle harekete geçmeye, Filistin ve sorunları için canlarını feda etmeye hazır olduklarını gösterdiler. Yöneticiler ise Filistin ve halkına karşı ihanetlerini, komplolarını ve ihmalkârlıklarını ortaya koydular. Yedi hafta boyunca yöneticiler, Yahudilerin katliam ve saldırısına maruz kalan Gazze halkını izlemekten dört köşe oldular.

Yöneticiler, Filistin'i Yahudilerin pislighinden kurtarmak, Gazze ve Filistin halkının imdadına koşmak için orduları seferber etmelerini gerekirken -ki bunu yapabilirler-, sadece kınama ve lanet ile yetindiler ya da Müslümanlara ve sorunlarına kötülük vermek için pusuya yatan sömürgeci kurumları müdahaleye çağırdılar. Ya da Mısır yöneticileri gibi Gazze'ye tehdit mesajları savurdular. Ya da Filistin'e sevgi ve vuslat iddiasında bulunan Erdoğan gibisi ise Cuma günü olağanüstü zirve için İslam İşbirliği Teşkilatı'na bir çağrıda bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi, Filistin ve halkının yardımına koşmak için gerçek bir hareketlilikten yoksun boş retorik, yanıltıcı slogan ve aldatici çağrılar zirvesidir!

Arap ya da acem olsun Müslümanların yöneticileri için her türlü aşağılık seçenekler açıktır. Onlar nazarında orduları seferber etmek gibi Filistin ve halkının yardımına yol açacak gerçek seçeneklere yer yoktur. Bu, onların Filistin'e komplo kurduklarını teyit eder. Her fırsatta Yahudilerin işgaline ek Filistin'e yeni bir işgal gücü sokmak için BM'nin uluslararası güçlerine yönelik şaibeli taleplerini yenilerler.

Filistin Yönetimi Başkanı'nın Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak için uluslararası topluma yaptığı çağrılar, Filistin sorununa ilişkin ihanetler serisine eklenen bir ihanettir. Çünkü bu, mübarek toprakların büyük bölümünde işgalci varlığı perçinlemek, geri kalanını da uluslararası işgal altına vermek için yapılan bir çağrıdır. Yani Yahudi işgalini uluslararası işgal haline getirme çağrısıdır!

Filistin'in kurtuluşu için ciddi ve gerçek çalışma, sorunu uluslararası topluma değil, İslam ümmetine havale etmekten geçer. Filistin ve halkının ümmetin ordularına gereksinimi var. Filistin'i kurtarmak, kutsal Filistin topraklarındaki Yahudi katliamlarını durdurmak, varlıklarının kökünü kazımak, ülke ve halkı kötülüklerinden korumak için ordular derhal seferber edilmelidir. Böyle yapılmasının önünde duran tek engel cani yöneticilerdir. Yahudilere arka çıkarak küstahlık yapmalarına, katliam işlemelerine, Mescidi Aksa'yı kirletmelerine, Filistin halkını boğazlamalarına, Rasûlullah *Sallallahu Aleyhi ve Sellem*'in İsrâ'sının işgalini sürdürmelerine fırsat tanıyorlar. Onun için Filistin halkı ve bütün Müslümanlar, Filistin'e ve halkına karşı görevini yerine getirmek ve Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devletini kurmak için ümmetin ordularına çağrıda bulunmalıdır. Hilafet, ülkeyi işgalden kurtaracak ve halkın imdadına koşacaktır... Allah'a olan güvenimiz tamdır. Allah *Subhânehu ve Teâlâ*, ümmetin iyi insanların gönüllerine ferahlık verecektir de ümmete izzet ve onurunu iade edeceklerdir. Allah'ın vaadi ve Rasûlullah'ın müjdesini gerçekleştirmek için Mescidi Aksa'yı Yahudilerden kurtaracaklardır.

﴿ وَمَا كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ "Müminlere yardım etmek ise üzerimizde bir hakır." [Rum 47]