

Basın Açıklaması

Mu'tasım'ın Onur ve Cesaretinin Seferber Ettiremediği Müslüman Ordularını Amerika İsteddiği Zaman Seferber Ettirebiliyor

Müslüman ordularının asıl görevi, İslam akidesini taşımaktır ve bu nedenle, herhangi bir eyleme geçmeden önce Allah'ın hükmünü bilmek gerekir. Ancak ne yazık ki, bu ordular, hain ve işbirlikçi yöneticilere boyun eğdiler, Allah'ın gazabına maruz kalsalar bile onların emirlerini takip etmekte, kararlarını uygulamaktadırlar. Yalnız bunun dünyanın iyiliği için olup olmadığını bilmiyoruz? Oysa Allah Müslüman ordularına rızasını ve genişliği gökler ve yer kadar olan bir cenneti vaat etmiştir. Allah *Subhânehu ve Teâlâ* şöyle buyurdu:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوَارِثِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ
إِنَّ اللَّهَ مُبِينٌ **“Allah müminlerden, mallarını ve canlarını, kendilerine (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşır, öldürürler, ölürlər. (Bu), Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır! O halde O'nunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu, (gerçekten) büyük kazançtır.”** [Tevbe 111]

Acı verici gerçek şu ki, Amerika Çöl Fırtınası savaşında Arap ordularını (Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Katar, Umman, Mısır, Suriye ve Fas) kendi halkına karşı harekete geçirmeyi ve Körfez'in petrol kaynaklarını ve sıcak sularını kontrol etme planlarını uygulamayı başarmıştır. Amerika'nın NATO liderliğinde “Fajr el-Odyssey” (Odyssey Şafağı) adını verdiği Libya operasyonuna Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün savaş uçaklarıyla katıldı. Aynı zamanda bu ülkeler, kara savaşına katılmak üzere seçkin birlikler de gönderdiler. Mart 2015'te başlayan ve halen de devam etmekte olan “Kararlılık Fırtınası” operasyonuna Suud Hanedanı, Amerika'nın emriyle ordu gönderdi. Birleşmiş Milletler'e göre Yemen'e karşı yürütülen bu haksız savaş, yerinden edilmeye, kıtlığa, koleraya ve dünyanın en kötü insani acılarına neden oldu. Ürdün, Türkiye ve diğer bazı bölge ülkeleri de Amerika'nın bölgede gerçekleştirdiği askeri tatbikatlara katılmışlardır.

Müslüman orduların tüm bu enerji ve gayretlerinin batıl uğrunda harcandığını, Yahudilerin tüyler ürpertici suçları karşısında tüm bu enerji ve gayretlerin sönük ve donuk kaldığını görüyoruz. Bu suçlar neredeyse bir yıldır devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Yahudiler Gazze'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 41.000'den fazla insanı, Batı Şeria'da ise 159'u çocuk olmak üzere 692 insanı şehit etmiştir.

Daha da acı ve vahim olan, Türk ordusunu NATO bayrağı altında Afganistan'a gönderen aşağılık Amerikan uşağının, şimdi övünerek ordusunu “Suriye, Irak, Libya ve Somali'de görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek” üzere gönderdiğini söylemesidir. Ancak Azerbaycan'daki Karabağ'ı unutmuş gibi görünüyor. Sanki bu açıklamasıyla Gazze halkını, tüm Filistinlileri ve hatta tüm İslam ümmetini kızdırmak istercesine dünyanın herhangi bir yerine ama efendisi Amerika'nın istediği bir yere asker gönderebileceğini göstermeye çalışıyor. Ancak Peygamberimiz *Sallallahu Aleyhi ve Sellem*'in Miraç'a yükseldiği yere, Müslümanların ilk kiblesine, kutsal topraklara ve Gazze halkının yardımına giden yolu galiba bilmiyor!

Tüm bunlar yaşanırken, ümmetin devrim küllerinden doğan Müslüman ordular hala kışlalarda çakılıp kalmakta, Yahudi varlığını koruyan hain bir hükümdarın kararını beklemektedirler. Sömürgeci sınırları korumaktalar, tıpkı Mısır ve Ürdün hükümdarlarının yaptığı gibi ümmetin bireylerinin kardeşlerinin yardımına koşmalarını engellemektedirler.

Ey İslam ümmeti! Ey Müslüman orduları! Bilin ki Yahudilerin aşırı sapıklık ve taşkınlıkları cesaretlerinden kaynaklanmamaktadır. Çünkü onlar Allah'ın yarattığı en korkak mahluklardır. Aksine, sizin tarafınızdan emin oldukları ve yöneticilerinizin himayesinden çıkmayacağını bildikleri için taşkınlıklarında bu kadar

ileriye gitmişlerdir. Eđer böyle kalmaya devam ederseniz, tüm bu masum Müslüman kanları kıyamet günü hasmınız olacaktır. O gün ne mal ne de mevki hiçbir fayda etmeyecektir.

Hizb-ut Tahrir, bu dünya ve ahiretin izzeti için sizleri şeri görevinizi yerine getirmeye, bu hain tahtları devirmeye ve kardeşlerinizi desteklemek için seferber olmaya çağırıyor. Allah'ın, yeryüzünün halifesi olma ve hakimiyet vaadi ve Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de Mübarek Toprağı Yahudilerin pislüğinden arındırma müjdesi sizler tarafından gerçekleştirilecektir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
“Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'ın ve Rasûlü'nün çağırısına uyun ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer Yine bilin ki, O'nun huzurunda toplanacaksınız.” [Enfal 24]

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Irak Vilâyeti

Medya Bürosu

www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.turkiyevilayeti.com