

### Basın Açıklaması

## Ümmet Hollanda Yetkililerinin Yahudi Serserileriyle Yaptığı İşbirliğini Hiçbir Zaman Unutmayacaktır

Yahudi serserilerinin, bir futbol karşılaşması sırasında ve sonrasında ümmetin Filistin davasıyla ilgili olarak Müslümanlara karşı gerçekleştirdikleri provokasyonlar, ardından farklı ülkelerden gelen Müslümanların bu olaya verdikleri doğal tepkiler ve bazı vicdanlı Hollandalıların onurlu reaksiyonları dünya medyasının gündemine oturdu. Ancak asıl dikkat çeken nokta ise, Hollanda yetkililerinin bu pisliklerin yaptığı provokasyonlara göz yumması, Hollanda güvenlik güçlerinin bu serserilerin provokasyonlarına karşı protesto düzenleyenlere müdahale etmesi ve bir kısmını gözaltına almasıdır!

Tepkiler bağlamında bazı utanç verici tutumlardan bahsetmekte elbette fayda vardır. Hollanda Başbakanı Dick Schoof, antisemitik olarak tanımladığı olayları kınadı. ABD'nin Yahudi varlığı büyükelçisi, korkunç olarak tanımladığı olayları kınadı, ancak provokasyon ve şiddet eylemlerini başlatan tarafın Yahudiler olduğu gerçeğini görmezden geldi. ABD'nin Antisemitizmle Mücadele Özel Temsilcisinin, Amsterdam'da yaşananları saldırı olarak tanımlaması ve bu durum karşısında derin endişe duyduğunu ifade etmesi, konunun uluslararası boyutta ele alındığını gösteriyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı da Amsterdam'da Yahudilere karşı gerçekleştirilen saldırıları alçakça saldırılar olarak tanımlayarak öfkesini dile getirdi. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de sözde antisemitizmle mücadelede kararlı olduklarını belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Berbock Amsterdam'dan gelen görüntülerin Avrupa adına tüyler ürpertici ve utanç verici olduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Yahudi futbol taraftarlarına karşı gerçekleştiğini söylediği şiddetin tarihin en karanlık anlarını hatırlattığını kaydetti...

Tüm bu kişiler, her fırsatta İslam'a ve Müslümanlara düşman olduklarını vurgulamakta, Mübarek Toprak Filistin'i işgal eden saldırgan suçluları haksız yere desteklemektedirler. Yahudilerin Filistin'de ve diğer bölgelerde, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara karşı işledikleri suçları, 1948'deki Nekbe'sinden son dönemde Gazze, Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve İran'da gerçekleştirdikleri katliamlara kadar Müslümanların kafatasları üzerine kurdukları deforme olmuş varlıklarını ya bilerek unutmakta ya da görmezden gelmektedirler.

Avrupa'da birçok onurlu ve özgür insanın, Yahudi varlığının Gazze'deki son suçlarına ve Yahudi serserilerinin provokasyonlarına karşı sergiledikleri tutum takdire şayandır. Bununla birlikte, Avrupa'daki ve diğer ülkelerdeki hükümetlere, yetkililere, özellikle de Müslüman topraklarını gasp eden Yahudi serserilerini ve Yahudi varlığını destekleyen, geçmişte bu varlığın kuruluşuna katkıda bulunan, cinayet ve katliamlarına yardımcı olan tüm ülkelere diyoruz ki, tüm bu suçlar, İslam ümmetinin hafızasında saklıdır ve asla unutmayacaktır. Yakın gelecekte Allah'ın izniyle Hilafet Devleti kurulduğunda ve Yahudi varlığını ortadan kaldırdığında bu ülkelerin ümmet nezdinde hiçbir güvenilirliği ve ahde bağlılığı olmayacaktır.

“Zulmedenler, hangi dönüşle döndürüleceklerini yakında bileceklerdir.”

[Suara 227]

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Merkezî Medya Ofisi

Adres: el-Mezra'a, P.K. 5010-14, Kolombiya Merkezi B Blok Kat:2, Beyrut/Lübnan

Tel: 0096 113 07 59 4 Gsm: 0096 171 72 40 43 E-posta: [media@hizb-ut-tahrir.info](mailto:media@hizb-ut-tahrir.info)

[www.hizb-ut-tahrir.org](http://www.hizb-ut-tahrir.org) | [www.hizb-ut-tahrir.info](http://www.hizb-ut-tahrir.info) | [www.turkiyevilayeti.com](http://www.turkiyevilayeti.com)

