

Basın Açıklaması

Mısır Rejiminin Küstahlığı Yahudi Varlığına Karşı Değildir, Aksine Mutant Varlığın Gazze Halkını Kuşatmasını, Aç Bırakmasını ve Katliamını Tamamlamaktadır

Çarşamba günü ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ı Gazze Şeridi'ne insani yardım akışını sağlamak için elinden gelen çabayı göstermeye çağırdı. Kahire ise, yardım alabilmek için Refah Sınır Kapısı'nda Filistinli bir tarafın bulunmasını şart koştu. ABD Dışişleri Bakanı, Temsilciler Meclisi'ndeki bir oturumda yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'nin güneyine açılan Refah Sınır Kapısı'nın, Yahudi ordusunun 7 Mayıs'ta kontrolü ele geçirmesinden bu yana kapalı olduğunu söyledi. Blinken, "Sınır kapısının yakınındaki çatışmaların, yardım misyonunu zorlaştırdığını, ancak yardım akışının hala mümkün olduğunu sözlerine ekledi. Görünüşe göre Refah yakınlarındaki açık Kerem Şalom Sınır Kapısı'na atıfta bulundu. Blinken, "Refah Sınır Kapısı'ndan giren yardımların güvenli bir şekilde geçmesinin bir yolunu bulmalıyız. Ancak Mısırlı ortaklarımızı yardımların akışı için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyoruz" dedi. Yahudi varlığının Refah'taki askeri operasyonlarını yoğunlaştırmasından bu yana Gazze Şeridi'nin güneyine yardım erişimi kesintiye uğradı. BM, bu adımın yaklaşık 900 bin kişiyi kaçırmaya zorladığını ve Mısır'la gerilime yol açtığını söyledi.

Mısır Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, Kahire Haber Kanalı'na verdiği demeçte, "Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan yardım alabilmek için Filistinli bir tarafın varlığını şart koştuğunu ve işgalci bir güç olduğu için (İsrail)i sınır kapısında muhatap almayacağını" söyledi. Geçen pazartesi Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, "(İsrail) ordusunun askeri varlığı ve (İsrail) ordusunun yürüttüğü operasyonların, kamyon şoförlerini tehlikeye attığını ve sınırdan geçen yardımların durmasına yol açtığını" belirtti. (23.05.2024 el-Cezire)

Ne hikmetse sonunda Mısır rejimi, sanki Gazze'deki halkımızın kutsallarını çiğnememiş gibi, sanki yapay sınırları ve hatta rejimle yapılan hain anlaşmayı ihlal etmemiş gibi ve sanki Gazze Şeridi'ne paralel Selahaddin sınır eksenini kontrol ediyormuş gibi Yahudi varlığının işgalci bir güç olduğunu hatırladı! Yahudi varlığı, tüm bunları ihlal ettiği halde tüm kukla rejimler gibi Mısır rejimi de sanki dökülen kan korunması gereken ümmetin kanı değilmiş gibi, sanki gasp edilen topraklar kurtarılması gereken ümmetin toprakları değilmiş gibi, sanki ihlal edilen ve kirletilen kutsallar iade edilmesi ve Yahudilerin pisliğinden arındırılması gereken ümmetin kutsalları değilmiş gibi, hala parmak sallamaya ve yanıt verme hakkını saklı tutmaya devam etmekte.

Yahudi varlığına verilecek yanıt, aç ve savunmasız bir halka yapılan yardımları kesmek yerine Harun Reşid'in Nefur'a verdiği yanıt gibi bir yanıt olmalı. Müslümanların yöneticisi ve imamından Yahudi köpeğine, arkasındakilere ve onu destekleyenlere "Gördüğünüz şey duyduğunuz gibi olmayacak. Allah'a yemin ederim ki, size kum gibi ordular göndereceğim, sizi ve mutant varlığınızı kökünden söküp atacağım. Mübarek Toprak halkına, İslam'ı ve halkını gururlandıracak bir zafer bahşedeceğim" yanıtını vermeli. Ama maalesef ümmetin çağrısına ve özgür kadınların yardım çılgınlıklarına yanıt verecek, "Ben ümmeti için varım, ben ümmet için varım" diyecek, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bayrağını hakkıyla taşıyacak, mutant varlığı koruyan bu rejimleri kökünden söküp atacak, orduları bir kurtarıcı olarak Mübarek Toprağa doğru seferber edecek olan Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devletini yeniden kuracak böyle bir kişi nerede?

Yahudi varlığının yaptıkları ve yapmakta oldukları, hangi rejim ve hangi yasa altında olursa olsun, orduların derhal seferber edilmesini gerektirir. Bize ne oluyor ki, dinimiz ve akidemiz, oradaki savunmasız halkımızı desteklemek ve topraklarını özgürleştirmek için orduları harekete geçirmemizi emretmiyor mu? Filistin toprakları tüm ümmete aittir ve kurtarılması, tüm ümmete farzdır. En yakın, en güçlü ve en yetenekli olması hasebiyle Mısır ve ordusuna daha da farzdır. Yüzüstü bırakması veya hiç desteklememesi kesinlikle caiz değildir.

Ey Kinane askerleri! Ey orduların en hayırlısı! Hayırlı bir ordu olmanız, bu dine, insanlarına ve kutsallarına verdiğiniz destekle bağlantılıdır. Bunlar, zayı olduklarında sizde hiçbir hayır yok demektir. Hadi yeniden hayırlı bir ordu olun, hakkıyla buna layık olun. Batı'nın ve uşaklarının saldırısı karşısında ümmete bir kalkan olun. Onu ve ülkesini, Batının emrini yerine getiren kukla rejimlerden kurtarın. İslam'ı Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devletinde uygulamak için çalışanlara nusret verin. Hilafet, sizin ellerinizle ümmeti birleştirecek, sizi, İslam topraklarını kurtarmak ve mazlumlara yardım etmek için seferber edecektir.

Hadi Rasûlullah *Sallallahu Aleyhi ve Sellem*'in bayrağını hakkıyla taşıyın, sizi dünya ve ahiretin izzetinden alıkoyan yöneticileri kökünden söküp atın. Allah ve Rasûlü'nün destekçileri olun. Umulur ki Allah, bunu sizden kabul eder ve size zafer bahşeder de büyük bir kurtuluşa erişmiş olursunuz.

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
“Şüphesiz ki Allah, kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah, çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde imkân ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekâtı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin akıbeti Allah'a aittir.” [Hac 40-41]

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Mısır Vilâyeti

Medya Bürosu

Adres: 31 el-Cela Caddesi, Kahire | **Tel:** (+20) 22 738076- 511 985 7010 | **E-Mail:** hizb.ut.tahrir.eg.gmail.com

www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.hizb.net | www.turkiyevilayeti.com