

Basın Açıklaması**Hilafeti Kurun, "Akhand Bharat" Planına Son Verin****Bajwa-Navaz Rejimi, Hindistan'ın Bölgesel Üstünlüğünü Kabul Ediyor ve İşgal Altındaki Keşmir'i Teslim Ediyor**

Hizb-ut Tahrir / Pakistan Vilayeti, Müslümanları eşi benzeri görülmemiş bir tehlike olarak niteleyen ve Pakistan'ı Hindistan'a teslim etmek için can atan uluslararası Bajwa-Navaz rejimini en güçlü ifadelerle kınamaktadır. 3 Haziran 2017 günü Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zübeyir Mahmut Hayat, "Asya Güvenlik Zirvesi" olarak da bilinen 2017 IISS Shangri-La Diyaloğu zirvesine katıldı. ABD'nin yanı sıra 32 ülkenin savunma bakanları zirvede hazır bulunmuştur. Zirvede yaptığı konuşmada Orgeneral Mahmut Hayat şunları söyledi: "Pakistan ve Hindistan'a göre, Güney Asya'da istikrar doğrudan Asya-Pasifik ile bağlantılıdır... İtidalli davranmanın yanı sıra politik ve askeri normalleşme çok önemlidir. 'askeri manevralar ölçeğini' düşürerek güven ortamı inşa edebiliriz." İşgal altındaki Keşmir ve Pakistan sınırında artan Hint saldırganlıklarına rağmen Orgeneral Zübeyir, Hindistan'a daha fazla güvenlik ödünleri verileceğimize söz etti. Bu ödünler şunlardır:

- Siyasi ve askeri düzeyde iletişim kanalları geliştirmek.
- Kırmızı hat kurmak ve askeri tatbikatları önceden haber verme mekanizması oluşturmak gibi önlemler yoluyla güven inşa etmek.
- Kriz önleme ve kriz yönetimi için en iyi yöntemleri geliştirmek.
- Silah denetleme anlaşmalarına teşvik etmek.
- Hint Okyanusu Bölgesini (IOR) Asya-Pasifik'teki anlaşmazlıktan muaf tutmak.
- Güney Asya güçlerini bölgesel işbirliği ve istikrar için yeni olasılıklar açan Şanghay İşbirliği Örgütüne üye yapmak.

Bu ödünler, Bajwa-Navaz rejiminin efendisi ABD Savunma Bakanı emekli General James Mattis'e yaranmak içindir. Aynı gün aynı konferansta Mattis, BJP liderliğindeki acımasız Hindistan'a tam destek verdi. Şöyle dedi: "Hindistan, dünyanın en kalabalık demokrasi ülkesidir ve büyük bir savunma ortağımızdır."

Hain Pakistan liderliği, "Normalleşme" "itidal" ve "güven ortamı oluşturma" bahanesiyle bizi Akhand Bharat (Büyük Hindistan) ve işgal altındaki Keşmir'de toplu ihanete sürüklüyorlar. Ve bizi Batılı Haçlılara ve kindar Hint müşriklerin ellerine teslim etmek için uğraşıyorlar. Oysa Allah *Subhânehu ve Teâlâ* şöyle uyarılmaktadır:

"(Ey müminler!) مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Ehli Kitaptan kâfirler ve putperestler de Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Hâlbuki Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir." [Bakara 105] Yükselen bölgesel Hint hegemonyasını sona erdirmek için **Hizb-ut Tahrir**'in cesur gençleri ile sesinizi yükseltin. Nübüvvet metodu üzere Hilafet Devletini tekrar kurun. Hilafet, yarım milyarı Güney Asya'da olan dünyadaki 1,8 milyarlık Müslümanı birleştirebilecek yegâne platformdur.

Ey Pakistan silahlı kuvvetlerinin samimi subayları! Bugün Haçlılar ve onların müttefikleri Yahudi ve Hint devletleri, ümmetin kutsallarını ihlal ediyor, onuruna saldırıyor. Fakat İslam dünyasındaki hain yöneticiler, bizi düşman önünde diz çöktürmek için çalışıyorlar. Müslümanları düşmanlardan korumak sizin görevinizdir. Asil Ensarın halefi olan güç ve kuvvet ehlinin görevidir. Onun için haydi Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafet Devletini kurmak için **Hizb-ut Tahrir**'e nusret verin. Zira Hilafet, ümmetin kutsalları ve onurunu düşmanlardan koruyacaktır.

Rasûlullah *Sallallahu Aleyhi ve Sellem* şöyle buyurdu:

مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْذُلُ أَمْرًا مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِزِّهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنْ أَمْرٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِزِّهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ

"Her kim bir Müslüman'ın saygınlığının kaybolacağı, onurunun zayıflayacağı bir yerde yardımsız bırakırsa, Allah da onu kendisine yardım edilmesini arzu ettiği yerde yalnız bırakır. Kim de bir Müslüman'a onurunun zayıflayacağı ve saygınlığının yitireceği bir yerde yardım ederse, Allah da ona kendisine yardım edilmesini arzu ettiği bir yerde yardım eder." [Ebu Davud]

Onun için gelin yanıt verin!