

Basın Açıklaması

ABD İşgalini Güçlendirmek Barışı Sağlamaz, Aksine Geri Teper Pakistan'ın Siyasi ve Askeri Liderliği, Afgan Mücahitlerinin ABD'yi Hezimete Uğratmasını Önlemeye Çalışıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Güney ve Orta Asya İşleri Büyükelçisi Alice Wells, Pakistan ordusu Genelkurmay başkanı Orgeneral Qamar Bajwa ile Pakistan Ordusu Genel Merkezinde bir araya geldi. Görüşme sonrası ISPR (Inter-Services Halkla İlişkiler) tarafından yapılan açıklamada, “Her ikisi de bölgede barış ve istikrarın ortak hedefine olan bağlılığını yeniden teyit etmiş ve bu doğrultuda tedbirleri tartışmışlardır. Her ikisi de birden fazla düzeyde katılımı sürdürme konusunda anlaşmışlardır.” denildi. **Hizb-ut Tahrir / Pakistan Vilayeti**, Alice Wells’ın ziyaretini ve Pakistan yetkilileri tarafından kendisine verilen güvenceleri reddeder. Çünkü bu güvenceler, Pakistan ve Afganistan Müslümanlarının çıkarlarına aykırıdır.

ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı, Kabil ziyaretinin ardından İslamabad’ı ziyaret etti. Kabil ziyareti sırasında Wells, Taliban’ın siyasi sürece katılmayı reddetmesinin “kabul edilemez” olduğunu söyledi. Ve “Afganistan’da ikamet etmediği” halde barış görüşmelerine engel teşkil ettiğini söyleyerek Taliban’ı suçladı. Bu açıklama, Amerika’nın taşıdığı derin endişeleri açıkça göstermektedir. Çünkü Afgan mücahitleri, ABD askerleri Afganistan’dan tamamen geri çekilmedikçe müzakere masasına oturmayı reddetmektedir. Dahası ABD’nin uyguladığı siyasi ve askeri baskılara rağmen mücahitler, haçlılara yönelik saldırılarını artırdılar. ABD açıkça bitti, tükendi. Pakistan’ın siyasi ve askeri liderliği, tıpkı Sovyet Rusya’sı gibi Amerika’nın da Afganistan’dan tamamen çekilmesini sağlamak için Afganlı Müslüman kardeşlerinin yardımına koşmak zorundadır. Böyle yapmak yerine siyasi ve askeri liderlik, ABD’nin kesinkes hezimete uğramasını önlemek için her türlü çabayı sarf etmektedir. Geçtiğimiz ay askeri liderlik, ABD’nin başarısına olan sadakatini yineledi. ABD’nin Afganistan’da elde edeceği başarı, Pakistan çıkarlarına aykırı değil mi? Hindistan’ın Pakistan’a karşı Afgan topraklarını kullandığına dair siyasi ve askeri liderlik tarafından yapılan açıklamaya ne demeli? Amerika’nın, Pakistan’ın güvenlik kaygılarını umursamadığı ve güvenliğini baltalamak için çalıştığı belli değil mi?

Amerika şuan avlanma yeteneğini yitirmiş ve kendisini besleyemeyen yaşlı vahşi hayvana benziyor, bu yüzden ömrünü uzatmak için başkalarına muhtaç. Pakistan’ın politik ve askeri liderliğinin yardımı olmadan Amerika, ne Afganistan’a saldırabilir, ne işgal edebilir ne de böyle uzunca bir savaş yürütebilirdi. Kaldı bugün ABD, işgali sürdürebilmek için politik çözüme muhtaç, onun için yine Pakistan’ın politik ve askeri liderliğinden medet umuyor. Gerçekte ise bölgesel dinamikleri Amerika değil Pakistan kolaylıkla belirleyebilirdi. Bugün Pakistan’da samimi bir liderlik olsaydı, ABD’yi kolayca ülkeden kovabilirdi. **Hizb-ut Tahrir / Pakistan Vilayeti**, Pakistan silahlı kuvvetleri içindeki samimi Müslümanlardan hain liderleri örselemek ve Pakistan’da Nübüvvet metodu üzere Hilafeti yeniden kurmak için **Hizb-ut Tahrir’e** nusret vermelerini talep ediyor. O zaman Raşidi Halife, silahlı kuvvetlere ve samimi mücahitlere emir verecek, ABD kuyruğunu kıstırarak bölgemizden kaçmaya mecbur kalacaktır. Bunu gerçekleştirmek Allah’ın izniyle hiç de zor değildir.

﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾
“Şüphesiz peygamberlerimize ve iman edenlere, hem dünya hayatında, hem şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz.” [Gafir 51]