

Basın Açıklaması

Hizb-ut Tahrir / Tanzanya, Gazze'yi Savunmaları İçin Müslüman Ordularına Çağrıda Bulundu

Amerika ve diğer Batılı ülkelerin desteğiyle ve İslam ülkelerindeki işbirlikçi yöneticilerin ihanet ve işbirliği ile Yahudi varlığının, Gazze ve komşu İslam ülkelerinde Müslümanlara karşı yürüttüğü bir yılı aşkın süredir devam eden soykırım, vahşet ve zulüm kampanyasının ardından **Hizb-ut Tahrir / Tanzanya**, dün, 8 Kasım 2024'te, Cuma namazının ardından çeşitli yerlerde Yahudi varlığının vahşetini kınamak ve başta Mısır, Ürdün, Suriye, Türkiye ve Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkelerindeki orduları Gazze'deki Müslümanlara destek için acilen harekete geçmeye çağırarak üzere protestolar gerçekleştirdi.

Zanzibar, Mwanza ve Tanga dahil olmak üzere Tanzanya'nın çeşitli şehirlerinde protestolar düzenlendi. En büyük protesto ise, Darüsselam'ın Tandale semtinde Kwa Bimtumwa Camii'nin önünde gerçekleştirildi.

Darüsselam'da yapılan protestolardan önce partinin gençlerinden biri bir hutbe vererek, âlimleri, işbirlikçi hükümdarları, İslam ümmetini ve ordularını, Yahudi varlığının Gazze'deki Müslümanları katletmesine kayıtsız kalınmasının doğuracağı ağır sonuçları konusunda uyardı.

Darüsselam'daki protesto gösterisine birçok medya kuruluşu katıldı. Gösteride **Hizb-ut Tahrir / Tanzanya** Merkezi Temas Komitesi Başkanı Şeyh Musa Kilyo bir dua yaptı ve **Hizb-ut Tahrir / Tanzanya** Medya Temsilcisi Mesud Msellem, Müslüman ülkelerin ordularına özel bir mesaj iletti. Mesajın içeriği şöyle:

"Hizb-ut-Tahrir / Tanzanya'dan Mısır, Ürdün, Suriye, Türkiye, Suudi Arabistan ve Diğer İslam Ülkelerinin Ordularına Bir Mektup

Ey Müslüman ülkelerin orduları! Gazze yerle bir edildi, şimdi de Lübnan hedefte. Askeri destek vermek için daha neyi bekliyorsunuz?

Bir yılı aşkın süredir Yahudi varlığı, ABD ve diğer Batılı ülkelerin tam desteğiyle Gazze'de vahşet ve soykırım suçları işlemeye, binaları ve altyapıyı yıkmaya devam etmektedir.

Bu düşman sadece Lübnan'da bu tür katliamları işlemekle kalmadı, aynı zamanda İran ve Suriye'ye de saldırılar düzenlemektedir. İslam ümmeti böylesine bir zillete maruz kalırken neden hala somut bir adım atmıyorsunuz?

Sadece bir yıl içinde Filistin, Lübnan, Suriye, İran, Irak ve Yemen olmak üzere altı İslam ülkesi saldırıya uğradı. Sizler ise hala gaflet uykusundasınız.

Bu meselenin iki tarafı var, üçüncü bir tarafı yok. İslam düşmanlarının desteklediği taraf ve İslam ümmetinin tarafı. Siz hangi tarafta yer alacaksınız? Ümmetle ilişkiniz, İslam'a olan inanç temelinde değil mi? Düşmanlarımızın diğer İslam ülkelerine saldırmayacağından emin olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Siz, güvende olduğunuza mı inanıyorsunuz?

Ne yazık ki Düşman kan dökmekten ve ateş açmaktan başka bir şey bilmiyor. Teslim olmayı asla kabul etmiyor.

Raporlara göre Gazze'de şehit olanların sayısı 43 bine ulaştı, ancak başka kaynaklara göre bu sayı 200 bine yaklaşıyor. Enkaz altında 7 bin ya da tam olarak bilinmeyen sayıda insan var ve yaralı sayısı 100 bini aşıyor. Ayrıca evlerin %80'inden fazlası yıkılmış durumda.

Gazze'de hayatta kalanlar her yere dağılmış durumda. Yahudi varlığının askerleri tarafından kuşatılmış durumdadır ve yardımlara ulaşmaları engelleniyorlar. Ne yiyecek ne su ne de tıbbi hizmet var. Sürekli bombalanıyorlar ve açlıktan ölüyorlar. Neredeyse tüm hastaneler ve sağlık merkezleri yıkılmış durumda.

Ey Müslüman ülkelerin orduları! Bu insanlar sizin kardeşleriniz değil mi?

60'tan fazla cami tahrip edildi. Kuşkusuz bu, İslam'a karşı açık bir savaştır.

Ey Müslüman ülkelerin orduları! Bir Müslüman için, cihat meydanında zafer elde etmekten ya da şehit olmaktan daha büyük bir onur ve şeref var mıdır? Böylesi bir durumda cihadı terk etmenin en büyük günahlardan biri olduğunu bilmiyor musunuz?

Düşman, Müslüman kanını dökmekten zevk alıyor. Sadece binaları değil, aynı zamanda zayıf kadın ve çocukların sığındığı çadırları da bombalamaya devam ediyor.

Ey Müslüman ülkelerin orduları! Kardeşleriniz yardıma muhtaçken, siz de onlardan yüz çevirirseniz, o zaman bu dünyada kim onlara yardım edecek?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
"Allah yolunda sefere çıkın" denilince, yere çakılıp kaldınız. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı, pek az bir şeydir. Eğer Allah, yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Siz ise O'na hiçbir zarar veremezsiniz. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir." [Tevebe 38-39]

Ey Müslüman ülkelerin orduları! Hiçbir şeyden korkmayın, çünkü tüm İslam ümmeti arkanızdadır. Allah'ın askerleri, mutlaka yardım ve zaferle taçlandırılacaklardır.

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ "Şüphesiz ordularımız galip gelecektir" [Saffat 173]"

Allahım, Gazze'deki halkımıza ve dünyanın doğusundaki ve batısındaki tüm Müslümanlara zafer ihsan eyle. Âmin.

Mesûd Msellem

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Tanzanya

Medya Temsilcisi

Telefon: (+)255778 870609 | E-Mail: jukwalakhilafah@gmail.com

www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.turkiyevilayeti.com