

Basın Açıklaması

Özbek Hükümeti, Tiran Kerimov Günlerine Özlem Mi Duyuyor?

Görünüşe göre “Yeni Özbekistan” terennümünde bulunan Özbek hükümeti ve 2016 yılında iktidara gelen ve Kerimov rejiminin karanlık günlerini “çöp rejimi” olarak nitelendiren Şevket Mirziyoyev’in, o utanç verici günlere geri dönmek istemesi büyük bir talihsizliktir. Mevcut hükümetin, Kerimov rejiminin gaddarlığı, Hizb-ut Tahrir’le aptalca ve aynı zamanda çılgınca mücadele ettiği, büyük bir itibar kaybettiği, tüm dünyaya rezil olduğu, sonunda sefil bir şekilde öldüğü gerçeğinden yeterince ders almadığı görülüyor. Yoksa haksız yere hapsedilen, uzun yıllar ağır maddi ve manevi baskı altında kalan ve henüz özgürlüğün havasını soluyamayan müminleri yeniden mi yargılayacaksınız? Bu mazlum kardeşlerimizin tek “suçu” “Rabbimiz Allah” demeleri, ülkemizdeki Müslümanları, başbakanları ve mihrap imamlarını Allah’ın hükümlerini yeniden hayata geçirmeye çağırmalardır! Müslümanlardan büyük bir grup şu anda yeniden yargılanıyor. İşte bu yirmi üç kişinin tam listesi:

- 1- Rahmetov Enver Sametoviç, 1969 doğumlu.
- 2- Rahimov İbadullah, 1962 doğumlu.
- 3- Fazılбек Devranbek, 1972 doğumlu.
- 4- Şemsiyev Alim Tolganoviç, 1973 doğumlu.
- 5- Abdalov Mahmud Dadabayeviç, 1963 doğumlu.
- 6- Abdül Laif Zabihullah Haliloviç, 1971 doğumlu.
- 7- Gafurov Bahtiyar Talatoviç, 1980 doğumlu.
- 8- Hikmetov Fahrettin Şerefoviç, 1968 doğumlu.
- 9- Aglamov İsameddin Celaloviç, 1968 doğumlu.
- 10- Yoldaşef Envercan Sabitoviç, 1972 doğumlu.
11. Mirza Ahmedov Atabek Abdil Haliloviç, 1971 doğumlu.
- 12- Kamelov Hayrullah Abdullayeviç, 1962 doğumlu.
- 13- Mirza Ahmedov Muşerreb Şamiloviç, 1975 doğumlu.
- 14- Eşrefov Sadraddin Salah Dinoviç, 1973 doğumlu.
- 15- Mahmudov Dilmurat Rahimoviç, 1969 doğumlu.
- 16- Ali Muhammed Aziz Azimoviç, 1983 doğumlu.
- 17- Nizamov Murat Tahiroviç, 1973 doğumlu.
- 18- Mirtalibov Abdül Rezzak Abdül Fettahoviç, 1965 doğumlu.

19- Tulaganov Mirzahid Mirvahidoviç, 1985 doğumlu.

20- Mamurov Dilmurat Muhtaroviç, 1976 doğumlu.

21- Akhun Canov Omid Abdül Rahimoviç, 1981 doğumlu.

22- Abdül Rahmanov Şevket Abdül Ridoviç, 1974 doğumlu.

23- Yakubov Muratcan Nigmatcanoviç, 1978 doğumlu.

Bu gençler, baskıcı Kerimov rejiminin kurbanlarıdır. Bazıları en az 7 yıl hapis yatmış ve çoğu parmaklıklar ardında 20 yıldan fazla zaman geçirmiştir. Cezaevinde kaldıkları süre boyunca hiçbir gerekçe gösterilmeden, çok adaletsiz bir şekilde ve sudan bahanelerle defalarca yeni cezalara çarptırılmışlardır. İnsanlık dışı koşullar ve onlara yapılan baskılar ise ayrı bir konu... Şimdi aynı gençlerden bir grup, Özbekistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 159. maddesinin 3. fıkrasının "a, b" bentleri ve 2442. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca cezai kovuşturmayaya tabi tutulmaktadır. 25 Ekim 2023 tarihinde Taşkent Şehri İçişleri Ana Dairesi Soruşturma Departmanı, Özbekistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 2441. Maddesinin 3. fıkrasının (d) bendi ve 3. Bölümünün 3. fıkrasının (d) bendi uyarınca ceza davası açmış ve soruşturmalar yürütülmüştür. Üç ay sonra 19 Ocak'ta ön soruşturma 25 Mart'a uzatılmıştır. Soruşturma sırasında gençler, yine "çöp rejiminden" miras kalan tehditlere, fiziksel ve manevi baskılara maruz kalmışlardır. 9 Mayıs'ta soruşturma sona erdi ve duruşma Taşkent'te başladı. Gençlerin mahkemede verdikleri ifadelerle göre, gözaltına alındıkları gün başlarına çuval geçirilmiş ve iki gün boyunca darp edilmişlerdir. Soruşturmayı yürüten kimselerin elinde bu gençlerin "suçlu" olduğuna dair hiçbir fiziksel kanıt bulunmadığı için, gençler zorbalık, şantaj, gözdağı ve psikolojik baskı ile yazılan iddianameyi imzalamak zorunda kalmışlardır. Kısacası soruşturma, 1999 yılında ilk zorba cumhurbaşkanının kardeşlerimize yaptığı baskıyı hatırlatmıştır. Son duruşmada kendilerine söz verildiğinde gençler bunu dile getirmişlerdir. Gençlerden birinin mahkemede ifadesine göre, belgeleri imzalamadığı takdirde oğlunu da tutuklamakla tehdit etmişlerdir. Bir başka genç de iddianameyi imzalamadığı takdirde eşini getirmekle tehdit edildiğini söyledi. Başka bir kardeşe göre, yurtdışında bir yüksek öğrenim kurumunda okuyan oğlunu, iddianameyi imzalamaması halinde büyükelçilik aracılığıyla Özbekistan'a getirecekleri tehdidinde bulunmuşlardır.

Yargılanan, tutuklanan ve mahkeme öncesi sorgulanan bu kimselerle ilgili haberlerin, önemsiz küçük şeyleri ayrıntılı olarak ele alan ve abartının peşinden koşan ülkedeki hiçbir medya kuruluşunda yer almaması şaşırtıcı! Bu gençleri savunmak için tek bir kelime bile edemeyen saray alimlerinden hiçbir hayır beklenmez. Çünkü her ne kadar imam ve lider olduklarını iddia etseler de halktan ve Allah'tan daha çok Özbek rejiminden korkmaktadırlar.

Ülkemizde İslam ve Müslümanlarla mücadelenin öncüsü olmaya devam eden Devlet Güvenlik Teşkilatı ve diğer güvenlik kurumlarını uyarıyor ve onlara diyoruz ki, siz de Müslümanların evlatlarıdır ve tutukladığınız ve sorguladığınız bu gençler sizin kardeşlerinizdir. Aslında bu gençler, iyi niyetli insanlardır, sizi ve çocuklarınızı cehennem ateşinde yanmaktan kurtarmanın derdindedirler. Tüm "suçları" sadece kalplerindeki bu iyi niyetleridir. Bu nedenle, önemsiz bir mevki, omuzlarındaki yıldızları artırmak ve dünyevi zevkler uğruna bu ağır ve büyük günahı işlemeye devam ederseniz, bilin ki, ciddi ve büyük suçlar işleyen, masum insanları suçlayan ve onlara zulmeden devlet başkanlarınızın suç ortak olmuş olursunuz. Yüce Allah'ın huzuruna çıktığınızda onlarla birlikte sorguya çekileceksiniz. Bu dünyada, sefalet ve sefil bir yaşamdan başka bir şey elde edemeyeceksiniz.

Özbek hükümetine gelince, acımasız Kerimov rejiminin utanç verici yolunda yürümeye devam etmesi halinde herhangi bir sonuç elde edeceğini düşünüyorsa, fena halde yanılıyordur. Yeryüzünde Allah'ın hükümlerini tesis etmek için kararlı bir şekilde çalışan Hizb-ut Tahrir'le mücadele etmenin, destekçilerine zulmedip hapse atmanın, bir işe yarayacağına inanmak, son derece cahilcedir ve basiretsizliktir. Özellikle de hükümet, bunu Rusya'nın veya diğer sömürgeci kafirlerin tavsiyelerine binaen ve onları memnun etmek için yapıyorsa, bu daha büyük günah ve suçtur! Özbekistan hükümetini böylesine büyük bir günah işleyerek Allah'ın gazabına maruz kalmaktan sakındırıyoruz! Hükümeti, bu kararı açıklamadan ve çok geç olmadan aklını başına toplamaya ve bu mazlumları derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz Yeter bu kadar acı çektikleri. Yeter artık onları karalama ve iftira çabaları. Onlar suçlu değildir, Özbekistan Müslümanları için sadece en iyisini isteyen samimi ve dindar gençlerdir.

Hizb-ut Tahrir'e gelince, dost düşman herkes onun İslami bir siyasi parti olduğunu, tüm Müslümanları Hilafeti kurmaya çağırdığını çok iyi bilir. Allah, tüm İslam ümmetine İslami hayatı yeniden başlatmayı farz kılmıştır. Hizb, davetinde fikri çatışma ve siyasi mücadeleye dayanmaktadır. Bugün, Allah'a hamdolsun, dünyada her geçen gün daha fazla insan partinin çağrısına yanıt vermektedir. Elbette bu küresel çağrı Rusya, Amerika ve İngiltere gibi sömürgeci kafir ülkeleri rahatsız etmektedir. Bu nedenle, rejimleri kindar ve ajan kötü niyetli ülkeler ve Müslüman ülkelerdeki uzantıları, partinin sesini kesmek ve mümkün olan her şekilde onunla mücadele etmek, aşırılık yanlısı ve terörist yaftası vurmak için uğraşmaktadır. Çünkü kapitalist demokrasi, İslam ideolojisi karşısında yenilmiştir ve şimdi ellerinde kalan tek yöntem, güç ve tehdittir. Bu, bu kukla rejimlerin ve efendilerinin derin bir uçuruma atılmak üzere oldukları anlamına geliyor.

Yüce Allah'tan yardım istiyor ve Hilafetin kurulması için O'na yalvarıyoruz. Hilafet, mazlum Müslümanları koruyup kollayacak, bir daha başlarını kaldıramasınlar diye zalimleri dizginleyecektir. Allah'ın izniyle o gün çok yakındır.

“وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ” **Zulmedenler, hangi dönüşle döndürüleceklerini yakında bileceklerdir.”**

[Suara 227]

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Özbekistan

Medya Bürosu

www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.turkiyevilayeti.com