

Basın Açıklaması Özbekistan Zindanlarında Yeni Bir Şehit Daha

Büyük bir üzüntü ve acıyla ülkemiz Müslümanlarına ve tüm İslam ümmetine taziyelerimizi sunuyoruz. Değerli bir insan daha Refiki A'la'ya intikal ederek partinin şehitler kervanına katılmıştır. Dün 30 Mayıs'ta Taşkent saatiyle 10.00'da 25 yıllık zulmün ardından şehit edilen Taşkentli siyaset alimlerimizden (Dumla Kalanfor olarak bilinen) Valiyev Hamidullah'ın cenaze namazı kılındı. Özbek rejimi, 25 yıldır cezaevinde bulunan ülkemizin samimi alimlerini infaz etmeye devam ediyor. Bu kez suçunu örtbas etmek için Özbek rejimi, büyük bir metanet ve cesaret örneği sergileyen saygı değer alimin naaşını korkunç bir şekilde yakınlarına teslim etti. 28 Mayıs sabahı yakınlarına cezaevinden bir telefon geldi ve derhal gelmeleri istendi, üstadın hastalandığı bildirildi. Gittiklerinde hastanedeki doktorlar, yakınlarına merhumun naaşını alabileceklerini söylediler. Anlaşıldığı kadarıyla, merhum dört gün önce ölmüş, ama onu şehir hastanesine naklederek yaşam destek ünitesine bağlamışlar. Ölümünden bir hafta önce kardeşimizin cezasını çekmekte olduğu cezaevinde baskıların arttığına dair haberlerin yer aldığını belirtmekte fayda var...

Bu muhterem insanın aile fertlerine, yakınlarına ve kardeşlerine en derin taziyelerimizi sunuyor ve bir kez daha diyoruz ki, üstat Hamidullah, Peygamberlerin varisleri unvanını hiçbir abartı olmaksızın gerçekten hak eden âlimlerden biriydi. Binlerce âlimin, Müslüman ülkelerde sömürgeci kâfirlerin kurduğu baskıcı rejimlere hizmet ettiği ve onların İslam dışı politikalarını meşrulaştırdığı bir dönemde Hamidullah gibi Rabbani âlimlerimizin kıymeti daha da iyi anlaşılmaktadır. Allah'ın hikmetine bakın, üstat Hamidullah, müftülere ve cami imamlarıyla ülkemizdeki diyanetin alimlerine karşı Allah'ın kesin delillerinden biri haline gelmiştir. Başta müftü olmak üzere bu imamlar, İslam'a ve Müslümanlara ihanetlerini nasıl meşrulaştırabiliyorlar? Allah'a döndükleri gün, acaba Hamidullah gibi alimler karşısında nasıl duracaklar? O gün yüzleri yere bakacaktır. O yüzden ruhları bedenlerinden ayrılmadan önce hemen kendilerine gelmelidirler. Üstat Hamidullah, çeşitli nimetler, yiyecekler ve giyecekler içinde iyi bir yaşam sürebilirdi. Ancak dinini dünyasına satmasına razı olmamıştır. Tüm bunlara rağmen üstat Hamidullah, diğer mazlumlar gibi, hayatının çeyrek asrını insanlık dışı hapisane koşullarında fiziksel ve psikolojik baskı altında geçirmiş, yine de Yüce Allah ile olan ahidini unutmamıştır.

“Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah'a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir. Bir kısmı da beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.” [Ahzab 23]

Yüce Allah'tan kardeşimiz Hamidullah'ı ahirette şehitlerin efendisi Hamza bin Abdül Muttalib ile birlikte eylemesini ve onu, yolunda şehit olanlara vaat ettiği geniş Firdevs cennetine koymasını niyaz ediyoruz. Bu Rabbani alimlerin fedakarlıklarının ne bu dünyada ne de ahirette asla boşa gitmeyeceğini belirtmekte fayda var. Şüphesiz onların, sebat örneği teşkil eden yaşam tarzları, sadece büyük hedefe, İslam'ın ve Müslümanların zaferine hizmet etmektedir, çünkü bu, hak ile batıl arasındaki çatışmada Allah'ın değişmez sünnetidir. Allah *Subhânehu ve Teâlâ* şöyle buyurdu:

“DURUM ŞU Kİ, ALLAH DİLESEYDİ, ONLARDAN İNTİKAM ALIRDI. FAKAT SİZİ BİRBİRİNİZLE DENEMEK İSTER. ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLERE GELİNCE, ALLAH ONLARIN YAPTIKLARINI BOŞA ÇIKARMAZ. ALLAH ONLARI MURATLARINA ERDİRECEK, GÖNÜLLERİNİ ŞÂDEDECEK VE ONLARI, KENDİLERİNE TANITTIĞI CENNETE SOKACAKTIR.” [Muhammed 4-6]