

### Basın Açıklaması

## Özbekistan Hükümeti Hizb-ut Tahrir ile Mücadele Ederek Sömürgeci Efendilerini Memnun Etmeye mi Çalışıyor?

Son zamanlarda sosyal medyada **Hizb-ut Tahrir** üyelerinin tutuklandığı haberleri dolaşiyor. Örneğin, 16 Temmuz 2022'de Özbekistan İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde şu başlıklı bir haber yayınlandı: "**Hizb-ut Tahrir** üyelerinin Taşkent'teki faaliyetlerine darbe vuruldu." Haberde şu ifadeler yer aldı: "Kolluk kuvvetlerinin (güvenlik teşkilatları) pratik önlemleri sonucunda Cumhuriyetimizde yasaklı aşırılıkçı dinci örgüt **Hizb-ut Tahrir**'in Sergali ve Almazar bölgelerinde yaşayan üyelerinin faaliyetlerine son verildi..." Bu kişilerin (suç) faaliyetlerine, şu anda uluslararası arananlar listesinde bulunan **Hizb-ut Tahrir**'in iki aktif üyesi Mahmud Abdel-Momen ve İslam Ebu Halil'in liderlik ettiği iddia ediliyor.

Zaman zaman **Hizb-ut Tahrir**'e yönelik yapılan bu tür saldırılar, Özbek hükümetinin sömürgeci efendilerini memnun etme girişimidir. Çünkü sömürgeciler, **Hizb-ut Tahrir**'in İslam'ı hayat sahasına döndürmek için çalıştığını ve o zaman sömürgecilerin günlerinin sona ereceğini çok iyi biliyorlar. Bu yüzden **Hizb-ut Tahrir**'e "aşırılık" ve "terörizm" damgası vuruyorlar ve Özbekistan hükümeti de dâhil olmak üzere ülkemizdeki ajan rejimlerine bu kisve altında **Hizb-ut Tahrir** ile mücadele etmelerini emrediyorlar. Yahudi Kerimov da "fikre fikirle mücadele etmek gerektiğini" iddia ediyordu. O da bu kisve altında **Hizb-ut Tahrir**'le mücadele etti, çünkü hiçbir fikre sahip değildi. Mevcut Özbek hükümeti de **Hizb-ut Tahrir**'le bu şekilde mücadele ediyor, çünkü o da hiçbir fikri sahip değil. Tutuklanan Müslümanların filanca kişiler tarafından yönetildiği yalanını yayıyor! Bu hükümet, uzun yıllardır hapiste olan Müslümanları serbest bırakırken aynı zamanda başta parti üyeleri olmak üzere Müslümanları hapse atıyor. Bu yalanlarla "havuç ve sopa" politikası izliyor.

Özbekistan hükümeti, şunu çok iyi bilmeli ki Müslümanlar, İslam inancına ve **Hizb-ut Tahrir**'in sahip olduğu hüküm ve kavramlara göre yaşamının hayati bir mesele olduğunu anlamaya ve kavramaya başladılar. İslami hayatta adalet hüküm sürecek ve herkesin, hatta kâfirlerin bile hakları tam olarak güvence altına alınacaktır. Dolayısıyla Müslümanların İslami hayatı yaşama istekleri ve buna olan ilgileri doğaldır ve bu istek giderek güçlenmektedir. O yüzden birinin onlara liderlik etmesi şart değildir. Ne Özbek hükümeti ne de Rusya, Amerika ve Batı'daki efendileri bu süreci durduramaz.

Bu hükümet, **Hizb-ut Tahrir**'i ne kadar karalamaya çalışsa da Hizb-ut Tahrir'in İslami hayatı yeniden başlatma ve Raşidi Hilafeti yeniden kurma çağrısına engel olamayacak. Çünkü güneş balçıkla sıvanamaz! Dolayısıyla bu hükümetin sömürgeci kâfir efendileri ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar para harcarsa harcasınlar sonunda mağlup olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Çünkü Allah Subhânehu ve Teâlâ bunun böyle olacağını haber verdi. Allah'ın vaat ettiği ve Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in müjdelediği Hilafet Devleti kapıyı çalmaktadır ve yarın Hilafet Devleti bu adaletsizliğin hesabını mutlaka soracaktır.

"Şüphe yok ki, İNِّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ" [Enfal 36]

kâfirler mallarını Allah yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu mallar onlara bir iç acısı olacak, sonra da yenilgiye uğrayacaklardır. Kâfirler toplanıp cehenneme sürüleceklerdir."

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Özbekistan

Medya Bürosu