

Basın Açıklaması

Hüsam ve Amir'in Yahudi Askerlerine Karşı Gerçekleştirdiği Kahramanca Cihat Operasyonu, Ürdün Ordusunun Yahudilerin Varlığını Ortadan Kaldırmak İçin Seferber Olmaması Mazeretinin Kabul Edilemez Olduğunu Göstermektedir

Ürdünlü iki genç kahraman Amir el-Kavas ve Hüsam Ebu Gazale, Lut Gölü'nün güneyinden işgal altındaki Filistin topraklarına yaya olarak girerek Yahudi askerlerine cesurca saldırdılar ve şehit oldular. Yahudi askerleri arasında yaralananlar oldu, hatta belki de ölenler bile olmuş olabilir. Bu operasyon, derin anlamlar taşıyan önemli bir olaydır ve bu anlamlar üzerinde dikkatlice düşünülmelidir. Ayrıca, bu kahramanca eylemi övmekten çekinenlerin tavırları da ele alınmalı ve sorgulanmalıdır:

- Yahudi varlığıyla işbirliği yapan ajan rejimler tarafından zincire vurulan bu ümmet, Yahudi varlığının Filistin, Lübnan ve hatta Ürdün halkına karşı gerçekleştirdiği vahşi soykırım karşısında asla sessiz kalmamış ve kalmayacaktır. Şehit Mahir el-Cazi gibi birçok kahraman yetiştiren Ürdün, Allah yolunda cihat etmeye hazır, fırsat kollayan ve kanı kaynayan gençlerle doludur.

- Ürdün ordusunun, Gazzeli din kardeşlerinin yardım çağrısına karşılık vermemesi, büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığıdır. Özellikle Ürdün ordusu gibi büyük bir savunma bütçesine sahip bir ordu için bu, kabul edilebilir bir durum değildir. Ürdün ordusunun görevi, korkak Yahudilerin doğu sınırlarını korumak olamaz, hatta Ürdünlü askerlerin gösterdiği bu kahramanlıkları inkâr etmeye çalışması da büyük bir ayıp. Bir yetkili askeri kaynak, Ürdünlü askerlerin batı sınırını geçtiği iddiasını yalanladı!

- Yahudilerin korkak bir millet olduğu ve üzerlerine alçaklık ve yoksulluk vurulduğu apaçık ortada. İşbirlikçi rejimler, Yahudilerin sınırlarını koruyarak onları koruyamazlar. Nitekim bu, Yahudileri koruduklarını düşündükleri her sınırda açıkça görülmektedir. Yahudiler, yöneticilerinin aksine ümmetin projesinin Yahudi varlığını ortadan kaldırmak olduğunu çok iyi biliyorlar. Yahudi varlığı enerji bakanının, Ürdün sınırına bir duvar inşa etme çalışmalarına hız verileceğini açıklaması da buna işaret etmektedir.

- Bu kahramanca eylemi övmemek veya üstlenmemek veya Ürdünlü yetkililerin 'ülkenin güvenliği ve istikrarı adına duygulara kapılmamak gerekir' gibi alçakça uyarılarda bulunmaları, ümmetin düşmanları ve düşmanların savundukları rejimlerle işbirliği yapmak anlamına gelir. Halkı yanıltarak, Ürdün halkının yanında durmayan bu rejimler, binlerce kişinin kahraman iki Ürdünlünün yaşadığı bölgeye akın ederek onların şehadetini kutladığı gerçeğini göz ardı ediyorlar.

Ey Ürdün ordusunun askerleri! Ey sahabenin torunları! Bu bireysel kahramanlıklar, sınırı geçerek korkak düşmanla çatışmak, Kudüs, Filistin ve tüm mukaddesatı Yahudilerden ve onlara silah, teçhizat ve casusluk hizmeti sağlayan Amerika'dan kurtarmak için Allah yolunda şehit olmak, şüphesiz sizlerde mertlik ve yiğitliğin kabardığını gösteren görüntülerdir. Sizler, güç sahipleri ve 'silah arkadaşları' olarak anılıyorsunuz. Sizi felakete sürükleyen ve düşmanlarınızın emrine ve hizmetine veren yöneticileriniz için değil, Allah için, Peygamber için ve tüm Müslümanlar için zafer kazanmalısınız. Allah'a yemin olsun ki, hemen harekete geçip bu fitneci güruhu ortadan kaldırmadıkça Ürdün'de güvenlik ve istikrardan bahsetmek havanda su dövmek gibidir. Öyleyse hadi Allah'ın rızasını kazanmak, isimlerinizi altın harflerle şeref ve haysiyet defterine yazdırmak için hemen harekete geçin.

"Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez." [Hud 113]