

### Basın Açıklaması

## Onur Savaşında Zafer Elde Eden Ürdün Ordusunun Mescidi Aksa ve Filistin Halkına Yardım Etme Zamanı Gelmedi Mi?

Kırsal alanlar, şehirler, köyler ve mülteci kamplarında öfke hâkim. Ürdün halkı, Mescidi Aksa ve Filistin halkına yardım için çırpınıyor. Mescidi Aksa ve tüm Filistin'in kurtuluşu için Allah yolunda kurban olmaya hazır. Gösteriler, yürüyüşler ve tüm etkinliklerde gür sesle çağrıda bulunan Müslümanlar, Mescidi Aksa'nın kurtuluşu için ordunun seferber olmasını ve cihat ilan edilmesini istiyorlar. Ancak aşağılık Ürdün rejimi, bu büyük ve önemli mesele karşısında duyarsız, onun bu duyarsızlığının eşi benzeri yok. Ürdün rejimi, Mescidi Aksa'nın komşusu ve Mescidi Aksa üzerinde vesayet sahibidir. Yahudi varlığının Güvenlik Bakanı tarafından yapılan şu açıklama ile onun bu vesayet hakkını tanımayarak çöp kutusuna atmıştır: "Mescidi Aksa, bizim egemenliğimiz ve kontrolümüz altındadır. Açılıp açılmamasına da biz karar veririz." Ürdün rejimi, kepaze ve yüz kızartıcı "Vadi Aruba" Antlaşması'nı iptal etmek yerine Yahudi varlığına yalvarıyor. Allah'ın dinine, Mescidi Aksa ve Filistin halkına yardım etmek, Yahudi varlığı karşısında genel seferberlik ve savaş ilan etmek yerine Mescidi Aksa'daki statükonun, gasp ve işgalin devamını istiyor. Mescidi Aksa'ya yönelik tek taraflı adım atmaktan kaçınıyor, mescidi namaza açmıyor. Başbakan Netanyahu'nun sözcüsü, Ürdün hükümetinin takınacağı tavrın umurlarında olmadığını söyledi. Bu ne biçim kepezelik, zillet ve alçaklıktır?

Arap ülkelerinin resmi tutumu da Ürdün hükümetinden pek farklı değildir. Arap ülkeleri, Mescidi Aksa'yı sadece yüz üstü bırakmakla kalmadılar, aynı zamanda işbirliği yaparak alçakça bir tutum sergilediler. Arap Birliği'nin takındığı tavır açıkça onların bu tutumunu yansıtıyor. Arap Birliği, Filistin halkına karşı aşırı şiddet kullanan Yahudi varlığını sadece kınamakla yetindi! Bu kınama, Yahudi varlığı tarafından Filistinli Müslümanlara karşı aşırı şiddet kullanılmadıkça bir beis yok anlamına gelir. Aynı zamanda bu, Yahudi varlığının Mescidi Aksa'da yaptıklarını anlayışla karşıladıkları anlamına da gelir. Bu ortak anlayış, Ürdün'ün ölü deniz bölgesinde düzenlenen son Arap zirvesinin meyvelerinden biridir. Zirvenin sonuç bildirgesi, Arap yöneticilerinin İslam ümmeti ve sorunlarından kopuk olduklarının, kahramanlık ve asaletlerini yitirdiklerinin açıkça bildirimidir. Koltuklarını korumak umuduyla sömürgeci kâfirleri yaltaklık yapıyorlar.

Alçaklık ve itlik bakımından Müslüman ülkelerdeki diğer rejimlerin takındığı tavır Arap ülkelerinden geri kalır değildir. Kimi Müslüman ülkeleri her türlü sofistik silah ve füzelere sahip devasa ordulara hükmediyorlar. Ancak ne var ki bu ordular, kâfir ve sömürgeci ülkeler yararına kullanıyor!

Hain yöneticilerin İslam ümmetine reva gördüğü bu aşağılık ve kepaze durum karşısında Ürdün ordusunun Allah'ın dinine, Filistin halkına ve Mescidi Aksa'ya yardım etme zamanı gelmedi mi? Ürdün ordusu, Mescidi Aksa'nın komşusu ve bölgedeki Müslüman orduların en tutarlısıdır. Yahudilerin "Yenilmez ordu" söylemini yerle bir etmiştir. Mescidi Aksa'yı postaları ile gece gündüz kirlüten Yahudiler, orada namaz kılınmasını bile yasakladılar. Yahudileri yenilgiye uğratarak adını tarihe yazdıran Ürdün ordusunun Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in İsra topraklarına yardım için harekete geçme zamanı gelmedi mi? Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, üzerinde askerlik yaptığınız bu toprakları Ribat ve Mahşer toprakları olarak nitelendirmiştir. İslam şehitlerinin kanı ile sulanan kutsal toprakları kurtarmak için Ürdün ordusunun seferber olma zamanı gelmedi mi?

Ürdün ordusunun Ürdünlü Müslümanların, Filistin halkı ve İslam ümmetinin çağrısına icabet etme zamanı gelmedi mi? Esir Mescidi Aksa'yı kurtarmak ve Yahudi varlığını Filistin'den süpürmek için Ürdün ordusunun aslanlar gibi kükreme zamanı gelmedi mi?

And olsun ki siz buna ehilsiniz. Mescidi Aksa'yı kurtararak nurdan sayfalara yazılacak kapasitedesiniz. Gelin bu zafere nail olun ki adınız ve namınız kıyamet gününe kadar bakı kalsın.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾  
"Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'ın ve Rasûlü'nün çağrısına uyun ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, O'nun huzurunda toplanacaksınız." [Enfal 24]