

Basın Açıklaması

Halkın Onurunu Ayaklar Altına Alan Ürdün Rejimi, İki Ülke Evladını Katleden Yahudi'nin Ülke Dışına Çıkmasına İzin Verdi

Bir kez daha Ürdün rejimi, İsrâ ve Miraç toprakları gaspçısı mücrim Yahudi varlığı ile sıcak ve samimi ilişki içinde olduğunu vurguladı. Bu aşağılık ve günahkâr ilişkinin devamı ve güçlendirilmesinden yana olduğunu yeniledi. Yahudi varlığı tarafından Ürdün ve Filistin halkına, Mescidi Aksa'ya karşı işlenen suçlara göz yumdu.

Medya, mücrim Yahudi varlığı Başbakanının Yahudi varlığının batıl büyükelçiliğinin kirlettiği Ürdün'ün başkentinde soğukkanlılıkla ülke evlatlarından iki kişiyi öldüren katili kabul ettiği haberini geçti. Yüz karası bu büyükelçilik, yüz kızartıcı ve utanç verici "Vadi Aruba" Antlaşması'nın bir ürünüdür. Ürdün rejimi, İslam ümmetini kandırmak için Yahudi varlığı ile Vadi Aruba Anlaşması'nı imzaladı.

Bir kez daha Ürdün rejimi, Ürdün halkına zillet ve utanç elbisesini giydirmeye çalışıyor. Daha önce Ürdünlü yargıç Raid Zueyter'in, El Amr aşiretinden İbn Karak ve El Cerrah aşiretinden bir polis kanına kayıtsız kalan Ürdün rejimi, şimdi de El Devaynam ve El Hamarane aşiretinden iki kişinin akıtılan kanına ihanet ederek Yahudi caninin ülke dışına çıkmasına izin veriyor. Dahası rejimin İçişleri Bakanı Galip Er Rabi, parlamentoda sarf ettiği şu sözlerle bir de bu çirkefliği kendince gerekçelendiriyor. Mecliste yaptığı açıklamada bakan, Netanyahu tarafından kahramanlar gibi karşılanan Yahudi caniyeye ilk saldırının İbn El Devaynam olduğunu söyledi. Bakanın bu açıklaması, Ürdün halkına indirilmiş bir tokattır, onurunu aşağılamaktır. Hâlbuki rejimin aslı görevi, ülke ve halkın onurunu korumaktır.

Allah Ekber ey halk! Eğer katil, gaspçılar veya saldırganlar karşısında görevini yerine getiren Ürdünlü bir asker olsaydı, bu takdirde onun askeri emirlere karşı geldiğini söylerlerdi. Nitekim Ahmed Dekamese ve çavuş Evvel Mearik Ebu Tay hakkında böyle söylemediler mi? Öldürülen halktan biri olunca, bu sefer de ilk saldırının onun olduğunu söylediler. Ülke rejimi bize ne gibi bir zulüm, alçaklık ve zilleti reva görüyor? Biz, Halid b. Velid, Ebu Ubeyde, Şerahbil b. Hasane, Selahaddin Eyyubi, Baybars ve Kutuz torunları değil miyiz? Rejim bize nasıl bir zulüm, alçaklık ve zilleti reva görüyor? Biz, Onur Savaşı kahramanlarının torunları değil miyiz? Yahudi katilin ülkesine dönüşüne ve elimizden kaçıp gitmesine izin vermek zillet ve alçaklıktır. Bunu Mescidi Aksa girişlerine konulan metal detektörlerin kaldırılması için Yahudi varlığı ile varılan anlaşmanın bir ürünü olarak görmek ayrı bir alçaklıktır. Bu ihanet anlaşması, ülke evlatlarının kanlarını zayı etmektir. Hem de koşulları iyileştirerek Mescidi Aksa'nın gasp altında kalması karşılığında. Bu nasıl bir zillet ve kepezelikdir?

Ey Ürdün Müslümanları!

Dönüyor ve diyoruz ki, onurunuzu, kanlarınızı, şerefınızı, ülkenizi, kutsallarınızı ancak ve ancak Peygamber *Sallallahu Aleyhi ve Sellem*'in Nübüvvet metodu üzere olacağını müjdelediği Hilafet Devleti koruyabilir. Bu yüzden sizi bu Hilafet Devleti için çalışmaya davet ediyoruz. Kurtuluşunuz, izzet ve ihtişamınız ondadır.

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ "De ki: "Çalışın! Yaptıklarınızı Allah da, Rasûlü de, müminler de göreceklerdir." [Tevbe 105]