

Basın Açıklaması Mübarek Ramazan Bayramı Tebriki

Hizb ut-Tahrir / Ürdün Vilayeti Medya Bürosu, **Hizb-ut-Tahrir** Emiri Celil Âlim Ata b. Halil Ebu Raşta (Allah kendisini korusun), Ürdün halkı ve genel olarak **Hizb-ut Tahrir** gençlerinin mübarek Ramazan Bayramı'nı yürekten tebrik eder. Orucumuzu, ibadetlerimizi ve itaatlerimizi kabul etmesi için Allah *Subhânehu ve Teâlâ'*ya dua ediyoruz. Umarız bir sonraki bayramı ümmet, La İlahe İllallah Muhammedün Rasûlullah bayrağı ve Nübüvvet metodu üzere Hilafet Devleti altında kutlar.

Ey Müslümanlar! Dünya Müslümanlarının yaşadığı kötü koşullar artık bir sır değil. Sömürgeci kâfir güçler, canlarına, servetlerine ve ülkelerine musallat oldular, acımasızca saldırdılar. Aşağılık yöneticiler, eğer sömürgeci güçlerin maşası olmasaydı, Amerika, Avrupa, Rusya ve Çin'deki şer ve zorba güçler, tek bir Müslümanın kılına bile dokunamazdı. Hain yöneticilerimiz, izzetimiz, onurumuz, kanımız ve dinimiz pahasına sömürgeci güçlere maddi, askeri ve ekonomik her türlü yardım ve imkânı sundu.

Kadir gecesinde ayrılık ve küfre bağlılık belirtilerine bizzat tanık oldunuz. Öyle ki bu yöneticiler, Körfez, Arap ve (İslami) olmak üzere birkaç gün içinde üç zirve düzenledi. Düzenlenen bu zirveler, Müslümanlar ve ülkelerinin parçalanmışlığının bir kanıtıdır. Bayrakların çokluğu, Hilafet Devleti devletçiklere parçalandıktan sonra ortaya çıkan sömürgecilik yönteminin devam ettiği anlamına gelir. Yöneticiler, ümmetin batılılaşmasının, parçalanmışlığının, düşmanlarına teslimiyetinin bekçisidir. Dahası ümmetin yeniden kalkınmasını ve bir İslam Devletinin kurulmasını önlemek için vardılar. Çünkü İslam Devleti, orada burada ümmetin bedenine zerk edilen kanserli varlıkları ortadan kaldıracak ve Batı nüfuzunu ülkeden kovacaktır. Peki, elli yıldır İslami İşbirliği Teşkilatı ne yaptı? Zirvede 57 ülkenin 57 yöneticisi bir araya geldi. Onları bir araya getiren olgu, ümmet düşmanlarının ajanlığıdır. İslam'a ve Müslümanlara düşmanlıkları, daha fazla zillet ve hezimetten başka bir şey değildir. Allah *Subhânehu ve Teâlâ* Aziz Kitabında şöyle buyuruyor:

“Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin.” [Ali İmran

103]

Ey Müslümanlar! Ey Ürdün halkı! İçinde bulunduğunuz durumdan kurtuluşun, Rabbinizin farz kıldığı şeyleri yerine getirmenin, birliğinize, izzetinize ve şerefinize yeniden kavuşmanın tek bir yolu var. O da Hilafet Devletini kurmak için Peygamber *Sallallahu Aleyhi ve Sellem*'in entelektüel ve siyasi çalışma metodunu izlemektir. Yöneticileriniz ve hegemonyalarına karşı kalkışmanın meyvelerini devşirmek için tek başına kitlesel hareket yeterli değil. Aksine kalkınma projesine ve anında uygulamaya hazır devlet anayasasına sahip bilinçli samimi siyasi bir liderliğin varlığı şarttır. Bugün bu ancak **Hizb-ut Tahrir** önderliğinde gerçekleştirilebilir. Hizb, halkına yalan söylemeyen bir liderdir. Öyleyse haydi, bu dini ikame etmek ve Nübüvvet metodu üzere Hilafet Devletini kurmak için **Hizb-ut Tahrir** ile birlikte çalışmaya katılın. Ve Bilin ki yerine getirilene kadar bu farz sizden düşmeyecek ve her bireyin boynunda asılı olarak kalacaktır. Hilafet kurulduktan sonra ise 57 Ruveybida yönetici ve 57 yapay bayrağın asılı olduğu büyük salonları artık göremeyeceksiniz. Artık buna gerek kalmayacak. Aksine Rasûl *Sallallahu Aleyhi ve Sellem*'in bayrağının dalgalandığı tek bir merkezi karargâha, Halifeye, yardımcılara ve yönetim organlarına tanık olacaksınız. Halifenin eylemleri dünya ülkelerinin ayakları altındaki yeryüzünü sarsacak, Müslüman ülkeleri kurtarmak için orduları seferber edecek, sömürgeci kâfirin tüm nüfuzunu yok edecek, ümmeti tek bir devlet altında toplayacak. Zenginliklerini, izzetini ve onurunu ümmete geri verecek, içeride ümmete İslam'ı uygulayacak, ümmetle birlikte hidayet, nur ve rahmet Risalet'i olarak bütün insanlığa İslam'ı taşıyacak, insanlığı tiran yöneticiler ve kapitalizmin karanlıklarından İslam'ın aydınlık ve adaletine çıkaracaktır.

Allah'tan temennimiz odur ki Kuran ayı olan Ramazan ayından sonra da Ramazan ayında olduğu gibi amelleriniz ve amellerimiz öylece devam eder. Allah'a ibadet, daha doğrusu Allah'ın zafer, hâkimiyet, halife kılma ve güvenlik vaadini yerine getirme çalışması Ramazan ayında olduğu gibi en yüksek düzeyde hatta Ramazan ayından daha yüksek düzeyde devam etmelidir. Çünkü uğrunda çaba sarf ettiğimiz amaca ancak Allah'a yardım ederek ve Peygamber *Sallallahu Aleyhi ve Sellem*'in metodu üzerinde yürüyerek ulaşabiliriz.

“Ey iman edenler! Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder, ayaklarınızı savaşta sabit kılar.” [Muhammed 7]