



**Hilafet'in Yıkılışının Yüzüncü Yılı
Münasebetiyle Düzenlenen
Küresel Kampanya Faaliyetlerinin
Kapanış Konferansı Konuşmaları**



H. Recep 1442

M. Mart 2021

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi

İçindekiler

- Açılış Konuşması: Hizb-ut Tahrir Emiri Celil Âlim Ata İbn Halil Ebu Raşta'nın**
H. 1342 – M. 1924 Yılında Hilafet Devletinin Yıkılışının
Yüzüncü Yıldönümü Münasebetiyle Yaptığı Konuşma 3
- Konuşma 2: Demokrasi Anavatanında Neden Krizde?**
Mahmut Kar 11
Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti Medya Bürosu Başkanı
- Konuşma 3: “Artık benden size hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht da olmaz.”**
Şeyh Said Rıdvan 15
Ürdün Vilayeti
- Konuşma 4: Batı'nın Müslümanların Kutsallarına Saldırma Cesareti**
Dr.Muhammed Abu Al-Ayn 20
Malezya
- Konuşma 5: Müslüman Kadınların Değişimdeki Rolü**
Dr. Nesrin Nevaz 23
Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi Kadın Kolları Müdürü
- Konuşma 6: İstedığımız NübüvvetModeli Üzerine**
Raşidi Hilafet, Bu Modelde Veraset Yoktur
Mühendis Usame es-Süveyni 26
Kuveyt Vilayeti
- Konuşma 7: Hilafet Devletinde Kriz ve Salgın Hastalıkların Tedavisi**
Dr. Muhammed Akmal Khan 31
Pakistan Vilayeti
- Konuşma 8: Ümmetin Gençleri ve İdeal Roller**
Şeyh Nasır Rıza 35
Sudan Vilayeti
- Konuşma 9: Ekonomik Krizler ve Kapitalizmin Fiyaskosu**
Gemal Harwood 39
İngiltere
- Konuşma 10: Niçin HİZB-UT TAHRİR?**
Şeyh Yusuf Maharza 43
Mübarek Toprak (Filistin)
- Son Konuşma: “Hilafet'in Yıkılışının 100. sene-i devriyesinde... Ey Müslümanlar Hilafeti Kurun!” Kampanyasının Kapanaşması**
Mühendis Selâhaddin Adada 46
Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi Müdürü



Hizb-ut Tahrir Emiri Celil Âlim Ata İbn Halil Ebu Raşta'nın H. 1342 – M. 1924 Yılında Hilafet Devletinin Yıkılışının Yüzüncü Yıldönümü Münasebetiyle Yaptığı Konuşma

Hamd Allah'a, salat ve selam Allah Rasulü'nün, ailesinin, ashabının ve onu dost edinenlerin üzerine olsun ve ba'd...

Genel olarak İslam ümmetine, özel olarak da Raşidi Hilafet'i geri getirmek için davet taşıyan genç erkek ve kızlara...

Esselemu aleykum ve rahmetullahi veberakatuh;

Yüzyıl önce böyle bir günde, H. 1342 yılı Recep ayının sonlarında ve 1924 yılı Mart ayının başlarında, o vakit İngiltere liderliğindeki sömürgeci kafirler, Arap ve Türklerden oluşan hainlerle işbirliği yaparak Hilafet Devleti'ni ortadan kaldırdı ve asrın mücrimi Mustafa Kemal de Hilafet'in ilga edildiğini, Halife'nin İstanbul'da kuşatma altına alındığını ve o günün şafak vakti sınır dışı edileceğini ilan etti. Bu ise İngilizlerin ona, bunu takdim etmesini emretmesinin ve ardından bunun karşılığında onu Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin hasta bir başkanı olarak atamasının bir bedeliydi. Böylece izzetlerinin ve Rablerini razı etmelerinin kaynağı olan Hilafet'in kaldırılmasıyla İslam ülkelerinde korkunç bir sarsıntı meydana geldi.

Aslında bu mücrim, var olan Hilafet'i kaldırarak açık küfrünü ilan etmiş oldu. Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in, Ubade Bin Samit Radyallahu Anhu'dan rivayet edilen ve müttefikun aleyh olan hadisinde geçtiği gibi ümmetin görevi onunla kılıçlarıyla savaştırmasıdır:

«وَأَنْ لَا تُتَارَعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»

“Ancak elinizde apaçık küfür (üzere olduklarına) dair Allah'tan bir burhan görmeniz

müstesna.” Ancak özellikle alimler olmak üzere ümmetin kanlarına aşırı şekilde zulmetti. Zira aralarında Şeyh Said Pirani'nin de olduğu birçok alimi idam etti ve diğerlerini de hapsetti. İşte tüm bunlar, ümmetin ihmalkar davranmasına neden oldu. Dolayısıyla ümmet, bu mücrim ve avenelerini hüsrana uğratıp alt etmek için onları tedirgin edecek hiçbir şey yapmadı. Dahası Allah'a, Rasulü'ne ve müminlere ihanet eden bu hainlerin başlarını ezmek için çok yetersiz cılız bir tepki oldu! Böylece açık küfür işleyerek göstermiş olduğu iğrenç eylemleri sayesinde ümmetin kendisi çok uzaklara sürmesinden “kurtuldu!”

Bunun ardından İslam ülkelerine sömürgeci kafırlar nüfuz etmeye başladı. Zira Hilafet'in kaldırılmasının oluşturduğu sarsıntının bir sonucu olarak İslam ülkelerini yaklaşık elli beş parçaya ulaşacak şekilde bölüp parçalara ayırdılar. Sonra bu sarsıntıya başka bir sarsıntı daha eklediler. Çünkü Allah'ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in İsrâ ve Miracı'nın olduğu mübarek topraklarda Yahudilere bir devlet verdiler ve orada kalması için neden sağladılar. Bu nedenlerden ilki, çevresindeki ajan yöneticiler aracılığıyla onun güvenliğini korumaktır. Sadece bu da değil. Dahası bu yöneticiler, boyutunun ötesinde bir boyut ve imajının dışında bir imaj kazandırmak için çıkan her savaşta Yahudi devleti karşısında yenilgiye uğradılar. Bununla da yetinmediler. Bilakis meseleyi, Yahudi varlığını Filistin'den kökünden uzaklaştırmak yerine belki 1967 yılında işgal ettiği yerlerden çıkar diye Yahudi varlığı ile müzakereye taşımak için Allah ve Rasulü ile savaşmak amacıyla her türlü çabayı gösterdiler! Sonra bunun ardından mertebelerini düşürdüler. Zira hiçbir yerden çekilmemesi için Yahudi varlığı ile normalleşmeye koşuştular!! Nitekim bazıları perde arkasından normalleşme cürmünü işlerken diğer bazıları da bunu gece gündüz açık bir şekilde işlediler! Mısır yöneticilerinin bu aşağılık ve onursuzluk yolculuğuna liderlik etmesinin ardından Ürdün, BAE, Bahreyn, Sudan ve Fas ülkelerinden her birinin yöneticileri ve FKÖ onu takip ettiler ve Suudi Arabistan yöneticileri de yol kenarında durup onların arkasından yürüdüklerini ve asla geride kalmadıklarını göstermek için bu ülkelere el salladılar... Böylece baştan aşağı her tarafı saran bu aşağılanmadan hiç rahatsız olmaksızın tamamı bu cürüm için koşuşturdular.

﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾

“Suç işleyenlere, yapmakta oldukları tuzaklara karşılık Allah tarafından aşağılık ve çetin bir azap erişecektir.” [En'am-124]

Sonra bu yöneticilerin ihanet ettiği sadece Filistin de değildir. Bilakis aynı şekilde İslam topraklarının tertemiz diğer bölgelerini de teslim aldılar veya teslim ettiler. Örneğin Keşmir, Hindu müşriklerinin devletine ilhak edildi... Rusya Kırım'ı ilhak etti... Güney Sudan kuzeyden ayrıldı... Doğu Timor Endonezya'dan koparıldı... Müslümanların çok önemli bir kalesi olan Kıbrıs'ın büyük bir bölümünü yıllardır Yunanistan kontrol ediyor... Rohingya Müslümanları Myanmar'da (Burma'da) katlediyorlar, Bangladeş'e

sığındıklarında ise rejim onların boğazlarını sıkıyor ve insanların yerleşimi için uygun olmayıp sel felaketlerine maruz kalan tehlikeli bir ada olmasına rağmen onları “Bhasan Char Adası'na” sıkıştırıyor! Sonra Çin'in zulmettiği ve vahşi hayvanlardan bile daha kötü davrandığı Doğu Türkistan, özgür kadın ve erkekler için bir hapishaneye dönüştü. Nitekim katliamlar, İslam ülkelerindeki mevcut yöneticilerin gözü ve kulağı önünde işlendiği halde onlar kabir sessizliğine büründüler. Çin'in Müslümanlara zulmettiği dile getirildiğinde ise bu onların iç meselesidir dediler!

﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾

“Ağzlarından çıkan bu söz ne büyük oldu! Yalandan başka bir şey söylemiyorlar.”
[Kehf-5]

Diğer İslam ülkelerine gelince; Ruvaybida yöneticiler tarafından yönetilmekte ve sömürgeci kafırlarla birlikte istedikleri şekilde idare etmektedirler. Dolayısıyla ülkelerin güvenliğini korumadıkları ve insanların haklarını gözetmedikleri gibi büyük küçük tüm servetleri yağmalanmakta ve onurları çiğnenmektedir. Özellikle Amerika olmak üzere sömürgeci kafırlar onlara zerre kadar değer vermemektedirler. Dahası ajanlarına zillet ve aşağılıklarını artırmaları çağrısında bulunmaktadır. Dolayısıyla onlara, “şayet biz olmasaydık çarpık koltuklarınızda birkaç gün dahi kalamazdınız, o halde bize gücünüz yettiğince, hatta gücünüzün ötesinde para ödeyin” şeklinde dikte etmektedirler. Gerçekten alçak birine alçaklık vız gelirmiş!!

Ey Müslümanlar: Hilafet'in kaldırılmasından sonraki haliniz işte budur. Zira milletler, her bir taraftan üzerinize üşüşmektedirler. Peki, Hilafet'in gölgesinde yaşarken nasıldınız?

Sizler, peygamberlerin sonuncusu ve mücahitlerin imamı Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i takip eden, insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz... Sizin atalarınız Raşid Halifeler ve Fatih liderlerdir... Sizler, H. 583 yılında böyle azim Receb ayında Haçlılara galip gelen ve Beytul Makdis'i onların pisliklerinden kurtaran Nâsır Selahaddin'in torunlarıdır... Sizler, Tatarlara galip gelen Kutuz ve Baybars'ın torunlarıdır... Sizler, H. 857 M. 1453 yılında İstanbul'u fethettiğinde daha henüz yirmi üç yaşını bile doldurmamış genç bir komutan olan Muhammed Fatih'in torunlarıdır. Nitekim Allah onu, Ahmed'in Bişr el-Hasami'den tahric ettiği hadiste Allah'ın Rasülü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in övgüsüyle şereflendirmiştir:

«فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ»

“Onu fetheden komutan ne güzel bir komutandır, o ordu ne güzel bir ordudur”... Sizler, on altıncı yüzyılda, yani 1525 tarihinde kralını esaretten kurtarması için Fransa'nın yardım istediği Halife Kanuni Sultan Süleyman'ın torunlarıdır. Ama bugün o, Müslümanların Halifesi'nin yardımını ya unuttu ya da unutmuş gibi yapıyor. Zira İslam'ın kalkanı

olmadığı için hiçbir gözetim ve denetim olmaksızın İslam'a ve İslam'ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e dil uzatıyor... Sizler, kendi döneminde Amerikan gemilerinin Cezayir vilayetindeki Osmanlı donanmasına maruz kalmaksızın Atlantik'ten Akdeniz'e güvenli bir şekilde geçmesine izin vermesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık vergi ödediği Halife III. Selim'in torunlarıdır. Böylece Amerika, H. 1210 M. 1795 yılında ilk defa kendi dili dışında, dahası başka bir devletin (Osmanlı Devleti) diliyle bir anlaşmayı imzalamak zorunda kalmıştır. Ama şimdi Müslümanların başındaki yöneticileri Amerika kontrol ediyor ve sizleri biz koruduğumuz için bize ödeme yapın diyor... Sizler, Yahudilerin Filistin'e yerleşmelerine izin vermesi için devlet hazinesine sundukları milyonlarca altına aldanmayan Halife Abdülhamid'in torunlarıdır. Nitekim kendisi şu meşhur sözünü söylemişti; "Filistin'in Hilafet Devleti'nden koparılmasını görmektense bedenimin neşterle lime lime edilmesi benim için daha kolaydır." Sonra şöyle eklemiştir; "... Yahudilerin milyonları kendilerine kalsın. Eğer bir gün Hilafet Devleti parçalanacak olursa işte o gün, onlar Filistin'i bedelsiz alabilirler." Öyle de oldu!... Sizler, saati icat edenlerin torunlarıdır. Nitekim saatlerden bir tanesini o zamanlar Avrupa'nın en büyük kralı olan Şarlman'a hediye etmişler ve kralın yardımcıları ve halkı da bu saatin içerisinde gulyabani ve cinlerle dolu zannetmişlerdi! İşte bizler böyle aydın fikirler içerisindeyken onlar ise boş ve hastalıklı fikirler içerisindeydiler!

Sizler Hilafet'in gölgesindeyken işte böyleydiniz ey Müslümanlar. Hilafet karşınıza çıktığında da yine böyle olacaksınız. O halde ibret alın ey akıl sahipleri...

Son olarak sizlere sesleniyorum ey güç ve kuvvet ehli... Ey Selahaddin ve Muhammed Fatih'in torunları...

Ümmetin ve dininizin düşmanlarına karşı ümmetin göğsüne şifa olacak sadece sizlersiniz. İslam ülkelerindeki Müslümanlara ulaşan aşağılanmayı kıracak olanlar sadece sizlersiniz... Böylece ümmetin umudunu başlatma ve gerçekleştirme şerefine nail olacaksınız. Dahası tüm ümmet ve ümmetin tüm ordusu arkadan ve önden sizleri takip edecektir. Allah'ın izniyle yalnız olmayacaksınız. O halde görevinizi yerine getirin ki Allah sizleri mübarek kılsın. Haydi, Raşidi Hilafet'i kurması için bize ve Hizb-ut Tahrir'e yardım edin. Zafere giden yol sadece vakıyı tanımlama meselesi değildir. Bilakis bu, birinci derecedeki azim bir farzdır. Çünkü hükümler ve hadler onunla uygulanacaktır. O olmaksızın ne insanlara hükümler uygulanabilir ne de onlara hadler tatbik edilebilir... Her kim gücü yettiği halde Hilafet'i kurmak ve bir Halife'yi çıkarmak için çalışmazsa, büyük bir günah işlemiş olur. Ayrıca bu kişi, günahın şiddetine delalet eden cahiliye ölümü ile ölmüş gibi olur.

«وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

"Boynunda biat olmaksızın ölen kimse cahiliye ölümü üzerine ölmüş olur." Nitekim Müslümanlar, çok önemli ve ciddi olmasından dolayı Allah'ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve

Sellem'in techizi ve defnine başlamadan önce bir Halife'ye biat etmekle meşgul olmuşlardır. İşte tüm bunlar, Hilafet'in azameti ve öneminden dolayıdır...

Ey güç ve kuvvet ehli... Ey nusret ehli... Ey Müslümanların orduları

Aranızda Allah Subhanehu ve Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yardım edecek ve dünya ve ahirette kurtuluşa erecek Musab Bin Umeyr, Esad Bin Zurare, Useyd Bin Hudayr ve Sa'd Bin Muaz gibi birisi yok mu? Hatta Allah'ın dinine yardım ettiği için Sa'd Bin Muaz'ın ölümünden dolayı Rahman'ın arşı titredi. Nitekim Buhari, Cabir Radiyallahu Anhu'dan Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu işittim dediğini tahrîç etmiştir:

«أَهْتَرَّ الْعَرْشَ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ»

“Sa'd Bin Muaz'ın ölümünden dolayı Rahman'ın arşı titredi.”... Aranızda Allah'a, Rasulü'ne ve onun davetini taşıyanlara yardım edecek akli başında bir adam yok mu? Zira ümmet sizleri bekliyor, sizlerin tekbir getirmesini, sizlerle birlikte tekbir getirmeyi ve ellerinizde rayeleri dalgalandırmanızı bekliyor ki sizlerle birlikte mutlu olsunlar. Sadece bu şekilde ümmet kalkınır ve içeride İslam'ı tatbik edecek ve onu davet ve cihat yoluyla dünyaya taşıyacak olan Raşidi Hilafet kurulur. İşte o zaman Allah Subhanehu ona yardım edecektir:

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾

“Elbette biz, hem dünya hayatında hem de şahitlerin hazır bulunacağı günde elçilerimize ve müminlere yardım ederiz.” [Mümin 51]

Ey Allah'ın askerleri: Bizler biliyoruz ki; bizim için İslam'ı ve Müslümanları izzetli kılacak Hilafet'i kurmak ve ordumuza liderlik etmek için gökten melekler inmeyecektir. Ancak yeryüzünde İslami hayatı yeniden başlatmak ve Hilafet'i kurmak için ciddi, samimi ve ihlaslı bir şekilde çalışırsak Allah Subhanehu bizlere yardım etmesi için melekler indirecektir. Zira bu, Allah Subhanehu'nun kitabında ve Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetinde yalanlanması imkansız bir vaat olup bugün Hilafet'in kurulması hayalden ibarettir, dahası Hilafet'in kurulması hayal olup bir hayalin peşinden koşmaktır diyenlerin sözleri asla buna etki etmez. Hilafet'in kurulmasına gelince; bu bir hakikattir ve Allah'ın izniyle kesinlikle gerçekleşecektir. Bunu doğrulayan dört hakikat vardır:

Birincisi: Allah'ın vaadi:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾

“Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden öncekileri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına dair vaatte bulunmuştur.”

İkincisi: Allah'ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in, bu zorba diktatörlüğün ardından

Nübüvvet Minhacı üzere Hilafet'in geri geleceğine dair müjdesi. Zira Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: ...

«نَمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ نَمَّ يَرْفَعَهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا نَمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبِيِّ»

“Sonra zorba diktatörlük olacaktır. Böylece Allah’ın olmasını dilediği kadar olacak, sonra kaldırmayı dilediğinde onu da kaldıracaktır. Sonra (yeniden) nübüvvet minhacı üzere [Râşidi] Hilâfet olacaktır.” Sonra Sallallahu Aleyhi ve Sellem sustu. [Ahmed, Huzeyfe’den tahriç etmiştir]

Üçüncüsü: İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetin, canlı ve aktif bir ümmet olması:

«كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»

“Sizler insanlar için ortaya çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder kötülükten sakındırır ve Allaha iman edersiniz.” [Âli İmran 110] Dolayısıyla bugün ümmetin Hilafet'in kurulmasından dolayı sakinleşmesi demek, hiç yerinden kımlıdamadan olduğu yerde sükunet bulması demektir...

Dördüncüsü: Allah’ın izniyle Allah Subhanehu’ya karşı samimi, Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e sadık, gidişatı güzel, vaadi ve müjdeyi gerçekleştirmek için gecesini gündüzüne katan bir Hizbin olması. Sanki o, Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şu kavlinin doğruladığı bir hizibtir.

«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ»

“Ümmetinden bir taife hak üzerinde devam edip kalacaktır. Kendilerini terk eden kimseler onlara zarar veremezler. Allah’ın emri gerçekleşinceye kadar bu durum üzerinde kalacaklar.” [Müslim, Sevban’dan tahriç etmiştir.]

Bu dördünden herhangi biri, Hilafet için çalışmanın hayal olmadığını söylemek için yeterlidir. Peki ya dördü bir arada olursa?! Dolayısıyla Hilafet'in kurulması, Allah’ın izniyle çok da uzak olmayan bir vakitte gerçekleşecek olan bir hakikattir. Ayrıca Hilafet'in kurulmasının ardından sebat etmesi ve istikrarlı olması, Allah’ın izniyle gerçekleşecek olan bir husustur. Nitekim bugünkü büyük ülkelerin yapısı, çok uzak yerlerdeki bu ülkeleri yok edecek bir yapıdadır. Oysa bu ülkeler, Allah ve Allah’ın kulları nezdinde çok güçsüzdür. Bakın küçük bir yaratık olan Kovid-19 neler yaptı. Ama bu ülkelerin ve liderleri Amerika’nın, bununla ilgili konuştukları neredeyse hiç görülmez... Seçimlerinde ona ne olduğuna bir bakın, bir grup onu hırsızlık ve sahtekarlık olarak değerlendirirken, diğeri ise onu büyük bir zafer olarak görmektedir! Sonra sözlü atışmalarla kalmayıp resmi kurumlara saldırılara ve kapitalizmin liderlerinin koridorlarda fiziksel mermilerle can kaybına kadar vardı. İki taraf da yıkık dökük demokrasiye çağrıda bulunuyor! Küçüğünden önce büyüğü olmak üzere bugün dünyanın hali budur... Ve Nübüvvet Minhacı üzere Hilafet Devleti olan İslam Devleti

kurulmadıkça da kurtulamayacaktır...

Ey kardeşlerimiz: Bizler Hilafet'in yüzüncü yıldönümünden önce kurulması için çalışıyor ve Allah'a yalvarıyoruz. Dolayısıyla Hizbin geçirmiş olduğu bu yetmiş yıl boyunca günlerimiz gelip geçti. Neredeyse Hilafet'i sınıksız tutuyoruz, sonra uzaklaşıyor. Ama kesinlikle Allah'ın lütfundan ümidimizi kesmiyoruz. Nitekim çalışıyoruz, Hilafet'i dört gözle bekliyoruz, kalplerimiz onun için atıyor ve hepimiz onun kurulacağından eminiz. Zira Allah'ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu bize haber verdi ve müjdeledi.

«ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ»

“*Sonra Nübüvvet Minhaci üzere Hilafet olacaktır.*” İşte tüm bunlar, motivasyonları artıran, azimleri bileyen, harareti yeniden alevlendiren, kişiyi başka bir varlık haline getiren, başına gelen bir felaketten dolayı karamsar olan birini düşüştüğü karamsarlıktan kurtuluşu müjdeleyen bir hakikattir.

Alim ve Habir olan Allah bize şunu haber vermiştir:

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾

“*Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.*” [İnşirah-5-6] Yine Ömer'in Ebi Ubayde'ye mektubu şöyledir:

﴿فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنْ شِدَّةً إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْدَهَا مَخْرَجًا، وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ﴾

“*Allah ardından kurtuluş yolu vermeyeceği bir şiddet indirmez. Zira bir zorluk iki kolaylığa asla galip gelemez.*” Alemlerin Rabbi olan Allah'ın izniyle kurtuluş gelmekte olup Hilafet, sadık müminlerin elleriyle kurulacaktır. Böylece Yahudi varlığı ortadan kalkacak, Filistin Daru'l İslam'a geri dönecek, kardeşinin fethedilmesinin ardından Roma da fethedilecek ve tertemiz gırtlaklar Kaviy ve Aziz olan Allah'ın şu kavlini haykıracaktır:

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾

“*De ki: Hak geldi, bâtıl yok oldu. Muhakkak ki bâtıl yok olacaktır (yok olmaya mahkûmdur).*” [İsra-81] Dünya tekbir sesleriyle dolacak ve yeryüzü İslam'ın nuruyla aydınlanacaktır:

﴿لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدْرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بَعْرَ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عَرَا يُعْرِ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذُلًّا يُدِّلُ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ﴾

“*Muhakkak ki, bu iş (bu dinin hakimiyeti) gece ve gündüzün ulaştığı yerlere ulaşacaktır. Allah ne bir kerpiç ev ne de bir keçe çadır bırakmayacak; azizi aziz ederek, zelili zelil ederek, bu dini ona dahil edecektir. Allah'ın bu işte aziz edeceği İslâm'dır. Allah'ın bu işte zelil edeceği küfürdür.*” [Ahmed, Temim Ed-Dâri'den tahriç etmiştir.]

Bizler biliyoruz ki İslam düşmanları bunu gerçekleştirmenin imkansız olduğunu düşünecekler ve onların taraftarları da alay edenlerin sözlerini tekrarlayıp duracaklardır.

﴿عَرَّ هُوَ لِأَيِّ دِينِهِمْ﴾

“*Bunları dinleri aldattı (diyorlardı).*” [Enfal-49] Ama bu söz, söyleyenin üzerinde bir vebal olacak, Allah dinini izzetli kılacak ve Müslümanlara yardım edecektir. Aynı şekilde o gün de onların üzerinde bir vebal olacaktır. Çünkü Aziz ve Hakim olan Allah, kendisine tevekkül edenlerle, Subhanehu'ya samimi olanlarla beraber olduğu gibi kalplerini ve bedenlerini ayırmaksızın ciddi bir şekilde çalışan, Rasülü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile birlikte olan sadıklarla da beraberdir. Allahu Teala, şöyle buyurmuştur:

﴿إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾

“*Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur.*” [Talak-3] İşte onlar her gün bu “ölçüye” yaklaşmaktadırlar.

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

“*Muhakkak ki Allah emrinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.*” [Yusuf-21]

Vesselemu Aleykum ve Rahmetullahi ve Beraketuh ■

H. 29 Receb 1442

M. 13.03.2021

Kardeşiniz

Ata B. Halil Ebu Raşta

Hizb-ut Tahrir'in Emiri



#أقيموا الخلافة

ReturnTheKhilafah

YenidenHilafet

www.hizb-ut-tahrir.info

fb/HTMerkeziMedya



Evet, Hilafet, üretim ve sanayii demektir. O, bir izzet ve güç olduğu gibi dinin ve dünyanın koruyucusudur. Asıl da, fasıl da odur. Hükümler onunla tatbik edilir, hadler onunla uygulanır, fetihler onunla gerçekleşir ve başlar onunla dimdik durur. Ülkeleri ve insanları, kafir ve ajanlarının nüfuzundan, zebanilerinin ve kuyruklarının zulmünden kurtaracak olan odur. Adaleti ve hayrı yayacak, İslam'ı ve Müslümanları izzetli kılacak, zulmün ve şerrin kökünü kazıyacak, küfrü ve kafirleri zelil kılacak olan da odur.





Konuşma 2

Demokrasi Anavatanında Neden Krizde?

Mahmut Kar

*Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti
Medya Bürosu Başkanı*

Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakatüh...

Kıymetli İzleyenler, değerli konuklar, kerim kardeşlerim!

Osmanlı Hilafet Devleti'nin İngilizler ve onların yerli ajanlarının eliyle yıkıldığı günün üzerinden tam 100 yıl geçti. Mübarek Mescid-i Aksa'nın Yahudi Varlığı tarafından işgal edilmesinin üzerinden 75 yıl geçti. Soğuk savaşın bitmesinin üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçti. Bugün artık Avrupa'daki sanayi asrından sonra Amerikan asrının da sona erdiğini söyleyebiliriz. Çünkü bugün artık Batılı kâfirlerin elinde insanlığı sunabilecekleri kokuşmuş demokrasiden başka hiçbir şeyleri kalmadı.

Onlar, insanlığı demokrasi ile daha uzun yıllar uyutacaklarını zannediyorlardı. Yine onlar, İslam topraklarında demokratik medeniyetler inşa etmeyi hayal ediyorlardı. Aslında bu rüyalarının gerçekleşmeyeceğini çok iyi biliyorlar, lakin yapabilecekleri başka hiçbir şeyleri kalmadı. Elllerinde kalan tek şey var, o da kokuşmuş demokrasi... Onun için demokrasi vaatleri ile Afganistan'ı, Irak'ı ve Suriye'yi işgal ettiler. Onun için Tunus, Mısır, Yemen ve Libya'da demokrasi vaadi ile işbirlikçi yönetimlerin ömrünü uzattılar. Onun için Cezayir'de FIS, Türkiye'de Refah Partisi, Mısır'da İhvanı Müslim'in ve Filistin'de Hamas'ı demokratik seçimlere teşvik ettiler. Ama işlerine gelmeyince de seçimle yönetime gelen Mursi'yi devirip darbeci Sisi'yi desteklediler.

Kıymetli izleyenler! Amerika ve Batı işte bu şekilde İslam ve Müslümanlarla hesaplaşıyor. 100 yıldır devam eden bu hesaplaşma küresel bir hesaplaşmadır. İşte bu hesaplaşmada kâfirlerin elinde kalan tek kültürel silah köhne demokrasi silahıdır.

Ancak ne acıdır ki; Batı'nın bu silahını Müslümanlara karşı kullanan işbirlikçi hain yöneticiler var. Onlar Irak'ın işgalini ABD'nin Ortadoğu'ya demokrasi getirmesi olarak gördüler. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun yıllar Büyük Ortadoğu Projesi Eş Başkanı olarak bu uğurda çalıştı. Yazık ki emekleri hep boşa gitti. Arap Baharı hepsini değirmen gibi öğüttü.

Aynı şekilde bu yöneticiler gibi İslam'ın bir yönetim sistemi yok, Hilafet ütopya, Hilafet hayal diyen modernist alim ve akademisyenler var. Hâlbuki asıl ütopya olan demokrasidir. Çünkü demokrasi, tatbik edilmesi mümkün olmayan hayalî bir sistemdir. Neden mi? Çünkü, bütün bir halkın yönetim ve idareyi üstlenmesi imkânsızdır. Bu sistemlerin hiçbirinde halkın çoğunluğunun iradesi yönetime yansımamaktadır. Demokratik olduğu iddia edilen ülkelerin çoğu ya azınlık hükümetler ya da partilerden oluşan koalisyon hükümetleri tarafından yönetilmektedir. Bundan dolayı **“Demokrasinin tatbik edildiği ülkelerde meclisler çoğunluğun görüşünü temsil eder”** sözü yalan ve aldatmacadan başka bir şey değildir. Dolayısıyla demokrasi esasen tarihi bir yalandır.

Bunun en bariz örnekleri Batılı ülkelerde görülmektedir. Amerika'da senato ve devlet başkanı her ne kadar seçim sonuçlarına göre belirlense de asıl belirleyici olan halkın iradesi değil kapitalist sermaye şirketlerinin iradesidir. Zira Amerika'da bugüne kadar seçilen tüm devlet başkanı ve senato üyeleri, petrol ve silah şirketi sahiplerinin iradelerini temsil etmektedirler. Öyle ki seçilenlerin, seçim kampanya masraflarını dahi onlar karşıyorlar.

Amerika'nın uzun zamandır istismar ederek yararlandığı demokrasi günden güne erimekte ve çökmektedir. Çünkü eski Başkan Trump'ın iktidarını korumak için giriştiği saçmalıkları kamufle etmek için demokratik hukuki gerekçeler oluşturuldu. Şimdi artık Biden Trump'ın bıraktığı enkazı temizlemekle uğraşacak. Ancak bunu yaparken de diğer taraftan intikam almak isteyecek. Böylelikle Amerika iç sorunlar ve çalkantılarla uğraşıp duracak.

Artık bundan sonra ABD, işgal ve sömürülerinde sihirli ve sinsi bir söz olarak kullandığı **“demokrasi getiriyoruz”** sözünü kullanamaz hale geldi. Çünkü halklar, insanlar ve ülkeler şunu söylüyorlar: ABD önce kendi topraklarına demokrasiyi getirsin. Batı önce kendi topraklarında ve halkları üzerinde demokrasiyi uygulasin.

Getiremezler, uygulayamazlar çünkü gerçekten demokrasi sömürgeci şirket ve devletlerin halkları kandırdığı son yüzyılın en büyük yalanıdır.

25 Mayıs 2020'de Minnesota'da George Floyd'ün polis memuru tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protesto gösterilerine ABD nasıl karşılık verdi gördünüz,

Trump, Beyaz Saray'ın duvarlarını geçmeye kalkıştıkları takdirde protestocuları ağır silahlı askerler ile tehdit etti. Ancak aynı Trump seçimleri kaybettiğini anladığında taraftarlarının kongre binasını basmasını engellemedi. Düşünebiliyor musunuz; dünyaya güya demokrasi dağıtan Amerika'da halk seçimi meşru görmeyerek yönetim binalarını basıyor ve ABD rüyası yerle bir oluyor.

Eğer demokrasi gerçek bir şey olsaydı ABD önce kendi halkına el uzatırdı. Ama öyle yapmadı, silahları kendi halkına çevirdi.

Demokrasi, hakikatte çirkin, tiksindirici, kokuşmuş, köhne bir sitemdir. Çünkü demokratik özgürlükler tüm insanlığı felakete sürüklemektedir. İnsanlar her şeye sahip olmak istiyorlar, olamayınca da mutlu olamıyorlar. İnsanlar para olmazsa olmaz diyorlar. Ama demokratik sistemlerin hepsinde para bir avuç azınlığın elinde ve bu azınlık aslında halkın iradesine ipotek koyuyor. Bu azınlık yönetimleri belirliyor.

-Dünya nüfusunun yarısı, yani 3 milyardan fazla insan günde 2 dolardan daha az gelire yaşıyor.

-1,5 milyar insan ise 1 Dolarda daha az bir gelire yaşıyor.

-Buna karşılık dünya nüfusunun sadece yüzde 10'u, dünya toplam gelirinin yüzde 70'ini haksız yere alıyor.

-Aşırı yoksulluk sınırında yaşayanların sayısı tam tamına 1,1 milyar!

-Her yıl 10 milyondan fazla çocuk açlıktan dolayı hayatını kaybediyor.

Demokrasinin tatbik edildiği Batılı ülkelerdeki fesadın boyutlarını görmek için birkaç istatistikî bilgiyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum.

-ABD'de her 35 dakikada bir kişi intihar ediyor, 120 saniyede bir kişinin aklı dengesi bozuluyor.

-Yine ABD'de her 23 dakikada bir kişi öldürülüyor, 6 dakikada bir kadına tecavüz ediliyor, 49 saniyede bir kişi saldırıya uğruyor.

Kıymetli İzleyenler!

Bir sistemin doğruluk ya da yanlışlığı dayandığı temel fikrin doğruluk ya da yanlışlığı ile direk bağlantılıdır. Bugün Müslümanların önüne Avrupa ve Amerika'daki tarihsel demokrasi tecrübesini süsleyip koyuyorlar. İnsanlığın demokrasi tecrübesine azıcık bakılsa orada çürümüşlük ve kokuşmuşluktan başka bir şey görülmez. Aksine İslâm'ın 13 asırlık siyasi tecrübesine bakılsa orada aydınlık ve gelişmişlik bulurlar. Ama maalesef İslam dünyasındaki hain yöneticiler, kompleksli düşünür ve alimler yüzünü

hep Batı'ya çevirmiş durumdalar. Hep Batılı demokrasiyi kendi topraklarında yaymaya talip oluyorlar. Sanki bizim bir projemiz yokmuş gibi, sanki İslam bir yönetim sistemi ortaya koymamış gibi...

Bütün bunlardan sonra biz diyoruz ki evet, biz talibiz. Çünkü bizim sahih bir projemiz var. Çünkü biz, İslâm'ın, istisnasız hayatın tüm yönlerini düzenleyen kapsamlı ve eksiksiz bir ideoloji, bir şeriat olduğunu söylüyoruz.

Allah Subhanehu ve Teala Şöyle buyurmuştur:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı seçtim.” (Maide 3)

Bu sebeple diyoruz ki bizim doğru bir projemiz var ve o proje; Râşidi Hilâfet Projesidir. Râşidi Hilâfet, İslâm Nizamını hayatta tatbik edecek İslâm'ın yönetim modelidir. Râşidi Hilâfet, açık bir şer'î hükümdür.

Hizb-ut Tahrir Emiri Ata B. Halil Ebu'r Raşta'nın, bundan 6 yıl önce İstanbul'da yapılan “Demokratik Başkanlık Modeli Mi, Râşidi Hilâfet Mi?” başlıklı konferans için yaptığı konuşmadan kısa bir bölümü sizlerle paylaşarak sözlerime son veriyorum:

Kıymetli emirimiz şöyle dedi:

“Gerçek Hilâfet meçhul değildir. Gerçek Hilafet, Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem'in beyan ettiği ve onun ardından gelen râşid halifelerin üzerinde yürüdüğü seçkin bir nizamdır. Hilâfet, imparatorluk veya krallık olmadığı gibi, cumhuriyet rejimine göre parlamenter sistem veya başkanlık da değildir. Hilâfet, ne Allah'tan başkasının kanun koyduğu demokrasi veya diktatörlüktür, ne de beşerî sistemlerden herhangi birisidir. Adalet Hilâfet'tir. Yöneticileri imamlar olan halifelerdir. Onlarla korunulur ve onların arkasında savaşılır. Hilâfet, kanları, namusları ve malları koruyup zimmete vefa gösterendir. Baskı ve zor kullanarak değil, rıza ve serbest irade ile biat alır. İnsanlar, korkarak ve endişe ile değil, güven içinde ona göçerler.”

Vesselamu aleykum ve rahmetullah ■



Konuşma 3

“Artık benden size hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarırsa o sapmaz ve bedbaht da olmaz.”

Şeyh Said Rıdvan

Ürdün Vilayeti

Zorbaları helak eden, mütekebbir azgınları zelil eden, şeriatine sınıksız sarılan ve Nebi'nin (s.a.v.) yolundan giden müminleri izzetli kılan Âlemlerin Rabbına hamdolsun.

- Yüz yıl önce sömürgeci kâfir, hilafeti devirerek Müslümanlara karşı en büyük zaferini elde etti. Arap ve Türk hainlerden haydut bir kesimin ihaneti olmasaydı bunu kesinlikle yapamazlardı.

- Hilafetin düşürülmesiyle, Müslümanların toprakları sömürgeleştirilmiş ve yüz yıldır İslam halkları şiddetli savaşlara, soykırımlara ve etnik temizliğe, şehirlerin ve köylerin yıkılmasına, insanların yerinden edilmesine, zenginliklerinin yağmalanmasına ve herhangi bir değere ve ahlaka sahip olmayan acımasız savaşlara maruz kalmıştır.

- Bunun yanında Müslüman halkı dininden ayırmak ve yeniden ihya olmasını ve hilafetin geri dönmesini engellemek için en şiddetli fikri savaşlara maruz kalmıştır.

- Hilafetin yok edilmesi, Allah'ın şeriatını geçersiz kılmış, İslam beldeleri zayıf varlıklar haline gelerek parçalanmış ve ümmetin kalbinde birliğini ve kalkınmasını engelleyen zehirli bir hançer olmuştur. Müslümanların devletleri, sömürgeci kâfirlerin İslam'a ve halkına karşı savaşında kâfirlerin kirli bir süngüsü ve bir aleti haline gelmiştir.

- Hilafetin yok edilmesiyle ümmet, kendisiyle korunduğu ve arkasında savaştığı kalkanını kaybetti. Ümmetin ve halkın rezilleri onu kaldırmaya çüret etti ve Müslümanlar aşağılanma ve şerefsizlik kadehini yudumladılar ve her şeye izin verilir oldu.

- Eğer Allah'ın merhameti ve Müslümanların derinliklerinde saklı olan akide olmasaydı

İslam ümmeti yok olur, izinden başka bir şey kalmazdı.

Ümmet, hayatının sırrı ve canlılığının içinde saklı olduğu akidesiyle düşmanlarına meydan okudu. Vakit çok geçmeden akidesine sınıksız sarılmış, insanlar için çıkarılan hayırlı ümmet hilafeti geri getirmek için geri dönecektir ve bu Allah'ın izniyle yakında olacaktır.

Ey Müslümanlar! Hilafetin tekrar ikamesi, İslam'ın onunla izzetini elde ettiği, Allah'ın dininin diğer dinlere karşı onunla açığa çıktığı, Allah'ın onunla birlendiği ve şeriatıyla hükmedildiği ve İslam Risâlet'inin âlemlere hidayet ve rahmet olarak taşındığı akidevi bir meseledir. Mallar, canlar ve ırzlar onunla korunur, kutsallarımız kâfirlerin pisliklerinden onunla temizlenir ve mümin olsun kâfir olsun insanlar onun gölgesinde güven ve huzur içinde yaşar.

Ey Müslümanlar! Göz ardı edilemeyecek bir sünnetullah vardır ki; Allah'a iman edip şeriatıyla hükmeden insanlarda güven yaygınlaşmış, bolluk ve bereket dolup taşmıştır. Allah'ın şeriatından ayrılmaya göre hükmedenler Allah'ın azabına maruz kalmış, utanç ve geçim sıkıntısını iliklerine kadar hissetmiştir. Onlara zorba zalimler musallat olmuş, felaketlerin her türlüşünü tatmışlar ve helak olmuşlardır. Onları Allah'ın huzurunda şiddetli bir utanç ve pişmanlık beklemektedir.

Yüce Allah şöyle buyurmuştur: *“O (peygamberlerin gönderildiği) ülkelerin halkı inansalar ve (günahtan) sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık, fakat yalanladılar, biz de ettikleri yüzünden onları yakalayiverdik.”* Yine şöyle buyurmuştur: *“Artık benden size hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz. Kim de beni anmaktan yüz çevirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu, kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz.”* Yine şöyle buyurmuştur: *“Onlara dedim ki: Rabbinizden bağışlanma dileyin! Çünkü O, günahları çokça bağışlayıcıdır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize bol bol yağmur yağdırsın. Mallarınızı, evlatlarınızı çoğaltsın, size bağlar, bahçeler versin, sizin için ırmaklar akıtsın.”* Ve şöyle buyurmuştur: *“Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden onlara indirileni (Kur'an'ı) doğru düriüst uygulasalardı, şüphesiz hem üstlerinden, hem de ayaklarının altından yerlerdi (yeraltı ve yerüstü servetlerinden istifade ederek refah içinde yaşarlardı).”* Ayrıca Rasulüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: *“Birbirinizi aldatarak faizle alışveriş yaptığınız, öküziün kuyruğuna yapışıp ziraata razı olduğunuz ve cihadı terk ettiğiniz zaman, tekrar dininize döneceğiniz vakte kadar Allah sizi asla üzerinizden kaldırmayacağı bir zillete duçar eder.”*

Ey Müslümanlar! Kâinatın, insanın ve hayatın yaratıcısı olan Allah'a ibadeti kolaylaştıran hilafetin tekrar ikamesi, İslam akidesinin tam da merkezinde olan itikadi

bir meseledir. Allah'ın tek hâkim olduğunu somutlaştıran, kulun hâkimiyetini ortadan kaldıran, şer'i hükümlere gerekli önemi gösteren, ihtiyaç duyulan kanunları tanzim eden tek başına hilafettir. Hilafet, bir tek Allah'ı egemen kılar. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: **“Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiği hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar.”** Yine şöyle buyurmuştur: **“Kim Allah'ın indirdiği (hükümler) ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.”**

Şeriatin gösterdiği bu gerçek ışığında Müslümanların halifesine biat ederek hilafeti ikame etmek, Allah'ın şeriatıyla hükmetmek ve cihat sancağını yükseltmek farzların en büyüğü, hatta farzların tacıdır.

Bu açıklama ve delillere ek olarak bazı şer'i delilleri hızlıca gözden geçirelim:

Yüce Allah Şöyle buyurdu: **“Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ulülemre (idarecilere) de itaat edin.”** Şari, var olmayan kişiye itaati vacip kılmaz. Ancak itaatın vacip olduğu halifeyi ikame etmek Müslümanlar üzerine vaciptir.

- Yüce Allah şöyle buyurdu: **“Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana Kitab'ı hak ile indirdik; hainlerden taraf olma!”** Şer'i hüküm halifenin varlığının vacip olduğunu belirler.

- Rasulüallah (s.a.v.) şöyle buyurdu: **“Her kim, imama itaatten bir karış ayrılırsa, Kıyamet gününde Allah Teala'ya ameli hususunda, lehinde hiçbir hücceti olmayarak kavuşacaktır. Her kim de boynunda bey'at olmadığı halde ölürse, cahiliye ölümü ile ölmüş gibi olur.”** Bu hadis her Müslümanın biat ortamını ortaya çıkarmasını vacip hale getirir. Şayet biat etmeden ölürse cahiliye ölümüyle ölmüş olurlar. Dolayısıyla halifenin ikame edilmesi vaciptir. Zira boyunlarda borç olan biat ortamının oluşturulmasıyla var edilecek halifenin varlığı, zorunludur.

- Rasulüallah (s.a.v.) şöyle buyurdu: **“İsrail oğullarını peygamberleri siyaset (idare) ediyorlardı. Her ne zaman bir peygamber vefat etse onun arkasından (yeni) bir peygamber halef oluyordu. Şüphesiz ki benden sonra peygamber yoktur. Ancak benden sonra halifeler olacak ve bunlar çok olacak. Dediler ki bize ne emredersin? Dedi ki: İlk biate ve ilk biat verdiğinize bağlı kalın ve onlara haklarını verin. Muhakkak ki Allah onlara yaptıklarını soracaktır.”** Bu Rasulüallah'ın, kendisinden sonra biat edilmesi ve biatlerine bağlı kalınması gereken halifelerden başka birinin olmayacağını beyanıdır.

- Rasulüallah (s.a.v.) şöyle buyurdu: **“Üç kişi beraber sefere çıktığında aralarından birini emir seçsinler”** Halifenin Müslümanlara emirlik yapması onların hepsini gözetmesi demektir. Onları Allah'ın şeriatıyla yönetir. Bu, sefere çıkıldığında bir kişiyi emir tayin

etmekten daha gerekli ve daha büyük bir iştir.

- Rasulüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu: **“İki halifeye birden biat edilmişse sonrakini öldürün”**

Bu hadis şunlara işaret etmektedir:

Birincisi: Ümmetin birliği vaciptir. Zira kanun koyucu bu nedenle, ümmetin birliğini korumak üzere ortaya çıkan ikinci halifenin öldürülerek kanının akıtılmasına cevaz vermiştir.

İkincisi: Halife, yalnızca Allah'ın Kitabı ve Rasulü'nün Sünneti üzerine biat edilendir.

Üçüncüsü: Şari'nin, biat edilen ikinci halifeyi öldürme ve dolayısıyla kendisine biat edenlerden yardım edenleri öldürme emri, halifenin varlığının ve halifelüğün birliğinin gerekliliğini göstermektedir.

- İcmadan delile gelince; Hz Ömer'in (r.a.) halifeye biat edilmesi için altı kişiye üç gece süre verilmesini ve bu üç geceden sonra muhalif olanın öldürülmesini emretmesi ve sahabelerin bunu işittikleri halde üç geceden daha fazla halifesiz geceleminin haram olduğunu ikrar etmeleridir.

- Şer'i kaide şunu belirtmektedir: “Vacibin ancak kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir.” Vacipleri yerine getirmek için hilafeti ikame etmek zorunludur. Zira şeriat onun dışında uygulanamaz.

- Müslümanların Halifesi Hazreti Ömer'in şu sözüyle konuyu noktalyoruz: “Cemaatsiz İslam olmaz, emirsiz cemaat olmaz, itaatsiz de emirlik olmaz. Kim ki kavmi o kişiyi fıkıhta hâkim hale getirir, hayat o kişi ve kavminin lehine olur, kim ki kavmi o kişiyi fıkıh dışında bir konuda hâkim hale getirir kavmi de o kişi de helak olur.”

Ey Müslümanlar! Sömürgeci kâfirler ve ajanları; Müslümanlar zayıftır, onların güçleri, hilafeti tekrar ikame etmeye ve düşmanları ile karşı karşıya gelmeye yeterli değildir, yöneticiler ve halklar arasında yozlaşmanın yaygınlaşmasıyla beldeleri parçalanmıştır, bu nedenle hilafeti kurmaya ehil değillerdir algısını Müslümanların akıllarına işlemişlerdir. Bu aldatmaca Müslümanlar hakkında, nefislerinde umutsuzluk ve bitkinlik oluşturmak ve en büyük farz konusunda yerinde oturup kalmalarını sağlamak içindir. Bu aldatmaca onlara Allah'ın şu sözünü unutturmuştur: **“Nice az topluluklar, Allah'ın izniyle nice çok topluluklara galip gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir.”** Şöyle buyurmuştur: **“Müminlere yardım etmek üzerimizde bir haktr.”** Şöyle buyurmuştur: **“Şüphesiz peygamberlerimize ve iman edenlere, hem dünya hayatında, hem şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz.”**

Allah'ın müminleri halife kılacağına dair şu vaadini de unutturmuştur: **“Allah,**

sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara, kendilerinden öncekileri sahip ve hâkim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini (İslâm'ı) onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve (geçirdikleri) korku döneminden sonra, bunun yerine onlara güven sağlayacağını vâdetti. Çünkü onlar bana kulluk ederler; hiçbir şeyi bana eş tutmazlar.”

Zorba diktatörlükten, ceberrut ve ısırcı meliklikten, fiske içindeki yöneticilerden, demir yumrukla halkını ezen liderlerden sonra raşit halife geleceğini söyleyen Nebilerinin şu müjdesini de unutturmuştur. *“Daha sonra ceberut bir saltanat/bir krallık/zalim yönetimler başa gelir; o da Allah'ın dilediği kadar devam eder, ardından Allah dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra, nübüvvet metodu üzere bir hilafet olur. Sonra sustu.”*

Evet, muhakkak ki maddi hazırlık gücümüzün yettiğince gereklidir. Ancak herkes bilsin ki; zafer sadece Allah katındandır. Allah Sübhanehü ve Teâla şöyle buyurmuştur: *“Zafer ancak Aziz ve Hakim olan Allah katındandır.”* Maddeyi Yaratan ve maddenin Efendisi olan bizden vazgeçerse, Allah korusun zafer için bu maddi güç gelmeyecektir. Siz ey Müslümanlar! Allah'ın ipine sınımsız sarıldığınız ve O'nun rızasını kazandığınız sürece buna ehilsiniz. Siz ümmetlerin en şerefli isisiniz. Siz vasat ümmetsiniz. İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Allah'a güvenin ve dininize yardım edin. Allah'ın ayaklarınızı sabit kılacağı ve Allah'ın size yardım edeceği nübüvvet metodu üzere hilafeti kurun. Allah sizinle beraberdir. Amelleriniz sizi terk etmeyecek.

Dualarımızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamddır. Salat ve selam rasullerin efendisi, efendimiz Muhammed'in, ehlinin, sahabelerinin, arkasından yürüyenlerin ve onun hidayetiyle din gününe ulaşanların üzerine olsun ■





Batı'nın Müslümanların Kutsallarına Saldırma Cesareti

Dr. Muhammed Ebu El-Ayn – Malezya

Malezya

Konuşma 4

I. Dünya Savaşı'nda hilafet / halifelik gerçekten büyük bir sıkıntı içindeydi. Birinci Dünya Savaşı sona ermek üzereyken, Komutan Henri Gouraud komutasındaki Fransız ordusu Şam'a girdi. Doğruca Selahaddin Türbesine gitti, onu tekmeledi ve şöyle dedi: *"Haçlı Seferleri şimdi sona erdi! Geri döndük Selahaddin! Buradaki varlığım Haç'ın Hilal'e karşı kazandığı zaferi pekiştirmektedir!"* General Edmund Allenby Kudüs'e Jaffa Kapısı'ndan girip "Haçlı seferleri şimdi tamamlanmıştır!" diye ilan ettiğinde aynı nakarat bir daha yankılandı. Bu olaylar, Müslümanların ve İslam'ın kutsallarına saldırma cesaretini gösteren Batı için erken bir başlangıç olmuştur. Halifeliğin 1924'te kaldırılması, Müslümanları ve İslam'ı bin yıldan fazla koruyan devlete son öldürücü darbeydi. Böylece Batı intikamını almış gibi görünmektedir.

Ama hayır ... İslam'a olan kinleri ve nefretleri bu noktada bitmiyor. Halifeliğin yıkılması, Batı'nın Müslümanların ve İslam'ın kutsallarına saldırma cesaretinin arttığını göstermektedir. Batı sömürgeciliği çok daha erken doğmuş ve Müslüman ülkeler halifelik yıkılmadan önce işgal edilmiş olsa da, Batı artık yeryüzünde hiçbir güçten çekinmiyor, Müslümanlara karşı devlet terörü uygulama özgürlüğüne sahip!

Yeni bir yaraya tuz koymak gibi; kâfir Batı Yahudi varlığının kurulmasına yardım etti ve Kutsal Topraklarda, Kuzey Afrika'da, Endonezya'da, Hindistan'da ve işgal altındaki tüm İslam beldelerinde Müslümanların kanını akıttı. Müslümanların servetleri yağmalandı ve İslam'ın saygı duyduğu haysiyetleri acımasızca tecavüze maruz kaldı. Bu, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem'in şu hadisinde açıkça görülmektedir: "Kabe'yi tavaf ederken ona baktı ve dedi ki:

“Ne kadar güzelsin! Kokun ne güzel! Ne kadar azametlisin! Saygılığın ne büyük! Muhammed'in canı elinde olana yemin olsun ki; mü'minin Allah katındaki saygılığı senin saygılığından daha büyüktür. Mü'minin malı ve canı hakkında ancak iyilik düşünüyoruz.”

Müslümanların kendi durumları hakkında kafalarının karışmış olması ve bu suçlara karşı koyamamaları, sadece Batı'nın Müslümanlara her açıdan saldırmak konusunda alçakça öz güven kazanmalarına sebep olmuştur.

Halifelik döneminde İslam uygulanırken bu kutsallar korunmuştu. Ancak halifeliğin yıkılmasından bu yana, kutsallar kafır Batı'nın elindeki kanlı bir ip üzerinde sallanarak askıya alınmış durumdadır!

Son 100 yıllık geçmişimize bakmak bizi üzüyor Müslümanlar!.

Batı'nın kendilerine karşı işlediği iğrençlikleri ve zulümleri yaşayan ve görenler ise; bu suçları ve Batı'nın bu kutsalların saygılığına tecavüz etmek küstahlığını asla affetmeyeceklerdir!

Ey Müslümanlar!

Günümüz kuşağının Müslümanları, Batı'nın suçlarını ve küstahlığını ve geçmiş İslam ümmetinin acılarını unutmuş veya görmezden gelmiştir. Ancak biz, gerçekte Batı barbarlığına en kötü haliyle şahit oluyoruz. Müslümanların kanı, haysiyeti ve serveti Batının kirli ellerinde ve hala güvende değildir. Nitekim Batı sömürgeciliği, **“teröre karşı savaş”** bahanesiyle milyonlarca Müslüman için sayısız ölüm ve acıya neden olmuştur. Örneğin, Irak ve Afganistan'daki savaşlar, Bosna'daki savaş, Myanmar gibi rejimlere destek, Batı eliyle İslami kutsalların kirletilmesine dair açık örneklerdir.

Aslında, “ifade özgürlüğü” olduğu iddia edilen şeyin, Batı siyasi çerçevesinde inançların çarpıtılmasına izin veren bir yanılsamadan başka bir şey olmadığı bilinen bir “sır”dır. Ancak insanlar, laik liberal toplumların ve hükümetlerin yolsuzluğunu parmakları ile gösterdiklerinde, hemen yabancılaştırılıyorlar ve **“radikaller / aşırılar”** olarak etiketleniyorlar. İşte bu, o **“özgürlüğün”** ikiyüzlülüğünü ortaya çıkarmaktadır.

Dijital medya bugün her yerde günümüz dünyasında Batı, **“ifade özgürlüğü”** kisvesi altında kültürümüze ve inancımızın temellerine yönelik saldırılar şeklinde Müslümanların ve İslam'ın diğer kutsallarına amansızca tecavüz etmiştir. Zira Batı, asil Nebimiz Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi Vesellem'e hakaret etmeyi haklı çıkarmaya cesaret etmektedir. Nitekim biz, onurlu Nebimizi hedef alan bu meselelere ve Batı'nın **“ifade özgürlüğü”** adına meşrulaştırdığı en hain saldırı ve hakaretlerin çoğuna şahit olduk. 2015 yılında, Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem'e

hakaret eden karikatürler yayınladı ve 2020'de bunu tekrarladılar. Her defasında, Fransız hükümeti, derginin "*fikrini özgürce ifade etme hakkını*" desteklemiştir! Herkes, Batı'nın bu konuda gösterdiği çifte standardın tamamen farkındadır. Aslında, "*ifade özgürlüğü*" olduğu iddia edilen şeyin, Batı siyasi çerçevesinde inançların çarpıtılmasına izin vermek için kullanılan yanıltıcı bir bahaneden başka bir şey olmadığı iyi bilinmektedir. Ancak insanlar; laiklerin, liberal toplumların ve hükümetlerin yolsuzluğuna parmaklarıyla işaret ettiklerinde, hemen tecrit edilirler "*radikaller / aşırıları*" olarak tanımlanırlar ve böylece bu "*özgürlüğün*" ikiyüzlülüğü ortaya çıkar.

Batı'nın Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem'e hakaret eden bu rezil ve apaçık küstahlığına ek olarak, Batı son yıllarda sınırları sayısız kez aşmıştır.! İslamofobi olgusunun tırmanmasıyla birlikte Batı artık, Müslümanların azınlık oluşturduğu Hindistan, Çin ve Myanmar hükümetleri gibi Batılı olmayan ajanlara hakaret ve saldırı sopasını aktarmalarına izin veren bir silaha sahiptir. Zira bu ülkelerde geleneksel bir İslam düşmanlığı bulunmaktadır.

Allah'ın Resülü Sallallahu Aleyhi Vesellem'e hakaret etmek yeterince kötüdür. Ancak Batı'nın küstahlığı hakaret etmek sınırında durmamıştır. Kuran'a saldırmaya, Müslüman kadınlara saldırmaya, Müslümanlara karşı ayrımcılık yapan devlet onaylı politikalara ve Kudüs'ü Yahudi varlığının başkenti ilan etmeye kadar uzanmıştır. İşte böyle kutsallarımıza yapılan diğer saldırılar bugüne kadar devam etmiştir. Ne yazık ki, İslam ülkelerindeki Batı fikirlerinin ve kültürünün ezici telkinleri, ruhlarını Batı'ya satan ve İslami kutsallara saldırmaya katkıda bulunan ajanlar haline gelen bazı Müslümanları türetmiştir.

Ey Müslümanlar!

Halife, en zayıf halindeyken bile, İslam'ın kutsallarına tecavüz edenlere asla müsamaha göstermemiştir. Bilindiği gibi Halife II. Abdülhamid (Allah ona merhamet etsin) Batılıları tehdit etmişti, çünkü Allah Rasulü'ne hakaret eden tiyatrolar sergilemek istemişlerdi. Ayrıca Yahudileri nasıl reddettiği de malumdur, çünkü onlar para karşılığı Filistin'de kendilerine yurt kurmak istemiş, ama Sultan bunu reddetmişti.

Ey Müslümanlar!

Halifelik kurulmadığı sürece kutsallarımıza sürekli hakaret ve saldırılarla karşılaşacağımızı anlamamız için Batı'nın bu saldırganlık cesareti yeterli değil mi?!

Ey Müslümanlar!

Hilafeti kurun! Onu kurmak için çalışanlarla birlikte olun ve meleklerin, Cennetin kapılarından girmeye davet etmekten mutluluk duyacakları kişilerden olun! ■



Konuşma 5

Müslüman Kadınların Değişimdeki Rolü

Dr. Nesrin Nevaz

*Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya
Ofisi Kadın Kolları Müdürü*

Alemlerin Rabbi olan Allaha hamdolsun, salat ve selam efendimiz Muhammed'e, ailesine ve bütün ashabının üzerine olsun.

Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü..

Sevgili Kardeşlerim, On dokuzuncu yüzyılda, İslam coğrafyasının bazı beldelerinde Fransa'nın sömürge yönetimini güçlendirmeye çalışan bir Fransız yetkili şunları söyledi: "Halkın ruhunu kadınlar aracılığıyla kazanabiliriz." Sömürgeciler, İslam ülkelerindeki kadınların ailenin merkezi, toplumların bel kemiği ve çocuk yetiştirmenin temeli olduğunu fark etti. Kadınların kalplerini ve akıllarını ele geçirebilirlerse, gelecek nesiller için İslam ümmetinin ruhunu teslim alabilirler.

Bu nedenle Müslüman kadın ve dini hakkında yalanlar ördüler, Şeriatı ve Halifeliği kendi düşmanı ve zulmünün kaynağı olmakla suçlayarak, aynı zamanda Batı kültürünün ve laik sistemin onu baskıdan kurtararak özgürleştirmenin yegane yolu olduğunu ileri sürdüler.

Ama Müslüman kadınların gözyaşları onların yalanlarını ifşa etti. çünkü hilafet kalkanının, bizleri koruyup kollayacak koruyucumuzun kaybedilmesi, beldelerimizde laik ve diğer insan yapımı sistemlerin yasalarının uygulanması bize yıkım, utanç, umutsuzluk ve ölümden başka bir şey getirmede.

Kadınlar hiçbir zaman Allah'ın nizamı altındaki yaşamdan daha iyi bir yaşama sahip olmadılar; izzetini ve şerefini korumak adına halifenin, bir orduyu seferber etmesi için zulüm gören Müslüman kadının tek bir çığılığı yeterliydi. Hilafet, kadının statüsünde

ve haklarında devrim meydana getirdi ve onurunu dünyada daha önce görülmemiş bir düzeye yükseltti. İslam'ın gereği olarak kadınların korkusuzca yöneticileri muhasebe etmelerini destekleyen, onlara birinci sınıf eğitim kurumları ve sağlık tesisleri sağlayan, sürekli olarak kocaları, erkek akrabaları veya devlet tarafından mali olarak finanse edilmelerini sağlayan bir devlettir. Müreffeh ve güvenli bir yaşam sürdürdüler. Nitekim Osmanlı Hilafeti Belgeleri, kadını "devletin tacı" olarak tanımlayarak, devlet adamlarını kadınlara zarar vermeye ve onurlarını korumak için her türlü çabayı göstermeye teşvik etti. Bütün bunlar Laik Batı ülkelerinin kadın hakları kavramını kabul etmeden yüzyıllar önceydi.

Ancak şimdi dünya çapında Müslüman kadınların hayatlarında hilafetin kaybının neden olduğu trajediler ve acılara şahit oluyoruz. Allah'ın şeriatının kendilerine bahsettiği şeref, koruma ve sayısız ayrıcalıklar, bu görkemli devletin yokluğunda kurban edildi. Sadece İslami tesettürleri veya dinlerinin sancağını taşımaları nedeniyle kendilerine zulmeden zalim rejimlerin kurbanı oldular.

Bu sebeple bugün dünyanın her yerinden bu ümmetin kadınlarından gelen hilafet çağrısını duymamız şaşırtıcı değil. Gerçekten de, gülünç bir şekilde Batılı sömürgeci devletler hilafeti yıkmak için İslam beldelerindeki kadınları hedef almışken, Batı ülkelerinde doğup büyüyen çok sayıda kadın da, laik liberal değerlerin ve rejimlerin Batıda ve dünyanın geri kalanında insanların hayatlarında gerçekleştirdiği yıkıma ilk elden tanık olmalarının ardından bugün İslam beldelerindeki kardeşlerinin hilafetin kurulması çağrılarında katılıyorlar. Bu nedenle, Müslüman kadınlar olarak, laiklerin ve feministlerin bizim adımıza konuşmasına izin vermeyi, sesimizi engellemeyi ve değişim için umut ve özlemlerimiz hakkında konuşup yazmalarını reddediyoruz. Hilafeti bu zulümden kurtarıcı olarak gördüğümüzü açık ve net haykırıyoruz. Şeriatı her türlü baskıdan kurtulmanın yolu olarak görüyoruz. İslam'ı İslam beldelerimiz, hatta tüm dünya için daha parlak bir geleceğin vesilesi olarak görüyoruz.

Sevgili kardeşlerim, Müslüman kadınların bu dünyada olumlu siyasi değişim gerçekleştirme hususunda hayati bir rolü var. Ancak bu, Kadınlar ve toplumlar olarak sorunlarımızı derinleştirmekten başka hiçbir şey yapmayan feministlerin dahil olduğu cinsiyet eşitliği meselesinin onursuz ve İslami olmayan mücadeleleriyle başarılamayacak. Onların mücadelesi tarafların hakları ve sorumluluklarında kafa karışıklığı meydana getirerek ve anlaşmazlık tohumları ekerek evliliklere ve aile kurumuna zarardan başka bir sonuç getirmeyecek. Köklerinden dallarına kadar yozlaşmış sistemler üzerinde veya yasa ve politikalarda bazı reformlar yaparak kadınlar veya başka herhangi bir kesim için gerçek bir iyileşme olmayacak. Allah bize altın gibi hakiki bir değer vermişken neden sahte kırıntılara razı olalım?

Sevgili kardeşler, sizi Allah'ın nizamını kurmak için sunulmuş bu çağrıya katılmaya ve Hizb-ut Tahrir'in projesini taşıyan kardeşlerinize destek vermeye davet ediyoruz. Sizleri yeni bir şafağın; adalet, güvenlik ve refahın müjdecisi olan Nübüvvet modeli üzere Raşidi Hilafete davet ediyoruz. Allah Sübhânehû ve Teâla şöyle buyurdu. **“Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah’a inanırsınız.”** Müslüman kadın bu şerefli ümmetin bir parçasıdır. Bu nedenle, bu dünyaya Allah'ın nizamını yeniden kazandırarak, insanlığı küfür karanlığından İslam'ın aydınlığına çıkarmak için bu mücadelede doğru yerimizi almalıyız. Bu, Rabbimizin omuzlarımıza yüklediği bir emanettir. Doğrusu Allah, bunu erkeğiyle kadınıyla tüm inananların üzerine farz kılmıştır. Rasul Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur. **“Her kim de boynunda bey'at olmadığı halde ölürse, cahiliye ölümü ile ölmüş gibi olur.”** Bu nedenle beyat edebilmek için hilafetin kurulması, hilafetin kurulması için çalışmak her Müslüman erkek için olduğu gibi her Müslüman kadın için de büyük bir öncelik ve farziyettir.

Kıymetli kardeşler, Müslüman kadınlar, kızlar, eşler ve anneler olarak bireysel İslami görevlerimizi yerine getirmenin yanı sıra, vaktimizi ve gayretimizi seferber etmeli, bu önemli görevi yerine getirmek için elimizden gelen en iyisini yapmalıyız. Bu nedenle, Müslüman beldelerdeki bozuk ve İslami olmayan fikir ve sistemleri reddetmek için ve hilafetin kurulmasına destek vermek için arkadaşlarınız, aileleriniz, komşularınız, öğrencileriniz, meslektaşlarınız, toplumunuzda, medyada ve Müslüman ordularında tanıdığınız etkin kimselerle iletişim kurmalısınız. Çocuklarınızı da insanlığın koruyucusu olarak yetiştiriniz, dünyada bu dini pekiştirmeye çalışarak, bir yandan Kuran'ı diğer yandan sancağı taşıyan bir genç nesil yetiştirelim.

Sevgili kardeşler. Rasul Sallallâhu Aleyhi Vesellemin eşi Hatice ve İslamın ilk şehidi Sümeyye ve Allahın elçisini savaş meydanlarında bedenini siper ederek savunan Ümmü Amara gibi, (Allah onlardan razı olsun) geçmişte İslam davasına yardım etmiş ve onun için mücadele etmiş büyük Müslüman kadınların mirasçılarısınız. Öyleyse yeryüzünde nizamını tesis etmek için , Yüce Allah'ın çağrısına icabet ederek bu büyük kadınların izlerini takip edin ve şu dünyada bu büyük değişikliği gerçekleştirmenin bir parçası olun. Rabbinizin rızası için, kadına kaybettiği statüsünü yeniden kazandırmak, bu dinin ihtişamını gerçekleştirmek ve ikinci raşidi hilafetin kurulması için acele edin. Allah Sübhânehû ve Teâla şöyle buyurmuştur. **“Gerçeği getiren kişiye ve onu tasdik edene gelince, işte takvâ sahipleri onlardır. Rableri katında onlar için diledikleri her şey vardır; işte bu, güzel davrananların ödülüdür.”** ■



Konuşma 6

İstediğimiz Nübüvvet Modeli Üzerine Raşidi Hilafet, Bu Modelde Veraset Yoktur

Mühendis Usame es-Süveyni

Kuweyt Vilayeti

Çağımız nesilleri, İslam'ı vahyedildiği şekliyle uygulayan bir İslam devleti hususunda farkındalık sahibi olamadılar. Bu farkındalık yoksunluğu tam 100 yıl devam etti. Bu nedenle, İslami bir yönetim tasavvurunu mevcut durumdan etkilenmiş zihinlere yaklaştırmak büyük ölçüde zor bir hal almıştır. Demokrasiler, monarşiler, ulus devletler ve diğer toplumsal, ekonomik vb. hali hazırda gördüğümüz siyasal modellerin dışında yönetim olgusunu kavramak elbette kolay olmayacaktır. Bu buğulu ortam içinde, Müslümanların şeriat ışığında hakikatini idrak etmeye muhtaç oldukları yönetim modeli üzerinde durmayı istedim. Krallık ve veraset sistemini kastediyorum.

Esasi bir konu olarak, diyorum ki: yönetim ve otorite esas itibarıyla ümmete aittir. Şeriat hükümlerinin uygulanması hususunda muhatap alınan ümmettir. Kuran-ı Kerim'de yönetim ve otorite hakkında onlarca ayet inmiştir. Bunlar çeşitli tafsilatları ile birlikte Müslümanlara Allah'ın indirdikleri ile yönetmeyi emretmektedir. Allah Sübhânehû ve Teâla şöyle buyurmuştur. *“Hırsızlık yapan erkek ve kadının ellerini kesin.”*, *“Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz değnek vurun.”*, *“İnsanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmedin.”*, *“Ey iman edenler! Kâfirlerden yakınızdaki olanlara karşı savaşın ve onlar (savaş anında) sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki, Allah sakınanlarla beraberdir.”*, *“Ey akıl sahipleri, kısısta sizler için hayat vardır.”*, *“Ey iman edenler. Akitlerinize vefalı olun.”* vb.

Ümmetin bu hükümleri sahada uygulaması için İslam geldi ve ona şeri uygulama metodunu beyan etti. Yani; Müslümanların İslam'a dayalı bir devlet kurmaları ve şeriatı tatbik etmesi hususunda kendisine iştirip itaat edecekleri içlerinden bir yönetici

seçmelerini beyan etti.

Yani İslami sistemde yönetici, şeriatın uygulanmasında ümmetin temsilcisidir ve otorite kesinlikle ümmete aittir. Bu, İslam'da yönetimin kurallarından biridir ve şeriatın alınmış bir kuraldır. Devlet başkanlığı makamına sadece ümmetin veya çoğunluğunun seçimi ile gelinir. Kaynaklar halifenin otoriteyi sadece bu beyat yoluyla aldığını gösterir. Rasul Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur. **“Kim bir imama biat edip elini sıkarak ve kalbinin meyvesini verirse (rıza gösterirse)..”**, yine **“Bizler, zorda ve kolaylıkta iştirak ve itaat etmek ve emir sahipleriyle çekişmemek üzere Rasul Sallallâhu Aleyhi Veselleme beyat ettik.”**

Şeriat halifenin seçimini beyat koşuluna bağlamış, beyatı da belirli bir grubun veya ordu, liderler, siyasi partiler, siyasiler gibi herhangi bir kliğin değil bilakis Müslümanların halifeye verdiği bir uygulama olarak beyan etmiştir.

Rasul Sallallâhu Aleyhi Vesellemeden sonra râşid halifelerin devlet başkanlığı bu şekilde, insanlardan alınan beyatla gerçekleşmiştir. Ebu Bekir kendisine biat edilmeden halife olmadı. Ömer, sahabeye danıştıktan ve onlar razı olduktan sonra Ebubekir'i aday gösterdi. **“Size bir halife bıraksam (önersem) razı olur musunuz? Allah'a andolsun ki ne yakınlık gözettim ne de bu konuda gerektiğince düşünmekten erindim.”** Ömer Radyallahu Anh Ebu Bekir Radyallahu Anhın önermesi ile değil, bilakis Ebu Bekir'in vefatının ardından insanların kendisine beyat etmesi ile halife olmuştur. Keza Osman ve Ali Radyallahu Anhum da bu şekilde halife olmuşlardır.

Şeriatın hükmü, Halife nasp etmeyi bir tek yolla sınırlandırmıştır. Bu da Müslümanlar tarafından biat edilmesidir. Örneğin yönetimin gasp edilmesi, dış güçlerin desteğiyle alınması veya hanedan içinde veraset şeklinde dönmesi gibi ümmetin biat etme hakkını kullanamaması halinde, otorite ümmetten koparılmış olmaktadır.

Nitekim hilafet sözleşmesi diğer tüm sözleşmeler gibi, yalnızca iki taraf arasında karşılıklı rıza ve seçim ile gerçekleşebilecek bir sözleşmesidir. Bu sözleşmenin taraflarından birisi ümmet diğer halifedir. Bu bir yönetim sözleşmesidir. Batıl akitlerde olduğu gibi bu taraflardan birisi olmadığında sözleşme batıl olur ve yönetici meşru bir yönetici olmaz. Aksine yönetimi gasp etmiş kabul edilir. Ve hakkında yönetimi gasp etme ile ilgili hükümler uygulanır.

Kesinlikle otorite ümmete aittir. Ve bu mesele o kadar tehlikeli ve bir o kadar da önemlidir ki, bu suç işlendiğinde ölüme varan cezası vardır. Ömer Radyallahu Anhın şu sözü bunu teyid etmektedir. **“Kim Müslümanlarla meşveret yapmaksızın kendisinin ya da bir başkasının emriğine çağırırsa onu öldürmenizden başka bir şey size helal olmaz.”** Ve altı kişilik şura heyetine söylediği söz de bunu teyid etmektedir. **“Sizden**

biriniz Müslümanlarla meşveret yapmaksızın emirlik iddiasında bulunursa onun boynunu vurun.”

Beyat uygulamasını kötüye kullanma belirtilerini hissettiklerinde önde gelen sahabelerin tepkileri açık ve şiddetli olmuştur. Buna büyük bir kararlılıkla karşı çıkmışlardı. Ve bunu münker olarak değerlendirmiş ve muhalefet etmişlerdi.

Abdurrahman b. Ebu Bekir, oğlu Yezidi veliaht tayin etmek istediğinde Muaviye'ye şu tepkiyi vermişti. *“Vallahi sen oğlunun meselesinde seni Allah'a havale etmemizi istiyorsun. Ama Allah'a andolsun ki, biz bunu yapmayacağız. Vallahi bu meseleyi ya Müslümanlar arasında şuraya götürürsün, ya da biz onu sana savaş açarak Müslümanların istişaresine götürürüz.”*

Mervan b. Hakem Yezid'e *“Raşid Halife Ebu Bekir'in sünneti üzerine”* beyat etme iddiasında bulunduğu Abdurrahman b. Ebu Bekir ona şöyle çıkmıştı. *“Ebu Bekir'in sünneti hiç de böyle değildi. O aile ve akrabalarına değil, Beni Adiy'den bir adama (Ömer Radyallahu Anha) bıraktı. Çünkü onun ehil olduğunu düşünüyordu. Senin yaptığın ancak Bizans sünnetidir.”*

Abdullah b. Ömer ise Muaviye'ye şöyle tepki vermişti. *“Senden önceki halifelerin de çocukları vardı. Senin oğlun onların oğullarından daha hayırlı değil. Senin çocuğun hakkında düşündüğünü onlar çocukları hakkında düşünmediler. Bilakis onlar hayırlının kim olduğunu bildikleri için Müslümanları bu hususta serbest bıraktılar.”*

İbn Kesir şunu söylemektedir. *“Babası hayattayken Yezide beyat alındığında Hüseyin b. Ali, İbn Zübeyr, Abdurrahman b. Ebu Bekir, İbn Ömer ve İbn Abbas beyat etmeyi reddetmişlerdi.”*

Dolayısıyla Müslümanlarda İslami yönetim tasavvuru net olması gerekir ki, o kesinlikle krallık-monarşi değildir. İslam ne krallığı ne de onun benzeri bir modeli asla onaylamaz.

Krallık modelinde yönetim verasetle intikal eder. Oğullar babalarından mirası aldıkları gibi yönetimi devralırlar. Miras bırakmak, ancak özel mülkiyet kapsamında olan hususlarda olur. Kişi ailesine ve çocuklarına malını miras bırakır. Krallık modelinin özünde olan budur. Bu modelde otorite kral ve ailesinin mülküdür. Ya önceden tespit ile ya da saray entrikaları ve güç ile birinden ötekine geçer. İslami yönetim modelinde ise veraset yoktur. Bilakis ümmet rıza ve isteğiyle dilediğine yönetim işini teslim eder. İbn Hazm konuyla ilgili şunu söylemiştir. *“Müslümanlar arasında yönetimin veraset yoluyla el değiştirmesinin caiz olmadığı hususunda hiçbir ihtilaf yoktur.”*

Keza krallık sisteminin özelliklerinden birisi de kralın hiçbir kimsenin sahip olmadığı

imtiyazlara ve özel haklara sahip olmasıdır. Bu imtiyazlar ona hukukun üstünde bir statü vermektedir. Onu dokunulmaz hale getirmekte ve onu ümmetin sembolü haline getirmektedir.

İslam nizamında ise halifenin herhangi bir imtiyazı veya onun için özel bir hukuk söz konusu değildir. Ümmetin herhangi bir ferdinin hakları ne ise onun da hakları odur. O ne ümmetin mülkiyetine sahip olan fakat onu yönetmeyen bir sembol ve ümmetin mülkiyetine sahip ve onu dilediği gibi yöneten bir sembol değildir. Aksine o yönetim ve otorite hususunda ümmetin vekilidir. Allah'ın şeriatını tatbik etmesi için kendi rızasıyla yöneticiyi ümmet seçer ve ona beyat eder. Ve yönetici tüm icraatlarında, kanunlaştırma faaliyetlerinde, ümmetin işlerinin ve maslahatlarının idaresinde şeri hükümlerle kayıtlıdır.

Dolayısıyla İslam'da veraset yönteminin olmamasının ötesinde İslam bu yöntemi, bu yöntemle iktidarın el değiştirmesini kesinlikle reddetmekte ve iktidarın el değiştirme yöntemini ümmetin rızası ve seçimiyle gerçekleşecek beyatla sınırlandırmaktadır.

Maalesef râşid hilafet dönemi sonrasında yönetim alanında ümmetin bünyesine saltanat arızası sirayet etti. Bu sapma zamanla genişledi ve yönetim sadece belirli aile ve hanedanlıklara özgü bir olgu olarak kabul gördü. Uzun asırlar bu model kökleşti ve bir halifenin kardeşini, oğlunu veya başka herhangi birisini veliaht tayin etmesine alışıldı. Halife kardeşini vezir tayin ediyor, akrabalarını vali, ordu komutanı, yargı veya devletin diğer kurumlarına atıyordu.

Başka birçok etkenin de devreye girmesiyle ümmetin hayatında yaşanan bu sapsmalar ümmetin büyük bir çoğunluğunun karakteristiğini siyasi alanda bozdu. Bu sebeple yönetimde saltanat modeli normal karşılanır oldu. Ve bu model, iktidarın istikrarını temin etmek için çağdaş, realist, makbul bir tarihi uygulama olarak görüldü. Daha ötesi bu model toplumsal ve siyasi hayatta devleti bir ailenin mülkü olarak görme seviyesine kadar ulaştı.

Örneğin bazıları bazı ülkeleri tanımlarken *“falan oğlu falanın ülkesi”* şeklinde bir tanımlama yapar hale geldi. Artık bu ülkelerde yönetimin babadan oğula veya kardeşine intikal etmesi sıradan bir hadise haline geldi. Hatta imtiyazlar kral ailesinin tüm çocuklarını kapsayacak şekilde genişledi. Ve yönetim ile otoritenin özel mülkleri olduğunun göstergesi sayılabilecek nice hadiseler...

Bütün bunlardan dolayı ve yakında kurulacak hilafetin nübüvvet modeli üzere olması için kesinlikle *“otoritenin ümmete ait olduğu”* prensibinin netleştirilmesi gerekir. Tarihte olduğu gibi yönetimin belirli hanedanlıkların elinde temerküz ettiği bu modeli tekrar yaşatmaya dönük en ufak bir ima karşısında bile aşırı hassasiyet göstermek ve

bunun önünü almak için ağır ve güçlü tedbirler almak elzemdir. Örneğin yönetime talip olan adaylara, üst düzey devlet görevlerine akrabalarını atamama gibi kriterler getirilmelidir. Şeriata muhalif olmayan bu kriterler caizdir ve insanların bu tür şartlar koşma hakları vardır.

Sonuç olarak ve özetle şunları söylemek istiyorum: Arzuladığımız ve kurulması için mücadele verdiğimiz hilafet sisteminde halife şeriati tatbik etme hususunda ümmetin naibidir. Halife, ümmetin iradesiyle seçtiği bir kişidir. Beyat, yönetici ile tokalaşma merasimi değil, halifeyi seçmenin yegâne yoludur. Yöneticinin akrabalarının hiçbir ayrıcalığı ve hiçbir nüfuzu yoktur. Ve bu kişilerin devlet kurumlarında üst düzey makamlarda yerleri yoktur. Devlet ümmetin devletidir, falanın oğlu falanın devleti değildir ■



www.hizb-ut-tahrir.info
fb/HTMerkeziMedya



“

Hizb-ut Tahrir, halkına yalan söylemeyen bir liderdir. Hayatın tüm sorunlarını çözmek için doğru bir metoda sahip olan yalnızca odur. Zira o, sizlerin arasında, sizlerin kalkınması ve işlerinizin İslam ile gözetilmesi için altmış küsur yıldır canla başla çalışmaktadır. O halde ona yardım edin.

”



Konuşma 7

Hilafet Devletinde Kriz ve Salgın Hastalıkların Pratik Tedavisi

Dr. Muhammed Ekmel Khan

Pakistan Vilayeti

Bırakın tüm dünya ülkelerini, kendi topraklarında dahi Koronavirüs pandemisini kontrol altına alamaması nedeniyle Batının küresel liderliğinin, halkı tarafından sorgulandığı bir ortamda sizlere sesleniyorum.

Çeşitli komplo teorilerinin yayılma ortamlarının yanı sıra Batı rejiminin kendisini eleştirmesi ve zengin yönetici elitin rolüne dair şüphelerin varlığı batıdaki hoşnutsuzluğun işaretleridir. İnsanlar, faydacı maddi menfaat esasına dayalı olarak alınan kararların ve uygulamaların neticelerini hissetmeye başladılar ve rekabet halindeki çıkarlar toplumlarında kaosa yol açtı.

Mevcut küresel liderliğe karşı duyulan öfke, Müslümanlara batı medeniyetine alternatif olarak İslâm'ın sunulması fırsatını sağladı. Sağlık ve ekonomik düzlemde krizler ortaya çıkmadan önce sahip olduğu hazırlığı ile İslâm kapitalizme üstünlük sağladı. İki ideoloji arasında temel bir fark vardır. İslam, Allah Sübhânehu'ya kesin iman üzerine kurulu olup zamana, mekâna ve tecrübeye göre değişiklik göstermez. Kapitalizm ise beşeri sorunlara, insan aklına dayalı aciz ve sınırlı bir anlayışa ve geçmişte yaşanan deneyimler üzerine kuruludur.

Üstelik Müslümanlar, büyük ve küçük her hususta kalplerdeki sırları bilen yaratıcının önünde hesaba çekileceklerini bilirler. Kapitalizmde ise yönetici gelecekte yapılacak olan seçimleri kazanmak için kararlar alır.

Kapitalist sistemde önemli olan, herhangi bir şekilde ayrıma ve sınırlamaya gitmeden genel bir metot olarak bilime göre hareket etmektir. Bunların insan hayatının her

yönü için uygun olup olmamasına bakmaz. Ancak alınan bu kararların kesin bilimsel hakikatlere dayandığına dair bir kanaat, yaşanan son olaylara bağlı olarak bu iddiaların doğru olmadığı kanaatini ortaya çıkarmıştır. Ekonomi bilimi ile eksik tıp biliminin çatışması, ekonomistlere veya sağlık uzmanlarına kulak verme konusunda tüm Batı ülke halklarını bir ikileme karşı karşıya bıraktı. **“İnkar edenlerin ise dostları tağuttur. Onları aydınlıktan karanlıklara sürüklerler.”**

Çin'deki sosyalist liderlikte de benzeri şey yaşandı. Hipotezler ve teoriler sosyalist düşüncenin karakteristiğidir. Vakıası itibariyle kapitalizmde faydacılığın bir başka şekli söz konusudur. Düşünmedeki bu yöntem nedeniyle krizin başlangıcında Çinliler ekonomik zarardan kaçınarak ve faydacı düşünerek hastalığı gizlediler. Halk sağlığı sektörünün altyapısı tamamen bozulduktan sonra Çin, öncekinden daha kötü ve sıkıntılı yeni bir sorunla karşılaştı ve tam kapatma uyguladı.

Diğer taraftan böylesi bir durumda, insanların Allah'ın şer'î hükümlerini biliyor olmaları ve sınırsız sarılmaları nedeniyle İslâm Devleti'nin tepkisi çok daha üstün ve dengeli olacaktır. Halifenin Allah'ın hükümlerini uyguladığı malumdur. Bu nedenle halifeye itaat Allah Sübhânehu'ya itaattir. İnsanlar, Allah'ın rızasını kazanmak için yöneticiyle tam bir yardımlaşma içindedir. **“Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır.”**

İslâm'da Devletin yapması gereken, ortaya çıkmadan önce krizlere karşı yeterliliğe ve gerekenlere sahip olmaktır. Allah Rasûlü (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: **“Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz. Devlet başkanı yönettiklerinden sorumludur.”**

İslâm ile yönetilen çağda hilafet, sağlığı en üst düzeyde ele almış ve bu hususta büyük hazırlıklar yapmıştır. Çünkü İslâm bunu devlete vacip kılmıştır. Her türlü ilaç temin edilmiş ve hastalıktan kurtulmaları için hastalara gerekli özen gösterilmiştir. Tıbbi araştırma ve eğitim için hastaneler aktif hale getirilmiş ve bugünkü modern tıbbın temelini oluşturan kurallar ta o zaman konulmuştur.

Sağlık işlerine bakmayı İslâm devlete görev olarak vermiştir. Hilafet sağlık sektörünü yıl boyunca kâr elde edeceği bir alan haline getirmeyiz. Zira sağlığa kâr elde edilen bir alan olarak bakmak, büyük bir krizin ortaya çıkması halinde sağlık sektörünü çökertir. Hilafet ise sağlığı önemser, kriz zamanlarında sağlık sektörünün çökmesini önlemek için sağlığa ciddi önem verir.

Sağlığın korunması, davet ve cihat yoluyla İslâm'ı yayma görevinden yararlandı. Halifelik, savaş sırasında meydana gelen büyük ölçekli acil sağlık durumlarını yönetme kapasitesine sahip büyük hastane ağları kurdu.

İşte böylece bugün nübüvvet metodu üzere hilafetin yeniden kurulması, beşer ürünü demokrasinin baskıcı yasalarının yükünü taşıyan dünya insanları için her derde deva olacaktır.

Bu salgında olduğu gibi ücretsiz sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi, sağlığın korunabilmesi için yeterli miktarda paraya sahip olmak hususunda İslâm, kapitalizmin çok çok üstünde bir konumdadır.

Ülke servetinin büyük bir kısmının küçük bir azınlığın elinde olduğu günümüz vakasında Koronavirüs salgını, kapitalist ekonomilerin yozlaşmış ve kırılğan doğasını ortaya çıkardı. Vatandaşları karşısında kapitalist sistemi, görevini gereği gibi yerine getirmekten yoksun bırakan gerçek işte budur. Diğer taraftan Pakistan'da ise durum daha kötüdür. Kapitalizm insanlar üzerinde bir yüküdür. İnsanları fakirlikle virüs arasında tercihte bulunmaya zorlamaktadır. Allah-u Teâla şöyle buyurdu: *“(Servet) zenginleriniz arasında dönüp dolaşan bir devlet olmasın”* İslâm, üretimi esas alan kapitalizme göre kurulu ekonomik bir yapıyı reddeder ve servetin bölüşümü ve dolaşımı ekseninde dönüp dolaşan eşsiz bir ekonomik yapıyı esas alır.

Üstelik İslam, kamu mülkiyetinin özelleştirilmesine izin veren kapitalizmin örnekliğini reddediyor. Buna karşılık enerji ve maden sektöründen elde edilen gelirlerin tüm insanlara dağıtılmasını garanti ediyor.

İslam, büyük ölçekli sanayileşme dahil olmak üzere ağır sanayilerin devlet kontrolü yoluyla devlete bol miktarda geri dönüşümünü garanti eder. Bu nedenle halifelik sağlık harcamaları gibi ihtiyaçlardan vazgeçmez.

İslam ayrıca, ister dış kredi ister yerel hazine bonusu şeklinde olsun, tefecilik borçlarını da reddeder. Örneğin Pakistan'da, bütçenin çoğu tefecilik borçlarına harcanmaktadır. Buna mukabil Hilafet devleti, tefecilere faiz borçlarını ödemek yerine sahip olduğu parayı sağlık hizmetlerini temin etmek için harcar.

İslam açlığı veya hastalığı bir seçenek haline getirmez. Tam tersine devlete açlığı da sağlığı da çözmeyi vacip kılar. İslam egemenliği altında böyle bir krizin ortaya çıkması durumunda devlet, hastalığın başlangıcından itibaren önemli bilgileri gizlemeden hastalığı takip eder. Hastalığı çıktığı yerle sınırlı tutar. Böylece diğer bölgelerde yaşamakta olan sağlıklı insanlar normal hayatlarına devam ederler. Buhari Sahihinde Üsâme b. Zeyd'den şu hadisi rivayet eder: *“Herhangi bir yerde veba hastalığının var olduğunu işittiğinizde oraya girmeyiniz. Hastalığın bulunduğu yerde iseniz oradan da çıkmayınız.”* Nitekim Şam'a gitmekte olan Halife Ömer, veba hastalığının yayıldığını duyduğunda oraya gitmeyip geri dönmüştür. Ancak bunu maddi bir maslahata binaen veya zarar korkusuyla değil şer'î hükmün gereği olarak yapmıştır.

Günümüz kapitalist devletlerin ayırıcı özelliğinde olduğu gibi bütün bunlar, kararsızlık ve kafa karışıklığı yapılmaz. Zira bugün bu nedenle salgın büyümüştür. Oysa günümüz devletlerinin içerisinde bulunduğu halin tam tersine İslâm ümmeti ve Hilafet Devleti, bu tür salgınlara karşı kendinden emin bir halde mücadele eder. Çünkü rahmet ve şifa olan şeriatın hükümlerine tabi olur. Allah Sübhânehu şöyle buyurdu: **“Kuran'dan inananlara rahmet ve şifa olan şeyler indiriyoruz.”** Halifeliğin krizlerle sağlam bir şekilde, tam bir birlik ve memnuniyetle başa çıkmasının nedeni budur.

Diğer taraftan sağlıklı kimselerin, işlerini durdurmaksızın normal hayatlarına devam etmelerine, Cuma namazlarını eda etmelerine izin verir. Müslüman ülkelerde Cuma namazının askıya alınmasını, sadece Müslümanların itirazı ve protestosu ile izlemek acı vericiydi.

İslâm şeriatının hükümlerini tatbik etmekte acele etmek, bu türden hastalıkların yayılmasını engelleyecektir. Hilafet, kriz hallerinde acil sağlık hizmetlerini temin edecek ve her zaman ücretsiz sağlık hizmeti sunacaktır. Servetin çok az sayıda insanın elinde kalmasına engel olacaktır.

Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: **“İslam yücedir ve ondan yücesi yoktur.”**

Yüce dinimiz İslâm, hak dindir. İnsan tarafından yapılan hayat sistemlerinin, kapitalizmin ve büyük bir hüsrana uğrayan komünizmin üstündedir. Kapitalizm de Allah'ın izniyle aynı akibeti yaşayacaktır.

İslâm Allah Sübhânehu'nun katından inmiştir. İnsanlar için rahmet ve hidayettir. İnsanla ilgili her türlü çözüme sahiptir.

Dünya kapitalizmin başarısızlığına pratik olarak şahit olmuştur. Ve artık dünya, peygamberlik metodu üzere hilafetin gölgesinde pratik tatbikatı görmeye tümüyle hazırdır.

“Müşrikler hoşlanmasa da, dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini doğru yol ve hak dinle gönderen Allah'tır” ■



Ümmetin Gençleri ve İdeal Roller

Şeyh Nasır Rıza

Sudan Vilayeti

Konuşma 8

Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır *"Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüzlüğe duçar eden, saç ve sakalınızı ağartan Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir."*

Gençlerin gücüne, ümmetin en büyük kesimine, ümmetin yaklaşık %80'lik kesimine, ve Peygamber efendimizin şu hadisinde müjdelediği (kıyamet günü Allah'ın gölgesinin dışında hiçbir gölgenin olmadığı gün şu 7 grup insan gölgelenecektir, Adil (yönetici) ve gençliğini Allah yolunda geçiren genç) ümmetin gençleri sizlere sesleniyoruz,

Raşid halifelerin, fetheden komutanların ve seçkin alimlerin torunları, sizlere sesleniyoruz.

Bütün Dünya'nın sizlerin zulme, haksızlığa, despot ve tağuta karşı olan ayaklanma ve devrimlerinize şahitlik ettiği bu günlerde sizlere sesleniyoruz.

Boyun eğmekten, teslim olmaktan ve işsizlikten bıktığınız ama izzetli şerefli ve güzel bir hayat yaşamak istediğiniz bu günlerde sizlere sesleniyoruz.

Siz güzel ve aydınlık yarınlar istiyorsunuz, biz de bunu istiyor ve destekliyoruz. Ama düşmanlarımız bizleri ve bizlerin umdukları şeyleri yakından takip ediyorlar, hedeflerimizle dalga geçip, yeniden dirilmemizi engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Özellikle ey ümmetin gençleri, ümmetin adeta kalbi konumundaki sizleri hedef alıyorlar. Sömürgeci Kafirlerin kültürlerine hayran olmuş, gözleri kamaşmış uşak

yöneticiler tarafından hedef alınıyorsunuz. Sizleri bazen ırkçı, bazen siyasi, bazen de mezhepsel, hedefsiz ve amaçsız savaşların içine sürükleyip, yok etmek istiyorlar. Milyonlarca Müslümanın hayatını böylelikle karartmış ve karartmaya devam ediyorlar. Bizim ise bu savaşlardan elde ettiklerimiz sadece yıkım, keder, acı ve kendi topraklarımızdan sürgün edilme oluyor.

Arap baharındaki devrimlerinizi ve ayaklanmalarınızı gördüklerinde harekete geçip, sizin devrimlerinizi çalıp, yıkmak istediğiniz yönetimlerin bir benzerlerini ve hatta daha da çirkinlerini yeniden ortaya çıkardılar. Böylelikle İslam topraklarının zenginliklerini onlara peşkeş çekmeye devam edecek ve Rabbimizin kanunlarına dayalı yeni bir yönetim kurulmasına ve onların planlarını boşa çıkaracak yeni bir yönetim kurulmasına engel olacak uşak yönetimler getirdiler. Bu ise Ümmetin gençleri olan sizlerde hüsrana sebep olmuş ve hedeflerimizi gerçekleştireceğimiz gerçek bir değişimin olasılığına dair olan inancınıza olumsuz etki etmiştir. Sonucunda ise başka ülkelere gitmek gençlerimizin hayali olmuş, bir çok genç çölü ve denizi aşarken hayatını kaybetmiş, başka ülkelere ulaşabilen gençler ise o ülkelerde onları karşılayan sadece hüsrana olmuştur.

Adeta çöl sıcağından kurtulmak isteyen birisinin ateşe atılması gibi...

Bozuk, yanlış ve saptırıcı fikirlerle birlikte, Amerika'ya, diğer ülkelere, ateizm hakkını korumak için yetki veren Ralph Wolff, din özgürlüğü yasası aracılığı ile ateizm fikri ile sizlerin akidelerinizi bozmaya çalışmaktadır.

Aynı şekilde, CEDAW, çocuk koruma anlaşmaları gibi anlaşmalar imzalatılarak izzet ve şeref değerlerimizi hedef alıyor, Güzellik ve yetenek yarışmaları gibi yarışmalarla ise haya ve erdemlilik değerlerimizi hedef alıyor.

Ve yöneticilerin kontrolünde olan, havalimanları ve limanlarda büyük konteynırlar içerisinde uyuşturucu ve kanserojen yiyecek ve eşyaların geçmesine izin veriyor ve sizlerin akıllarınızı uyuşturucu ve kanserlerle mahvetmeye çalışıyorlar. Sudan hükümetinde içlerinde bakan ve yetkililerin bulunduğu, hükümet işleri için birçok radyoaktif bilgisayar tedarik eden 36 kişi hakkında suçlamada bulunulmuştur

Kafirlerin 'yanlış ve aldatıcı' olarak nitelendirdikleri, sözde İslami ama aslında uşak olan adaleti engelleyen ve adaletsizliği yayan ve bütün çirkinlikleri yapan bu sözde İslami olan yönetimleri görünce gençler İslam'a dayalı bir değişimin mümkün olup olmadığını ve günümüzdeki sorunları çözüp çözemeyeceğini sorgulamaya başlıyor, böylelikle gençleri İslam'a dayalı bir değişim için samimi dava adamlarıyla çalışmaktan uzaklaştırıp, İslam'a dayalı olan bütün değişim hareketlerini hedefliyorlar.

Ey İslam Ümmetinin beklentisi ve umudu olan gençler, taşıdığı sulara rağmen

susuzluktan ölen çöldeki develer gibi olamayın! Bilin ki Allah'ın hidayeti gerçek hidayettir. . Allah Teala şöyle buyurmaktadır (*De ki: "Asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur." Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır.* ve emin olun ki temiz ve güzel bir yaşamın yolu Allah'ın bizlere verdiği hidayet ve şeriattan geçer, yine Allahu teala taha suresinde şöyle buyurmuştur (*hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır*)

İşte bu yüzden, İslami hayatı yeniden başlatmanın tek yolu olan Raşid-i Hilafet devletini kurmak için Hizb-ut Tahrir ile çalışın. Ancak bu şekilde Müslüman gençlerin gençliğini, sahabelerin gençliğine çevirebiliriz. Siz gençler, Ebu Bekir ve Hatice'nin İslam'a girişinden sonraki ilk halaka oldunuz. Müslümanların toplanıp, dinlerini öğrendikleri ilk ev de Erkam bin Ebu Erkam adlı gencin evi olmuştur, aynı şekilde ilk elçi de Peygamber efendimizin kendisini Medine halkına İslam'ı öğretmek için gönderdiği, Musab Bin Umeyr adlı genç sahabi olmuştur. Sonucunda ise Hayırlı Musab olarak lakaplandırılan ve Allah'ın yardımı ile kendi eliyle koca bir şehrin Müslüman olmasına sebep olan kişi genç bir sahabe idi. İslam devletinin mihenk taşı olan 2. Akabe biatını verenler de genç Ensarlardı. Sonucunda ise kendilerine katılan Muhacir kardeşleri ile Allahu teala onları birleştirmiş, ve Enfal suresi 74.ayette şöyle buyurmuştur **"İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle onları bağışlarına basanlar ve yardım edenler var ya işte gerçek müminler onlardır; bağışlanma onlar için, büyük lutuf onlar içindir."** Bunun sonucunda ise Müslümanlar hayrı ve adaleti Dünya'ya yaymış, imar etmiş, insanlara hizmet etmiş ve Dünya'ya İslam'ı taşımışlardır.

Hicret zamanında ise genç Ali radiyallahu anı peygamber efendimizin yerine, peygamber efendimizin yatağına yatarak ölümü göze almış ve İslam'ın ilk fedaisi olmuştur, hicretten ve devletin kuruluşundan sonra İslam livasını taşıyan fatih komutanlar arasında olan Musab Bin Umeyr, Cafer Tayyar, Usame bin Zeyd ve Kostantiniyenin fatihi, hayırlı komutan Fatih Sultan Mehmed gibi, kullandıkları silahların üstünlüğü ve sayısal üstünlük ile değil, imanlarına sahip çıkmaları ve Allah'a tevekkülleri sonucu yenilmez orduların genç komutanları olmuşlardır. Allahu Tealanın buyurduğu gibi: **"Ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır."** Allahu Teala yine şöyle buyurmuştur: **"Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa O'ndan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler."**

Biz Amerika'dan da bütün dünyanın ordularından da korkmayız, bizi aciz bırakmalar bile Allahu Teala'yı aciz bırakamazlar.

Ey Müslüman gençler, hakiki İslam'ı öğrenmek için, kafirlerin önüne geçemedikleri

İslam davetini basiretli bir şekilde taşımak için Hizb'in halakalarına katılın. Ey İslam ordularındaki gençler, gelin Hizb-ut Tahrirli kardeşlerinize nusret verin, nübüvvet minhacı üzere İslami hayatı başlatacak olan 2. Raşidi hilafeti kurmak için elinizi ellerinin üzerine koyun, Evs ve Hazreç'li kardeşlerinizle Allahu Teala'nın Kuran-ı Kerim'de haklarında şu ayeti söylediği gruba dahil olun **“(Muhacirleri) barındırıp (onlara) yardım edenler var ya; işte onlar gerçek mü'minlerdir.”** ■





Ekonomik Krizler ve Kapitalizmin Fiyaskosu

Cemal Harwood

İngiltere

Konuşma 9

Allah-u Teâla, “*sizi insanlara şahid ve örnek olmanız için vasat bir ümmet kıldık. Rasul de size şahid ve örnektir.*” buyurmak suretiyle bu lider ümmeti insanlık için şahit bir ümmet olarak nitelendirmiştir. Bu durum belli bir süreyle sınırlı olmadığı gibi sadece Rasûl (sav) zamanında yaşayan Müslümanlarla da sınırlı değildir. Bilakis tüm zamanlardaki Müslümanlar için geçerlidir. Doğal olarak Rasûl sallallahu aleyhi vesellem de ümmetin şahididir. Allah Sübhânehu ve Teâla, muhtelif şekillerde bizleri muhasebe eder. Rasûl sallallahu aleyhi vesellem bir hadisinde; “*Komşusu aç olduğu halde karnı tok olarak yatan kimse mümin değildir*” (Suyûtî) buyurmuştur.

Buna rağmen fakirlik ve evsizlik artmakta ve ümmet şahitlik görevini yerine getirmemektedir. Tam yüz yıldır bu durumdayız.

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında BBC’yi dinliyordum. Goldman Sachs’in eski yatırım müdürü başkanı Jim O’Neill ile yaptıkları röportajda, Corona virüsünün ne kadar kötü olacağını bilmediğini ancak “iyi bir krizin faydasız, boşa harcanmasına kesinlikle izin vermeyeceğini vurguladı.” Bu konuşmanın üzerinden tam bir yıl geçtikten sonra bunun ne anlama geldiğini görüyoruz.

- Tüm ülkeler kapalı bir yerden bir başka kapalı yere çıkıyor. (ev hapsi)
- Küçük ve orta işletmeler kapandı
- Okullar kapandı
- Fakirlik ve devlet yardımlarına bağımlılık arttı.
- Özgürlükler ve haklar kayboldu

- Dünyanın her yerinde zenginler daha zengin oldu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden David Nabarro, bu yaşananları nitelendirirken kapitalizmi ima ederek şöyle diyor: "Dünyadaki küçük çiftçilere ne olduğuna bakın. Yoksulluk düzeylerine ne olduğuna bakın. Görünüşe göre küresel yoksulluk gelecek yıl ikiye katlanacak. Yetersiz beslenmeden muzdarip olan çocuklar en az iki kat olacak. "

Bunların tümünün sebebi korona virüsü müdür? Hayır. Covid-19 virüsü olsun ya da olmasın, kapitalizm mekanizması yoksulluk ve yaşamın mahvedilmesinin müsebbibi olmaya devam edecektir. Ama bu yıl, ikiyeüzlülüğü ve yalanları da ortaya çıkardı.

İngiliz hükümeti geçen yılın Mart ayında hepimizi kendi evine hapsedtiğinde, birisi şu soruyu sordu, "Peki evi olmayanlar ne olacak?" Her gece sokaklarda uyuyan binlerce çıplak insan var." Ne utanç verici. İnsanca yaşayabilecekleri bir eve sahip değiller. Johnson hükümeti bu konuda tamamen ilgisiz ve duyarsız. Zira, bir hafta içinde İngiltere sokaklarında evsiz kimse kalmadı, binlercesini barınaklara koydular. Bu hızlılık, görünen bir problemden kaçınma siyasetidir. Yani istedikleri zaman herhangi bir sorunu gerçekten çözebileceklerini gösteriyor. Ancak kapitalizm bu şekilde işlemiyor. Kapitalizmin derdi insanın sorunlarını çözmek değildir. Son derece küçük bir azınlığın çıkarı için çalışır. Dünya nüfusunun %1'i dünya servetinin %44'ünü elinde bulundururken dünya nüfusun %50'si ise dünya servetinin sadece %1'ine sahiptir. Bu mali uçurum yıldan yıla büyümektedir.

Bazıları yeniden yapılanma, reform veya "daha iyisini inşa etme" ihtiyacından bahsediyor. Ancak ortada yeniden yapılanma veya ıslah diye bir şey yok. Gerçekte var olan, gidişatın çok daha kötüye gitmesi.

- Servet küçük bir grubun elinde birikiyor.
- Nüfus sayısını azaltmak için Maltus politikaları uygulanıyor.
- Küçük işyerlerinin ve tarımsal işletmelerin kapanması ve fakirliğin artması
- Borsa ve piyasa oyunları ile servetlerin yağmalanması

Doların yeniden işleme alınmasının üzerinden 50 yıl geçti. Amerika Brettoon Woods ile dünyayı altın sisteminden uzaklaştırdıktan sonra dolar %550 değer kaybetti. Ancak buna rağmen onlar daha fazla dolar basıyorlar. Şu anda değil milyarlarca, trilyonlarca dolar basıyorlar.

Kapitalist sistem borç üzerine kuruludur. Şu anda borç niteliğinde ve kontrol dışı yaklaşık 300 trilyon dolar tamamen ödenemez bir borç vardır. Ancak daha fazla kağıt para basmayı planladıkları için bunu önemsemiyorlar.

Merkez bankaları, sahip oldukları parayı değiştirmek ve elden çıkarmak için kripto para birimlerini devreye almayı planlıyorlar. Dijital şifreleme kağıt para gibidir ve altın veya gümüş ile desteklenmiyor. Ama şimdi, negatif faiz oranları uygulayarak hem insanlara para kaybettiriyorlar, hem de nakit para tutanları cezalandırmak istiyorlar. Enflasyon veya bir çeşit müsadere yoluyla sizi istedikleri şekilde harcamaya zorlayacaklar. Şayet harcamazsanız, "negatif oranlar" yoluyla bunu geri alacaklar. Aslında, herkesin tüm harcamalarını izleme ve kontrol etme kabiliyetine ek olarak bu başka bir vergidir.

Bu büyük bir zulümdür.

Çin dijital para birimini çoktan başlattı.

Basit bir ifade ile hiçbir şekilde durmak yok. Müslümanlara yönelik savaşlar ve müdahaleler tüm hızıyla devam ediyor. Dünya Ekonomik Forumu bile Müslüman dünyasına daha sert vurmakla övündü. Kısa süre önce şunları söylediler: “Şu anda var olan çatışmalar dikkate alındığında, 2030’lu yıllarda Dünyadaki çok yoksul nüfusun yaklaşık % 80’inin savunmasız olarak tanımlanan alanlarda yaşayacağı tahmin edilmektedir. Bunların büyük bir kısmı da Müslümanların yaşadığı veya Müslüman nüfusun yüksek olduğu ülkeler olacaktır.”

Dünyayı besleyen İslam ülkelerinin artık işgal, yolsuzluk ve hükümet politikaları nedeniyle, insanları beslemek için değil, Uluslararası Para Fonu gibi Batı kredilerini karşılamaya çalışması çok utanç vericidir. Dünya Gıda Politikası Araştırma Vakfı'na göre, ülkemizdeki gıda krizini çözenin yaklaşık 7 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Ama hiç kimse bu kadar küçük bir bedeli ödemek için acele etmiyor.

Dünya Ekonomik Forumu şimdi yeni vergiler için bastırıyor. Hatta zekât konseptine benzer şekilde servet üzerinden alınan vergileri öneriyor. Son zamanlarda şöyle dediler: “%2 oranında (nakit) bir vergi olsaydı yılda 1,6 trilyon doları bulurdu.” Ancak onlar bu vergiyi, muhtaçları doyurmak için değil, ürettikleri borçları kapatmak istiyorlar. Yani paraya fakirlerden daha fazla değer veriyorlar”

Kapitalizm adaletsiz olmak ve fakirliği yok etmekten ziyade daha fazla yoksulluk yaratmak için tasarlanmıştır. Bütün çıkarları zengin bir azınlığın elinde biriktirmiştir. Onların bu halinin bir gün değişeceğine inanmamız ya da neden oldukları sorunlara onlardan çözüm beklemek aptallıktır.

Konuşmaya son vermek için işte birtakım fikirler

Otoriteyi ve yönetimi kafirlere vermek haramdır. *“Allah, mü’minlerin aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir.”*

Günümüzde İslâm topraklarında ve batıda şahit olduğumuz sıkıntılar hayatımızda

İslam'ın yokluğundan kaynaklanmaktadır. İslami bir toplum olmadan İslami ekonomi olamaz ve İslam'ın egemenliği olmadan toplum olamaz.

Ancak biz şu anda yüz yıldan bu yana ümmetin zırhı olan bir halifeye, emire biatsız bir şekilde yaşıyoruz.

Âl-i İmran Sûresinde Allah Sübhânehu şöyle buyuruyor: “*Sizden; hayra çağıran, iyiliği (marufu) emreden ve kötülükten (münkerden) sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır.*” Buna göre hicri yüz yıl sonrası önceliğimiz hilafeti ikame etmek ve gelecek halifeye biat etmektir. Ancak bu iş, mevcut rejimleri ve yönetimleri değiştirmek için gayret ve çaba harcayan muhlis bir cemaatin liderliği olmadan olmaz. Bu değişim olmadan dünyada altın ve gümüşe dayalı gerçek, somut ve manipülasyondan uzak bir para söz konusu olmaz.

Nübüvvet metodu üzere hilafet, pozitif veya negatif hangi türü ile olursa olsun her türü ile faizin kesin olarak haram kılındığı hayatın tek metodudur.

İslam Devleti, tarım alanında küçük işletmeleri ve esnafı kapatmak, el koyup büyük şirketlere vermek yerine **onlara tohum, toprak ve yardım vererek onları** cesaretlendirecektir.

Hilafet halkın sırtında bir yük olmadığı gibi kesinlikle vergiler üzerine de kurulmaz. Zekât ise Kur’ân’da belirtilen sekiz sınıf dışında bir başka yere harcanamaz.

Allah’ım, senin davetini net olarak anlamamız ve hayatımızda tatbik edebilmemiz için bize yardım et.

“Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” ■





Konuşma 10

NİÇİN HİZB-UT TAHRİR?

Şeyh Yusuf Maharza

Mübarek Toprak (Filistin)

Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun, salat ve selam O'nun emin Rasûlüne olsun

Ümmetin projesi hilafet; sorumluluğun büyüklüğü, yükün ağırlığı, yolun meşakkatli olması ve dışarıdaki kâfir devletler ve sistemlerinin düşmanlığının ve içerde ki ajanlarının, münafıkların, cahillerin ve vakıacıların çokluğu nedeniyle ağır bir projedir. Ayrıca, tefrit içinde olan kendilerini ılımlılar olarak tanımlayanlar ile ifrat içindeki aşırı kesim arasında, mevcut vakıanın yama çalışmalarla ıslah edilebilen İslami bir durumda olduğunu düşünenler ile toplumdaki insanların kâfir olduğunu, öldürülmesi ve savaşılması gerektiğini düşünenler arasında metot hususunda ihtilaf var. Hizbut-Tahrir, ümmetin vakıasına ideolojisi açısından bakar ve her ne kadar küfürle yönetilseler de insanların Müslüman olduğu düşüncesindedir. Problemin kaynağını İslam Nizamının olmamasında görür. Zira ümmetin hayatından zorla çekip alınmıştır. Ümmette kendi dini ve vakıası hakkında farkındalık olmadıkça ve toplum ilişkilerini akidesinden kaynaklanan İslami hükümlerle şekillendirme iradesine sahip olmadıkça, ıslahın hedeflenmesi kesinlikle verimli ve etkili olmayacaktır.

Yamayla meşgul olmak fesadın ömrünü uzatır, sömürgeci unsurlarla yapılan her ittifak ajanlıktır ve dalâlettir, İslam'ın hâkim olması adına kısmi kazanımlar ile meşgul olmak mevcut duruma rıza göstermektir görüşündedir.

Bu nedenle, Hizib bu anlayışı ümmete taşımayı çıkış noktası yaptı. Ümmette İslam'ın ideoloji olduğu bilincini uyandırmaya çalıştı ve bu anlayışı hayatın vakasında var etmek için de çabalamaya devam ediyor. Ajan yöneticiler işkence, kovuşturma, geçimi daraltma, hapis ve bazen de ölümle hizbe engel oluyor. Allah'ın da lütfuyla Hizib sabit

kalarak kendini korudu ve gençleri, ecrin âlemlerin Rabbi olan Allah'ın katında olduğunu düşünerek sabredip değişime ve dönüşüme uğramadı. Hâkim fikir ve sistemlere İslam'ın yerine geçmesi adına darbe vurmak için toplumla etkileşime girmeye başlayacak inançlı ve bilinçli toplum inşa etmede, Rasûl-ü Ekrem'in yolunun zorunluluğu nedeniyle onun değişim metodundan esinlendi. Hizib vatancılık, milliyetçilik, demokrasi, sosyalizm ve karışık fikirler gibi yozlaşmış fikirlere karşı çıktı ve yolsuzlukla mücadele eden karanlık güçlerle karşı karşıya geldi.

Rasûl'ün (s.a.v) yolunu unutulma ve kaybolmadan korumak için Hizbe ihtiyaç vardı. Fesatla uzlaşmayı ya da ona dalkavukluk etmeyi kabul etmedi. Küfür sistemlerine katılmayı kabul etmedi. Allah, tevillerle Rasulüllah'ın metodundan uzaklaşmayı muhab gören kişilerin içinde olmaktan Hizbi kurtardı ve yaptıkları kötülüğün içinde kalakaldılar. Yahudi ve Hristiyanları razı etmek için tefrit meydanında medyalarının yarıştığı fasit vakianın asli parçası haline geldiler. Hizip sebat üzere kaldı, vasıflarını kaybetmeden, dalkavukluk etmeden, şüpheli ilişkilere girmeden, hatta durumun zorluğuna ve şiddetine rağmen sebat etmiştir. Bu konuda, Hizib kendisini değil ümmetin liderliğini ideolojinin merkezine ulaştırmada zafer inancına güvenir.

Bugün ümmet, Hizbin metoduna daha da yakınlaşmıştır. Çünkü ümmet fesadı ıslah etmeyi reddeden bir anlayışı, aşırı gidenleri ve Hizbin reddettiği tüm fikirleri tecrübe etti. Geriye ümmetin içinde bulunduğu durumu ıslah edecek tek bir seçenek kaldı. Bu da, insanların ilişkilerinde yürürlükte olan İslam'ı ortaya çıkarmaktır. Böylece ümmet, ifrat ve tefrit ile başarısız olunmuş vakiaların da doğrulamasıyla Hizbe bağlanmak için geçip giden herhangi bir vakitten daha fazla hazır haldedir. Bu yüzden ümmet Hizbe gözünü diker oldu. Artık yol tartışmasız, çok açık ve belirgin hale geldi.

Ayrıca kâfirlerin planlarını uygulayanlar ümmetin başına bela oldu. Hareketlerin çoğu, dünya siyasetinin okunamaması ve kâfirlerin eylemlerinin bir sonucu olarak düşmanlarının ağırlıklarını istemeyerek de olsa ulaşılamayacak konumlara taşıyana kadar, iyi yaptıklarını düşündüler ve İslam'a hizmet ettiklerini zannederek onların planlarını uygular oldular.

İşte bu, yerel ve devletlerarası duruma ilişkin siyasi uyanıklığın önemini idrak etmemekten kaynaklanan körlüğün son noktasıdır. Bu nedenle Hizb-ut Tahrir, sahip olduğu bu metodoloji sayesinde para verip çıkarımı gerçekleştirmek isteyen kafir düşmanla asla bir araya gelmez.

Keza fiili olarak iktidara gelmiş hareketlerin çoğu hiçbir şeyi değiştiremedikleri gibi hiçbir küfür alametine dokunamamışlar, aksine ümmetin uygulanmaya devam eden küfür rejimlerine boyun bükürmüşlerdir. Zira değişim marjinal kalmış, derin devlet

nüfuzunu korumaya ve devletin tüm kritik pozisyonlarına hükmetmeye devam etmiş, sandıkta seçilenler, derin devletin dayanağı olan ordunun ağzına bakıp beklemekten öte geçememişlerdir. Bu nedenle ümmetin gayretleri, güya toplumun merkezine nüfuz etmek istediklerini söyleyenlerin marjnal hedefleri, hayatın gerçeklerinden uzak söylemleri ve toplumun dışında kalan amelleri peşinde heder edilmiştir.

İnsanlar, niçin Hizb-ut Tahrir diye sorduklarında deriz ki; Hilafet'in ikamesinden başkasına razı olmaz, küfür devletlerinin kurguladığı ve ajanlarının uyguladığı denklemlerin parçası olmayı kabul etmez. Ümmetin kendi iradesine fiili olarak sahip olmasını ister, günahkar ajan hükümetlere katılmaya yanaşmaz, çünkü Rabbani metodundan gafil olmaz, saptırcılara asla kanmaz, pis ve kirli koltuklara oturmaz, münafıklara asla meyletmez, uzlaşmacı çözümleri ve savunucularını kabul etmez, aşağılanmış, hakir görülmüş devletlere iltifat etmez, kazanım, makam ve koltuk peşinde koşmaz, bunlara kanmaz, bilakis hakkı izhar etmek, batılın pisliğinden uzak durmak, ümmetin düşmanları karşısında dimdik durmak için metodu üzerinde sabit, sabırlı ve sebatkar kalmaya devam eder. Müfritlerin tefritine, kaypaklığına ve çözümlerine, azgınların taşkınlık, saldırı ve zulümlerine karşı İslam'ın yılmaz bekçisidir. Düşmanlarına karşı ümmetin yanında, tarafında ve safındadır. Kimin dost kimin düşman olduğunu ifşa eder, çıkarılan her fitnede İslam'a sınıksız sarılmaya davet eder. Allah'ın hükmünden vazgeçip beşeri nizamlarla değiştirmeyi asla kabul etmez. İslam şeriatının nurundan doğmamış hiçbir yönetime rıza göstermez. Zillet içinde izzet zehâbına kapılanlara aldanmaz. Zira Hizb-ut Tahrir, ümmetin evlatları arasında ayırım yapmaz, ümmeti bölmeye, ayrıştırmaya, tekfir etmeye çalışmaz. Kendisini Müslüman, diğerlerini cehennem odunu olarak görmez. Aksine ümmetin tüm evlatlarını bir araya getirip yalnızca İslam'ın emin bekçileri, ümmetin sarsılmaz savunucuları, ümmeti İslam ahkâmının gölgesinde kurtuluşa erdirecek, Rablerine kavuşana kadar yollarından şaşmayacak liderler haline getirmeye çalışır. İşte Hizb'in vazifesi ve misyonu budur. Bütün bunlar Hizb'de mevcuttur. İslam hakkında, dünya hakkında, devletlerin durumları hakkında son derece uyanıktır. Gevşeklik, dalgınlık, tembellik göstermeden siyasi bir uyanıklıkla tüm gelişmeleri okur, yorumlar ve ümmeti aydınlatır.

İşte bu yüzden ümmetin en hayırlısı, halkına asla yalan söylemeyen dürüst lider Hizb-ut Tahrir'dir. O halde kardeşlerim, siz de bizimle birlikte olun, siz de İslam devletinin kurulması yolunda bizimle birlikte çalışın. Zira zilletten sonra izzete, Rabbimizin rızasına, uğrunda cihada ve İslam topraklarının kurtuluşuna giden başka yol yoktur ■



Son Konuşma

“Hilafet’in Yıkılışının 100. sene-i devriyesinde... Ey Müslümanlar Hilafeti Kurun!” Kampanyasının Kapanışı”

Mühendis Selâhaddin Adada

*Hizb-ut Tahrir
Merkezî Medya Ofisi Müdürü*

Hizb-ut Tahrir Emiri Celil Âlim Ata bin Halil Ebu Raşta'nın talebi üzerine Hilafet'in yıkılışının yüzüncü yılı münasebetiyle **Merkezî Medya Ofisi**'nin başlatmış olduğu küresel kampanyayı Allah'ın inayetiyle bugün sonlandırıyoruz. Bu kampanya, Hizb ut Tahrir'in gençleri ve dünya çapında nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafet'in ikamesinin davetine yardım edenler ile dayanışma içerisinde gerçekleştirildi.

Kampanyanın başladığının duyurulmasıyla birlikte, dünyanın çeşitli ülkelerinde yoğunlaşan medya etkinlikleri ve faaliyetleri başladı. Kampanyanın yapıldığı ülkelerin birçoğu hâlâ Korona salgınının yükü/sıkıntısı altındadır. Kampanya bağlamında yapılan çalışmalar kamu güvenliğini sağlayan ihtiyati tedbirlere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Gösteriler, resimli yazılar/içerikler/capslar, seminerler, canlı röportajlar, makaleler ve beyanlar medya kanallarında ve internet sitelerinde yayınlandı ve neşredildi.

Söz konusu konuşmalar ve gösteriler yıkılışının sene-i devriyesinin büyüklüğünü/ önemini ifade etmek adına İslam ülkelerindeki hilafeti hatırlatan tarihi eserlerin önünde gerçekleşti.

Ve ümmet, **Hilafet**'in dönüşüne, yeniden birleşmeye, sömürgecilerin ümmetin evlatları arasına soktuğu/ektiği bölünmenin nedenlerini ortadan kaldırmaya, izzetlerine yeniden sahip olmaya, şeriatlarını uygulamaya, işlerinin hakkıyla idare edilmesine/gözetilmesine ve tıpkı Rasulullah'ın ve sahabelerinin Müslümanların ilk devletini kurduklarında dalgalandırdıkları gibi kendi topraklarında tevhid sanacağını dalgalandırmaya ne kadar da hasrettir. İşte Müslümanlar devletlerinin gölgesinde o dönemin dünyanın yöneticileri olan Fars ve Rum'u yerle yeksan ettiler. İslam'ı ve daveti aleme taşıdılar. Ve onlar

gerçekten insanlar için ortaya çıkarılmış en iyi ümmetti.

Bu kampanya, **Hizb-ut Tahrir** Emiri'nin (Allah onu korusun) İslam ümmetine yönelik büyük anlamlar taşıyan bir konuşma ile taçlandırılmıştır. Bu konuşmasında Hilafet'in ikamesinin farzîyetinin çok önemli bir farz olduğunu hatırlatmıştır. Buna ilişkin delilleri ve bunun İslam ümmeti ve aynı şekilde İslam ümmetinin dışındaki diğerleri için ne kadar büyük bir mesele olduğunu ortaya koymuştur.

Çağrılarını, davetlerini, (paylaşılan) sözlerini, konferanslarını, dağıtılanların ve gösterilerin hepsi bir bütünde İslam ümmetine ve ordularına Hilafet devleti ve şeri hükümlerin gölgesinde sahip olunan izzete ve şerefe yeniden sahip olmak için direk bir davetti. Ve Hizb-ut Tahrir bu büyük fazileti/üstünlüğü yeniden elde etmenin yolunu açıklamıştır. Ve ümmeti sömürgeci kafir Batı'nın dikte ettiği küfür rejimlerinin boyunduruğundan kurtarmak için ümmetle birlikte çalışmaya devam etmektedir.

Ayrıca **Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi** olarak bizler, medyada çalışıp da İslam'a düşkün her Müslümana bu çalışmanın/çabanın yayılmasına katılması ve Müslümanların yeniden izzetine sahip olma davetine katkı sağlaması için çok samimi bir çağrı gönderiyoruz. İşte o davet; nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafeti ikame etmektir ■



Daha fazla bilgi için

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi

<http://www.hizb-ut-tahrir.info/tr>

El Vakiye TV

<https://www.alwagiyah.tv>

Konferans web sayfası

<http://www.hizb-ut-tahrir.info/tr/index.php/leaflets/14806.html>

Kampanya web sayfası

<http://www.hizb-ut-tahrir.info/tr/index.php/leaflets/14531.html>



www.alwaqiyah.tv

أقيموا الخلافة

#ReturnTheKhilafah

#YenidenHilafet

خلافت کو قائم کرو



www.hizb-ut-tahrir.info