

Haber-Yorum

Bin Selman Amerika'daki Cumhuriyetçiler ile Demokratlar Arasındaki Bir Kukladır!

Haber:

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Yahudi varlığının içinden, Suudi Arabistan'ın varlıkla normalleşme şartlarını içeren açıklamalarıyla tartışmalara yol açtı, bu şartlardan birinin de Yahudi varlığının Hamas tugaylarını yok etmesi olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Muhammed bin Selman'ın talep ettiği şartların, çatışmaların azaltılması yönünde olduğuna inanıyorum; Muhammed bin Selman, "İsrail'in" tugayların imhasını içermeyen bir anlaşma yapmasını beklemiyor... Suudi Arabistan'da hiç kimse bana, anlaşmanın Hamas'ın askeri olarak kalkmasına izin vereceğini söylemedi; bu yüzden bunu, çok açık bir şekilde belirtmek isterim." (CNN Arabic, 30/5/2024)

Yorum:

Daha önce Yahudileri Gazze'yi nükleer bombalarla bombalamaya teşvik eden aşırı Amerikalı Kongre Üyesi Lindsey Graham, Amerikan ajanlarının bölgedeki gerçek tutumlarını ortaya çıkaran açıklamalar yapıyor; zira Suudi Arabistan, Gazze'deki Filistinlilerin canı Yahudi varlığı tarafından maruz kaldığı vahşi katliamlardan dolayı alçak bir sesle ağlıyormuş gibi yapsa da demokrat Biden yönetimi onu, Yahudi varlığıyla normalleşmeye ve Amerikan politikasına uygun bir Filistin devletine giden bir yol bulmaya teşvik ediyor. Ayrıca demokrat Biden yönetimi, Trump grubu Cumhuriyetçilerin dosyayı alıp Biden yönetimini utandıracakı korkusuyla Suudi normalleşme dosyasına sımsıkı sarılmaktadır. Ancak bu aşırı Amerikalının açıklamaları, başta cüce Muhammed bin Selman olmak üzere Suud Hanedanı'nın tutumlarını açığa çıkarmakta olup bu Amerikalı Kongre üyesi, Suudi Arabistan'da Yahudi varlığının Hamas'ı ortadan kaldırması gerekliliğine karşı çıkan hiçbir şey duymadığını vurgulamıştır.

Bu itirafı, Mısır ile Yahudiler arasındaki hain normalleşme anlaşmasının bir parçası olarak Yahudi ordusunun Philadelphia Ekseni'ne girmesini tamamen reddetmesi, daha sonra Yahudi ordusunun baştan sona bu eksene girdiği ve Mısır'ın kılını dahi kıpırdatmadığını gördüğümüz hususlarla ilgili Mısır tantanasından duyduğumuz şeye bağlarsak, bütün bunlarla birlikte karşımızda iki gerçeğin durduğunu görürüz:

Birincisi: Ajan Arap rejimlerinin ilan ettiği tutumlar, gazetecilerin ve medya organlarının bunları haber yapma çabalarını hak etmiyor. Zira bunların tamamı, yerel tüketime yönelik saf yalanlardan ibarettir. Hakikatte bu rejimlerin tutumları, Amerika, İngiltere ve Fransa'nın tutumlarıyla aynıdır. Nitekim bu yöneticiler uzun zamandan beridir düşmanların saflarında yer almakta olup onları bu saftan çıkarma umudu da yoktur.

İkincisi: Artık Hamas'ın ve diğer İslami hareketlerin bu rejimlere karşı sert bir tutum ilan etmelerinin zamanı gelmiştir; zira rejimleri övmeyi ve onlara başvurmayı bırakmalılar, aksine Yahudilerin Gazze'de işlediği suçlardan rejimleri sorumlu tutmalıdırlar. Çünkü onların orduları, Gazze halkını Yahudilerin katliamlarından kurtarmaya muktedirdir. Aksi takdirde ümmetin bir kısmı bu rejimlerin iktidarda kalması için gerekçe bulmaya ve onlara birtakım umutlar bağlamaya devam edecektir. Bu yüzden onların alçak ve hain oldukları ve dokunan eli geri bırakmadıkları göz önünde bulundurularak, onlardan ellerini tamamen çekmeleri ve olup bitenlerden onları sorumlu tutmaları gerekmektedir.

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Bilal Et-Temimi