

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Haber-Yorum

### Gazze Arefe Gününden Ne İstiyor?

#### Haber:

H. 1445 Arefe günü hutbesi. (15 Haziran 2024)

#### Yorum:

Arefe hatibi, yaklaşık 23 dakikalık hutbesinin 15 saniyesini Gazze için duaya ayırdı!

Matematik ve rakamsal olarak Arefe hutbesinden Gazze'nin payına düşen yaklaşık %1.1'dir!

Gazze'nin payına düşen harfiyen şöyledir: "... Kendilerine zarar dokunan, düşmanlarının eziyetine maruz kalan, kanları dökülen, ülkesi ifsat edilen ve gıda, ilaç, beslenme ve giyim gibi ihtiyaç duydukları şeylerin ulaşması engellenen Filistin'deki kardeşleriniz için dua edin."

Allah seninle beraberdir ey Gazze; la havle vela kuvvete illa billah.

Aslında Arefa hutbesinde Gazze'ye bu kadar az ağırlık verilmesi hiç şaşkırtıcı değildir; çünkü siyasi ve hatta askeri bağlam böyle bir hutbeyle tutarlıdır.

Ama şayet Arefe minberi bağımsız ve özel olarak Filistin, genel olarak da ümmetin meseleleri için hak söz haykırılmış olsaydı, sanırım o zaman onun hitabı deprem etkisi oluşturacak, nefislerdeki akide ve hamiyeti uyandıracak ve son noktayı koyacaktı. Sanırım en azından şöyle diyecekti:

Ey Müslüman orduları... aynı zamanda ey subaylar, kurmaylar ve askerler; sizlere Allahu Teala'nın şu kavliyle sesleniyoruz: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتِلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ إِلَّا قَلِيلٌ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْأَجْرَةِ فَمَا مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْأَجْرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ **“Ey iman edenler! Size ne oldu ki, «Allah yolunda savaşa çıkın!» denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır.”** [Tevbe 38] Ve Allahu Teala'nın şu kavliyle uyarıyoruz: **“Eğer (gerektiğinde savaşa) çıkmazsanız, (Allah) sizi pek elem verici bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir; siz (savaşa çıkmamakla) O'na hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir.”** [Tevbe 39]

Sabırlı mücahitler sahada azimle ve kararlılıkla cihad ederlerken korkak düşman uçakları ve toplarıyla uzaktan bomba atıyor, evleri yıkıyor, çocukları, kadınları ve yaşlıları öldürmeye devam ediyor; peki o halde ne bekliyorsunuz?

Allah aşkına söyleyin bize... Sizlerde Allah yolunda cihad etme şevkini uyandıracak olan şey nedir? Allah aşkına söyleyin bize; Mescid-i Aksa'nın avlularında taburlarınızı ve askerlerinizi ne zaman göreceğiz? Mücahidleri sahada tek başlarına bırakıp aşağılanmış ve kırılmış bir şekilde kışlalarınızda mı oturacaksınız?

Bu kahramanca karşılaşmada Gazze halkını tek başına mı bırakacaksınız? Yoksa Yahudi varlığı için taş üstüne taş bırakmamak amacıyla Allah ve Rasulü'ne yardım etme yönündeki izzetli çağrıya icabet mi edeceksiniz?

Allah yolunda cihad edenler şu iki iyilikten birini arzulamaktadırlar: Ya zafer ya da şehadet; zira her kim öldürülür ve şehit olursa, büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Filistin halkının cesaretini kıran kaç tane olursa olsun şehitlerin sayısı değildir; ancak onların cesaretini kıran Müslüman orduların onları yardımsız bırakmalarıdır; Allah aşkına bu bir hak mıdır yoksa suç mudur?

Ey Müslüman ordular, ey muhlis subaylar, kurmaylar ve askerler: Allah'ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in İsrâ'sını kurtarmak korkakların ve zayıfların erişemeyeceği büyük bir şereftir; yine bu, sadece samimi takva sahiplerinin erişebileceği büyük bir şereftir; o halde zillet elbisesini çıkarıp atarak izzet elbisesine bürünecek misiniz?

Bizler sizlere, İslam'a yardım etme, Gazze halkına yardım etme ve Kudüs'ü kurtarma çağrısında bulunuyoruz; şayet Allah ve Rasulü'nün çağrısına ve müminlerin çağrısına icabet ederseniz büyük bir kurtuluşa ermiş olursunuz; yok eğer ihmalkâr davranır, korkar ve yerinize çakılıp kalırsanız başarısız olursunuz. Peki Allahu Teala'nın şu kavli sizleri korkutmuyor mu?! **“Eğer O'ndan yüz çevirseniz, yerinize sizden başka bir toplum getirir, artık onlar sizin gibi de olmazlar.”** [Muhammed 38]

Yahudi varlığını korumak için Amerika uçak gemileriyle geldi ve bütün kafir ülkeler de filolarıyla geldiler; ama Allah'ın güç ve kuvveti sayesinde onlar, Allah'a karşı onlara hiçbir fayda veremezler; yoksa Allahu Teala'nın şu kavline iman etmiyor musunuz: **“Allah size yardım ederse, artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi bırakırsa, ondan sonra size kim yardım eder? Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdırlar.”** [Al-i İmran 160]

Evet, Allah'ın Beyt-i Haramı'nın hacıları, evet İslam ümmeti, Allah bize yardım ederse artık bize üstün gelecek kimse yoktur; bu savaş turlardan bir tur olup Allah'ın bizim için nasıl bir hayır takdir ettiğini bilmiyoruz; ancak bizler, apaçık bir zaferle randevumuz olduğundan eminiz; bu randevu ise askerlerinin Kudüs'e tehlil ve tekbirlerle incek olan Nübüvvet Minhacı üzere Hilafettir; bunu da Allahu Teala'nın şu kavli tasdik etmektedir: **“Allah size yardım ederse, artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi bırakırsa, ondan sonra size kim yardım eder? Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdırlar.”** [Ali İmran-160]

İşte o zaman yeryüzü, İslam'ın nuru ve Kavî, Aziz ve Hakîm olan Allah'ın yardımıyla aydınlanacaktır.

(Not: Yukarıdaki hutbe, mübarek topraklarda bulunan Beyt Safafa'daki Rahman Mescidi'nin hatibi Şeyh İsam Amira'nın çağrısından uyarlanmıştır; Şeyh İsam Amira bu hutbenin akabinde 12 Ekim 2023 tarihinde, gaspçı varlığın yetkilileri tarafından tutuklanmış olup bugüne kadar hâlâ esaret altındadır. Allah seni ve düşmanların cezaevlerindeki tüm Müslümanları esaretten kurtarsın).

**Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan**

**M. Usame Es-Suveynî – Kuveyt**