

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Haber-Yorum

Gazze'deki Durum Kötüleşmeye Devam Ederken Malezya'da Dayanışma Gösterisi Yapılıyor!

Haber:

Gazze'deki durum giderek kötüleşiyor; zira meşru olmayan Yahudi varlığının, 37.000'den fazla kişinin ölümüne ve 82.000'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açan saldırıları devam ediyor. Gazze sakinlerinin meşru olmayan Yahudi varlığının saldırılarından korunmak için sığınabilecekleri gerçek anlamda güvenli bir yer kalmadığı artık yaygın olarak bilinmektedir. Şimdi Gazze'deki Müslümanların neredeyse tamamı evlerini terk etmek zorunda kalıyor ve Mısır sınırına yakın Refah'a kadar en güneyde sığınacak bir yer arıyorlar. Birleşmiş Milletlerin ateşkes çağrısı yapmasına rağmen Yahudi varlığı saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. **Hizb-ut Tahrir / Malezya**, Gazze'deki ve genel olarak da Filistin'deki Müslümanların karşı karşıya olduğu korkunç durumu göz önünde bulundurarak, Filistin'deki kardeşlerimizle dayanışma amacıyla 14 ve 21 Haziran tarihlerinde Mısır, Ürdün ve Amerika büyükelçilikleri önünde barışçıl gösteriler düzenledi. Gösteriler, Mısır ve Ürdün'e, soykırımı durdurmak için ordu göndermeleri konusunda baskı yapmak ve Amerikalıları, Allah'ın izniyle yakında kurulacak olan Hilafetin cezası konusunda uyarmak için düzenlendi.

Yorum:

Güney Gazze Şeridi'nin beşte bir alanında yaklaşık 1,7 milyon Gazzeli yaşamaktadır. İnsani maksatlarla tahsis edilen bu bölge hâlâ temel ihtiyaç maddelerinden yoksun olup binlerce Gazzeli hâlâ işgalci güçler tarafından acımasızca öldürülmeye devam ediyor. Aynı zamanda ABD, ordularının Gazze'deki çatışmaya müdahale etmemesini sağlamak için Yahudi varlığını çevreleyen ülkelere odaklanmaya devam ediyor. Zira ABD, her an beklenmedik bir şekilde değişebilecek durumun kırılganlığının boyutunun farkındadır. Nitekim bu soykırım sekiz aydır devam ediyor ancak meşru olmayan Yahudi varlığı, ABD'nin tam desteğine rağmen henüz hedeflerine ulaşamadı ve Gazze'deki yeterli donanımına sahip olmayan Müslüman savaşçıların şiddetli direnişiyle karşı karşıyadır. Şayet Filistin'e komşu Müslüman ülkelerin orduları Gazze halkını savunmak için müdahale etseydi neler olurdu neler bir düşünün! Ancak Müslümanların Gazze'deki soykırımı tepkisinin, Batı toplumunun çoğunun eylemleriyle karşılaştırıldığında en iyi ihtimalle ılıman-zayıf olması son derece hayal kırıklığı yaratıyor. Gerçek şu ki Müslümanların Gazze Müslümanlarını daha fazla savunmaları gerekiyor. Zira Gazze halkı onların din kardeşleridir ve Gazze Müslüman topraklarının bir parçasıdır. Dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanların yapması gereken en önemli eylem, bir yandan dua etmeye devam ederken diğer yandan da Filistin'deki Müslümanları savunmak ve korumak için derhal askeri güç göndermeleri amacıyla özellikle Filistin yakınlarında yaşayanlar olmak üzere yöneticilerine baskı yapmaktır. Nitekim tarih, Halifelerin ve eski savaşçıların, Müslümanları askeri güçle nasıl savunduklarını ve bu tür sorunları nasıl kararlılıkla çözdüklerini kanıtlamaktadır.

Bugün Müslümanların, şiddetle Müslümanları savunmak amacıyla ordusuna liderlik edecek bir "Mutasım'a" ihtiyaçları vardır.

Mısır ve Ürdün elçiliklerine iletilen müzekkere uyarınca, Malezya başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki Müslümanların, devam eden diğer çabalarına ek olarak büyük bir çaba olarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir:

1- Müslüman orduları teşvik etmek ve özellikle Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve Türkiye'deki Müslümanların başındaki yöneticilere ordularını harekete geçirmeleri için sürekli olarak baskı yapmak. Bu yöneticilerin de kendilerini ABD'nin etkisinden kurtarmaları ve onun elinde bir kukla olmayı ve Müslümanları aldatmayı bırakmaları gerekmektedir. Zira bu hain yöneticiler, Gazze halkının soykırımına kendi gözleriyle tanıklık ediyorlar, onların çığlıklarını işitiyorlar ve yerlerinden sürülmelerine, çocuklarının ve kadınlarının çektiği acılara şahit oluyorlar. Bu yüzden onların, Gazze'deki Müslümanları soykırımdan kurtarmak, Filistin'i özgürleştirmek ve kendilerini ABD'nin siyasi oyunlarından kurtarmak için İslam ümmetinin ordularını harekete geçirmeye teşvik edilmeleri gerekmektedir.

2- Yöneticiler, ordular göndermek ve muadillerine Müslüman ordularını Filistin'e seferber etmeleri için güçlü bir şekilde baskı yapmak yoluyla kararlı bir tutum sergilemeye davet edilmelidir. Yeter artık ABD'nin pasif bir şekilde izlenip takip edildiği; zira bu, Filistin'deki Müslümanların kurtarılması konusunda gevşek davranmaya yol açmaktadır. Malezya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların başındaki yöneticilerin, 1948'den bu yana onuru ve şerefi elinden alınmış olan Filistin'i görmezden gelmeyi bırakmalarının zamanı gelmiştir.

3- Din alimlerini Filistin'i savunmak için cihat fetvaları vermeye teşvik etmek. Bu alimlerin çağruları, yöneticilere hatırlatmalarda bulunmak, onlara pratik önlemler almaları yönünde baskı yapmak ve Müslümanların ayağa kalkmasına ve Filistin'deki acıları ve katliamları sona erdirmek için etkili adımlar atmalarına öncülük yapmak içindir.

4- Siyasi partiler, STK'lar veya bireyler aracılığıyla tüm Müslümanları, samimi alimlerle yan yana Gazze'deki Müslümanlarını savunmak için daha pratik eylemlerde bulunmaya davet etmek. Bu ise Filistin'e yakın Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerin büyükelçilikleri önünde gösteri yaparak liderlerine ABD ve müttefikleriyle ilişkilerini kesmeleri yönünde baskı yapmayı da içermektedir. Müslümanları ayağa kalkmaya teşvik etmek ve şerî sınırlar dahilinde özellikle Arap ve Türklerin başındaki yöneticilere, Filistinli Müslümanları savunmak amacıyla ordularını seferber etmeleri için sürekli olarak her türlü baskıyı uygulamak.

Müslümanlar, Gazze'ye yönelik saldırının çözümüne yönelik gerçek çözümün Allah yolunda cihat etmek olduğunu göstermek için harekete geçmelidirler. Şayet Müslümanların başındaki yöneticiler bu gevşekliği sürdürürlerse, onların çöküşü yakın olacak ve gelecek olan Hilafet, hiç şüphesiz suçlu Yahudi varlığına karşı cihad ilan edecektir!

**Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan
Dr. Muhammed - Malezya**