

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

Yahudi Varlığı Raşidi Hilafetin Füzelerinden Kurtulamayacaktır!

Haber:

Monterey'deki Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'ndeki Profesör Jeffrey Lewis'in yaptığı analize göre, uygu görüntüleri, salı günkü hedefin - işgal altındaki Filistin'in güneyinde bulunan ve F-35 savaş uçaklarına ev sahipliği yapan Nevatim hava üssüne-, 32 kadar İran füzelerinin üssün çevresine inmeyi başardığını gösteriyor. (Wall Street Journal, Uyarlanmıştır)

Yorum:

Allahu Teala bize, Yahudilerin sadece müstahkem kalelerindeyken savaşacaklarını haber vermiştir. Zira Allahu Teala şöyle buyurmuştur: لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي فُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقَلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ **Onlar müstahkem şehirlerde veya siperler arkasında bulunmaksızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları ise çetindir. Sen onları derli toplu sanırsın, halbuki kalpleri darmadağınaktır. Böyledir, çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur.** [Haşır 14]

Demir Kubbe, Davut'un sapanı, ok 2 ve ok 3, Yahudilerin kendilerini koruyacağına inandıkları müstahkem duvarlar mesabesindedir. Gerçek şu ki İran ordusu, bu çok duvarlı kaleye sızma gücüne sahip olduğunu göstermiştir. İran saldırıda balistik füzeler kullanmıştır. Bazıları, 2.500 metre yarıçapındaki bir hedefi vurma konusunda zayıf bir isabet oranına sahip olan geleneksel Şahab-3 balistik füzelerinin kullanıldığından da bahsetmiştir. Sahab-3 İmad füzesi 750 kg'a kadar yük taşıyabilirken, Fettah ve Hayber Şekan da 500 kg'a kadar yük taşıma kapasitesine sahiptir. İkinci tür füzeler fırlatma aracından ayrılıyor ve manevra kabiliyetine girme kapasitesine sahip. Bu da onlara karşı konulmasını çok zor bir hale getirmektedir.

Saldırıların sonuçlarına gelince; sızmaya rağmen İran, füzeleri mümkün olan en üst düzeyde kullanmamıştır. Füzeler Mossad karargahının yanı sıra Nevatim ve Tel Nof adlı iki hava üssünü de hedef almıştır. Bununla birlikte mevcut uydu görüntüleri, F-35 savaş uçaklarına ev sahipliği yapan Negev Çölü'ndeki Nevatim Hava Üssü'ndeki pistte ve bazı yapılarda sınırlı hasar olduğunu göstermektedir. Mossad karargâhını hedef alan roketler ise hedeften 700 metre uzağa düşerek yolun ortasında 20 metre genişliğinde bir çukur oluşturmuştur. İran füzelerinin bıraktığı çukurların boyutlarının küçük olması ve birçoğunun hedeflerinin çok uzağına düşmesi, ilk etapta ciddi bir zarar verme niyetinin olup olmadığına ilişkin meşru bir soruyu gündeme getirmektedir.

900 kg ağırlığında havadan atılan Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı (JDAM), geride 15 metre genişliğinde ve 60 metre yarı çapında bir çukur bırakır. O halde, çarpma anında süpersonik hızlarda hareket eden ve benzer patlayıcı kapasiteye sahip yüksek hareket enerjili silah sistemleri neden çok

daha küçük çukurlar oluşturuyor? Dolayısıyla İran'ın, silah sistemlerinin yıkıcı gücünü kasıtlı olarak azalttığı gayet açıktır. Müslümanların başındaki diğer yöneticiler gibi İran'ın yöneticileri de ümmetin askeri yeteneklerinin kullanımını ulusal çıkarlar doğrultusunda sınırlandırmaktadırlar. Zira Müslümanların başındaki yöneticiler için kırmızı çizgiler, Amerika ve onun bölgesel sistemi tarafından belirlenmektedir.

Nitekim Allah Subhanehu ve Teala Müslümanlara, düşmanların kalplerine korku salacak silahlar hazırlamalarını emretmiştir; zira şöyle buyurmuştur: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ **“Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın, onunla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği (düşman) kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir, siz asla haksızlığa uğratılmazsınız.”** [Enfâl 60]

Allahu Teala'nın fazlı sayesinde bu ümmet, Yahudi varlığının stratejik altyapısını ve askeri yeteneklerini yok edebilecek füzelere sahiptir. Ayrıca bizim, dünyanın dört bir yanında füze teknolojisinde büyük gelişmeler kaydedebilecek parlak evlatlarımız da vardır. Ancak ümmet, füzeleri tam potansiyeliyle kullanabilecek samimi bir liderlikten yoksundur. Müslümanların başındaki yöneticiler ise milliyetçilik yoluyla ümmeti bölmek ve zayıflatmak için çalışmaktadırlar. Zira onlar, ABD'nin dünya düzeninin hegemonyasını garanti altına alıyorlar. Dolayısıyla onlar, ümmetin askeri gücünü sıfırla çarpıyorlar. Bu yüzden ümmet, bu yöneticiler ve onların ulus devletleri altında asla bir zafer göremeyecektir.

Artık hepimiz için açık bir hale gelmiştir ki, ümmetin ordularından yöneticileri kökünden söküp atmalarını talep etmesi gerekir. Ayrıca ordulardan, Nübüvvet Minhacı üzere Raşidi Hilafeti kurması için **Hizb-ut Tahrir'e** nusret vermelerini talep etmesi gerekir. Zira İşgal altındaki toprakları kurtarmak ve dinin tezahürüne dayalı küresel bir sistem ikame etmek için orduları harekete geçirecek olan sadece Hilafettir.

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan
Muhanned Müctebi – Pakistan