

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

İşgalci Yahudi Varlığı Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye Davet Edilmesi Büyük Bir Cürüm Ve İhanettir!

Haber:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine "İsrail" Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. (Haber Ajansları)

Yorum:

Resmi temaslarda bulunmak üzere işgalci Yahudi varlığı Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'yi ziyaret etti. Ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşti. Herzog Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile "İsrail" arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılacak adımlar, güncel bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı resmi görüşmeler yapıldı.

Terörist başı Herzog, sanki işgalci bir terörist değilmiş gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından devlet töreni ile karşılandı. Aksalı, Gazzeli bebeklerin parçalanmış bedenlerinin görüntüleri daha gözler önünde canlı duruyorken bu terörist başı ile sıcak ve samimi pozlar verildi.

Alınlarına zillet damgası vurulmuş kâfir, gasıp Yahudi varlığının başkanı katil Herzog Türkiye'de kırmızı halılarla karşılandı. Filistinli Müslüman kardeşlerimizin kanlarına bulanmış ayakları ile Türkiye topraklarına bastı. Kanlı ve necis elleriyle yöneticiler ile tokalaştı.

Halbuki Türkiye'ye resmî davetli olarak gelen, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkililer ile görüşmeler yapan gasıp Yahudi varlığının sözde Cumhurbaşkanı terörist Herzog, Gazze sahillerinde masum çocukları bombalayan, Akdeniz'de bir korsan gibi Mavi Marmara Gemisi'ndeki Müslümanları katleden haydut varlığının temsilcisidir.

Yine aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmî davetiyle Türkiye'ye gelen sözde "İsrail" devletinin Cumhurbaşkanı Herzog; her yıl Ramazan ayında etrafına barikatlar kurarak Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişini yasaklayan, ibadetlerine engel olan ve her yıl farklı bahaneler ile mübarek Ramazan ayını kana bulayan korkak ve alçak varlığın temsilcisidir. Bu kişinin, kendinden önceki selefleri olan Netanyahu'dan, Şaron'dan ve Peres'den hiçbir farkı yoktur.

Fakat bundan daha zelil olanı ise İşgalci Yahudi varlığının Cumhurbaşkanı Herzog necis ayaklarıyla daha Türkiye'ye ayak basmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gurup toplantısında İnşirah suresini okumasıydı. Halbuki Allah'tan korkan bir yöneticinin İnşirah suresi yerine şu ayeti okuması gerekirdi.

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

“Andolsun, insanlar içinde, mü'minlere en şiddetli düşman olarak yahudileri ve müşrikleri bulursun.” (Maide-82)

Daha düne kadar Yahudi varlığının temsilcilerine yönelik “İsrail’in attığı adımların arkasında 3 çocuk meselesi yoktur. Çocukları en iyi öldürmesini bilen devlet İsrail’dir. Bunu Davos’ta söylemiştim. Plajda çocukları öldürdüler. İnsanlığın vicdanı sızlamıyor. Bu görevde bulunduğum sürece İsrail’le olumlu bir şey düşünmem, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir” edebiyatı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan katil dediklerini bugün kırmızı halılarda dostane bir şekilde ağırladı. Aynı şekilde Müslümanların kanlarını Amerikan ve Yahudilerin menfaati uğruna pazarlık konusu yaptı. Mukaddes toprakları “normalleşme” siyasetine kurban verdi.

Ey Erdoğan;

İslâm’ın ve Müslümanların apaçık düşmanları ile stratejik iş birliği yapmanız hayır değildir, şerdir.

Siz onları topraklarımızda ağırlarken kadınların çığlıkları, çocukların hıçkırık dolu gözyaşları, sevdiklerini yitirenlerin ağıtları ve şehitlerin kanları vicdanınızı hiç mi sızlatmadı?

Daha Mescid-i Aksa’nın avlusunda katledilen kardeşlerimizin kanları ellerinde kurumamışken katillerin kanlı ellerini sıkarken hiç mi Allah’tan korkmadınız? Hiç mi hayâ etmediniz? Hiç mi ar duymadınız?

O vakit Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in hitabı ile size sesleniyoruz;

إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتِ

“Eğer hayâ etmiyorsanız, dilediğinizi yapın!”

Yapamayacağınızı bilmemize rağmen o halde biz sizlerin ne yapmanız gerektiğini söyleyelim:

Yapmanız gereken Müslümanların katillerini ve topraklarımızı gasp edenleri ağırlamak değil, kovmaktır.

Yahudiler ile imzalanan tüm ihanet anlaşmalarını iptal edin! Bu “İsrail” denilen sözde devlet ile tüm ilişkileri durdurun ve onlara hadlerini bildirecek yaptırım kararları alın! Yahudi varlığının elçilerini, konsolosluklarını, istihbarat birimlerini ülkelerinizden kovun! Topraklarımızdaki sorununun çözüme kavuşması için Filistin topraklarından tüm Yahudileri temizleyecek orduları artık harekete geçirin!

Aciz kınama mesajları yerine orduları harekete geçirmenin zamanı gelmiştir.

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Yılmaz Çelik