

Zorba Yönetimin Ruveybidaları ile Hilafet Devleti'nin Büyük Liderleri Arasında!

Haber:

Resmi İbrani kanalı Kan'a göre, Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, atanan Yahudi Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya bir tebrik mesajı göndererek iş birliğinin devam etmesi arzusunu dile getirdi. Netanyahu, Kasım ayı başlarında yapılan parlamento seçimlerinde partisinin Knesset'teki 120 sandalyeden 64'ünü alarak kazanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan hükümeti kurma yetkisi aldı.

El-Burhan, Netanyahu'ya yönelik mesajında şunları söyledi: "Seçimlerdeki başarınızı tebrik ediyor, iki ülke vatandaşlarının yararına her alanda ilişkilerimizi güçlendirmek için iş birliğimizin devam etmesini arzu ediyorum." (Es-Sayha Gazetesi)

Yorum:

Dünyanın, mücrim Netanyahu liderliğinde Yahudilerin işledikleri suçları kınadığı bir dönemde, el-Burhan'ın efendilerini memnun etmek için onlara yaklaştığını görüyoruz. Nitekim Time internet sitesinde şöyle bir haber geçti: "80.000'den fazla kişi, Yahudi Başbakanı Netanyahu'nun Londra ziyareti sırasında Filistin halkına karşı savaş suçları işlemekle suçlanarak tutuklanmasını talep ettiler. Gazze Şeridi'nde tanık olunan çatışmanın korkunç sayıda Filistinlinin ölümüne yol açtığını ifade ederek İngiliz hükümetinden Netanyahu'yu bir savaş suçlusunu olarak hapse atmasını talep eden bir dilekçeye imza atan bu kişiler, hayatlarını kaybedenlerden tamamen onun sorumlu olduğunu vurguladılar."

Tutuklama talebiyle imza kampanyası başlatan Damien Moran, Yahudilerin Gazze Şeridi'nde yürüttüğü ve 51 gün süren savaşa atıfta bulunarak "Uluslararası hukuka göre Netanyahu, 2014 yılında 2.000 kişinin ölümüne neden olan katliamda savaş suçları işlemekle suçlanarak İngiltere'ye ulaştığında tutuklanması gerekir."

Sizler iğrenç ajanlık bataklığına düştüğünüzü gösteren bu tür mesajlar gönderirken eli kanlı mücrim hakkındaki gerçekleri öğrenen gayrimüslimlerin tepkisi işte budur! Onun suçlarına böyle mi cevap verilir Allah aşkına?! Allah'a yemin olsun bu, dünya ve ahirette rezilliktir! Zira Netanyahu ve köpekleri, Filistin'deki kardeşlerimizin canlarına son veriyor. Bu yüzden bu mutant varlıkların köklerine kazıyacak bir ordu gönderilmelidir.

Müslümanların devletleri Hilafet yıkılıp kâfirler onların başlarına kendi cinslerinden olmayan aşağılık zelil yöneticiler atayınca Müslümanların heybeti kayboldu. Oysa ümmet, Hilafetin gölgesinde yaşarken izzet, güç ve kuvvet sahibiydiler. İşte Nikiforos, Halife Harun Reşid'i tehdit eden bir mektup gönderiyor ve mektupta şöyle diyor: "Bizans İmparatoru Nikiforos'tan Arapların Hükümdarı Harun'a: İmdi, benden önceki imparatoriçe seni satrançtaki vezir yerine, kendini de piyon yerine koymuştur. Aslında senin vermen gereken malları kendisi sana göndermiştir. Bu da kadınların zaaf ve beyinsizliğindedir. Bu mektubumu okuduğunda onun sana göndermiş olduğu malları bana iade et ve kendin için de fidye öde. Aksi takdirde aramızda kılıç konuşacaktır."

Harun Reşid mektubu okuyunca öfkeden adeta deliye döndü, hatta hiç kimse onun yüzüne bakıp konuşamadı ve etrafından dağıldılar. Bunun üzerine kalem isteyip mektubun arkasına şunları yazdı: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminlerin emiri Harun'dan Bizans köpeği Nikiforos'a! Ey kafir kadının oğlu! Senin mektubunu okudum. Cevabını dinlemeyeceksin, bizzat göreceksin." Harun'un bizzat kendisi H. 187 M. 803'de yola çıkıp Konstantiniyye yakınlarındaki bir şehir olan Heraklia'ya ulaşmış, Nikiforos barış ve uzlaşma yapmak ve Halife'ye cizye parası ödemek zorunda kalmıştır. Tıpkı daha önce Irene'nin yaptığı gibi. Ancak Nikiforos Reşid'in geri dönmesinin ardından anlaşmayı bozmuştur. Bunun üzerine Reşid, H. 188 M. 804 yılında onunla savaşmak için geri dönmüş, onu ciddi bir şekilde hezimete uğratmış, ordusundan kırk bin kişi öldürülmüş ve Nikiforos da yaralanmıştır. (İbn Kesir'in El-Bidaye ve'n Nihaye Kitabı'ndan.)