

Türkiye, Beşar'ın Ordusunu Kendisiyle Birlikte Suriye Sınırına Teslim Etmeyi Düşünüyor!

Haber:

29/11/2022 tarihli El-Kuds el-Arabi'ye göre özel Türk kaynakları, Kürt birliklerini kovmak ve 30 kilometre derinliğinde güvenli bir şerit oluşturmak amacıyla Suriye'nin kuzeyinde günlerce Türkiye'nin uygulamakla tehdit ettiği kara harekâtına alternatif olarak, Kürt birliklerinin geri çekilmesi ve Suriye rejiminin güçlerinin Türkiye ile birlikte Suriye sınırına konuşlandırılması için Rusya'nın arabuluculuğunda ciddi görüşmeler yapıldığını ortaya çıkardı.

Yorum:

Bir yönetici ümmetine ihanet ettiğinde, ümmetin onun davranışlarına karşı her türlü tedbiri alması gerekir. Erdoğan ile olan durum da böyledir. Zira Erdoğan, esip gürlüyor ama sonra da yağmıyor! Örneğin Suriyeli grupları, kendi yanında olduğu ve Suriye rejimine karşı olduğu noktasında aldatmak için defalarca Suriye rejimine karşı esip gürlemiş ve Washington'da kendisi için çizilen plana göre Beşar rejimini korumak için çalıştığı aklının ucundan bile geçmemiştir.

2016 yılında devrimcileri Halep'ten çıkardı, sonra grupların bölgeleri Beşar'a teslim etmesi ve yeşil otobüslerle İdlib'e gitmeleri için kuzeyden güneye Suriye'de çalışmaya başladı, onları orada topladıktan sonra Suriyelileri Beşar'ın bombalamasından korumak için ordusunu ve askerî noktalarını büyük bir oyunun içine soktu ve ardından Suriyeliler, Türk ordusunun Suriye'de, Beşar'ın ve onun ardındaki Amerika'nın hayalini kurduğu anlaşmayı sağlamak için çalıştığına tanık oldular.

Bugün de Erdoğan, açık bir şekilde Mısır'da es-Sisi ile müzakere ettiği gibi Beşar ile de müzakere edeceğini söylüyor. Dahası Beşar rejimiyle istihbarat ilişkilerinin kesilmediğini kabul ediyor. Son olarak İstanbul'daki günahkâr bombalamanın ardından karşımıza çıkıp Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya karşı kara harekâtı düzenleyeceğini söyledi ve insanlar kendisine inansın diye de uçaklarla PKK'yı bombalamaya başladı. Amerika ve Rusya, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna karşı olduklarını açıkladıklarında da, Türkiye esip gürlemesini artırdı ve kendi güvenliğini korumak için hiç kimsenin iznine ihtiyacı olmadığını söyledi.

Son olarak bizzat Türkiye'nin, Beşar'ın ordusunu Suriye'nin kuzeyine teslim etmek için Rusya ile müzakere ettiğine dair sızıntı haberler ortaya çıktı ve daha sonra bu meseleyi, Türkiye'nin güvenliğini korumanın bir aracı olarak gerekçelendirecek. Kuzey Suriye'de Türkiye'ye bağlı gruplara gelince; Suriye'deki silahlı grupların anahtarlarını Türkiye'ye vermelerinin, ona itaat eder hale gelmelerinin, dahası liderlerinin Beşar rejimini devirme noktasındaki hedeflerini değiştirip bunun yerine Washington'un çizdiği ve Erdoğan'ın Amerika'nın çeşitli araçlarıyla gruplar cephesinde uygulamaya koyduğu siyasi çözüm için kendilerine bir lokma arayışına girmelerinin ardından bu grupların artık buna karşı çıkma imkanları kalmamıştır.

Şimdi geriye şu önemli soru kaldı: Müslümanlar ders çıkarıp Mustafa Aleyhissalatu ve's Selam'ın şu hadisini benimseyecekler mi: **“Mümin, bir (yılanın) deliğinden iki defa sokulmaz (aldatılmaz)”** Ama Suriye'deki bazı grupların liderleri, kirli yabancı paraları görmelerinin ardından, defalarca bu delikten sokuldular! Ancak Erdoğan'dan gruplara kadar herkesin bilmesi gereken şey, Suriye'deki devrim ruhunun evlatlarının kalbinde yaşadığı ve onların Erdoğan ve ona bağlı gruplardan zarar görmedikleridir.