

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Şayet Allah Yolunda Kurban Olmayı Reddederseniz O Zaman Tağutların Kurbanları Olacaksınız!

İran ve diğer rejimler, Amerika'nın kendilerinden hoşnut olmasını sağlamak için sahip oldukları tüm adamlarını ve askeri liderlerini ilahları Amerika'ya kurban olarak sunmaya hazırdılar. Nitekim bu hakikat, özellikle Lübnan'daki suikastlar ve İran'ın Lübnan'daki partisinin liderinin tasfiyesi edilmesinin ardından giderek daha açık ve aleni bir hale gelmiştir. Yahudi varlığı, bu liderlerin nerede olduklarını ya da hareketlerini bu kadar doğru bir şekilde hesaplayacak kadar gayb ilmine sahip değildir. Dolayısıyla Yahudi varlığı, şayet Hasan Nasrallah'ın nerede olduğundan emin olmasaydı, ona, her biri 5000 kilo ağırlığında ve 85 milyon Dolar değerinde olan bu kadar çok sayıdaki füzeleri fırlatmazdı. Allahu Teala bizi, bu kişilere başvurmamamız konusunda şu kavliyle uyarmıştır: **وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ** **“Zalimlere meyletmeyin. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur, sonra yardım da göremezsiniz.”** [Hud 113]

Hak yolunda fedakârlık yapmayı ve Allah'ın kelimesini yüceltmeyi reddeden biri, bu kurnaz kişilerin oyunlarının kurbanı olacaktır. Zira bu İran ve diğer hain rejimler, kendilerini Amerika'ya sattılar, onu kutsallaştırdılar, Amerika'yı kendilerini zarardan kurtaracak ve güvenliklerini sağlayacak biri olarak kabul ettiler. Bu yüzden bu rejimlere ve efendilerine başvurmak bir intihar ve amellerin boşa gitmesidir. Zira bu rejimlerin tamamı tek bir hedef üzerinde ittifak etmişlerdir ki bu da kendi tahtlarını korumaktır. Bunun için efendilerine itaat ederek Yahudi varlığını bileği saran bir bilezik gibi sardılar ve Yahudi varlığını hoşnut etmek Amerika'yı hoşnut etmek olduğu için Yahudi varlığını hoşnut etmek için yarıştılar. Bakın işte İran bugün bu lanetli insanlara bedava bir zafer veriyor. Ayrıca İran'ın savaş makineleri bir yıldır Gazze'nin gösterdiği kararlılığın onda birini bile göstermekten aciz kaldığı gibi Yahudilerin angajman kuralları dedikleri kırmızı çizgileri aşmalarına izin verdiği halde hâlâ ona tutunuyor ve aşağılık ve utanç verici sessizliğini ve eylemsizliğini “stratejik sabır” olarak adlandırıyor!

Vallahi bizleri daha önce kendisiyle aldattığınız tüm parlak maskeleriniz düştü, hak geldi ve batıl yok olup gitti. Artık bu hainlerin hiçbir çıkış ve kaçış yolları yoktur. Bakın işte onların ve koltuklarının yok oluşuna işaret eden durumlar şiddetlenmiştir. Nitekim bizler, kardeşlerinin kanının intikamını alan ve zulüm ve zillet içinde yaşamayı reddeden bir ümmetiz. Bakın işte Allah'ın izniyle sizlerin kaldırılıp atılarak kökünüzün kazanacağı ve sizin yerinize, Allah'ın ve dinin düşmanlarına hizmet etmek için değil, Müslümanlara yardım etmek için orduları harekete geçirecek yiğit ve cesur bir Halifenin atanacağı gün yaklaşmaktadır. İşte o zaman Halife ve onun arkasındaki muhlis mücahitler yola çıkacaklar ve onların boğazlarından yankılanan zafer tekbirlerini işiteceğiz. Böylece mümin toplumun kalpleri ferahlayacak, Ukab bayrağı göklerde dalgalanacak ve zorba yönetimin ortadan kalktığı ve Nübüvvet Minhacı üzere İkinci Raşidi Hilafetin başladığı ilan edilecektir.

**Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan  
Hatice Salih**