

Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem "... Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Sizin savaştığınız kimselerle savaşır, barış yaptığınız kimselerle de barış yaparım." buyurdu. Dediler ki: "... Biz söylediklerimizi yerine getirirsek ey Allah'ın Rasûlü o zaman bize ne var? "Cennet" buyurdu. "Uzat elini" dediler. Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem de elini uzattı, onlar da biat ettiler. İbn İshak dedi ki: Ardından Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Haydi kalkın bineklerinizin yanına gidiniz. Abbas bin Ubade bin Nadle Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem'e "Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki istersen kılıçlarımız ile yarın Mina halkına hücum edelim" dedi. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem **"Daha bununla emrolunmadık. Bineklerinizin yanına geri dönün..."** buyurdu."

el-Beyhaki, Delailü'n Nübüvve'de şöyle dedi: Hasan bin Muhammed bin İshak, İbnu'l Zübeyir, Muhammed bin Müslim, Cabir bin Abdullah el-Ensari'den rivayet ettiğine göre

فَوَاعَدَنَا شُعْبَةُ الْعَقَبَةِ فَاجْتَمَعْنَا فِيهِ مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلَيْنِ، حَتَّى تَوَافَيْنَا عِنْدَهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى مَا نُبَايِعُكَ فَقَالَ بَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا فِي اللَّهِ لَا تَأْخُذُكُمْ فِيهِ لَوْمَةٌ لَأَيِّمٍ، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ يَأْتِيكُمْ تَمَنُّعُونِي مِمَّا تَمَنُّعُونَ مِنْهُ أَنْفُسُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ، وَلَكُمْ الْجَنَّةُ... فَقَمْنَا إِلَيْهِ نُبَايَعُهُ رَجُلًا رَجُلًا، يَأْخُذُ عَلَيْنَا شَرْطَهُ، وَيُعْطِينَا عَلَى ذَلِكَ الْجَنَّةَ "Akabe eteklerinde sözleştik. Biz üç erkek orada toplandık. Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem'in yanına vardığımızda Ey Allah'ın elçisi! Ne üzere biat edeceğiz" dedik. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem "Tembellik ve sağlıkta işitmek ve itaat etmek, zorluk ve kolaylıkta infak etmek, iyiliği emretmek kötülükten men etmek, kınayıcının kınamasından korkmadan Allah konusunda doğruyu söylemek, Yesrib'e geldiğimde bana yardım etmek, eşlerinizi ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi beni de korumak üzere bana biat ediniz. O zaman sizin için cennet var." buyurdu. Biz de kalktık bir bir ona biat ettik. Bize bir takım şartlar koştı ve buna karşılık bize cennet vaadinde bulundu."

Tüm bu ve benzeri diğer deliller, çalışmayı farz kılıyor. Fitne olması durumunda kişi hak ile batılı ayırt edemediğinde sadece bu farz düşer. Eğer doğru olanı bilirse, o zaman hakkı söylemek farzdır. İyiliği emredip kötülükten men etmek, mazluma yardım etmek, Hilafet yoksa şeri metodu takip ederek Raşidi Hilafet Devletini kurmak için güç ve kuvvet ehlerinden nusret talep etmek farzdır. Farzı yerine getirmemek, büyük günahdır. Eğer Müslümanlar, özellikle Salih insanlar, bilinen ve belirgin olan hakka yardım etmekten geri dururlar ve evlerinde oturup kalırlarsa, ortalığı fesat götürür. Bağy ve batıl insanlar, ortalıkta cirit atarlar, insanlara tahakküm ederler. Ayrıca bu durumda yukarıda da belirtildiği gibi hakkı yardım etmeyi farz kılan şeri nasslara aykırı davranılmış olur. Sorduğun hadisi şerifin manası işte budur. Yani hadis, hak ile batıl arası ayırt edilmediğinde fitne durumunda söz konusudur. Ey soru soran kardeşim! Bizim şu sözümüzü bak: "Biz, Müslüman orduları şöyle sesleniyoruz: İçinizde yöneticilerin Allah'a, Rasûlü'ne ve müminlere ihanetini reddeden adam akıllı biri yok mu? İçinizde dini ve namusuna kıskanıp Allah'ın düşmanları karşısında duran, iplerini kesen, asalarını kıran adam akıllı biri yok mu? İçinizde bu Rûveybidaları ortadan kaldıracak ve Ensar'ın siretini geri getirerek Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafeti kurmak için bize yardım edecek adam akıllı biri yok mu?" Bizim bu sözümüzde hak açık ve nettir. Ki o da Allah'ın dinine yardım etmek, Allah'ın yönetimini ikame etmek, kâfirlerin kökünü kazımak, Allah'a, Rasûlü'ne ve müminlere ihanet edenleri reddetmektir. Bu ne fitneye davet ne de fitneye ortak olmak değildir. Aksine açıkça hakka davettir. Yediden yetmişe herkes bunu bilir ve bunda ihtilaf etmez. Bunun neresi Allah Rasûlü'nün hadisi ile çelişiyor? Bu, Müslümanları Allah'ın Kitabına ve Rasûlü'nün Sünnetine sınımsız sarılmaya, zalim ve kâfirlere engel olmaya, dine yardım etmeye davet değil midir? Bu Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem'in hadisinde geçene aykırı olabilir mi?

Bunu iyi düşün, Allah sana merhamet etsin. Allah Subhânehu ve Teâlâ hepimizi İslam'ın ve Müslümanların izzeti ile onurlandırсын.

Kardeşiniz Ata İbn Halil Ebu Raşta

Facebook sayfasının linki:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=220629058105179>

H.04 Rabiü'l Evvel 1436
M.26 Aralık 2014